

DE KALFORTSE KLOK



DE KALFORTSE KLOK # 34° JG # DECEMBER 2024 # 132

UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS-SINT-AMANDS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

*Dit nummer kwam tot stand met
financiële steun van de PlAnt Kalfort.*

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS-SINT-AMANDS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Eddy Daems
Sabrina Heyvaert
André Schampaert
Brecht Schelfhout
Wim Servaes
Wout Van Den Eede
Jan Van Overloop

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

- 3 Inhoud
- 4 Woord vooraf
- 5 Viering 10 jaar dorpshuis
- 8 Kalfort Urban Trailt
- 10 Hapje Stapje
- 12 Nieuws van de Concordiavrienden
- 14 Prestaties Kalfort Dagher
- 16 Afscheid van Martine en Hervé
- 20 Geen stoute kinderen
- 21 Hangaar66
- 22 En toch
- 23 Familienieuws
- 26 Kalfortse kalender



WOORD VOORAF

Beste lezer

Alles voor het goede doel, vertelde de bezieler van de Banda del Mundo. Voor de duidelijkheid, Banda del Mundo is de muziekgroep die een opgemerkt optreden verzorgde tijdens de feestelijkheden naar aanleiding van 10 jaar dorpshuis Vrededaal. De groep was perfect gecast: geen capsones, een enthousiasme om van te smullen, steunend op vrijwilligers maar wel professioneel.

Op die manier sloot de band helemaal aan bij het DNA van onze vrijwilligerswerking. Het is niet om het geld. Het zijn geen grote woorden of opvallende daden die onze vrijwilligers motiveren, maar een diepe overtuiging dat wat we doen de moeite waard is en een goed doel dient. Geen grote streken, maar samen vrijwillig aan de slag. Enthousiast om het dorpshuis overeind te houden, ook na tien jaar werking! En ondanks het feit dat we een vrijwilligersorganisatie zijn, toch proberen op een professionele manier te werken, zowel voor het beheer en de uitbating, als voor de organisatie van evenementen.

Kunnen we na tien jaar versterking en vernieuwing gebruiken? Zeker en vast! Wie neemt het stokje op en engageert zich in de uitbating, als technicus of onthaalmedewerker, organisator of helper bij evenementen, communicatie- of administratief medewerker. Lees dit als een vacature waarop u kan solliciteren. Wat krijg je ervoor in de plaats? De voldoening van het vrijwilligerswerk, het samenwerken met een groep enthousiaste vrijwilligers, het deel uitmaken van een maatschappelijk relevant project... Allemaal zoveel waardevols, dat haaks staat op een samenleving die alsmaar individualistischer en egoïstischer wordt. Voel je je aangesproken, aarzel niet om ons te contacteren!

2024 zit er bijna op. We sluiten het jaar af met een gezellige kerst en een feestelijk nieuwjaar. We kijken positief terug op ons feestjaar en gaan er met vele mensen opnieuw tegenaan om van 2025 een succes te maken!

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!

De redactie.

VIERING 10 JAAR DORPSHUIS

Op 10 november vierden we op een uitbundige wijze 10 jaar Dorpshuis Vrededaal. We geven het toe... we hadden met een bang hartje naar deze dag toegeleefd. Want omdat 10 november in een lang weekend viel, regende het verontschuldigen. We dachten: het zal toch niet waar zijn zeker, dat we onze verjaardag in mineur moeten vieren. Maar nee hoor, van 's morgens vroeg tot in de vroege uurtjes was er volk in het dorpshuis. Vele mensen wilden deze verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Het startte allemaal om 10u in de ochtend, toen 260 lopers en wandelaars deelnamen aan de eerste Urban Trail, georganiseerd door de Loopronde van Kalfort, Kalloo, de Fortloop en Groep-V. Over dit succesvol evenement lees je meer verderop in dit nummertje. Toen de sportievelingen in het dorpshuis terugkwamen, stond er een lekkere

pastalunch op hen te wachten. De leden van FERM lieten zich van hun sterkste kant zien. Ze maakten samen voor meer dan 150 mensen pasta klaar en dienden die aan de hongerigen op. De tappers van Groep-V werden dan afgelost door die van de Chiro. Met drie ploegen zouden ze vele uren zorgen voor de dorstigen. Maar ook ploegen van Hangaar 66 en van de harmonie Concordiavrienden sprongen in de bres. Bedankt allemaal!

Ondertussen waren de leden van de jongste groepen van de chiro met hun leiders en leidsters naar de dorpshuistuin afgezakt. Ze speelden er een spel dat door Ine, Iris en Janne werd geleid. Voor de "grote mensen" waren er de hele namiddag muziekoptredens. De Big Belly Band van onze harmonie o.l.v. Ilse Vanderhaegen opende met veel enthousiasme de animatie. Daarna was het de beurt aan de vocale finesse van





Tegenzin en de pop en rock van The White Cats.

Om zes uur zat het dorps huis aardig vol, zodat Luc even kon terugblikken op 10 jaar Vrededaal. Dat deed hij aan de hand van een aantal cijfers. Zo tekenden we van 2014 tot 2024 4.541 verhuringen op van 358 klanten en organiseerden we meer dan 130 eigen activiteiten. Hij schetste de drie grote uitdagingen: een laatste lening van 550.000 euro terugbetalen op 25 jaar, de verdere uitbouw van onze sociaal-culturele werking voor Kalfort en het vinden van de nodige geëngageerde vrijwilligers en verenigingen. Maar hij benadrukte vooral dat het allemaal draait rond de mensen en dat dit ambitieuze project enkel mogelijk was en is door de samenwerking van vele vrijwilligers. Een grote dank was dan ook meer dan op zijn plaats. Namens het Gemeentebestuur feliciteerde schepen Hilde Van Der Poorten op haar beurt alle vrijwilligers die de realisatie van dorps huis Vrededaal mogelijk maken.

Na dit officiële gedeelte was het de beurt aan de Banda del Mundo die het dorps huis met aanstekelijke muziek in vuur en vlam zette. Het was ook een huzarenstuk van Dirk aan de PA om de vele muzikanten perfect te mixen. Ondertussen zorgde het Oudercomité van onze Kalfortse scholen met een bodega voor een gezellige ruimte waar even kon worden gepraat. De foodtrucks leverden het nodige eten. Terwijl de lange dag op heel wat aanwezigen begon te wegen, zorgde DJ Caro er voor dat de laatste remmen werden losgegooid. De dansvloer vulde zich met wat overbleef van de honderden enthousiaste feestvierders. Toen Caro haar DJ-set beëindigde, bleven enkele doorzetters nog vieren tot in de late uurtjes. Voor de enkelingen die op 11 november het dorps huis kwamen opruimen kwam de ochtend dan ook veel te vroeg.

Maar wat een feest hebben we gehad! Het echte Kalfortse gevoel waarbij jong en oud samen vieren, was er helemaal. De verenigingen die het dorpsleven van Kalfort vorm geven, tekenden present. Zo was het dorps-huis het toneel van een unieke samenwerking van onze Chirojeugd, FERM, Groep-V, Hangaar66, de harmonie Concordiavrienden, Kalloo, de Loop-

ronde van Kalfort en het Oudercomité van de Kalfortse Scholen. Kunnen we nog sterker benadrukken hoeveel deugd dit heeft gedaan en hoe erg dit smaakt naar nog meer? Hoe fijn zou het zijn dat al onze verenigingen één keer per jaar uit hun cocon zouden breken om samen iets op te zetten voor heel Kalfort? Mogen we hiervan blijven dromen?



KALFORT URBAN TRAIL

‘Steeds meer kinderen en tieners bewegen te weinig’, lazzen we in de kranten. **‘Meer bewegen, minder uren zittend spenderen’** luidt de boodschap aan iedereen. En die goede raad viel in Kalfort niet in dovemansoren.

Onder impuls van Groep-V werd een kernteam samengesteld met verantwoordelijken van de Loopronde van Kalfort, Fortloop en Kalloo om een Kalfort Urban Trail te organiseren n.a.v. 10 jaar dorps-huis. Kim De Leeuw, Sarah Peersman, Luc Schokkaert, Wouter Van den Heuvel, Joop Wauters en Eddy Daems gingen aan de slag om het feest nog meer luister bij te zetten.

Op korte tijd werden meer dan 10 locaties in Kalfort bereid gevonden hun deuren, stallen en poorten open te zetten om wandelaars en lopers te laten passeren voor een wandel- en loop-evenement dat deelnemers de kans bood om ons dorp op een unieke en uitdagende manier te verkennen. Met

afstanden van 5 en 10 km kon men van nabij kennismaken met de brandweer, de Wissel, Fitness, beide Kalfortse scholen, café Coolhem, café Cinna’s, domein Hof van Coolhem, seniorie De Brug, scouts- en chiro-lokalen, voetbal Kalfort Daghet, Hippique, enzoverder. Ontmoetingsplaats, start- en aankomstplaats was uiteraard Dorps-huis Vrededaal en starter van dienst was niemand minder dan Leon Van Hoeck, die zelf jarenlang het startpistool hanteerde bij de Loopronde van Kalfort.

Met zomaar even 260 deelnemers was deze Kalfort Trailrun een regelrecht schot in de roos. Toegegeven, het weer zat ook mee en de sfeer was opperbest. Een deel van het bezwete deelnemers-veld haastte zich huiswaarts voor een deugd-doende douche, maar een minstens even groot deel bleef ter plaatse nog wat napraten bij een drankje, want er stond nog flink wat muzikaal moois op het programma en daarvan wilde men niet al te veel missen.





Stond je ook mee aan de start?

DRINGGEND

KALFORTENAREN, WE HEBBEN JE HULP NODIG!

Aan de start van een nieuwe werkingsperiode zit het dorps huis op droog zaad! Er is dringend geld nodig om kosten te betalen. Dit is een tijdelijk probleem, maar we kunnen jullie hulp nu wel goed gebruiken.

Een bijdrage is meer dan welkom op reknr BE 10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding *****128/2866/00066*****. De gift is fiscaal aftrekbaar.

HAPJE STAPJE

Op 30 november, een koude herfstdag, stond er in onze Kalfortse scholen een leuke wandeling op het programma. "Hapje Stapje", door het oudercomité georganiseerd, is een fijn concept waarbij wandelen in combinatie staat met leuke eet- en drankstandjes.

Vele kinderen en familieleden, die zich in dikke jassen en sjaals huldten, vertrokken vol enthousiasme om een heerlijke fluo-wandeltocht te maken. De wandeling was niet alleen een kans om van de mooie Kalfortse natuur te genieten, maar ook om waardevolle en verbindende herinneringen te maken met familie en vrienden.

Leden van het oudercomité deden samen met het team van Twinkelveld en De Regenboog hun uiterste best om elk standje tot in de puntjes te verzorgen.

Tijdens het afleggen van de goed bewijzerde weg van ongeveer vier kilometer werd elke deelnemer verwend met heerlijke verse warme soep, lekkere poffertjes en warme chocomelk of glühwein. Onderweg was er ook nog tijd voor een fotowedstrijd. Wie heeft alle juffen en meesters herkend? Eenmaal aangekomen werd de avond gezellig afgesloten. Een leuk muziekje en een fris aperitiefje werd wel gesmaakt. Wie nog niet moe was kon zich ook nog gaan uitleven op de fluo-fuif! Voor elk wat wils dus.

De herfstwandeling met standjes was een groot succes. De combinatie van actief bezig zijn in de frisse lucht en samen plezier maken, maakte het een onvergetelijke ervaring voor iedereen.





Hapje Stapje, ongetwijfeld één van de leukste activiteiten die door het oudercomité van onze Kalfortse scholen wordt georganiseerd. De beelden spreken voor zich.



NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN

Terwijl de mist langzaam optrekt en de vorst zichtbaar voor me wordt, is het duidelijk dat de koude wintermaanden weer voor de boeg staan. Dit wil echter niet zeggen dat wij het ook koud gaan krijgen want een goedgevulde agenda zorgt ervoor dat wij het in de komende maanden warm genoeg gaan hebben.

Een muzikaal najaar

Na de drukke kermisperiode stond onze harmonie allerm minst stil en bleven wij actief om de dorpsgemeenschap muzikaal en zelfs culinair te verwennen.

Zo kon iedere Kalfortenaar en sympathisant van onze vereniging op zaterdag 19 en zondag 20 oktober genieten van heerlijke mosselen of stoofvlees tijdens ons jaarlijks mosselfestijn. Dat er bij momenten op beide dagen een wachtrij stond van mensen in de hal van dorps huis Vrededaal wil voor ons zeggen dat deze formule na al die jaren nog steeds erg gesmaakt wordt.

Op zaterdag 16 november mochten wij de goede Sint, de pieten, alle brave kindjes en hun ouders begeleiden van het station naar het Dorpshart. En de week erna, op zaterdag 23 november, hebben wij ons publiek muzikaal verwend in CC Binder met ons naajaarsconcert. Het thema was dit jaar 'Helden', en het was voor ons de ideale gelegenheid om de helden binnen onze samenleving eens muzikaal in de bloemetjes te zetten. Van de hulpdiensten tot vrijwilligers in de talloze verenigingen. Langs deze weg nogmaals een dikke pluim vanwege onze vereniging voor iedereen die zich inzet om het leven van anderen op een positieve manier te beïnvloeden en/of verbeteren.

En we waren nog niet klaar met onze helden van de hulpdiensten, want de dag na het concert hadden wij weer de eer om de brandweerlieden muzikaal te ondersteunen tijdens hun jaarlijkse teerfeest in de straten en verschillende drankgelegenheden van Kalfort en Puurs.



Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november hadden wij ons jaarlijks ledenfeest waarin verdienstelijke muzikanten en leden nog eens extra in de verf werden gezet.

Samengevat: Ook tijdens de koudere maanden van het jaar zet de harmonie zich volop muzikaal in!

Wat brengt 2025 ons allemaal?

Laten we nog niet te ver vooruit lopen en u eerst uitnodigen voor de Winterbar 2024, in Park Fort Liezele die we ook dit jaar gaan uitbaten met de vrienden van Coolhem en ruitersvereniging Hippique, en dit op zaterdag 7 december.

Op zaterdag 22 februari organiseert onze vereniging de jaarlijkse Concordiaquiz in dorps huis Vrededaal en op zaterdag 15 maart (17u-21u) en zondag 16 maart (11u30 – 15u) vindt ons jaarlijks eetfestijn plaats, eveneens in het dorps huis.

Op muzikaal vlak is het uitkijken naar ons 'In Concert' op zaterdag 19 april. Ook dit jaar zal hierbij een BV van de partij zijn. Wie dit is, verklappen we nog lekker niet, maar het zal zeker de moeite zijn om te komen luisteren!

Hopelijk bent u er dan ook bij!

Muzikale groeten,
De Concordiavrienden



PRESTATIES KALFORT DAGHET

De huidige voetbalcompetitie is halfweg, daarom even een terugblik op de prestaties van onze diverse ploegen. Sinds half september 2024 is Steven Tersago de nieuwe trainer van de club. Meer info vind je op onze website www.kalfortdaghet.be

Eerste elftal (KKD1)

De eerste ploeg speelt in de 2de afdeling van de Recreatieve Voetbaltak van Voetbal Vlaanderen. Halfweg de competitie staat ze op een 8ste plaats met 15 punten uit 12 matches. De kwaliteit van hun voetbalspel varieert nogal, ook wel veroorzaakt door de afwezigheid van enkele gekwetste kernspelers. Toch een pluim voor de twee jonge spelers, Wietse Buyst en Joren Maetens, die zich goed integreren. Er werden maar 26 goals gescoord. Topschutter is kapitein Bart Rouckhout (8x) gevolgd door Eric Ampong (6x) en Ali Ekinici (5x).

Tweede elftal (KKD2)

De tweede ploeg heeft een wat moeilijker seizoen. Na 11 matches hebben zij maar 7 punten behaald en staan daarmee op 11de plaats. Het negatieve doelpuntensaldo van 40 zegt alles.

Derde elftal (KKD3)

De beloften van Kalfort Daghet (allemaal spelers tussen 17 en 26 jaar) draaien in hun tweede seizoen goed mee in de kop van hun competitie. Na 12 matches staan zij op een mooie 5de plaats met 17 punten. Nog een plaatsje hoger mag hun ambitie wel zijn.

Veteranen KKD

De veteranen van Kalfort Daghet spelen enkel vriendschappelijke wedstrijden op vrijdag. Van hun 11 gespeelde matches hebben zij 6x gewonnen, 3x verloren en 2x gelijk gespeeld. Topscoorder is Maarten Schmook met 10 doelpunten gevolgd door Jeroen Schokkaert met 5 goals.

OBB Breendonk

OBB, steeds gesteund door een heleboel enthousiaste supporters, maakt ook deel uit van de Kalfortse voetbalfamilie. Zij kennen een supergoed seizoen. Zij staan op de eerste plaats in de derde afdeling C van KAVV met 25 punten uit 10 matches. Zij hebben maar één nederlaag gekend, dit in de derby tegen SK Ruisbroek.

Op de rechterbladzijde van boven naar onder: het eerste elftal, het tweede elftal en het derde elftal van Kalfort Daghet.



AFSCHEID VAN MARTINE EN HERVE

Op 14 december trokken Martine en Hervé de deuren van brasserie Vrededaal achter zich dicht. Na vele jaren hard werken gaan ze genieten van een verdiend pensioen. Jamal Mhamad, die in Deurne ervaring opdeed in de Horeca, neemt de zaak over.

Martine en Hervé baatten brasserie Vrededaal tien jaar lang uit. Dat zij in Kalfort een brasserie zouden openen, was helemaal niet vanzelfsprekend. Martine is afkomstig uit Lippelo en Hervé uit Kapelle-op-den-Bos. Hervé werkte lang in de SAP-wereld, maar rolde in de Horeca toen Martine startte met traiteur De Puntzeef. Samen baatten ze vele jaren café Excelsior uit. Daarnaast waren ze actief in het soci-

aal-cultureel leven. Martine speelde sax, Hervé trompet en tuba in de harmonie. Hervé zetelde twee jaar in het bestuur van Puurs Excelsior. Samen waren ze lid van een Sint-Niklaascomité en speelden mee in vele bonte avonden. Op die manier leerden ze vele mensen kennen.

In 2012 droomde Martine van een eigen zaal om haar traiteurzaak verder uit te bouwen. Ook was Hervé de lange openingsuren tot 5, 6 uur 's morgens in café Excelsior beu. Het ondernemende koppel kwam in contact met de initiatiefnemers van dorps huis Vrededaal. Samen zochten ze naar een goede samenwerking. Uiteindelijk gingen Hervé en Martine in op de vraag van de



De laatste opruimers na het bal populaire op 21 september 2013, kort voor de afbraak van de oude parochiezaal, op de plaats waar later brasserie Vrededaal zou verrijzen. Van links naar rechts Ivo Ceurstemont, Stijn Decat, Ludo Schampaert, Hervé Van den Wouwer, Luc Schokkaert en Geert Servaes.



Architect Ludwig Beckers, Martine, Hervé en Luc Schokkaert op 17 december 2024.

vzw Dorpshuis om vanuit de af te breken parochiezaal brasserie Vrededaal te realiseren. Samen met het dorpshuis was de brasserie een element in de dorpsvernieuwing van Kalfort. Zoals het dorpshuis zou de brasserie een plaats van ontmoeting worden.

Op 10 november 2014 werd dorpshuis Vrededaal geopend, op 5 januari 2025 volgde brasserie Vrededaal. Niet voor niets werd de naam “Vrededaal” gedeeld. Beide zaken zijn immers verbonden met de oude Vrededaalsite in Kalfort en groeiden uit dezelfde plannen.

Martine en Hervé startten enthousiast met de uitbouw van hun nieuwe zaak in het centrum van Kalfort. Na chef kok Antonio, die vier jaar achter het fornuis stond, volgden nog diverse koks. De zonen Jelle en Joni deden respectievelijk in de keuken en in de zaal heel veel

ervaring op. De familie werd bijgestaan door een team dat op zijn grootst uit zestien mensen vast personeel en 50 flexijobs bestond. Hervé en Martine herinneren zich de vele memorabele feestjes van het Pfizerpersoneel en de geweldige Kalfort kermissen.

Kalfort was trouw aan brasserie Vrededaal maar het cliënteel was veel uitgebreider en kwam uit de ruime omgeving. De musical 40-45 van Studio 100 zorgde voor een toevloed aan cliënteel. En op geregelde tijdstippen stopten bussen voor een pauze. Hervé zond de mensen dan ook stevast naar de kerk naar Onze-Lieve-Vrouw ten Traan, die hij altijd als een goede buur heeft beschouwd!

Hervé was ook vier jaar lang zaalverantwoordelijke van het dorpshuis. In die jaren was er een krachtige samen-



Martine en Hervé en hun zonen Joni en Jelle achter de toeg van brasserie Vrededaal.

werking tussen de beide initiatieven. Maar uiteindelijk moest Hervé veel te hard werken voor de output die hij kreeg. In april 2018 stopte Hervé als zaalverantwoordelijke en zocht de vzw naar een andere oplossing om de zaal te beheren. Toch kijkt Hervé met een goed gevoel naar deze periode. Het was tof om te doen, zegt hij.

Er kwamen dan ook andere uitdagingen. Door de goede samenwerking die met de gemeente was ontstaan, groeide het idee om deze verder te zetten in het kader van de nieuwe brasserie De Kol in CC Binder. Daar bouwden Hervé en Martine opnieuw een zaak vanaf de grond op!

De Coronaperiode was moeilijk, ook voor Hervé en Martine. Pfizer zorgde voor een win-win-win situatie. Zelf

had het bedrijf een grote nood aan infrastructuur om hun vele nieuwe personeelsleden, betrokken bij de productie van het Coronavaccin, op te leiden. Hervé kon zorgen voor de catering en het dorps huis kon de infrastructuur blijven verhuren. Het was een mooi voorbeeld van hoe drie partijen elkaar kunnen helpen en versterken. Na Corona ontstond er voor de Horeca – en ook voor Hervé – een moeilijke periode. De klanten kwamen aarzelend terug. Personeel kon zeer moeilijk worden gevonden. Dit werd ook sterk gevoeld in brasserie Vrededaal.

Maar nadat Hervé en Martine De Kol hadden overgelaten, bleek wel dat brasserie Vrededaal een blijvende waarde is in Kalfort. De klanten kwamen terug naar het restaurant in het centrum van Kalfort!

2025 zal er voor Hervé en Martine anders uitzien. Ze blijven nog even de catering voor Pfizer verzorgen, maar voor de rest nemen zij afscheid van alles wat ze hebben opgebouwd. Ze verhuizen van Kalfort naar de Robert Verbelenstraat in Puurs. Ze hebben hier geen nostalgische gevoelens bij, want kunnen gemakkelijk een streep trekken. Dat hun kinderen de zaken niet overnemen juichen ze toe, want anders zouden zij zelf ook hard moeten blijven werken. En dat willen ze niet... Ze willen nu vooral genieten en veel gaan reizen. En Hervé belooft in de ommevang mee te stappen!

Hervé en Martine vertrekken uit Kalfort met veel respect voor alle mensen

die hen altijd hebben gerespecteerd. Ze hebben echt genoten om iedereen zoveel als mogelijk ten dienste te zijn.

We danken Hervé en Martine heel hard voor al wat ze voor onze Kalfortse leefgemeenschap hebben betekend. Ze waren een zeer belangrijke schakel in het Vrededaalproject, dat Kalfort nu al tien jaar lang grondig heeft veranderd. We verwelkomen Jamal heel hartelijk en wensen hem en zijn team succes bij de overname. Jamal stapt in grote schoenen! Maar met Martine en Hervé als voorbeeld moet er veel lukken! Martine en Hervé, het ga jullie goed. Graag zien we elkaar nog een keertje in Kalfort terug.



Martine, Hervé en Jamal.

GEEN STOUTE KINDEREN

Zondag 1 december vond het derde Sinterklaasontbijt volgens de formule “ontbijt met een ster” plaats. Mani-flex zorgde op vraag van tante Ann van Kakejo voor de praktische organisatie en Hervé, Martine met hun ploeg voor de catering.

Als organisator heb je oor voor wat de mensen zeggen en voor wat beter kan. Volgens het aanwezige publiek en de reactie van iedereen die meehielp, was dit een zeer geslaagde editie. Sinterklaas gaf iedereen een dikke duim en was blij verrast met de vele aanwezigen. We mochten meer dan 110 brave kinderen en ouders ontvangen.

Sinterklaas vertelde ons ook dat hij bezig is met de toekomst van onze kinderen. Hij heeft zonnepanelen op zijn boot laten installeren en vaart nu op stroom. Om deze reden werd het liedje aanpast naar “zie ginds komt de STROOMBOOT”

Tot slot kon de Sint ons gerust stellen..... Er waren geen stoute kinderen in Kalfort.



HANGAAR66

Brief van kerstman Jos voor de vrijwilligers van H66

Liefste Hangaar66,

Er is weer een vruchtbaar jaartje voorbij, waar jullie toch met enige fierheid op mogen terugkijken, me dunkt. Om maar meteen een open deur in te trap-pen: het enthousiasme!

Het enthousiasme van de Knalfortena-ren, de sponsors, de lotenontleners, de chiroleiding, de oudste chirogroepen, de VB's en natuurlijk het beresterke Hangaar66-team is uniek. Iets waar Kalfort terecht trots op mag zijn.

Wat jullie allemaal niet met dat en-thousiasme bereikt hebben! Met de Knalfort-groep is dit jaar weer meer dan 15.000 euro verdiend, en dat in een tijd waar vrijwilligerswerk tanende is. Sponsors zorgen alweer voor 10.000 euro, het zoveelste jaar op rij. Meer dan 300 loten zijn aan de man en/of vrouw gebracht, dat doet niemand Kalfort na. Een succesvolle kermis en vele tap-beurten zijn verzorgd door de chiro-jeugd. Er is nog jeugd die niet verslaafd is aan het schermpje en de socials. Een eerste steenlegging waar half Kalfort op is afgekomen. Kortom: wat een enthousiasme!

Wat kan ik jullie wensen, beste Han-gaar66? Naar mijn bescheiden ver-moeden zal dat een gebouw zijn dat klaar is voor de kermis van 2025. Mijn dear deer-tjes hebben me ingefluis-

terd dat dat nog spannend gaat wor-den, maar wij duimen en kruisen onze hoeven zo veel we kunnen. Het zou een mooie en méér dan verdiende bekro-ning zijn van het prachtige parcours dat is afgelegd door de Kalfortse ge-meenschap in de voorbije jaren. Naar verluidt zou er mogelijks de eerste zaterdag van de kermis een opening zijn. Allemaal nog wat af te wachten natuurlijk, maar indien alles goed gaat, zou ik er ook heel graag bij zijn. Om daarna al een eerste mosseltje te verorberen in de nieuwe gebouwen. Voor een eerste lotenfeest is het dit jaar te vroeg, heb ik me contractueel laten wijsmaken, maar jullie plannen daarom een knaller van een openings-feest op 15/11? Fantastisch, dat wordt een feestje om naar uit te kijken. Het staat met stip in mijn agenda!

Maar, voordat we feesten, wens ik jullie eerst nog superveel succes met de werken. Als je mijn hulp nodig hebt om alles tijdig klaar te krijgen, geef ge-woon een seintje, ik spring met plezier in mijn slee!

Kalfort, jullie zijn fantastisch bezig. Nog een klein jaartje knallen, maar met het algehele enthousiasme dat eenie-der voelt in de Kalfortse straten, heb ik er alle vertrouwen in!

Kerstman Jos.

EN TOCH...

Er zijn hoe langer hoe meer mensen die geen nieuws meer willen zien op TV. En ik begrijp hen, want wat zie je allemaal? Niks vrolijks: ruziemaakende politici, huishoudelijk geweld, bommen werpende drugcriminelen, verwoeste huizen in Oekraïne, dode kindjes in Gaza, vernietigende bosbranden, ongeziene overstromingen... En de lijst rampen en misdaden die je in de kranten verneemt, is nog veel, veel langer!!! Meer en meer mensen hebben er hun buik vol van.

En toch

*En toch
zal het goede
sterker zijn dan het kwade,
zolang mensen het elkaar
dag aan dag laten voelen.*

*En toch
zullen de kwetsbaren
kracht kunnen vinden,
dankzij wie zich niet hoger achten
en hen laten voorgaan.*

*En toch
zal de mensheid
blijk geven van waardigheid
als de zachte moed van de liefde
het haalt op de taal van geweld.*

*En toch
zal de duisternis
voor het licht moeten wijken,
mits wij de kwetsbaarheid leren
van de verwachting.
En blijven zingen van hoop.*

De advent is een tijd van hoop en verwachting, want in de Kerstnacht, in de donkerste tijd van het jaar wordt het Licht geboren. In deze gewelddadige wereld wordt de Vrede geboren.

*En steeds weer wordt liefde geboren
als een hulpeloos kind,
in mensen die afzien van macht en
geweld,
zij die geloven dat mensworden in
onze handen ligt
en dat het iedere dag moet gebeuren.
Wijzelf zijn de dragers van het ge-
heim van Kerstmis.*

[Teksten van Kris Gelaude]

Hartelijke groeten van de Kalfortse kerkgemeenschap.

FAMILIENIEUWS



CLOTHILDE CORTEBEECK, WEDUWE VAN URBAIN CLEYMANS
(° Blaasveld, 13 mei 1930 - + Bornem, 2 december 2024)
Bezige handen, nu gevouwen en stil.
een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
't Is op. Zo is het goed.



JOS MICHIELS, ECHTGENOOT VAN ELZA GEVELS
(° Puurs, 4 maart 1933 - + Kalfort, 1 december 2024)
Graag was ik nog bij u gebleven, het mocht niet zijn.
Het afscheid is zwaar, maar ik ben de eeuwige rust ingetreden
die nimmer kan gestoord worden.



MARIA PEETERS
(° Puurs, 7 januari 1938 - + Kalfort, 24 november 2024)

EMILE ELPERS, ECHTGENOOT VAN MARIE-LOUISE
VAN CAESBROECK
(° Asse, 9 september 1946 - + Bornem, 15 november 2024)
Zijn werk, zijn kracht, zijn interesse voor het leven,
zijn moed, zo sterk, hij heeft er alles voor gegeven.



ANNIE DE KEERSMAECKER, ECHTGENOTE VAN
THEO
NAEGELS
(° Kalfort, 17 april 1947 - + Kalfort, 11 november 2024)

Het is moeilijk te begrijpen, te aanvaarden.
Maar deze strijd mocht je niet winnen, kon je niet winnen.
Je hebt gevochten als een leeuw om haar welpen, helaas
ook verloren. Ik ga nu je liefde, je warmte, je stem, je humor,
de zorg om jou, de gewone dagdagelijkse dingen, ondraaglijk
moeten missen. En dat doet veel pijn. Jouw leven gaat nu verder
in onze kinderen, onze kleinkinderen - de kapoenen - hier ga
ik de moed om verder te gaan uit putten, me hieraan optrekken.
Zo blijven onze mooiste herinneringen mij sterkte geven om
door te gaan. Lieve schat, mams, we gaan je zo hard missen.
Het gaat je goed en... Tot ziens.





JOZEF DE KEYZER, WEDUWNAAR VAN GODELIEVE DE BOECK
(° Hoegaarden, 22 maart 1939 - + Bornem, 4 november 2024)

Uw laatste woord hebben we niet meer gehoord.

Maar uw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort.



LIEVE SEGERS, WEDUWE VAN PAUL DE SMEDT

(° Puurs, 7 augustus 1936 - + Antwerpen, 29 oktober 2024)

Voor na de dood spreken we een plek af.

In de kleine vallei bijvoorbeeld
tussen de rhododendrons en de rozenhaag,
zien wij dan voor altijd hoe het was.



MARIA 'DELPHINE' JANSSENS, WEDUWE VAN
JAN SELLESLAGS

(° Breendonk, 16 september 1925 - + Bornem, 20 oktober 2024)

Wij hebben ons moeder niet verloren, daarvoor gaf ze ons te
veel. Wat zij ons zei, blijven we horen.

Van wat wij zijn, is zij een deel.

We komen haar overal nog tegen in de kleine dingen van iedere
dag. Wat we meedragen in ons hart is haar liefde en haar lach.



FRANS PIESENS, ECHTGENOOT VAN NICOLE DEHERTOGH

(° Puurs, 6 augustus 1954 - + Bornem, 16 oktober 2024)

Nu het rouwrumoer rond jou is verstomd. De stoet voorbij is,
de schuifelende voeten. Dan voel ik dat er 'n diepe stilte komt.

En in die stilte we je weer ontmoeten. En telkens weer zullen
wij je tegenkomen. We zeggen veel te gauw: het is voorbij.

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen. Niet wie je was en ook
niet wat je zei. We zullen nog altijd grapjes met je maken. We
zullen samen door het stille landschap gaan. Nu je onze handen
niet meer kunt aanraken. Raak je ons hart nog duidelijker aan.



FLORENT BORMS, 'JOS', ECHTGENOOT VAN
FLORENTINA HOFMANS

(° Puurs, 22 februari 1932 - + Kalfort, 14 oktober 2024)

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.

Herinner mij, in de stralende zon.

Hoe ik was, toen ik nog alles kon.



LISETTE VAN COILLIE, WEDUWE VAN ROBERT WUYTS
 (° Etterbeek, 12 november 1940 - + Kalfort, 13 oktober 2024)
 Wij, uw vrienden,
 nemen met droefheid afscheid van jou.
 We zullen je missen.



FRANS PALMAERTS, WEDUWNAAR VAN MARIA KERREMANS
 (° Boom, 21 maart 1938 - + Kalfort, 11 oktober 2024)
 Met een hart vol liefde en een geest vol vrijheid,
 wandelde hij door het leven,
 genietend van de natuur en de eenvoud om hem heen.
 Zijn stappen waren als poëzie, en elke wandeling een avontuur.
 We koesteren de herinneringen aan zijn rust en wijsheid.
 In ons hart blijft hij altijd bij ons, nu en voor altijd.
 Moge hij rusten in de schoonheid van de natuur
 waar hij zo van hield.



ELISABETH VAN DE VOORDE, 'LIZETTE', WEDUWE VAN
 LOUIS MEEUS
 (° Puurs, 12 januari 1933 - + Kalfort, 10 oktober 2024)
 Afscheid nemen doet zo pijn,
 om je blikken zonder woorden,
 om je warmte van weleer,
 om je ogen, om je handen,
 om je glimlach keer op keer,
 om de dagen, om de uren,
 om dit alles en nog veel meer.

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
 deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact
 opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect
 bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
 Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

Sinds 2022 brengen we ook in de jaarlijkse ommegang openlijk hulde aan
 de overledenen van het voorbije jaar. We zetten hun foto's op een mooi ver-
 sierde wagen en nodigen de nabestaanden - volledig vrijblijvend - uit om
 met een herinnering aan een overledene in de ommegang aanwezig te zijn.

KALFORTSE KALENDER

Vr. 20 december

Zo. 12 januari

Za. 22 februari

Vr. 7 maart

Za. 15 - zo. 16 maart

Za. 22 maart

Vr. 18 april

Za. 19 april

Za. 19 april

Zo. 11 mei

Zo. 1 juni

17u-21u: Winterprikkel - Rusthuis Anemoon

Aperitiefconcert Los Del Trè - Dorpshuis

Concordiaquiz - Dorpshuis

Kalfort danst - Dorpshuis

Eetfestijn Concordiavrienden - Dorpshuis

Croquekus Chiromeisjes - Dorpshuis

Kwis Chirojongens - Dorpshuis

Bierfeesten Chirojongens - Dorpshuis

In Concert - Concordiavrienden - CC Binder

Aperitiefconcert Concordiavrienden - Dorpshuis

Park populair - Dorpshuistuin



Graag nodigt dorps huis Vrededaal u uit op het **aperitiefconcert met Los Del Trè** op zondag 12 januari om 11u. Kom met ons het nieuwe jaar inzetten en geniet van prachtige muziek. Reserveren via de webshop van CC Binder!

MET DE STEUN VAN...



MASURE

KEUKENS & MEER

Uw logo ook hier? Neem contact met ons via dorps-huis@kalfort.be



Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland



Het 133° Kalfortse Klokske verschijnt in maart 2024.
Artikels zijn welkom tot 1 maart 2024 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw DorpsHuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 50,00 euro.

