

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

24° jg., september 2014,
n° 91

Verantwoordelijke uitgever:

André Schampaert
Letterheide 3
2870 PUURS

Tel. 03 889 63 69

e-mail:

andre.schampaert@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Bezinning	5
4.	Uit de oude doos	7
5.	Kalfort Kermis in ons dorpshuis	9
6.	27ste Maria-omwegang	11
7.	Dank aan Annie	14
8.	U was weer geweldig!	15
9.	Opening dorpshuis	18
10.	Verslag over de 1ste Wereldoorlog	20
11.	Familienieuws	23
12.	Kalender	25
13.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Jan Cools, huisfotograaf van onze ommegang, blikte dit tafereel in. Het is een sprekende foto en roept vele beelden op. De setting: een laatste stukje landelijk Kalfort? De personages: drie eenzame muzikanten en enkele verloren instrumenten? De muzikanten stralen rust uit, de rust voor het feest. Alles is voorbereid. Niets kan nog mislopen. Ze hebben gerepeteerd en zijn klaar voor de voorstelling. Last van zenuwen hebben ze niet.

Maar schijn bedriegt. Aan de foto is niet te zien dat rond dit tafereel honderden deelnemers hun plaats zoeken. Dat de leden van de technische ploeg en de groepsverantwoordelijken rondlopen om alles op tijd op zijn plaats te krijgen. Dat duizenden kijklustigen zich in het dorp opstellen. Deze muzikanten hebben alle tijd... Voor hen kan de ommegang beginnen. En als de grote trommel ook nog wordt meegenomen, kan de start worden gegeven voor een lange leuke kermis.

De redactie.



3. Bezinning

Herfst

*Herfst is de tijd van vermoeden, niet van weten.
Van tasten, niet van grijpen. Van eerst met mijn duim
het waas wegvagen van een purperen pruim
en van voelen en van dan pas eten.*

*Herfst is rustig doende, niet als zomer doende was,
met dat druk ondernemen, proclameren en oprichten
en met uitbreiden en met weer iets anders stichten.
Herfst vertraagt een ogenblik de pas.*

*Een krekel zit nog vol te houden in het gras.
en op de grintweg snort een laatste bij.
Wat vorig jaar nog komen moest, is nu voorbij.*

*Maar de geest is vrij.
Om te berekenen en te weerleggen en te ijken.
En om te rangschikken en te bevragen,
te beschouwen en te kijken.*

Herman De Coninck

4. Uit de oude doos

De tentoonstelling “Kalfort in de Grote Oorlog” kreeg heel wat bijval. We kregen vele positieve reacties. Dat doet natuurlijk plezier. Om er nog op voort te borduren, publiceren we in deze rubriek in de volgende nummers kleine portretjes van oud-strijders. In dit nummer zoomen we in op Clement Ost.

Het verhaal van Clement Ost (°Baasrode, 26 januari 1887 - + Kalfort, 8 augustus 1968) leest als een echt oorlogsroman. Hij werd geboren op 26 januari 1887 in Baasrode als zoon van Jacobus Nicolaus Ost en Delphina Carolina De Landsheer. Hij was soldaat op het fort van Liezele. Regelmatig mochten deze soldaten een stapje in de wereld zetten. Zo leerde Clement Maria De Schrijver kennen, zus van de bekende pater Fons De Schrijver.

In 1914 werden beide jonge mensen niet gespaard. Clement maakte de belegering van het fort van Liezele mee en werd krijgsgevangen gemaakt. Heel de oorlog bracht hij door in Zwitserland. Het huis van de familie De Schrijver werd in 1914 door de Belgen platgebrand, omdat het het zicht van de forten hinderde. De familie bracht de verdere oorlog door “nevens de jongensschool, Calfort Puers, Provincie Oost-Vlaanderen” (sic) in de Coolhemstraat, zoals Clement op een kaartje naar Maria vermeldde.

Na de oorlog zocht Clement Maria terug op. Zij trouwden in 1919 en gingen in de Schipstraat wonen. Ze kregen vijf kinderen waarvan Virginie (1919-1920) en Leon (1924-1924) het eerste levensjaar niet overleefden. De andere kinderen waren Arthur (1921-1989), Delphine (1922-) en Leontine (1929-). Hij oefende het beroep van werkmanscheepsmaker uit. Clement Ost werd geëerd als oud-strijder. Zo kreeg hij van de weduwe van zijn oude commandant Fiévez na de oorlog een aandenken “als getrouwen en dapperen verdediger van het fort van Liezele”. Hij overleed in Kalfort op 8 augustus 1968.

Op de foto's: rechtboven Clement Ost (derde rij van onder, vierde van rechts) tussen andere krijgsgevangenen in Zwitserland; linksonder: Clement als soldaat; rechtsonder: Clement op latere leeftijd bij zijn duivenhok.



5. Kalfort Kermis in ons dorpsshuis

In het vorige nummertje was er nog enige twijfel of we ons nieuwe dorpsshuis wel tijdig in gebruik zouden kunnen nemen. Maar uiteindelijk was het voldoende afgewerkt om met Kalfort Kermis volop te feesten. Na een intensieve kermisweek gingen we nog voor twee weken dicht. En op dit ogenblik wachten we nog op wat afwerking. Maar voor de rest is het dorpsshuis klaar voor intensief gebruik. En dat zullen we met Kalfort Kermis geweten hebben...

Op woensdag en donderdag kwamen we met een heleboel vrijwilligers samen om het dorpsshuis klaar te maken voor de kermis. Die werd de dag daarop ingezet met een wandeling van de Wandelvriendenkring. De wandelaars mochten de spits afbijten en zagen dat het goed was. Op zaterdag werd de uitbating verzorgd door oud-leiding van onze chiro ten voordele van het dorpsshuis. Zondag stond in het teken van de ommegang. Honderden deelnemers verzamelden in de kelder en vonden nadien de weg in de zalen. De harmonie Concordiavrienden zorgde voor de uitbating. Het was een echte topdag. Want het weer viel ook zeer goed mee.



Vrijdag...



Zondag...

Spijtig genoeg vielen de twee volgende kermisdagen in het water. Dat weerhield vele Kalfortenaren er niet van om het dorpshuis op de opeenvolgende dagen te vullen. Op maandag was VKSJ Puurs van dienst. De dag daarop ging het Seniorenfeest van De Brug door in het dorpshuis. En 's avonds stonden onze KVLV-dames aan de tapkranen.

Woensdag was een primeur. Voor de eerste keer organiseerde het omegangcomité zijn terugkomdag nog in de kermisweek. Dankzij een huzarenstuk van No Problem Video konden we de video van de afgelopen omegang al vertonen voor een aardig opgekomen publiek. Dit wordt ongetwijfeld een jaarlijkse traditie.

Op donderdag waren er 330 stoelen bezet voor de jaarlijkse gemeentelijke ziekendag. De plaatselijke Ziekenzorgafdelingen lieten zich weer van hun beste kant zien en maakten er voor de talrijke opgekomen zieken een gezellige namiddag van. Nadat de Ziekenzorgvrijwilligers moe maar tevreden de zaal hadden verlaten, vulden mensen van de vzw Dorpshuis de tapkalender. De dag daarop stroomde het dorpshuis helemaal vol voor de traditionele dorpsquiz van Volley Kalfort. Voor de eerste keer werd de multimedia-installatie uitgetest.

Het slotweekend werd verzorgd door traiteur De Puntzeef. Zij waren getuige van een stampvolle zaal bij de prijsuitreiking van de Ronde van Kalfort. Op zondag werd er een meetschietsing georganiseerd. En daarna gingen de deuren toe.

De leden van de vzw keken daarna tevreden terug op deze kermisweek. Alle dagen was het dorps huis open voor het geïnteresseerde publiek. En bij vele gelegenheden was het volle bak. Het dorps huis heeft alvast zijn vuurdoop met verve doorstaan. Het heeft zonder enige twijfel al een vaste plaats verworven in ons Kalfort en onze Kalfort Kermis!!



Donderdag...



6. 27ste Maria-ommegang

Het is weer voorbij. De 27ste editie van onze jaarlijkse Maria-ommegang is in de annalen weggeschreven. En is er weer heel wat over te zeggen. De sfeer bij het ommevangcomité was opperbest. Er werd zeer hard gewerkt. Alle kostuums moesten worden verhuisd vanuit de dekenij naar het nieuwe dorps huis. Al jaren gangbare werkgewoontes moesten worden aangepast aan de nieuwe infrastructuur. En het scenario bevatte andermaal een reeks uitdagingen. Maar dit alles gaf ook een boost... Want het doorbrak ook de jaarlijkse sleur. De voorbereidingen waren met zeer veel enthousiasme verlopen. Wat kon er dan nog fout gaan?

Ditzelfde enthousiasme scheen onze kandidaat-deelnemers aan te steken. Want zoals elk jaar recruteerden we vlotjes de nodige groepsleden. En ook het publiek liet het niet afweten. Mee dankzij het stralende zonnetje was er dit jaar veel volk in ons dorp. En zij genoten van een prachtige ommevang. Het is de eerste keer dat voor alle groepen aan de tribune werd geapplaudiseerd: voor toneelspelers, zangers, danseresjes... Allemaal werden ze bedankt en aangemoedigd.

Aan de ommevang, die helaas door enkele praktische problemen wat laat van start ging, scheen geen einde te komen. De groepen volgden elkaar op en boden een afwisselend schouwspel. De wagens waren weer prachtig versierd. De technische aspecten waren tot in de puntjes af. Dit viel misschien niet op, net omdat alles op rolletjes liep. Dat alle wagens opgebouwd zijn en rijden, dat de paarden ingespannen staan, dat alle groepen in volgorde komen met hun juiste attributen, lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Het is een huzarenstukje dat elk jaar wordt afgeleverd door een toegewijde technische ploeg en een creatieve werkgroep bloemen.



Er was dit jaar bijzondere aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. Het werd het thema van de Maria-avond en van de tentoonstelling. Het thema werd ook doorgetrokken naar de ommegang. De groep soldaten die zich na de gevechten uitgeput terugtrok in de vesting Antwerpen, was levensecht. De hulde aan de oud-strijders, met afstammelingen van enkele Kalfortse oud-soldaten, was ontroerend. En de wagen met de foto's van de gesneuvelden was prachtig. De reacties op onze bijdrage aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog waren positief.

En ook aan het mariale gedeelte was gewerkt. De opening door een thebaans kwartet en het nieuwe concept van enkele groepen waren geslaagd. Het is de bedoeling hier volgend jaar nog meer werk van te maken.

We evalueren de 27ste ommegang alvast positief. Op naar de volgende editie!!!





Meer foto's op <http://picasaweb.google.com/ommegang.kalfort>



7. Dank aan Annie



Op 12 september vierden Guillaume en Annie Van Dam-Van Baden hun 50ste huwelijksverjaardag. Dit was voor de parochie een gelegenheid om Annie eens in de bloemetjes te zetten.

Want Annie is een bezige bij. Ze is al jaren lang trouw lid van het zangkoor en mist geen enkele eucharistieviering. Ze is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. Geen moeite is haar daar voor teveel. Op dit ogenblik is dit nog meer het geval, nu er met de wegenwerken veel zand weg te werken valt! Jarenlang stond ze in voor het priestergevaad en het tafellinnen van de kerk. Maar vergeten we vooral haar onvoorwaardelijke inzet voor de ommeegang niet. Annie

staat hier symbool voor werken werken werken, in de luwte, niet in de schijnwerpers. Op haar takenlijst staan vele lijstjes, waaraan soms achteloos wordt voorbijgegaan: magazijn kuisen, kleren en kostuums wassen, koffietafel voor de medewerkers verzorgen, sloefkes verven... Als Annie iets aanpakt, dan kun je erop rekenen dat alles in orde is.

De drijfkracht van Annie is haar diepe verering voor Onze-Lieve-Vrouw. Altijd brandt er een kaars voor Maria. En Annie is er rotsvast van overtuigd dat Onze-Lieve-Vrouw er altijd voor zorgt dat alles goed komt. Het gaat dan over het weer met de ommeegang. Maar het gaat ook veel dieper bij Annie. Ze getuigde het zelf op de receptie. Als je in de miserie zit, vertrouw je op Onze-Lieve-Vrouw en zij zorgt dat alles op één of andere manier goed komt. Namens de hele parochie zeggen we een dikke merci aan Annie. We hopen dat haar inzet voor de parochie nog vele jaren mag doorgaan. De aanwezigen sloten zich unaniem aan bij de gelukwensen en toosten op het gouden huwelijk en de jubilarissen.

Annie, heel veel dank!

8. U was weer geweldig!

De voorbije maanden was Kalfort weer vol leven. Onze jeugdbewegingen gingen op kamp en speelden zich weer te pletter. Kalfort Kermis werd voorbereid en... gevierd. En het werkjaar van de verenigingen werd op gang getrokken... In één zinnetje: jullie waren weer allemaal geweldig!

De jeugd ging op kamp naar Beringen en Merksplas. Tien dagen lang jong zijn en intens samenleven. Het blijft toch het hoogtepunt van een werkjaar. De leidingsploegen lieten zich van hun beste kant zien (?). En vergeten we ook de kookploegen niet. Hier die van de jongens. Bij de meisjes werden Paul en Hilde gevierd omwille van hun 20-jarig engagement!



We haalden het dan toch... Het dorps huis kon in gebruik worden genomen. Het heeft er gespannen! De kermis werd voorbereid door een groep enthousiaste vrijwilligers. Heel de kermisweek was er activiteit. De helpers van Seniorie De Brug zagen het op dinsdag zeker helemaal zitten! Misschien een prijs voor de olijkste tapper?



De kermis kon van start gaan... En was het je al opgevallen dat Kalfort er sinds vorig jaar helemaal anders uit ziet?



Honderden deelnemers, duizenden toeschouwers. Je moet het elk jaar maar doen. Kalfort deed het voor de 27ste keer. En ja, als er dan toch prijzen moeten uitgedeeld worden voor de meest enthousiaste groepen? Wist je dat er zelfs op Facebook werd over gesproken?



Het dorps huis zat diverse keren afgeladen vol. Maar de eerste prijs gaat toch naar de gemeentelijke ziekendag. Meer dan 330 aanwezigen! Van een vuurproef gesproken. De aanwezigen waren tevreden en onze wijze bestuurders zagen dat het goed was!



En dan was er de dorpskwis van Volley Kalfort. Opnieuw vele enthousiaste aanwezigen. En strenge organisatoren! Na het laatste weekend kwam er rust in het dorps huis, om de aannemer de mogelijkheid te geven nog het een en ander af te werken. En dan werd een nieuwe start gegeven. De harmonie Concordiavrienden hield haar eerste repetitie! OKRA startte met de kaartnamiddagen. KVLV voelde zich onmiddellijk thuis. We zijn vertrokken!!!



Op 22 juli trokken de ziekenzorgafdelingen van Kalfort en Ruisbroek naar Bokrijk, waar ze zich onderdompelden in het Vlaamse leven van weleer. De vrijwilligers waren weer op post. De leden hadden er plezier in.



9. Opening dorpshuis

Na vele jaren plannen en een jaar intensief werken, opent het Dorps-
huis Vrededaal officieel zijn deuren! De realisatie op iets meer dan een
jaar is een écht huzarenstukje, waar we zeer trots op zijn. Iedereen is
dan ook zeer hartelijk welkom om dit te vieren!

Maandag 10 november

19.00 u. Feestelijke opening met receptie

Iedereen is hartelijk uitgenodigd voor het doorknippen van het lintje, toe-
spraken door de voorzitter van de vzw en onze burgemeester, een rond-
gang en een feestelijke receptie. Voor het eerst kan je de infrastructuur in
zijn volle glorie bekijken! We verwachten iedereen!

Dinsdag 11 november

10.30 u.-14.00 u. Brunch

We feesten met z'n allen in de nieuwe thuis van Kalfort. U kan in-
schrijven voor een brunch met je hele gezin of vriendenkring. Je betaalt
hiervoor € 25,00 per volwassene, € 12,00 per kind (tot 12 jaar). Kinderen
(tot 1ste leerjaar) mogen gratis deelnemen. Starten kan tot 12.30 u. Mail
het aantal deelnemers aan Bart Decat (bartdecat@gmail.com) en schrijf het
bedrag over op BE04 7330 5164 2931 of vul de inschrijvingsstrook in van
het blad dat nog huis aan huis wordt bedeed.



Nu het nieuwe dorps huis in gebruik is genomen, is de uitdaging voor de Kalfortse dorpsgemeenschap om het af te betalen. Hiervoor is veel geld nodig. En iedereen kan daaraan helpen, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden:

- verspreid het goede nieuws dat Kalfort een prachtig nieuw dorps huis heeft
- stort een gift t.v.v. het dorps huis
- huur het dorps huis voor een activiteit
- maak reclame voor het dorps huis en zijn mogelijkheden
- spreek met kandidaat-sponsors en breng ze in contact met iemand van de vzw
- geef je op om mee te werken aan evenementen in het dorps huis
- doe suggesties om geld in het laatje te brengen
- denk na of een duolegaat eventueel voor jou een interessante oplossing is voor je nalatenschap
- koop enkele loten (mogelijk op naam van je kinderen of kleinkinderen?) en zorg er zo voor dat de participatie in de dorps huis groter wordt

Meer dan 200 mensen hebben belegd of geschonken... Zij zijn de kern waarop het dorps huis is gebouwd. Blijf niet achter en treed toe tot deze groep enthousiaste Kalfortenaren!!

Alle info vind je op <http://www.kalfort.be/dorps huis>.

Help ons het dorps huis te verwezenlijken!

Schenk een fiscaal aftrekbare gift op reknr.

**BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning
Boudewijnstichting met vermelding**

***** 128/2431/00014 *****

**Na storting ontvangt u een attest van de
Koning Boudewijnstichting.**

10. Verslag over de 1ste Wereldoorlog



Net als de andere pastoors kreeg Desiré Boeykens (1861-1931), pastoor van Kalfort van 1909 tot 1927, de opdracht van zijn bisschop om een verslag te schrijven over zijn parochie tijdens de Eerste Wereldoorlog, onder de titel “Parochie van Calfort. Bouwstoffen betreffende de geschiedenis der Kerk van België gedurende den grooten oorlog”. Het is een merkwaardig document, dat wij hier graag volledig weergeven.

1. De parochie van Calfort is gelegen op 20 minuten afstand van de versterking van Liezele, en heeft op haar grondgebied nog eene kleine versterking (redoute).

2. In de 2de helft van Augusti zijn op geval der Krijgsoverheid de werken van verdediging begonnen. Honderden werklieden, bijgestaan door de belgische soldaten hier reeds verblijvende, hebben versterkingswerken opgeslagen, loopgraven gegraven, en de beiden versterkingen verbonden met afsluitingen in ijzerdraad.

Tot voltooiing dier verdedigingswerken zijn 50 landbouwerswoningen in assche gelegd en ten gronde toe vernietigd, zoodat rond de 250 inwoners zonder dak waren.

Tot verzachting van hun droevig lot zijn de ongelukkigen onder dak genomen door liefdadige personen.

3. Tijdens haar verblijf in de parochie is de Krijgsoverheid bijzonderlijk onder zedelijk oogpunt onberispelijk geweest, onder godsdienstig opzicht liet zij veel te wenschen; alhoewel zij volle vrijheid scheen te laten aan de mindere soldaten, oefende zij zelf geen godsdienstoefeningen uit; en ‘t gevolg hiervan dat een zeer klein getal hunne godsdienstplichten kweten.

4. Het zedelijk en godsdienstig peil onzer burgerlijke bevolking integendeel is met het begin van den oorlog geklommen. Onze Kerk was dikwijlder opgepropt van volk; in den vroegen morgen, het bijwonen der H. Mis, het talrijker naderen tot de H. Tafels; des avonds, het gemeenzaam

gebed in de huisgezinnen; de aanbidding van het Allerheiligste Sakrament, het zingen der Litaniën van alle Heiligen, de zeven boetepsalmen, het aanhoudend bidden van den Rozenkrans; de openbare processieën ter eere van OLV ten traan, onze goede Patrones; al deze godsdienstige beoogingen in groot getal gevolgd met opgewekt gemoed, met angst in de ziel, maar toch met moed in het hert, dit alles verkondigde het betrouwen van ons volk in Gods oneindige bermhertigheid.

5. Gedurende twee lange angstvolle maanden heeft ons volk hier geleefd tusschen de hoop en de vrees, tot dat eindelijk op 6 October 1914 het verbazend nieuws werd bekend gemaakt dat het gevaar dreigender werd en dat de vijand naderde. Het belgische leger had de loopgraven verlaten, de versterkingen ontruimd, en haren aftocht begonnen naar Vlaanderen. In die angstvolle uren tusschen 6 en 7 October nacht is omtrent de gansche bevolking gevlucht, en ik ook, ik heb mij door mijne vlucht hooger op voor 5 dagen weer in veiligheid gesteld.

Na de overgaaf van Antwerpen zijn de Duitschers hier zegevierend op zondag tegen de middag binnen gevallen. Zonder eenig gevecht, zonder de minste schade aan gebouwen, aan scholen en aan Kerk toe te brengen vroegen zij aanstonds aan de eenige reeds teruggekeerde inwoners om den Heer Burgemeester en Pastoor te zien. Aan de Pastorij gekomen, hebben zij deur en venster opengebroken en hebben zich van het gebouw meester gemaakt. Op Maandag morgen hebben zij de Pastorij verlaten,



gedeeltelijk geplunderd en onder anderen eenen schoonen zilveren Kelk meegepakt die onder slot in eenen koffer geborgen lag.

6. Verders is hier niets aanmerkingswaardig in de eerste uren der bezetting voorgevallen: verdere plunderingen, brandstichtingen en moordtooneelen hebben hier niet plaats gehad.

De dagen, die op den inval volgden, zijn hier zeer rustig voorbijgegaan: wij hebben aanstonds van onze korte afwezigheid van vijf dagen de goddelijke diensten, in de week de H. Mis en op zon- en feestdagen het biecht hooren, de missen en lof, heringericht zooals vroeger, zonder in het minste gestoord of verhinderd te zijn van de bezettende macht.

[Wordt vervolgd]



11. Familienieuws

Overlijdens



Jozef Peeters, echtgenoot van Lydia Adriaenssens
(° Puurs, 17 mei 1939 - + Kalfort, 13 september 2014)

*Je was een man van weinig woorden,
stil genietend op de achtergrond.*

Altijd stond je klaar, zelfs nog voor we het vroegen.

Je gezin, je familie, je vrienden van het dorp, jouw Kalfort.

Dat was voor jou geluk.



Mariette De Decker, echtgenote van Livinus Declercq
(° Puurs, 6 januari 1935 - + Kalfort, 7 september 2014)

We hebben ons moeder niet verloren, daarvoor gaf ze ons teveel.

Wat ze ons zei dat blijven we horen.

Van wat we zijn, is zij een deel.

De koeien zijn gemolken. De bloemkolen zijn gekapt.

De velden rusten na de oogst. Hebben jullie al gegeten?

Neem wat groenten, fruit of eieren mee. Je hard werkende, bezige,

helpende, zorgende, creatieve, gulle, biddende handen stonden

altijd klaar. Steeds dacht je eerst aan anderen en je vergat jezelf.



André Verheyden, echtgenoot van Elsy Saerens

(° 28 februari 1935 - + 27 augustus 2014)

Lid van WBE Klein-Brabant-Rupelstreek.

Lid van NEOS.



Victor Vingerhoets, echtgenoot van Frida Apers

(° Willebroek, 25 december 1952 - + Breendonk,

21 augustus 2014)

*Een man, een vader, met een groot hart en met gouden handen is
veel te vroeg van ons heengegaan. Beetje bij beetje moesten we je*

verlaten. We konden uiteindelijk niet meer met je praten.

Die blik, die stilte dat deed vaak pijn.

*De vader van vroeger was je niet meer, we zagen heel goed je stille
verdriet maar helpen konden we je niet.*



Maria Pauwels, weduwe van Jan Van Gucht
(° Bornem, 24 maart 1920 - + Kalfort, 26 juni 2014)



Marleen Vanherstraeten, echtgenote van Frank Van
Bruyssel

(° Willebroek, 29 april 1958 - + Puurs, 18 juli 2014)

Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht.

Je ziekte had je volkomen in zijn macht.

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.

Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.



Jan Dehertogh, weduwnaar van Mathilde Leemans

(° Puurs, 31 januari 1915 - + Kalfort, 15 juli 2014)

De tijd heeft je van ons weggenomen.

Maar je bent niet heel ver weg.

Je bent in ieder van ons, heel dichtbij en voor altijd.

*Rust zacht en we hopen jou terug te zien en dat dit geen afscheid
is, maar een "tot ziens"...*

*Je hebt ons zoveel gegeven: besef van alle mooie dingen in het
leven, kracht om moeilijke momenten te overwinnen.*

De fierheid waarmee je ons voorging.

*De gave eerste aan anderen te denken, en jezelf voor anderen weg
te schenken.*

Huwelijken

13 september 2014

Bart Van Broeck en Liesbeth Boudewijns

18 oktober 2014

Hans Buyst en Dorien Schokkaert

12. Kalender

Zo. 19 oktober	11.00 u.: Gezinsviering
Za. 25 oktober	20.00 u.: Memories of War. Herinneringsconcert 1914-2014. Harmonieorkest Concordiavrienden i.s.m. Bacchanten (Sint-Pieterskerk Puurs)
Za. 1 november	Dessertenbuffet Concordiavrienden (Dorpshuis)
Zo. 2 november	15.00 u.: Gebedsviering Allerheiligen
Di. 4 november	19.30 u.: Ouderavond Eerste Communie
Zo. 9 november	14.30 u.: Gemeenschappelijke doop
Ma. 10 november	19.00 u.: Opening dorpshuis
Di. 11 november	10.30 u.: Brunch t.g.v. opening dorpshuis
Za. 29 november	Coverband evening (Dorpshuis)
Zo. 7 december	11.00 u.: Gezinsviering Advent
Wo. 24 december	17.00 u.: Kerstviering

Wenst u de H. Communie thuis te ontvangen, dat kan u dat aanvragen via telefoon of via mail bij Fons Tierens. Fons brengt de communie de laatste zaterdag van de maand in de voormiddag. Wens je éénmalig de communie te ontvangen, dan kan dat ook.

Fons Tierens, Letterheide 13, tel 03 889 20 88, alfons.tierens@telenet.be

13. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 Kalfortse pastoor tijdens de Eerste Wereldoorlog
- 2 lengtemaat - halmen van gedorst koren - bladzijde (afk.)
- 3 meisjesnaam - vrijwilliger die in de bloemetjes werd gezet
- 4 Internationale Arbeidsorganisatie (afk.) - vlies op wijn of bier
- 5 naar aanleiding van (afk.) - plaats in de provincie Luik
- 6 loofboom - Lufthansa
- 7 en dergelijke meer (afk.) - roerende voorheffing (afk.) - voorzetsel
- 8 teken - algemeen secundair onderwijs (afk.)
- 9 bivakplaats van de jongens
- 10 volksdichter - correct

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 bivakplaats van de meisjes
- 2 uitroep van bewondering - familielid
- 3 maand
- 4 Young Social Innovators (afk.) - Liberiaanse dollar
- 5 karaat - bestemming van de zomeruitstap van Ziekenzorg
- 6 tijdperk - jeugdbeweging
- 7 familielid - Plutonium
- 8 één van de stammen van Israel uit het oude testament
- 9 internationale luchthaven van Bagdad - slaapapneu
- 10 Kalfortse oud-strijder

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B	R	A	S	S	C	H	A	A	T
2	R	I	O	O	L		A	D		H
3	E	G		J	O	M	M	E	K	E
4	B	A	M	A		A	R	M	O	E
5	U		I		V	M		E	E	P
6	I	T	A	L	I	A	A	N		O
7	L	H		I	E		R		A	T
8	D	O	R	D	R	E	C	H	T	
9		R	E		D	V		E	O	S
10	V	A	N	D	E	V	E	N	N	E

Oplossing nr. 90

**Het 92ste Kalfortse Klokske verschijnt met kerstmis 2014.
 Artikels zijn welkom tot 1 december 2014 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening
 BE72 7332 3217 7816 - KRED BE BB van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**