

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

24° jg., vakantie 2014,
n° 90

Verantwoordelijke uitgever:

André Schampaert
Letterheide 3
2870 PUURS

Tel. 03 889 63 69

e-mail:

andre.schampaert@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Bezinning	5
4.	Uit de oude doos	7
5.	Nieuws van onze scholen	8
6.	Ommegang 2014	14
7.	KVLV-nieuws	16
8.	Dorpshuis tot uw dienst	19
9.	Familienieuws	24
10.	Kalender	25
11.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Er is veel geroezemoes in het dorp. En er is natuurlijk wel wat om over te roezemoezen. Hoe zit het met de wegeniswerken? Wanneer gaan die klaar zijn? Gaat de ommegang kunnen doorgaan? Is de Rozenkransweg bijna terug aangelegd? Wat met het dorpshuis? Gaat het in gebruik kunnen genomen? Wat met de pasbeurten van de ommegang, terwijl alle kostuums nog in de dekenij steken? Wat met het grote evenement van het jaar: Kalfort Kermis. Hebben we dan een zaal? Enzovoort enzovoort enzovoort....

Het is dus zeker nuttig om even wat informatie mee te geven en te proberen te antwoorden op het geroezemoes. De wegeniswerken worden in het dorp in elk geval opgeschort tijdens Kalfort Kermis. De festiviteiten gaan dus gewoon kunnen doorgaan. De Rozenkransweg wordt op dit ogenblik gesaneerd. De volledige aanleg zal voor het najaar zijn.

Aan het dorpshuis wordt door de aannemers heel hard doorgewerkt. Tijdens het bouwverlof zal de werf niet stilliggen, maar zullen heel wat aannemers actief blijven. Op dit ogenblik wordt aan het plafond gewerkt, staat de parketlegger klaar om te beginnen, is men bezig met het plaatsen van de ventilatiekanalen, wordt er geschilderd, is de lift gemonteerd, wordt gestart met de buitenaanleg, wordt er gewerkt aan elektriciteit en sanitair. Al het materiaal is besteld: gordijnen, stoelen en tafels, de keuken enz. Zitten ondertussen klaar om te starten: brouwerij Moortgat, Belgacom, keukencenter Masure voor het plaatsen van gratis meubelen enz. Is het dorpshuis dus klaar? Nee. Nadert het zijn voltooiing? Zeker wel...

Of we Kalfort Kermis halen, is op dit ogenblik niet zeker. Dat gaan we maar kunnen zeggen begin augustus. Maar er wordt in elk geval alles aan gedaan om op zijn minst een deel van de infrastructuur te kunnen gebruiken. Zo zullen de pasbeurten van de ommegang in de kelder kunnen doorgaan en zal de ommegang vanuit het dorpshuis kunnen vertrekken. We houden u verder op de hoogte!

De redactie.

3. Bezinning

Vakantie

*God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even kan losmaken uit het gareel
van de zorg en verantwoordelijkheid,
dat, los en vrij,
de aarde kan proeven en ruiken,
en de lucht en het water
en de mensen erbij.*

*Geef mij een hart, God,
dat, klein als een kind,
de verrassing beleeft van elke nieuwe morgen
en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.*

*Geef mij een hart
dat nog kan luisteren
naar de vogels
en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien
als de morgen begint.*

*Geef mij een hart,
dat nog op uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is om hun anders-zijn.*

*Geef mij een hart,
dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water
of een kind in het zand.*

Geef mij een hart, God,
een open hart en open handen
om naar de mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap,
als de avond valt.

Geef mij een hart,
dat uitnodigt
- als een rustbank in de lommer -
iedere voorbijganger,
iedere mens langs de weg.

Geef mij een hart
dat zich wil bekeren tot de eenvoud
en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten,
en kan bidden zonder woorden.
Een hart dat door de dingen
heen kan schouwen
naar uw oneindigheid.

God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen
zoals Gij, op die zevende dag,
toen alles goed was,
wat Gij had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen
of mijn fiets zal gebruiken,
of de andere kant van de wereld
of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of ik de kracht van mijn lichaam
zal meten met de golven,
of stil van de zetel naar het bed zal gaan ...

Geef mij een hart
dat vakantie kan nemen,
God, en dan is het feest al begonnen.

Manu Verhulst

4. Uit de oude doos

Heel wat Kalfortenaren bezorgden ons foto's en documenten over de oud-strijders van hun familie. Vandaag publiceren we een foto van Frans Van De Venne.

Frans Van De Venne (1894-1972), ook wel Voverke genoemd, was de echtgenoot van Joanna Kerremans, beter bekend als Jeannetteke Fasch. Frans was mecanicien. Zijn vrouw hield een snoepwinkelje open in de Schipstraat. Hij werd opgeroepen op 21 september 1914 en zou in militaire dienst blijven tot 7 september 1919. Hij was soldaat bij een linieregiment en bracht de oorlog door aan de IJzerfront als bediende bij de ravitaillering. Na de oorlog werd hij zoals de andere oud-strijders gedecoreerd. Hij werd lid van de Vuurkruisers en was er lange tijd voorzitter van. Hij was ook een zeer actief bestuurslid van de Harmonie Concordiavrienden. Onderaan zien we hem tussen zijn medestrijders op de tweede rij, tweede van rechts van boven.



5. Nieuws van onze scholen

Een schitterend maar nat schoolfeest

In de Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld stond het schoolfeest in het teken van “HIP HIP HOERA VOOR ALLE MAMA’S”.

In elke kleuterklas werd een deelonderwerp verder uitgewerkt: sportieve en dansende mama’s, huishoudelijke taken van mama, verwendag voor mama, mijn mama is de liefste, werkende mama’s, spelen en ravotten met mama, glitter en glamour mama, het werk van mama, knutselen met en voor mama... Er kwamen ook vele mama’s in de kleuterklas mee helpen, iets vertellen over het werk, een verhaal voorlezen, muziek spelen, dansen, koken, sporten, mama’s kregen een verwenbeurt, ...

De kleuters gingen ook op uitstap naar het schoonheidssalon, de kapper, de winkel, ... Tijdens deze laatste week van het project werden al die belevingen ook muzisch geuit in een dans/toneelstukje.

In de lagere school Twinkelveld werd er naast het knutselen voor mama tijdens alle vrije momenten druk geoefend voor het vrij podium. De leerlingen haalden hun dans- en acteertalent boven en ook de sociale vaardigheden werden geoefend om samen nummertjes in elkaar te steken, zelfs over klasgroepen heen.

De twee projectweken werden afgesloten met een groots feest op zaterdag 10 mei: het schoolfeest van de beide Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld en het oudercomité:

De leden van het oudercomité bereidden alles voor in de verschillende werkgroepen: technische ploeg, catering, drank, speelstraat. Op vrijdag waren er verschillende mensen van het oudercomité, ouders en de klusjesmannen van Sjabi in de weer om de grote tent op te stellen, en allerlei materialen op te halen. Weliswaar in de gietende regen, maar niks hield hen tegen. Voor dit superevenement werd dan ook de straat tussen de beide scholen afgesloten. Zaterdagmorgen werd het podium geleverd door Patrick en co van de gemeente en van dan af kwamen er steeds meer mensen bij van het oudercomité, vrijwillige ouders, leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten van de beide scholen om alles klaar te zetten.



Het feestplein in de straten tussen de beide scholen werd volledig opgesteld. De regen gutste bij wijlen met bakken uit de lucht, maar iedereen werkte goedgezind verder en liet het niet aan het hart komen. Natuurlijk kon de volledig gratis “speelstraat” niet ontbreken, waar kinderen naar hartelust konden spelen op springkastelen, door het oudercomité zelfgemaakt spel- en animatiemateriaal, schminkstand, Legostand.... Dit alles werd medegefinancierd door verschillende sponsors, waarvoor dank. In allerijl werd er nog voor een warmeluchtblazer gezorgd in de tent zodat het toch nog aangenaam zitten was.

Om 14 u. openden meester Gunter en meester Eddy het schoolfeest en dan ging het vrij podium Twinkelveld van start, waar de leerlingen naar eigen wens en plezier hun beste beentje konden voorzetten in dans, muziek, zang, acrogym, acrobatie, circustechnieken en toneel. Om 15 u. opende juf Carine op haar beurt de “mamashow” van de kleuters van De Regenboog: bij de groene klas verwendeten de jongens (= papa’s) de meisjes (= mama’s). De kinderen van de blauwe klas gaven alle mama’s duizenden kusjes. De kleuters van de oranje klas waren coole papa’s en sexy mama’s. De vlinders van de rode klas gingen sporten met mama en riepen hun mama’s op het podium om mee te dansen. En als laatste kwamen de allerkleinsten die voor hun mama’s dansten met linten. Toen de



kleuters na een spetterend, ontroerend, gezamenlijk feestslot alle mama's huldigden met het lied "moederdag" konden ze allemaal worden afgehaald in de kleuterklassen.

Nadien ging het tweede deel van het "vrij podium" van start.

De ouders, familie en sympathisanten konden ondertussen gezellig genieten van het spektakel bij een glaasje, een door ouders en grootouders zelfgemaakt prachtig dessertsbuffet en een grootse BBQ voor de 600 ingeschrevenen. Ondanks de regen, de koude en de gure wind, was het weer een geslaagd feest voor de kinderen, ouders, familie, leerkrachten en de Kalfortse gemeenschap. Mede dankzij de vele vrijwilligers en het oudercomité!

Veel dank aan allen die aanwezig waren, dank voor het vele werk, de lekkere desserts, de sponsoring, vervoer, ter beschikking stellen van materialen, de extra hulp, ...!



Gezond gewonnen in de kleuterschool

Wij voeren al jaren een gezondheidsbeleid in onze kleuterschool de Regenboog te Kalfort. In dat kader nemen wij ook elk jaar deel aan het Tutti Frutti-project, een project van de Vlaamse overheid, dat deel uitmaakt van het Europese schoolfruitprogramma! Het project vierde in 2013-2014 zijn 10de verjaardag en blijft een groot succes! Wij organiseren in onze school niet één maar elke dag fruit/groentendag. Al onze kleuters brengen elke dag hun fruit of groenten mee die gezamenlijk worden opgegeten. Dit schooljaar wonnen we de hoofdprijs van Tutti-Frutti.

Op vrijdag 13 juni kregen wij op school bezoek van Jommeke en zijn Tutti-Frutti begeleider. Ze gingen langs in elke klas. Elke kleuter kreeg een appel en een Jommekesboek (stickerkleurboek voor de jongsten en een spelletjesstripboek voor de oudsten). Wij ontvingen voor de school een oorkonde en een cheque voor sport- en spelmateriaal ter waarde van € 200.

We waren zeer blij en zetten ons gezondheidsbeleid verder: elke dag bewegen, fruit en groenten elke dag, water drinken ten gepaste tijde...





Deze 30 stoere spetters van kleuterschool De Regenboog kregen samen met hun gezin een afstudeerreceptie op woensdag 26 juni. Zij hebben hun kleuterschool afgesloten en zijn klaar voor een stapje verder in hun schoolloopbaan. We wensen hen veel succes in de lagere school. Maar eerst volop genieten van een welverdiende vakantie!



6. Ommegang 2014

In het weekend van 9-10 augustus verhuist het ommegangcomité zijn hele hebben en houden naar het ommegangmagazijn in het nieuwe dorps huis van Kalfort. Alweer een mijlpaal in de geschiedenis van onze 27 jaar oude ommegang!

De verhuis is een hele klus. En we doen nu al een oproep aan iedereen die hierbij een handje wil toesteken. Graag een seintje aan één van de leden van het comité of een mailtje aan ommegang@kalfort.be. En we contacteren je met verdere bijzonderheden.

De pasbeurten vinden plaats op maandag 11 en 18 augustus (19.00 u.-20.00 u.) en zaterdag 23 augustus (14.00 u. - 15.30 u.). Iedereen wordt dan verwacht in het nieuwe ommegangmagazijn in de kelderverdieping van het dorps huis, te bereiken via het hellend vlak rechts van het gebouw aan de kant van de spoorweg.

We focussen dit jaar op de herdenking van de start van de Eerste Wereldoorlog. We zoeken nog familieleden van oud-strijders, die bereid zijn met de eretekens van hun voorzaat op te stappen. Voor dezelfde groep zijn we nog op zoek naar een "koe" die mee kan stappen bij de groep vluchtelingen. Ook is het mariale gedeelte dit jaar herwerkt. Het is de duidelijke intentie om ook dit gedeelte blijvend een belangrijke plaats te geven in onze Maria-ommegang.

2014 is een belangrijk jaar voor Kalfort. De ommegang van Kalfort zal dankzij de medewerking van velen weer proberen de toon te zetten. We hopen dan ook dat de pasbeurten massaal zullen worden bijgewoond!

Wenst u nog affiches om uit te delen aan familieleden en kennissen? Die kunnen worden afgehaald in de kerk, op Kalfortdorp 16 of bij bakkerij Schampaert.



27STE MARIA- OMMEGANG

Kalfort Puris



24.08.2014 om 11u

900 figuranten ~ Folklore ~ Geschiedenis ~ Religie
Bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan 22.08.14 > 31.08.14

7. KVLV-nieuws

Voorjaarsreis 3 juni 2014 Dordrecht

Dinsdag 3 juni om 8.05 u. vertrok de bus met 45 dames en 5 heren richting Nederland, meer bepaald Dordrecht. Om 10 uur werden we in bakkerij Van der Sterre verwend met een kop koffie en een warme appelmarijn, een Dordtse smikkelhit. Even een kleine anekdote: 7 mei 1982, de jongste dochter van Kees en Hettie van der Sterre kwam ter wereld. Marijn werd haar naam. Rondom die tijd werd een geheel nieuw en uniek product gebakken in de bakkerij. Het naamloze product van roomboter bladerdeeg, fris-zure appels, rozijntjes, een snuifje kaneel en bovenop gepofte amandeltjes met poedersuiker kwam mee naar huis voor de kraamvisite. Kees van der Sterre vroeg zijn vrouw welke naam het nieuwe product zou gaan dragen. Waarop Hettie van der Sterre vol trots antwoordde: Appelmarijn!

Na deze verwennerij wachtten drie gidsen ons op om wandelend de stad te verkennen. Dordrecht is de oudste stad van Holland. Je vindt de historische binnenstad van Dordrecht tussen machtige rivieren. Bij het Groot-hoofd komen de Oude Maas, de Beneden Merwede en de Noord-Maas samen. Dit drie-rivierenpunt is het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. In 1299 kreeg Dordrecht het stapelrecht van de graaf van Holland. Dit betekende dat alle goederen die over de rivieren werden aangevoerd en langs Dordrecht kwamen, eerst hier op de markt ter verkoop moesten worden aangeboden. De stad groeide en omstreeks het midden van de 14de eeuw bereikte zij de omvang, die nu nog het historisch stadscentrum is. Ambachts- en handelslieden kwamen van heinde en verre om zich hier te vestigen. Eigenlijk was Dordrecht het Rotterdam van de late Middeleeuwen: een doorvoerhaven met een enorm achterland. In de tijd dat Leiden, Delft en Amsterdam zich nog moesten ontwikkelen tot de belangrijke steden van Holland, was Dordrecht al een handelsplaats van formaat.

Dordrecht heeft een pittoresk en charmant historisch centrum, en een rijke geschiedenis, die alles te maken heeft met haar ligging aan een split-sing in de brede rivier de Merwede. Haar strategische ligging verzekerde



de stad van levendigheid en rijkdom. En dat is nog overal te zien, want Dordrecht is een prachtig bewaarde stad, indrukwekkend. De stad heeft geen grachten, maar havens. De Voorstraatshaven is de ruggengraat van de oude stad. De Voorstraat en Wijnstraat liggen aan beide zijden van het water en zijn met elkaar verbonden door sierlijke bruggen. Om het handelsverkeer in goede banen te leiden werden de Nieuwe Haven (1410) en de Wolwevershaven (1609) aangelegd, later gevolgd door het Maartensgat en de Kalkhaven. Het onveranderd sfeervolle havenkwartier met zijn pakhuizen, koopmanswoningen, kades en - anno nu - pleziervaartuigen strekt zich uit tussen Grote Kerk en Groothoofd.

De lunch werd geserveerd in de Raedtskelder, een unieke locatie die zich bevindt onder het Stadhuis van Dordrecht. De kelder stamt uit 1383, werd gebruikt als opslagplaats en later als gevangenis. We genoten van een glaasje prosecco, tomatensoep, gekonfijte hoenderbout of gegrilde zalm en koffie of thee als afsluiter. Bij het verlaten van de kelder scheen de zon volop. Een 12-tal leden vertrok voor een museumbezoek naar het Huis van Gijn, het voormalige woonhuis van Simon van Gijn (1836-1922). Hij was bankier, jurist en een gedreven verzamelaar. Zijn huis en het merendeel van zijn verzamelingen liet hij na aan de Vereniging Oud-Dordrecht, met de opdracht de collecties openbaar te maken en het huis als museum

in te richten. Voorwaarde was dat het interieur zoveel mogelijk intact zou blijven. Het museum werd in 1925 geopend voor het publiek. In 1949 is het overgedragen aan de gemeente Dordrecht. In het statige patriciërshuis aan de Nieuwe Haven weerspiegelen rijke interieurs en een verrassende verzameling kunstnijverheid, speelgoed, prenten en tekeningen Van Gijns typisch 19de-eeuwse smaak. Wie door het huis dwaalt, waant zich honderd jaar terug in de tijd.

De anderen scheepten in voor een rondvaart door de historische binnenhavens, het Dordts Venetië. De Dordtevaar is een elektrisch aangedreven open boot. Gelukkig was de zon van de partij. Je vaart langs 'waterwandelingen' waar je anders niet kunt komen, onder druppende bruggen, langs donkere doorkijkjes en kolossale pakhuizen. De rondvaart begint en eindigt bij de Wijnbrug achter Visrestaurant Stroper in het hart van het centrum. Na deze activiteit kreeg iedereen een uurtje vrij, zodat omstreeks 18 uur de terugreis kon aangevat worden. Met een tussenstop in het trapistencafé te Westmalle werd een geslaagde uitstap afgesloten.



8. Dorpshuis tot uw dienst

Aannemer Brebuild en zijn onderaannemers werken keihard om het dorps­huis tegen Kalfort Kermis klaar te krijgen. Vanaf dan staat een modern dorps­huis ter beschikking van alle geïnteresseerden. In dit nummertje willen we graag even ingaan op de beschikbare infrastructuur en de voorwaarden waaronder delen ervan kunnen worden gehuurd.

Het dorps­huis heeft een grote zaal en twee polyvalente lokalen ter beschikking. De zaal (met mogelijke compartimentering) is geschikt voor feesten, recepties, vergaderingen, tentoonstellingen, optredens, demonstraties, culturele evenementen enz. en is uitgerust met een professionele keuken. De zalen staan in verbinding met de terrastuin. De Puntzeef bvba, uitbater van de aangrenzende brasserie Vrededaal (waar ook volop wordt aan gewerkt), kan instaan voor de catering. Maar ook andere traiteurs zijn welkom. De polyvalente lokalen, die multimediaal zijn ingericht, zijn geschikt voor vergaderingen, seminars, cursussen enz.

Dorps­huis in detail

Het dorps­huis bestaat uit de volgende ruimtes:

ZAAL 1

150 m²

25 rechthoekige tafels voor 4 personen; 102 stoelen

Mobiele tapinstallatie (op aanvraag)

Vaste beamer; internet

Toegang tot terras

ZAAL 2

45 m²

8 rechthoekige tafels voor 4 personen; 20 stoelen

Losse beamer (op aanvraag); internet

Toegang tot terras

ZAAL 3

165 m²

24 ronde tafels voor 6 personen; 150 stoelen

Vaste beamer; internet

Toog

Toegang tot keuken en terras

INKOMHAL / FOYER

40 m²

Inkomhal, bruikbaar als vestiaire / ontvangstruimte

Gemeenschappelijk gebruik voor alle gebruikers

Rijdende kapstokken voor 250 jassen

KEUKEN

55 m²

Uitgeruste keuken (warm/koud/vaatwas) met koelcel en drankenberging

Eetgerei voor 250 personen

VERGADERLOKAAL 1+2 (NIVEAU -1)

30 m²

Vaste beamer; internet

3 rechthoekige tafels voor 6 personen; 20 stoelen



Niveau 0

Vergaderlokalen (buitenlicht via lichtkoepels), bergruimtes en sanitair bevinden zich op niveau -1

Prijzentabel 2014

	Zaal 1	Zaal 2	Zaal 3	Zaal 123	Keuken	Vergaderlokaal
BEDRIJVEN						
- dag	€ 350	€ 100	€ 400	€ 750	€ 50	€ 50
- dagdeel	€ 175	€ 50	€ 200	€ 375	€ 50	€ 25
VERENIGINGEN PUURS						
- dag	€ 210	€ 60	€ 240	€ 450	€ 30	€ 30
- dagdeel	€105	€ 30	€ 120	€ 225	€ 30	€ 15
PARTICULIEREN PUURS						
- dag	€ 245	€ 70	€ 280	€ 525	€ 35	€ 35
- dagdeel	€ 122,5	€ 35	€ 140	€ 262,5	€ 35	€ 17,5
PARTICULIEREN EN VERENIGINGEN NIET-PUURS						
- dag	€ 315	€ 90	€ 360	€ 675	€ 45	€ 45
- dagdeel	€ 157,5	€ 45	€ 200	€ 337,5	€ 45	€ 22,5
LEDEN VZW						
- dag	€ 140	€ 40	€ 160	€ 300	€ 20	€ 20
- dagdeel	€ 70	€ 20	€ 80	€ 150	€ 20	€ 10

Huur per dagdeel (8.00 u.-13.00 u. / 13.00 u.-18.00 u. / 18.00 u.-).

Energie: 10 % huurprijs - Gebruik huisvuilzakken en afvalcontainer € 10

Gebruik beamerinstallatie € 50

Nuttig om weten

- Iedereen kan gebruik maken van de infrastructuur van het dorps huis Vrededaal voor vergaderingen, feesten of andere activiteiten. Het organiseren van fuiven wordt niet toegestaan aan particulieren van buiten Puurs.
- Er geldt een sperperiode. Leden van de vzw kunnen het dorps huis reserveren vóór 31 januari van het jaar voor activiteiten in het daarop volgende jaar. Na deze sperperiode kunnen andere verenigingen en particulieren de zaal huren.

- Alle zalen en lokalen beschikken over gratis internetaansluiting.
- Huur gebeurt per dagdeel. Een dagdeel bestaat uit een voormiddag van 8.00 u. tot 13.00 u. of een namiddag van 13.00 u. tot 18.00 u. of een avond vanaf 18.00 u.
- In de huurprijzen zijn inbegrepen: huur van de lokalen, gebruik van water, schoonmaak. In de huurprijzen zijn niet inbegrepen: energie, gebruik frituurvet, gebruik huisvuilzakken en afvalcontainer, gebruik beamer en vergoeding SABAM.
- De vzw behoudt zich het recht om een aanvraag mits motivatie te weigeren.

Reservatie

U kan vanaf nu reserveren voor activiteiten vanaf september 2014. U vindt alle mogelijke informatie op de website <http://www.kalfort.be/dorpshuis>. Of stuur een mailtje naar dorpshuis@kalfort.be en ontvang de nodige informatie!

En de opening?

Op dit ogenblik kunnen we nog niet zeker zeggen wanneer het dorpshuis officieel zijn deuren zal openen. Alle Kalfortenaren, financiers en sympathisanten worden verwittigd van zodra we 100 % zeker zijn!





**Help ons het dorpshuis te verwezenlijken!
Schenk een fiscaal aftrekbare gift op reknr.
BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning
Boudewijnstichting met vermelding
*** 128/2431/00014 ***
Na storting ontvangt u een attest van de
Koning Boudewijnstichting.**

9. Familienieuws

Overlijdens



Godelieve Leyers, echtgenote van François Segers
(° Puurs, 22 december 1937 - + Edegem, 12 mei 2014)
Onze pa, je kinderen en kleinkinderen zullen je altijd herinneren als een moeder en grootmoeder met een gouden hart. Je bloemen, je huis, je familie, ze waren je erg dierbaar en je verzorgde alles tot in de puntjes. Je stond altijd klaar om iedereen te helpen en je bezorgdheid voor je vader en voor ons was dan ook enorm groot.



Maria 'Alfonsine' Huyge, weduwe van Ludovic Peeters
(° Oppuurs, 12 juni 1920 - + Onze-Lieve-Vrouw Waver, 27 april 2014)
Moeder, we hebben je lang in goede gezondheid bij ons mogen houden... Nu ben je van ons heengegaan. Dank je moeder voor je wilskracht en je levenslust, voor je liefde en goedheid die je ons gegeven hebt.



Amelie Caluwaerts, echtgenoot van Victor Huysens
(° Liezele, 16 juli 1922 - + Reet, 19 april 2014)
*Ik herinner me de lach die ze me steeds gaf.
Herinner de blik waarmee ze jou zag
Herinner de hand die je haar streelde
Herinner de woorden waarmee ze haar geluk deelde.
Neem haar dus mee in je mooiste herinnering, in je mooiste droom. In je diepste gedachte zal ze op je wachten.*



Luc Moons, echtgenoot van Jacqueline Peeters
(° Puurs, 6 augustus 1944 - + Bornem, 5 april 2014)
Pa, waarom al dat vechten, waarom al die pijn, je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht, je ziekte had je volkomen in zijn macht. Bedankt pa voor alles wat je ons hebt gegeven.

10. Kalender

Ma. 11 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang (Dorpshuis)
Di. 12 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Ma. 18 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Vr. 22 augustus	19.30 u.: 26ste Maria-avond M.m.v. Kon. Harmonie Concordiavrienden en het Zangkoor OLV ten Traan Kalfort
Za. 23 augustus	14.00 u.-15.30 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Za. 23 augustus	17.00 u. Openingsmis bedevaartweek met het Heilig Hartkoor van Brasschaat-Donk
Zo. 24 augustus	11.00 u.: 27ste Maria-omwegang

Eucharistievieringen

Zondag 24/08 om 10.00 u. en 17.00 u.
Maandag 25/08 om 19.00 u.
Dinsdag 26/08 om 19.00 u.
Woensdag 27/08 om 19.00 u.
Donderdag 28/08 om 14.00 u. en 19.00 u.
Vrijdag 29/08 om 19.00 u.
Zaterdag 30/08 om 17.00 u.

Lof

Maandag 25/08: om 13.30 u. en 15.00 u.

Speciale bedevaarten

Maandag 25/08: Niel Hellegat (13.30 u.), Blaasveld/Wintam/Weert (15.00 u.) en Liezele (19.00 u.)
Dinsdag 26/08: Puurs (19.00 u.)
Donderdag 28/08: Ziekenzorg afdelingen Groot-Puurs (14.00 u.)

Tentoonstelling

“Kalfort in de Groote Oorlog”

Van vrijdag 15 augustus t.e.m. zondag 7 september tijdens de openingsuren van de kerk.

11. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 herkomst van het koor dat op ommegangzaterdag te gast is
- 2 afwateringsmiddel - anno Domini
- 3 landbouwwerktuig - was op bezoek in onze kleuterschool
- 4 bachelor-masterstructuur - ellende
- 5 volle maan - Europees fokprogramma voor bedreigde diersoorten
- 6 Europeaan
- 7 Lufthansa (afk.) - persoonlijk voornaamwoord - verorberde
- 8 waar de KVLV op bezoek ging
- 9 muziknoot - digital video (afk.) - dageraad
- 10 Kalfortse oud-strijder

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 aannemer van het Kalfortse dorpshuis
- 2 hoofdstad van een Europees land - Joodse heilige boeken
- 3 landencode van Angola - meisjesnaam - loop
- 4 dikke pikante vloeistof - deel van een vereniging
- 5 landencode van Slovenië - rangtelwoord
- 6 thema van het schoolfeest - Europees vakverbond (afk.)
- 7 Heat Assisted Magnetic Recording (afk.) - Franse boog
- 8 lucht inzuigen - kip
- 9 zoeken we nog voor de ommegang - Egyptische God
- 10 om thee in te maken - selenium (afk.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M	E	E	R	S	M	A	N	S	
2	I	S		E	A		S		I	A
3	D		F	Y	R	A		A	R	T
4	A	V	O	N	D	H	E	M	E	L
5	S	O	T	T		E	L	B		A
6		S	O	J	A	V	L	E	E	S
7	D		B	E	C	K	E	R	S	
8	A	M	O	N		I	N		T	E
9	M	U	E	S	L	I		E	E	L
10	E	I	K		A		A	B	R	I

Oplossing nr. 89

**Het 91ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2014.
 Artikels zijn welkom tot 1 september 2014 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening
 BE72 7332 3217 7816 - KRED BE BB van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**