

DE KALFORTSE



KLOK

*Een uitgave van de parochie Kalfort*



## de kalfortse klok

23° jg., september 2013,  
n° 87

*Verantwoordelijke uitgever:*

André Schampaert  
Letterheide 3  
2870 PUURS

Tel. 03 889 63 69

e-mail:

andre.schampaert@skynet.be

*Redactieadres:*

Luc Schokkaert  
Kalfortdorp 16  
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

*Kalfort op het internet:*

<http://www.kalfort.be/>

# 1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van André	5
4.	Dank aan Guy	7
5.	Van parochiezaal naar dorpshuis <i>Eerste-steenlegging # Dankfeest # Bal populaire # Adieu parochiezaal</i>	9
6.	Catechese 2013-2014	17
7.	Uit de oude doos	18
8.	Ommegang 2013	19
9.	Eetdagen Kalfortse scholen	23
10.	Ziekendag	24
11.	Vliegende start voor loopclub	26
12.	Familienieuws	28
13.	Kalender	29
14.	Kruiswoordraadsel	30

*De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort*

## 2. Woord vooraf

Beste lezer

André noemt het in zijn woordje een historisch keerpunt. Ik kan dit enkel beamen. Kalfort verandert... De parochie gaat op in de grote parochie Puurs, de parochiezaal verdwijnt... Pastoor Guy is niet langer onze pastoor en was misschien wel onze laatste? Al wat zolang was, is niet meer.

Maar naast dat afscheid nemen, zijn wij ook stevig aan het bouwen. We bouwen aan een nieuwe dorpskern met een modern dorpshuis dat weer minstens een eeuw kan meegaan, met een brasserie en een gezellig park. Kalfort zal hopelijk bruisen van leven. En binnen de parochie Puurs zal de Kalfortse geloofsgemeenschap zijn plaats behouden.

Wat hier zo confronterend aan is, zijn niet de feiten op zich. Die kunnen we vaststellen en analyseren. Maar wel het gevoel dat we op onszelf zijn aangewezen. We kunnen steun ontvangen van de officiële instanties en zijn daar natuurlijk zeer dankbaar voor. Maar het zal toch van de Kalfortenaren zelf moeten komen. Willen we dit dorp levend houden in al zijn aspecten, dan zullen we er allemaal samen moeten voor gaan: parochie, verenigingen, de nieuwe vzw Dorpshuis Vrededaal... Samen met alle Kalfortenaren die van hun dorp houden en er graag wonen, zullen we moeten vechten voor dit dorp, waar het goed is om te leven en we ons thuis voelen.

Zolang er mensen zijn die hier ter plekke aan die gemeenschap bouwen, zal ze blijven bestaan.

De redactie.



### 3. Woordje van André

#### Een historisch keerpunt

De parochie Kalfort bevindt zich op een historisch keerpunt. Onze parochiezaal wordt afgebroken en volgend jaar hebben we een nieuw dorps huis. Pastoor Guy is weg en wanneer krijgen we een nieuwe pastoor? De vijf parochies van onze gemeente fuseren nog dit jaar en er zal ook maar één centrale kerkraad overblijven.

Het is alsof de vaste grond onder onze voeten wegglijdt. Al het vertrouwde verdwijnt en het nieuwe is er nog niet en blijft dus voorlopig onbekend. Toch zijn vele Kalfortenen al heel lang aan het werk. De VZW Vrededaal heeft reeds zijn eerste steen gelegd en ook op parochiaal niveau zijn we de toekomst aan het opbouwen. Hoe de gefuseerde parochie er zal uitzien, dat kunnen we nu nog niet beschrijven, maar de huidige situatie kan ik nu wel schetsen.

De vijf parochies Puurs, Kalfort, Breendonk, Ruisbroek en Liezele, hebben de handen in elkaar geslagen en een kernteam gevormd dat de coördinatie van het parochiaal leven op zich neemt. Elke parochie heeft haar vertegenwoordiger: Leo Pelgrims voor Puurs, André Schampaert voor Kalfort, Paul Van Assche voor Breendonk, Denise Van Puyvelde voor Ruisbroek en Marc Geeroms voor Liezele. Wij zijn druk doende om de eucharistievieringen, de gebedsvieringen, de begrafenissen, de vormselcatechese, de eerste communie, de doopselcatechese enz. te organiseren. Het belangrijkste werk daarbij is: priesters, diakens, pastorale werkers, voorgangers en andere medewerkers te vinden om dat alles mogelijk te maken... en daar zijn we al een heel eind mee klaar. Over enkele weken zal dat allemaal bekend worden gemaakt.

Dit kernteam werkt niet op zijn eentje. Geregeld vergaderen wij met de verenigde parochieploegen om te overleggen en het spreekt vanzelf dat we naar een zo groot mogelijke consensus streven, zodat elke leefgemeenschap zijn deel krijgt.

Wat gebeurt er dan met de plaatselijke parochieploegen en werkgroepen? Dat blijft natuurlijk allemaal broodnodig. Het parochiaal leven in Kalfort zal niet noemenswaardig veranderen. De eucharistievieringen zullen worden voorgegaan door Wies Verheyden en Lode Carlier en af en toe eens iemand anders. De begrafenissen zullen worden voorgegaan door André Schampaert of door een van de andere leden van het kernteam. Overigens blijft de Kalfortse Parochieploeg, Nicole Caluwé, Eberhard Coussement en André Schampaert, het parochieleven in Kalfort coördineren. Deze ploeg zal wel moeten worden versterkt want er komen nu veel meer taken op hen af. En ook zal alles eens goed onder de loep worden genomen om de organisatie zo vlot mogelijk te doen werken. Op het parochiaal beraad van 26 september werd over een en ander nagedacht.

Ziezo, inwendig verandert er wel wat, maar uitwendig zal daar weinig van te zien zijn. Met wat geduld en goede wil en met Gods zegen, en vooral met de hulp van veel vrijwillige medewerkers zullen we daar versterkt uitkomen.

André



## 4. Dank aan Guy

**Op 1 september 2013 werd pastoor Guy verantwoordelijk voor de parochiepastoraal in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Hij blijft deken van Mechelen. Tegelijkertijd werd hij ontheven van zijn taak als deken van Klein-Brabant en pastoor van diverse parochies, waaronder Kalfort. Hij was hier sinds 2001 pastoor en gaf de parochie twaalf jaar lang vorm.**

Toen hij in 2001 pastoor werd in Kalfort, had de parochie pas van pater Fons Heymans afscheid genomen. Het was voor vele Kalfortenaars een schok dat ze voor de eerste keer geen inwonende priester meer hadden. Na het vertrek van pater Fons was de pastorij leeg. Het was een eerste duidelijk zichtbaar teken van wat de toekomst voor Kalfort in petto had.

Pastoor Guy zette er zich aan met veel energie. Vanuit Breendonk werkte hij eraan om ook als onze pastoor te worden aanvaard, niet alleen omdat hij tot pastoor was benoemd, maar ook en vooral omdat hij de herder van onze parochie was, de geestelijke leidsman van een geloofsgemeenschap in verandering. Dit zal niet gemakkelijk geweest zijn. Priesters waren rondtrekkende missionarissen geworden, die zich niet langer tot één gemeenschap konden beperken. Ze werden overal gevraagd en “overvraagd”. Guy trad in die malle molen, lopend van vergadering naar vergadering. Het was tekenend dat hij de dagelijkse eucharistieviering herinvoerde om ook zijn dialoog als priester met God blijvend te onderhouden.

Pastoor Guy, weldra deken Guy, werd geconfronteerd met het krimpend aantal priesters. Hij moest het dekenaat dus hervormen, tegen wil en dank. Daar waren onpopulaire beslissingen bij, zoals het afschaffen van heel wat weekendvieringen en zelfs het sluiten van kerken. Een absolute noodzaak was een verdere samenwerking van de parochiale ploegen. Met kleine stapjes werkte hij zo aan de fusie van zijn parochies. Dit gebeurde met vallen en opstaan. Maar pastoor Guy had de finaliteit duidelijk voor ogen. Vanuit een visie zette hij kleine stapjes. En met resultaat! Het was duidelijk dat zijn succes in Mechelen niet onopmerkt bleef. In 2013 was hij immers grotendeels in zijn opdracht geslaagd: de parochies van zijn dekenaat werken samen, de kerkfabrieken zijn klaar om te worden gefusioneerd, er werd een parochiaal secretariaat voor Puurs geopend. Pastoor Guy was klaar om te worden gevraagd voor een nieuwe opdracht.

Ook in Kalfort heeft pastoor Guy hard gewerkt. Maar steeds met dezelfde visie in het achterhoofd. Hij motiveerde de parochiale ploeg samen te werken met Breendonk en later met andere parochies. En had oog voor zijn vrijwilliges, die hij motiveerde, maar ook waarschuwde om niet teveel hooi op de vork te nemen. Hij steunde de Maria-omwegang als belangrijk evenement en pleitte om de innige band met Onze-Lieve-Vrouw ten Traan niet te laten verloren gaan. Hij was een grote pleitbezorger voor de restauratie van het beeld en bracht dit ook tot een goed einde. Hij wenste niet langer te investeren in de parochiezaal, omdat hij met reden vond dat de parochie Kalfort geen zware financiële engagements kon aangaan. Maar hij zette zich wel volledig achter het project van het nieuwe dorps huis en steunde waar hij kon. En vooral was hij een inspirerend voorganger, wiens "preken" nooit vrijblijvend waren, maar steeds deden nadenken.

We danken pastoor Guy voor al wat hij voor Kalfort heeft betekend. We hopen dat we hem nog met de omwegang zullen mogen verwelkomen en dat hij ons dorps huisproject vanuit Mechelen genegen zal blijven.

Hij gaat nu voor Mechelen doen, wat hij in Klein-Brabant heeft gedaan: parochies reorganiseren en het afscheid van oude structuren begeleiden. Als "vroedman", zoals hij het zelf in zijn afscheidsprek uitdrukte, zal hij hopelijk vele nieuwe initiatieven kunnen aanmoedigen en stimuleren.

Dank u, pastoor Guy, het ga je goed.





## 5. Van parochiezaal naar dorpshuis

De werken aan ons nieuwe dorpshuis zijn nu volop bezig. Na 200 werkdagen zou het er in alle glorie moeten staan. We verwachten er natuurlijk zeer veel van! Tegelijkertijd namen we afscheid van onze parochiezaal. Op dit ogenblik wordt ze afgebroken, om een nieuw leven te beginnen als brasserie. De voorbije maand werden er drie belangrijke activiteiten georganiseerd. Graag nemen we de lezer even mee...

### Eerste-steenlegging

Op zaterdag 31 augustus vond de eerste-steenlegging van het dorpshuis plaats. Het werd een stemmige bijeenkomst met meer dan 200 aanwezigen, die zichtbaar genoten. De Big Belly band zorgde voor de muzikale sfeer. In naam van de vzw sprak voorzitter Luc Schokkaert over de betekenis van deze eerste-steenlegging voor Kalfort.

*Namens de vzw Dorpshuis Vrededaal, hartelijk welkom op de eerste-steenlegging van ons nieuwe dorpshuis! Welkom aan schenkers, sponsors, sympathisanten... Een officiële manier om de start van de werken te herdenken. Een feestelijke gebeurtenis. Een symbolische daad! Maar voelt dit echt aan als een eerste steen?*

*Ik heb zo mijn twijfels... De eerste steen, misschien werd die wel gelegd toen er in 2002 een denkgroepje ontstond met ambitieuze plannen over de vernieuwing van de parochiezaal of de bouw van een nieuw dorpshuis? Het waren enkele durvers die met verschillende partijen begonnen te praten over waar het met onze gemeenschapsinfrastructuur naar toe moest. Ze bekeken alle opties: links van de kerk, rechts van de kerk, achter de kerk, over de beek, in de kerk, boven de kerk. Zij slaagden er in zich los te maken van de bestaande situatie (geen eenvoudige opdracht) en uiteindelijk een concept te ontwerpen, waar velen achterstonden.*

*Hoekstenen werden gelegd, toen de gemeente zijn steun toezegde, zowel logistiek als financieel. Toen burgemeester Koen Van Den Heuvel zich pal achter het project schaarde en we meer op het gemeentehuis zaten dan ons lief was. Toen we van de vele diensten de volle medewerking kregen. En toen onze parochie en onze kerkfabriek bereid waren mee te stappen, de parochiezaal af te breken en het nieuwe project met woord en daad te steunen. En Hervé en Martine van de Puntzeeff zich herkenden in het project en gedreven (z'éér gedreven) hun deel opnamen.*



*Veel belangstelling voor de eerste-steenlegging van het nieuwe dorps huis. Bovenaan luisteren de aanwezigen naar de toespraken. Onderaan van links naar rechts en van boven naar onder: de Big Belly Band, de vele aanwezigen, een steen gelegd door de voorzitter van de kerkfabriek en een door de vele aanwezige kinderen, de toekomst van Kalfort!*



Nog meer stenen vooral voor de fundering, toen de vzw Dorpshuis Vrededaal werd gesticht en alle Kalfortse verenigingen daar enthousiast deel wilden van uitmaken. Want dit is een huis voor héél Kalfort. Toen verschillende verenigingen zich ook financieel engageerden.

Een zware steen, toen het plaatje rond was en de neuzen in dezelfde richting wezen. Een prachtige nieuwe site met een nieuw modern dorpshuis, een gloednieuwe brasserie in het oud klooster van Kalfort, een geherwaardeerde kerk en een nieuw aangelegde Rozenkransweg.

Een steen, toen we de Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling binnenhaalden.

Stenen, toen de plannen van het nieuwe dorpshuis werden uitgewerkt door de architecten Ludwig en Jonas Beckers, toen de bouwtoelating werd verleend, toen het aanbestedingsdossier werd klaargemaakt. En toen vele firma's deelnamen aan de openbare aanbesteding, de aannemer Brebuild de werken kreeg toegewezen en ook effectief begon te werken.

En vele kleine en grote stenen, toen we met de raad van bestuur en het financieel comité actief op zoek gingen naar geld: sponsors, schenkers, beleggers... Bijna overal werden we enthousiast onthaald en was er bereidheid om te steunen. Een zoektocht die nog steeds doorgaat. Maar het werd een blok van een steen die we van ons afgooiden, toen we merkten dat we het zullen halen. Dat we meer dan twee miljoen euro zullen bij elkaar krijgen om dit te realiseren, is nu al zeker!

Vele stenen dus.

Honderden duizenden kleine grotere steentjes en stenen.

Kleine en grote stenen.

Nieuwe en oude stenen.

Stenen van vroeger en van nu.

Zo van die steentjes ook die vervelend in je schoen blijven steken.

Stenen die soms lastig waren om dragen.

En stenen die op de maag liggen.

Maar vooral stenen die we nodig hebben om dit nieuwe dorpshuis te bouwen.

Noodzakelijke stenen om een stevige basis te leggen waarop het gemeenschapsleven van de toekomst kan steunen.

Namens de vzw Dorpshuis Vrededaal wil ik alle mensen danken die hebben gepleit, overtuigd, gesteund, enthousiasme betuigd, interesse getoond.. alle mensen die voor al die stenen hebben gezorgd. Dankjewel.

Na de voorzitter sprak Peter Bellens. Peter Bellens is gedeputeerde van de provincie Antwerpen, die zorgde voor de aan het project toegekende Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. En tenslotte werd het woord gevoerd door Koen Van Den Heuvel, onze burgemeester, die het project steeds zeer genegen is geweest. Hij loofde het project om drie belangrijke redenen: gegroeid vanuit de basis, met visie én met durf en lef. Na de toespraken werden de vertegenwoordigers van de vzw en van de verschillende verenigingen uitgenodigd om een symbolische steen te leggen. De symboliek kon niet sterker zijn. Niet enkel de notabelen legden een steen. Maar heel Kalfort bouwde en legde de fundamenten voor het nieuwe ontmoetingscentrum.

Het nodige kapitaal is ondertussen bijna verzameld. We willen alle Kalfortenaren nog steeds aanmoedigen hun steentje bij te dragen. Dit kan onder meer door een fiscaal aftrekbare gift of door in te tekenen op onze lotenlening. Mocht u interesse hebben om het project te steunen, geef dan een seintje aan één van de leden van de vzw via [info@kalfort.be](mailto:info@kalfort.be).



## Dankfeest

Op **vrijdag 13 september** werd er een **dankfeest** georganiseerd voor iedereen die al die jaren bij de werking van de parochiezaal was betrokken. Het werd een avond van dank zeggen voor alle inzet, terug kijken naar het verleden en vooruit kijken naar de toekomst. Het was Henri Vermeiren, beheerder van de parochiezaal, die de aanwezigen verwelkomde. Hij deed dit met een dubbel gevoel. Want inderdaad, alhoewel de keuze voor een nieuw dorps huis wel overwogen is, toch doet het pijn om afscheid te nemen van de parochiezaal met al zijn herinneringen. Het was dan ook meer dan op zijn plaats om iedereen die nu en in het verleden aan en in deze zaal heeft gewerkt hard te bedanken. De werkers van het laatste uur André en Yolande kregen woorden van dank. Zij staan symbool voor de tientallen mensen die zich van 1930 tot nu voor deze zaal hebben ingezet. Pastoor Guy De Keersmaecker sloot zich aan bij deze dankwoorden.



*Boven van links naar rechts Henri Vermeiren aan het woord, zicht op de aanwezigen in de zaal en traiteur Dirk Meersmans aan het werk. Onderaan de werkers van het laatste uur Henri Vermeiren, Yolande Pepermans en André De Keersmaecker.*

De dag na het dankfeest werd er een grote actie op het getouw gezet om de parochiezaal te ontruimen. Dit was nodig omdat de parochiezaal eind september werd verkocht en afgebroken. Het oude Vrededaal moest worden ontruimd om de verbouwingen tot brasserie mogelijk te maken. Het is duidelijk dat er op 83 jaar het een en het ander in onze parochiezaal werd opgeslagen. Het was dus een hele klus! Maar dankzij de enthousiaste medewerking van heel wat vrijwilligers, konden we dit alles tot een goed einde brengen. Nog tot enkele dagen voor de afbraak werd er materiaal uit de parochiezaal overgebracht naar tijdelijke opslagplaatsen. Hierbij dank aan iedereen die mee de handen uit de mouwen heeft gestoken! Een bijzonder woord van dank aan Louis Huysens, die bereid was het transport te verzorgen.



### Zaterdag 19 oktober: Grote verkoop glazen en keukengerief

Het belangrijkste keukenmateriaal is voor een jaartje opgeborgen. Het nieuwe dorpshuis zal het goed kunnen gebruiken. Maar niet alles kan nog worden gebruikt. Van 10.00 u. tot 12.00 u. is iedereen daarom welkom in het ommeganglokaal. Dan verkopen we overvloedige glazen, borden, tafels, stoelen...

**Kom een kijkje nemen en steun meteen het nieuwe dorpshuis!**

## Bal populaire

En op **zaterdag 21 september** was het bal populaire! En wat voor één. Jong en oud stroomden toe in de parochiezaal, om er voor de laatste keer te feesten. Er werd nagepraat over vroegere tijden. Er werden herinneringen opgehaald aan wat er zich allemaal in deze zaal heeft afgespeeld. Maar er was ook veel enthousiasme voor het wervende project dat de Kalfortse gemeenschapsinfrastructuur stevig zal moderniseren. Er werd gefeest tot in de vroeger uurtjes. De laatste werkers dronken nog een Duvel op het trapje en sloten de zaak om zes uur 's morgens, moe maar tevreden.

De dag daarop startten de afbraakwerkzaamheden.

Dank aan iedereen die heeft geholpen om dit feest tot een succes te maken: de werkgroep evenementen van de vzw Dorpshuis onder voorzitterschap van Ludo Schevenhals, de verenigingen, de versierders van de zaal, de DJ's die gratis speelden en alle feestvierders!



Help ons het dorpshuis te verwezenlijken! Schenk een fiscaal aftrekbare gift op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding \*\*\* 128/2431/00014\*\*\*  
Na storting ontvangt u een attest van de Koning Boudewijnstichting.  
Of teken in op de lotenlening.  
**Geef ons een seintje en wij komen u dit alles in een persoonlijk gesprek toelichten.**



## Adieu parochiezaal

Als ik aan de parochiezaal denk, dan denk ik aan een gebouw dat er altijd was, gebouwd in 1930 om ruimte te geven aan de parochie en haar verenigingen. En aan een gebouw dat dit met verve deed. Hoeveel vergaderingen zouden er niet zijn doorgegaan? Ze zijn niet te tellen! De parochiale verenigingen hadden er hun vaste stek, maar ook andere verenigingen waren er thuis. Hoeveel keer waren hier mensen om gezellig samen te zijn, een kaartje te leggen, een pintje te drinken? Teerfeesten, vormingsavonden, toneelvoorstellingen, Sint-Niklaasfeesten... Hoeveel communie-, familie- en huwelijksfeesten, hoeveel jubilea werden er gevierd? De parochiezaal heeft al deze activiteiten als een gastvrije dame verwelkomd. En elke Kalfortenaar heeft dus herinneringen aan deze zaal en zal er met plezier aan terugdenken. Er leeft veel nostalgie...

Als ik aan de parochiezaal denk, dan denk ik aan de velen die er hebben gewerkt. Want de financiële middelen waren altijd schaars. Vrijwilligers moesten dus het werk opknappen. Om de zaal te beheren, om te tappen, maar ook om te verbouwen, om allerhande klusjes uit te voeren. De lijst is te lang en onbekend. We zouden oneer doen aan vele mensen



mochten we beginnen opsommen. Maar ze mogen er allemaal van overtuigd zijn dat heel Kalfort al het werk heel erg heeft geapprecieerd. Er leeft veel dankbaarheid...

Als ik aan de parochiezaal denk, dan denk ik toch steeds aan Desiré Meersmans. Niemand zal mij dat kwalijk nemen. Hij belichaamde waar de parochiezaal voor stond: een stevige verankering in het verenigingsleven, een open geest naar alle gebruikers en een warme gastvrijheid... Hij heeft ontelbare uren doorgebracht in deze zaal. En dan vraag ik mij af. Wat zou den Dis er nu van denken, nu we "zijn" zaal afbreken. Hoe zou hij deze ommekeer beleven? Ik voel aan dat hij mee zou zijn geweest met de vernieuwing, dat hij er achter zou hebben gestaan, dat hij zou hebben gesteund... En dat anderen, die nog nog steeds twijfelen, zullen volgen. Er leeft veel hoop...

Adieu parochiezaal. Het is mooi geweest. We zullen de herinneringen aan wat er zich allemaal afspeelde koesteren. We zijn klaar voor een nieuwe tijd, maar met heel veel respect voor wat vroeger was!

*Desiré Meersmans (1929-2000), verenigingsmens en jarenlang beheerder van de parochiezaal. Links in 1956 met de pas gewijde KWB-vlag, rechts in 1997 bij de kermisvoorbereidingen.*



## 6. Catechese 2013-2014

Op 21 september is de vormselcatechese van start gegaan met 68 jongeren van vier parochies (Breendonk, Kalfort, Liezele en Ruisbroek) die zich voorbereiden op hun vormsel op 31 mei 2014. Van onze parochie zijn er 22 jongens en meisjes die deelnemen. De startdag werd afgesloten met een gezinsviering in de kerk van Kalfort.

Hieronder vindt u het volledige jaarprogramma: acht momenten van bezinning en voorbereiding op het vormsel.

*Zaterdag 5 oktober 2013* : gaan we naar Missio in Diest voor een samenkomst met 2500 jongeren. **Missio Diest** staat dit jaar in het teken van de heilige Sint-Jan Berchmans. Honderdvijfentwintig jaar geleden werd hij heilig verklaard en dit wordt in de stad gevierd. Met Missio in alle kleuren vieren we graag mee. Deze dag is gevuld met werkwinkels, een gebedsviering, een heuse zangstonde en een spetterend start- en slotmoment.

*Woensdag 6 november*: info over **De Schakel Puurs** (Welzijnsschakel en Vereniging Waar Armen het Woord Nemen), in de regio Klein-Brabant een vrijwilligersorganisatie actief op het vlak van armoedebestrijding. Op *zaterdag 23 november* organiseren wij t.v.v. De Schakel onze jaarlijkse **soepactie**. De vormelingen zullen in de week vooraf langskomen om uw bestelling te noteren. De bestellingen worden op zaterdagmiddag bij u thuis geleverd.

*Zaterdag 11 januari* spreken wij over de **doop van Jezus** en sluiten we de dag af met een gezinsviering in de kerk van Kalfort waarop iedereen van harte is uitgenodigd.

Op *woensdag 5 maart* nemen we deel aan de **aswoensdagviering** in de kerk van Puurs. En op *zaterdag 29 maart* vieren we mee **passiezondag** in de kerk van Kalfort.

Op *woensdag 7 mei* bereiden wij ons verder voor op het vormsel in de abdij van Bornem. Uiteindelijk sluiten we af met de **vormselviering** op *zaterdag 31 mei* om 15.00 u in de kerk van Puurs.

## 7. Uit de oude doos

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak. Ook in Kalfort willen we deze gebeurtenis herdenken. De tentoonstelling van dat jaar handelt over “Kalfortenenaren in de oorlog”. Hierover hebben we nog zeer weinig materiaal. Kan u ons helpen? Foto's van familieleden die soldaat waren tijdens de oorlog, foto's van vluchtelingen, geïnterneerden in Holland, foto's van de forten, de verwoestingen op de Essendries, andere oorlogsfoto's, activiteiten tijdens de oorlog, foto's van Kalfortenenaren geboren of overleden tijdens de oorlog, dienstplichtigen tussen de twee wereldoorlogen...

Alles is welkom bij Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, 2870 Puurs.

Na digitalisering wordt u alles terugbezorgd.



In dit klokske publiceren we een foto die ons werd bezorgd door Frans Vertongen. Zijn vader Henri Vertongen staat er op afgebeeld als soldaat van het 4de regiment lanciers.

In 1919 schrijft die een brief naar huis. In de rechterbovenhoek staat zijn familie afgebeeld. Dergelijke prentbriefkaarten werden gebruikt om de band van de dienstplichtige, die soms maanden van huis was, met de familie te versterken.

## 8. Ommegang 2013

Het ommegangcomité kijkt met tevredenheid terug op de editie van 2013. Het was weer bang afwachten wat het weer voor ons in petto had. Maar uiteindelijk was het een stralende dag. Vele toeschouwers mochten getuige zijn van een fijn verzorgde ommegang. Hij was minder spectaculair dan de jubileumeditie van het jaar voordien, maar daarom niet minder mooi. Het parcours werd positief geëvalueerd. Al waren de inschrijvingen traag op gang gekomen, toch waren de groepen goed gevuld. Na de ommegang vloeide het bier dan ook rijkelijk om het succes te vieren. De dinsdag daarop waren vele comitéleden aanwezig om de zaal volledig te ontruimen. In afwachting van de nieuwe berging in het dorps huis werden alle kostuums en attributen gestockeerd in de dekenij van Puurs. Grotere stukken werden opgeborgen in het Coolhemveld waar we de gast zijn van Lucas en Lydia Van der Linden-De Brouwer en waar een nieuw afdak is gebouwd. Er werd dus weer hard gewerkt om alles tot een goed einde te brengen. Het comité is moe maar tevreden en denkt al na over het volgende jaar. We laten graag voor de rest de beelden spreken.

*Wil je nog meer foto's van onze huisfotograaf Jan Cools bekijken, dan kan dat op <http://picasaweb.google.com/ommegang.kalfort>. De DVD van deze uitvoering kost € 15,00 en kan worden besteld via [info@kalfort.be](mailto:info@kalfort.be).*







*Het hoort allemaal bij de ommegang. Meestappen in de ommegang (helemaal bovenaan). Feesten na de prestatie, klinkend op het succes (boven en linksonder).*

*Honderden kostuums en attributen opruimen en verhuizen (rechtsonder)...*



## 9. Eetdagen Kalfortse scholen

Op zaterdag 28 en zondag 29 september werden de jaarlijkse eetdagen van de Kalfortse scholen georganiseerd. Door de tijdelijke onbeschikbaarheid van een zaal in Kalfort werd uitgeweken naar de feestzaal van CC De Kollebloem. Er waren meer dan 720 inschrijvingen. En die proefden dat het goed was! De school was tevreden in de andere accommodatie, maar voelt het al kriebelen om de volgende eetdagen in het nieuwe Kalfortse dorpshuis te kunnen organiseren. Afspraak volgend jaar!



# 10. Ziekendag

## 34ste Gemeentelijke ziekendag op donderdag 29 augustus

's Morgens vroeg vóór 9 u. was de ziekenzorgkern van Kalfort, samen met enkele stevige mannen, paraat om de zaal klaar te zetten voor 325 zieken van Groot-Puurs, uitgenodigd door het gemeentebestuur.

Om 14 u. startte de ziekendag met een eucharistie. De kerk was volzet en de rolwagens werden door vrijwilligers naar voren gereden, zodat ook die mensen perfect konden volgen. Voorzitster Nini Vivijs verwelkomde iedereen. Eerwaarde heer Guy De Keersmaecker celebreerde de mis samen met Wies Verheyden. Het koor van Kalfort, versterkt met mensen uit Groot-Puurs, zong prachtige Marialiederen. Alles liep in goede banen, ook toen Gust De Smedt de mensen vroeg om de rolwagens eerst te laten vertrekken.

In de zaal waren de tafels mooi gedekt met fijne zonnebloempjes. Toen iedereen een frisse pint of een andere drank had gekregen, kwam burge-meester Koen Van den Heuvel een klein woordje zeggen en feliciteerde de ziekenzorgkernen voor hun jaarlijkse hulp op de ziekendag. Ook enkele schepenen deden hun woordje. Daarna kwamen de kernen weer in actie om 325 schotels met broodjes en koffiekoeken aan de man te brengen door een lange ketting te vormen. Ook de koffie werd geschonken en de mensen konden wat keuvelen over Kalfort Kermis van vroeger en nu.

Minister-president Kris Peeters kon niet aanwezig zijn, maar hij schonk wel een mooie grote korf fruit, waarvoor natuurlijk ook onze dank.

Wij danken ook het gemeentebestuur hartelijk voor dit mooie initiatief en hopen dat dit ook volgend jaar zal doorgaan, zij het dan in de nieuwe locatie "Vrededaal".

Last but not least danken wij nog alle vrijwilligers van alle kernen die geholpen hebben om deze dag tot een goed einde te brengen.

Ziekenzorg Kalfort.





*Bovenaan de aanwezigen tijdens de eucharistieviering. Onderaan vrijwilligers in actie in het omgenglokaal.*



## 11. Vliegende start voor loopclub

**Heugelijk nieuws, want Kalfort is een nieuwe sportclub rijker. Begin september startte immers de Kalfortse Loopclub, kortweg Kalloo, haar activiteiten. De nieuwe loopclub heeft een vliegende start genomen, want ze telt inmiddels al meer dan 30 leden.**

Het idee om een loopclub op te richten ontstond vanuit Volley Kalfort. Een aantal spelers konden wegens rugproblemen en andere fysieke ongemakken niet meer uit de voeten op een volleybalveld, maar wilden nog wel samen aan sport doen. En zo kwamen ze dan uit bij lopen. Lopen in groep is niet alleen fijn, maar tevens de beste garantie om het op lange termijn vol te houden. De lastigste meters om te lopen zijn die van je zetel naar de buitendeur, zo weten ze bij Kalloo, maar als je weet dat er achter die deur andere mensen op jou wachten om samen te lopen, dan gaat dat allemaal toch net iets makkelijker.

Zowel ervaren atleten als beginnende lopers hebben intussen de weg naar Kalloo gevonden.

Op **dinsdag** is een groepje van een achttal lopers wekelijks op post om samen 12 à 15 km te lopen.

Op **woensdag** werken de start-to-runners onder leiding van turnleraars Sam Van Reeth en Wouter Van den Heuvel aan hun conditie. De belangstelling was enorm: op de eerste training waren er meteen meer dan 20 geïnteresseerden. Ze kunnen intussen al een flink eind lopen. Een hele prestatie, als je weet dat ze vaak zonder loopervaring en met een beperkte basisconditie zijn begonnen.

En op **donderdag** hebben we nog een gemengd groepje die tussen de 5 en 10 km samen lopen.

Er wordt altijd afgesproken aan de voetbalkantine van Kalfort Daghet en van daaruit worden de rustige wegen van de wijde of meer nabije omgeving van Kalfort al lopend verkend.



Kaloo blijft de band met Volley Kalfort behouden. Voor verzekeringen, praktische zaken en sociale activiteiten, zoals teerfeest of brunch, werken ze samen. Daarnaast is het zo dat Falos, de sportfederatie van KWB, niet alleen een volleybalcompetitie organiseert waaraan Volley Kalfort deelneemt, maar ook verschillende joggingwedstrijden, waaraan Kaloo-leden kunnen deelnemen. Stiekem wordt er ook al uitgekeken naar een aantal grote evenementen (zoals 20 km van Brussel of de 10 miles van Antwerpen) waarop Kaloo-leden hun beste beentje zouden kunnen voorzetten.

**Voor verdere vragen kan men altijd terecht bij: [kalfortseloopclub@gmail.com](mailto:kalfortseloopclub@gmail.com).**

## 12. Familienieuws

### Overlijdens



Paula De Smedt, echtgenote van Jos De Schrijver  
(° Puurs, 30 november 1927 - + Kalfort, 25 juli 2013)  
*Ik mis je stem... je lieve lach. Ik mis alles van elke mooie dag.  
Ik mis het simpele 'even' samen zijn. Ik mis je gewoon en missen,  
dat doet ongelooflijk veel pijn.*



Paula Verbruggen, weduwe van Frans Willockx  
(° Puurs, 24 juli 1921 - + Kalfort, 13 september 2013)  
*De laatste jaren van je leven waren getekend door ziekte en pijn.  
Zonder klagen heb je alles gedragen met al je pijn en verdriet  
en was je tegelijkertijd ook dankbaar dat je de laatste 22 jaren je  
geborgen voelde in de liefdevolle zorg van je zoon, schoondochter  
en kleinkinderen.*

### Doopsels

23 juni 2013

Mayene Van Beirs, dochter van Philip en Kizzy Swartebroeckx,  
Merlegatveld.

Mina Raes, dochter van Wim en Leen Desmet, Kleine Amer.

14 juli 2013

Alicia Borms, dochter van Tommy en Rosalie Wauthier, Fabiolapark.

Ferre De Krem, zoon van Kenny en Ellen Van Ackeren, Schipstraat.

Linne Sas, dochter van Tom en Sarah Peersman, Winkelveld.

Silke Van Reck, dochter van Mario en Sandy De Blende, Vijverstraat.

8 september 2013

Lisse Van doorne, dochter van Jurgen en Ann Moens, Aspot.

## 13. Kalender

- Za. 19 okt. 10.00 u.- 12.00 u.: Verkoop glazen en keukengerief (parochiezaal)
- Vr. 1 nov. 15.00 u.: Gebedswake voor de overledenen van het voorbije jaar
- Za. 23 nov. Soepactie vormselcatechese t.v.v. De Schakel
- Di. 24 dec. 17.00 u.: Kerstviering  
23.30 u.: Middernachtsmis (Kerk Puurs)
- Wo. 25 dec. 11.30 u.: Gezinsviering Kerstmis (Kerk Puurs)

Je kan alle activiteiten van de nieuwe parochie Puurs vinden op de website <http://www.federatie-puurs.be/> Log in met user bezoeker en paswoord bezoeker.

**SYLVESTERCONCERT** **HARMONIEORKEST CONCORDIAVRIENDEN**

*Gewiss!*

**ZATERDAG 28 DECEMBER 2013 - 20U**  
**THEATERZAAL DE KOLLEBLOEM PUURS**  
**VVK €8 / INKOM €10 / -12 JAAR €5**

**TICKETS VANAF 4 OKTOBER VIA KAREL CLOOSTERMANS, FABIOLAPARK 43, PUURS, 0479 75 31 85**  
**WWW.CONCORDIAVRIENDEN.BE | INFO@CONCORDIAVRIENDEN.BE**

PROVINCIE ANTWERPEN

## 14. Kruiswoordraadsel



### Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 civilisatie
- 2 organisatie van onze scholen
- 3 computerterm, cache algoritme - nurkse
- 4 Kalfortse band
- 5 aflopen van de zee - dierengeluid
- 6 ontkenning - anagram van Israel
- 7 Chileense voetballer - The National Needlearts Association (afk.)
- 8 persoonlijk vnw. - Tractebel Gas Engineering (afk.) - nationaal nummer (afk.)
- 9 stad in Nevada - Engels rood
- 10 bijwoord - nieuw Kalforts meisje

## Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 Antwerpse gedeputeerde - muzieknoot
- 2 vroeger - digitale projector
- 3 ruzie maken
- 4 muziekdrager - persoonlijk vnw. - voorzetsel
- 5 soort nest
- 6 taal in Papoea Nieuw-Guinea - onze oud-pastoor
- 7 noodzaak
- 8 in voorraad nemen - radon (afk.)
- 9 lengtemaat - ontvangen
- 10 bevel - jarenlange medewerkster van onze parochiezaal

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M	E	C	H	E	L	E	N		P
2	E	Q	U	A		A		E	H	A
3	G		T	U	R	N	H	O	U	T
4	A	R	T	E		D	A		I	S
5	M	E	E	R	S	M	A	N	S	
6	I	E	R		T	A	L	E	N	T
7	N	G		E	R	I		E	A	R
8	D	E	S	S	E	L		K	M	O
9	Y	I	L	T	S		G	A	E	A
10		T	A	S	S	E	N		N	S

*Oplossing nr. 86*

**Het 88ste Kalfortse Klokske verschijnt in december 2013.  
Artikels zijn welkom tot 1 december 2013 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een  
vrijwillige bijdrage storten op rekening  
BE72 7332 3217 7816 - KRED BE BB van  
Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen  
ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**