

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

23° jg., vakantie 2013,
n° 86

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woord van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	7
5.	Dorpshuis Kalfort	9
6.	Eerste en plechtige communie	13
7.	Uit de oude doos	14
8.	Ommegang 2013	15
9.	Schoolfeest	16
10.	Ziekenzorg op uitstap	20
11.	Met KVLV naar de Westhoek	22
12.	Familienieuws	23
13.	Kalender	25
14.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

In dit nummertje is afscheid nemen de rode draad. We nemen afscheid van pastoor Guy die twaalf jaar lang onze Kalfortse “herder” was. Bijna samen met hem zullen we ook afscheid nemen van onze parochie als onafhankelijke parochie. De parochie die in 1857 werd gesticht zal in 2014 met andere parochies fuseren tot één grote parochie Puurs. De toestand van in de zestiende eeuw wordt zo hersteld: één parochie met verschillende kapelanieën. En na de kermis zal de parochiezaal worden afgebroken.

Veel van wat ons jarenlang vertrouwd was, verdwijnt. Met weemoed zullen we terugdenken aan onze Kalfortse parochie met een eigen pastoor, die zekerheden preekte en aan onze bijeenkomsten van het traditionele verenigingsleven in de parochiezaal. Vooral voor de oudere generaties zal dit zeker niet gemakkelijk zijn. Afscheid nemen is hoofdstukken afsluiten, ook in ons eigen leven. Verandering brengt pijn mee.

Maar verandering zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Gelukkig heeft de Kalfortse gemeenschap niet gewacht om zich geleidelijk aan te passen aan de nieuwe toestand. Dankzij de inspanningen van pastoor Guy zijn de parochies en hun parochiale ploegen geleidelijk aan naar elkaar toegegroeid. Zij zijn klaar om liturgie en pastoraal binnen een nieuwe parochie Puurs vorm te geven. De Kalfortenaren hebben zich ook verenigd in de nieuwe vzw Dorpshuis Vrededaal die de infrastructuur van het verenigingsleven van de toekomst zal leveren. Naast infrastructuur zal de vzw ook proberen in een veranderende samenleving blijvend impulsen te geven aan het gemeenschapsleven. Vanuit die visie zijn er vele uitdagingen, die we hopen met vele handen samen te grijpen, zowel in Puurs, als in Kalfort.

Wij hopen dat alle Kalfortenaren hier met veel overtuiging zullen aan meewerken.

Wij wensen je een fijne vakantie.

De redactie.

3. Woord van pastoor Guy

Is echt vakantie nemen enkel nog weggelegd voor kinderen? Eens de 25 voorbij kan men dan nog 20 werkdagen “vakantie” nemen, alleen, in de familie of met vrienden? Want dat doet toch deugd. Maar ook al ontsnapt men een tijd aan zijn post, toch blijft men achtervolgd door de GSM en de e-mail. Als men er in slaagt zich volledig af te zonderen, dan vindt men bij zijn terugkeer niet alleen stapels brieven maar ook een lawine van e-mails en een waslijst van ingesproken boodschappen. Meteen is de ontspanning weggevaagd die men in de ‘zogenaamde’ vakantie heeft genoten.

Toch is tijd om te rusten kostbaar voor ons evenwicht. Ook al moeten wij er ons bewust van blijven dat rust nemen miljarden mensen niet is gegund. Rust nemen heeft iets van de betekenis van de Joodse sabbat. De mens mag geen slaaf zijn van zijn werk. En als de zondag, de eerste dag van de christelijke week, nog zijn volle betekenis had, dan was (en is het nog altijd) zijn doel van dezelfde orde: tijd maken om als mensen dieper de goede lucht van de goede God in te ademen en meer vrij te zijn voor zijn naasten. Hoe u het ook zal beleven (waarom kan rustig thuis blijven ook geen vorm van vakantie zijn?), ik wens u allen een deugd-doende vakantie die u doet herbronnen en uw krachten weer verzamelt.

Voor mij is het de laatste keer dat ik een woordje schrijf in de Kalfortse Klok. Ik heb van de bisschop een nieuwe taak gekregen. Vanaf 1 september word ik vicariaal verantwoordelijke voor de parochiepastoraal in Vlaams-Brabant en Mechelen. Ik blijf deken van Mechelen en zal binnenkort ook pastoor worden van de Mechelse binnenstad samen met twee andere collega-pastores. Een grote uitdaging!

Twaalf jaar ben ik met de Kalfortse parochiegemeenschap meegetrokken. Dit was voor mij nooit een voltijdse opdracht. Ik heb ook nooit in Kalfort gewoond, maar toch was ik er graag. De gemoedelijkheid en de harte-lijkheid van de Kalfortenaren en de inzet van velen hebben mij altijd gecharmeerd.

Ik draag jullie mee in mijn hart. Ik hoop dat binnenkort een nieuwe pastoor zal aangeduid worden voor de hele gemeente Puurs en misschien ook nog wel Willebroek. Ja, 'pastoor' is een knelpuntberoep geworden! En eigenlijk hoop ik ook dat mijn opvolger de traditie zal bewaren om zijn voorganger uit te nodigen voor de jaarlijkse Maria-Ommegang. Ik zal er graag op ingaan. Dat is nu al beloofd!

Priesters komen en gaan. Jullie blijven. Ik vertrouw al wat ik proberen te zaaien heb toe aan God. Hij zal er op zijn tijd vruchtbaarheid aan geven. Iemand anders zal nu van mij de herdersstaf overnemen. Hij zal het weer anders doen dan ik, zoals ik anders was dan pater Fons. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en daar zitten ook al eens valse noten in. Ook al zullen we elkaar nu veel minder zien, draag mij verder in uw gebed. Ik zal jullie ook nooit vergeten.

Pastoor Guy



12 jaar lang was Guy pastoor van Kalfort. Een nieuwe pastorale opdracht wacht hem in het aartsbisdom. Wij willen dankbaar afscheid nemen van Guy in een gezinsviering op zondag 15 september. Wij nodigen je van harte uit om 15.00 u. in de kerk van Breendonk. Aansluitend is er een receptie in het Centrum van Breendonk. Je kunt eventueel een bijdrage voor een geschenk overmaken op het rek.nr. van de federatie Puurs BE89 7330 4211 4093 met vermelding "Geschenk deken Guy"

4. Bezinning

Een gebed voor de vakantie

God,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even uit het gareel van de zorg en de verantwoordelijkheid
kan losmaken,
de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God
dat – als een klein kind - de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels
en kan glimlachen bij de verre geluiden
van koeien als de morgen begint.
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is om hun anders-zijn.

Geef mij een hart dat nog kan spelen
en alles vergeten
bij een bal in het water of een kind in het zand.
Geef mij een hart God, een open hart en open handen
om naar mensen toe te gaan
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.

Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank in de zomer –
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan.
Geef mij een hart dat zich kan bekeren
tot de eenvoud en het geluk van om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten

en dat kan bidden zonder woorden,
een hart dat doorheen de dingen
kan schouwen naar Uw oneindigheid.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij
op die zevende dag,
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld
of de andere kant van mijn dorp zal zien
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,
of stil van de zetel naar het bed zal gaan,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen..
en dan is het feest al begonnen.

Manu Verhulst



Evolutie van ons dorpshuisproject in beeld... stand van zaken op 24 april 2013. Het bouwperceel ligt klaar voor de start van de werken na het bouwverlof.

5. Dorpshuis Kalfort

Vele jaren plannen, dialogeren, vergaderen, overleggen zijn er aan vooraf gegaan. Maar uiteindelijk is het zover. Na het bouwverlof start de firma Brebuild met de werken aan het nieuwe dorps huis. Er staan in dit kader een aantal activiteiten op het programma waarop we jullie al zeker uitnodigen!

Op **zaterdag 31 augustus** vindt om 12.30 u. de **eerste-steenlegging** plaats. Iedereen is hartelijk uitgenodigd voor een korte plechtigheid aan de werf. Alle mensen die hun "steentje" willen bijdragen, worden verwacht om een symbolische daad te stellen. Nadien is er een receptie... Op **vrijdag 13 september** wordt er een **dankfeest** georganiseerd voor iedereen die al die jaren bij de werking van de parochiezaal was betrokken. Het wordt een avond om dank te zeggen voor alle inzet, terug te kijken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. En op **zaterdag 21 september** is er een groot volksfeest gepland. Vanaf acht uur verwachten we iedereen in de zaal voor een **bal populair**, met verschillende DJ's en een bodega. Het wordt de allerlaatste activiteit in de parochiezaal. We verwachten dan ook héél Kalfort om van onze zaal afscheid te nemen en meteen een steentje bij te dragen. Na het bal wordt de parochiezaal leeggemaakt en zullen de slopers hun werk doen.

Het nodige kapitaal is ondertussen bijna verzameld. We willen alle Kalfortenen nog steeds aanmoedigen hun steentje bij te dragen. Dit kan onder meer door een fiscaal aftrekbare gift, door in te tekenen op onze lotenlening of onze obligatlening.

Mocht u interesse hebben om het project te steunen, geef dan een seintje aan één van de leden van de vzw op info@kalfort.be. Na een telefoontje aan de voorzitter Luc Schokkaert (Kalfortdorp 16, tel. 03 889 97 15) of aan één van de andere leden van het financieel comité (Marc Amelinckx, Chris Coeck, Erik Cools, Bart Decat, Luc Decat, Ludo Schevenhals, Jeroen Schokkaert, Wim Servaes, Bart Teirlinck, Hervé Van De Wouwer, Gert Vermeiren of Henri Vermeiren), kunnen we een huisbezoek plannen.



FEEST VAN DE MEDEWERKERS

Na de kermis wordt onze parochiezaal afgebroken en gaat pastoor Guy ons verlaten. Een mooie periode uit de geschiedenis van Kalfort loopt ten einde. En we staan klaar om de toekomst voor te bereiden.

Daarom is het goed dat we met zijn allen eens bijeenkomen: het verleden nog eens oprakelen... plannen maken voor de toekomst.

Daarom worden alle medewerkers van het parochiezaalcomité en van heel de parochie van harte uitgenodigd op een gezellig danketentje, dat zal doorgaan op **vrijdag 13 september 2013 om 20 u.**

Als jij een of andere taak opneemt in de parochie, vul dan onderstaande strook in (of neem de gegevens over op een briefje, als je niet graag je nummertje beschadigt) en bezorg ze vóór 4 september in een omslag aan Henri Vermeiren, Schipstraat 36/02, of André Schampaert, Letterheide 3, of in de brievenbus van de pastorie.

Naam en voornaam: _____

Adres: _____

zal deelnemen aan het medewerkersfeest op vrijdag 13 september 2013.

Naam en voornaam van echtgeno(o)t(e): _____

- zal ook gratis deelnemen, want hij/zij is ook medewerker
- zal ook deelnemen en schrijft 5 € over naar BE47 7332 3205 8180 van de parochiezaal, want hij/zij is geen medewerker.

Dit is de enige uitnodiging. Hoe meer deelnemers, hoe mooier het feest.





Dorpshuis Vrededaal vzw nodigt u heel hartelijk uit op de **eerste-steenlegging van het nieuwe dorpshuis**, die plaatsvindt op **zaterdag 31 augustus** om 12.30 u. aan de werf, Van Kerckhovenstraat.



Parochie Kalfort en het Parochiezaalcomité nodigen u heel hartelijk uit op het **dankfeest voor de medewerkers** op **vrijdag 13 september** om 20.00 u.



Dorpshuis Vrededaal vzw en het Parochiezaalcomité nodigen u heel hartelijk uit op het **bal populair** t.g.v. de sluiting van de parochiezaal op **zaterdag 21 september** vanaf 20.00 u.

Help ons het dorpshuis te verwezenlijken! Schenk een fiscaal aftrekbaar gift op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding *** 128/2431/00014***
Na storting ontvangt u een attest van de Koning Boudewijnstichting.
Of teken in op de lotenlening of de obligatielening.
Geef ons een seintje en wij komen u dit alles in een persoonlijk gesprek toelichten.

6. Eerste en plechtige communie

De voorbije maanden was de catechesewerking in onze parochie in volle vaart. Dat resulteerde in twee grote feestmomenten, zijnde de eerste en de plechtige communie. Dankzij de inzet van de leerkrachten van de scholen en de vrijwillige catechisten werden dit weer feesten om nooit te vergeten. In een volgend Kalfortse Klokske brengen we verslag uit over een jaar catechesewerking. Nu geven we graag een lijst van de jongens en meisjes die aan de feesttafel mochten zitten!

Op 27 april deden volgens Kalfortse meisjes en jongens hun eerste communie. Van de school Twinkelveld: Marie Boudewijns, Manon Callaert, Louise Cloostermans, Lars De Keersmaeker, Bernd Florus, Lars Lauwers, Ziko Palmaerts, Robbe Paridaens, Axelle Peeters, Stan Rottiers, Joran Schepens, Lisanna Van Assche, Bo Van Audenaerde, Nuca Van Barel, Lise Van den Eynde, Ruben Vander Cruyssen, Wout Van Hove, Jasper Wauters, Raf Wouters. En van de school 't Kasteeltje: Stef De Bois, Aileen Denayer, Stan De Smedt, Luna Geysels, Iluna Lambrechts, Jeffrey Maes, Fleur Robeyns, Emke Van Buggenhout, Yana Van den Brande, Tiany Van Der Bulck, Keano Van Reck, Noah Van Rode.

De week daarop was de oudere garde aan de beurt. Deze meisjes en jongens deden dan hun plechtige communie: Martha De Brabandere, Anne-Sophie De Ceulaerde, Ruben De Groof, Esther De Groof, Fien De Smedt, Cedric Dehertogh, Daan Fostier, Jarne Genijn, Gregoy Heyndrickx, Lien Lauwers, Maarten Magits, Yanka Meeus, Hanne Mertens, Kevin Moons, Toya Paneels, Zoë Peeters, Ruben Peleman, Maud Raemdonck, Siebe Spittaels, Lynn Suys, Ashley Truyen, Sam Van Campen, Pieter-Jan Van Damme, Shauni Van Den Bulck, Iris Van Den Eede, Lotte Van Hove, Xina Van Praet, Dentel Van Ranst, Mirte Van Ranst, Jason Vanobbergh, Willem Vansteyvoort, Jules Junior Verelst, Lize Vermeiren, Lauren Vertongen, Jordi Weymans en Caro Wouters.

7. Uit de oude doos

In 2013 wordt onder de titel “In goede en kwade dagen” de 24ste tentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling handelt over Kalfortse huwelijken vanaf 1857 tot nu. Meer dan 200 echtparen hebben ons hun trouwfoto bezorgd. Dit zal een zeer mooi overzicht geven van hoe vroeger en nu bruid en bruidegom hun “mooiste dag” beleefden. De oudste huwelijksfoto die we tentoonstellen is die van Jan Borghys en Stephanie Cloostermans uit 1911. Het laatste huwelijk dat voorlopig in Kalfort werd afgesloten is dat van Dirk Celie en Sandra Meeus in 2012.

In dit klokske publiceren we een foto uit 1948. We zien de familie van Jozef Dehertogh en Juliette Meersmans rond het bruidspaar. Op de foto herkennen we onder andere bovenaan derde van links Eugene Meersmans en onderaan in het midden Odile Meersmans, Raymond Meersmans en Marie Meersmans. Links en rechts van de bruid en bruidegom staan hun ouders met rechts Emiel Meersmans en Bertha Marivoet. Juliette was een kind uit het eerste huwelijk van Emiel met Leontine De Wit, die op jonge leeftijd overleed. Wie herkent nog andere mensen op deze foto? Met dank aan Benny en Frans Winckelmans.



8. Ommegang 2013

De voorbereidingen van de 26ste ommegang op zondag 25 augustus zijn volop bezig. De eerste pasbeurten zijn reeds achter de rug en alle werkgroepen hebben reeds vergaderd.

Er zijn nog heel wat deelnemers nodig om onze ommegang te vullen. Daarom een warme oproep om deel te nemen aan onze pasbeurten. Deze zijn gepland op

- **Maandag 12 augustus, 19.00 u. - 20.00 u.**

- **Maandag 19 augustus, 19.00 u. - 20.00 u.**

Met ieders medewerking wordt 25 augustus weer een dag om niet te vergeten.

Ondertussen zijn de werken aan het afdak voor het stallen van de wagens begonnen. Ook vermeldenswaard is dat het comité zich voorbereidt op de verhuis naar het nieuwe dorps huis. Na deze ommegang zal de kledij voor een jaar worden gestockeerd in de dekenij van Puurs.

Kalfort nam deel aan de jubelprocessie van Hanswijk op 5 mei. En de Mechelaars zagen dat het goed was. De Kalfortse groep werd door de toeschouwers erg bewonderd. We mogen inderdaad fier zijn op het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan, nu volledig gerestaureerd, en op de prachtige kledij van de draagsters. Het was dus een opgemerkt optreden. We hopen dat ze Kalfort in Mechelen nog beter hebben leren kennen!



9. Schoolfeest

In de Kalfortse scholen De Regenboog en Twinkelveld werd het project “Media / Muziek” uitgewerkt.

In kleuterschool De Regenboog werd er in de zes klassen een ander facet van de Media-wereld belicht: film en theater, actua-kranten-TV, muziek, radio en TV, Superhelden, studio 100. Verschillende door onze kleuters gekende mediafiguren liepen door de school: Kabouter Plop en co, Kaatje en Kamiel, Piet Piraat, superhelden Mega Mindy, Mega Toby, spiderman, superman... De volledige mediamarkt met al zijn facetten werd bestudeerd. Er werd in elke kleuterklas geëxperimenteerd met TV, camera, laptop, PC, tablet, fototoestellen, PC... . De reporters van de groene klas gingen op stap in de hele school om artikels te schrijven voor hun “Regenboogkrant”, die nadien echt werd gedrukt in de drukkerij. Zo konden ze het hele proces volgen. De blauwe klas bezocht theater en filmzaal De Kollebloem en kregen een rondleiding van Willy. De kleuters van de witte klas gingen naar Puurstudio voor een echte geluidsopname. De rode klas bezocht de winkel Dreamland. In de gele en oranje klas kwamen allerlei media-figuren voor leuke activiteiten in de klas. Zangeres “Neeka” kwam als kers op de taart de leuke weken afsluiten met een eigen nummer en het MegaMindy-lied als samenzang met de kleuters.



Tijdens de laatste week van het project werden al die belevingen ook muzisch geuit in een dans/toneelstukje voor het grootse schoolfeest van zaterdag 1 juni.

In lagere school Twinkelveld werd er in de negen klassen een week gewerkt rond thema "Muziek". De doelen die werden vooropgesteld: plezier beleven aan allerlei muzische ervaringen en kennis maken met verschillende muziekstijlen en instrumenten, werden behaald. Een hele week konden de leerlingen genieten van allerlei activiteiten en workshops: o.m. initiatie in verschillende dansstijlen, verkennen van verschillende muziekgenres, muziekkwis, instrumenten knutselen, swingpaleis en drumworkshop. Verschillende muzikale ouders kwamen helpen: zang-optreden, muziekinstrumenten bouwen, salsadans... De laatste week werd er tijdens alle vrije momenten druk geoefend voor het vrij podium. De leerlingen haalden hun dans- en acteertalent boven en ook de sociale vaardigheden werden geoefend om samen nummertjes in elkaar te steken, over klasgroepen heen.



Op woensdag waren er verschillende mensen van het oudercomité, ouders en de klusjesmannen van Sjabi in de weer om de grote tent op te stellen, in de gietende regen, en allerlei materialen op te halen. Voor dit super-evenement werd dan ook de straat tussen de beide scholen afgesloten. Zaterdagmorgen 8u00 werd het podium geleverd door Patrick en co van de gemeente en van dan af kwamen er steeds meer mensen bij van het oudercomité, vrijwillige ouders, leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten van de beide scholen om alles klaar te zetten. Het feestplein in de straten tussen de beide scholen werd volledig opgesteld. Natuurlijk kon de volledig gratis “speelstraat” niet ontbreken, waar kinderen naar hartenlust konden spelen op springkastelen, door het oudercomité zelfgemaakt spel- en animatiemateriaal, schminkstand, Legostand, ... Dit alles mee gefinancierd door verschillende sponsors, waarvoor dank.

Om twee uur opende Meester Gunter het schoolfeest en dan ging het vrij podium van Twinkelveld van start, waar de leerlingen naar eigen wens en plezier hun beste beentje konden voorzetten in dans, muziek, zang, acro-gym, acrobatie, circustechnieken en toneel. Om drie uur opende juf Carine de “mediashow” van de kleuters van De Regenboog: de blauwe klas ging samen naar de film, de kleuters van de oranje klas waren superhelden Mega Mindy, Mega Toby, spiderman en Rox. De Piet piraten van de witte klas werden gevolgd door de Kabouter Plop van de rode klas. Toen kwamen de krantenmannetjes en vrouwtjes van de groene klas uit De Regenboogkrant en de allerkleinsten van de gele klas sloten af met Kaatje en Kamiel. Toen de kleuters na een spetterend, ontroerend, gezamenlijk feestslot weer allemaal werden afgehaald in de kleuterklassen, ging het tweede deel van het “vrij podium” van start.

De ouders, familie en sympathisanten konden ondertussen gezellig genieten van het spektakel bij een glaasje, een door ouders en grootouders zelf gemaakt prachtig dessertenbuffet en een grootse BBQ voor de 600 ingeschrevenen. Ondanks de koude door een gure wind, was het een geslaagd feest voor de kinderen, ouders, familie, leerkrachten en de Kalfortse gemeenschap. Mede dankzij de vele vrijwilligers en het oudercomité!

Veel dank aan allen die aanwezig waren, dank voor het vele werk, de lekkere desserts, de sponsoring, vervoer, ter beschikking stellen van materialen, de extra hulp, ...!



10. Ziekenzorg op uitstap

Op dinsdag 11 juni om 10.30 u. waren alle deelnemers ingestapt en de 18 rolwagens netjes opgeborgen in de koffer van de liftbus. Gerben, onze chauffeur, bracht ons op zijn gemakje over Antwerpen naar Turnhout, naar de jachthaven aan het kanaal Dessel-Schoten.

In het Boothuis op de kade waren de tafels gedekt voor een fijn dinertje: paprika-preibouillonsoep, kipfilet met tomatenroomsaus, kroketten en groentengarnituur, en een geurende kop koffie toe. We genoten ondertussen van het prachtige vergezicht van de jachthaven: de zeilen van de kleurrijke boten schitterden in de zon. Een korte wandeling langs de haven en weer de bus in, waar twee gidsen ons opwachten.

Rolstoelen uit de bus, begeleiders aangeduid en we trokken de stad in. We kozen voor het thema: 'Wandelen door de Turnhoutse volksverhalen'. Een van de gidsen bracht ons ook in het portaal van de Sint-Pieterkerk. Rachel mocht het bezemklokje luiden. Dit klokje werd elke zaterdag geluid van 1650 tot 1914. Bij het luiden van de klok moesten de vrouwen met hun bezem naar de markt komen om de straten proper te vegen. Dit klokje hoort nu bij de stemmige beiaard. Hij bracht ons ook bij de waterburcht, vroeger het kasteel van de hertogen van Brabant, nu gerechtshof, en bij het geklasseerde begijnhof, dat in 1980 Unesco-werelderfgoed werd. Tijdens onze wandeling hielden we ook halt bij het grote herenhuis van dokter Peeters, gynecoloog. Je weet wel, de dokter die de pil op punt stelde en het gebruik ervan ging verdedigen in het Vaticaan.

Rond 17 u. moesten we de gids een halt toeroepen; 'stoppen' stond niet in zijn woordenboek. In brasserie Tamboerke op de Markt stond de koffie klaar met een smakelijke rozijnenkoek. Maar wat vooral gesmaakt werd, was de Corsendonck, door brouwer De Keersmaecker aangeboden aan elke stadsbezoeker. Het was er zo gezellig dat een tweede biertje of frisdrank zich opdroeg.

Nog een laatste blik op de bruisende stad, de koffer volgeladen met rolwagens en de bus vertrok met een vrolijke bende. Vaarwel aan de groene hoofdstad van de Kempen en dank u wel aan Gerben, de vrienden van Ziekenzorg Kalfort en vooral de gemotiveerde medewerkers.



Boven onze Kalfortse Ziekenzorgafdeling op uitstap naar Dessel. Onder de leden van de Kalfortse KVLV op bezoek in Poperinge.



11. Met KVLV naar de Westhoek

Vroeg in de ochtend vertrokken we naar Poperinge, niet om de hopteelt eer aan te doen, maar wel om te verwijlen bij duizenden soldaten, die tijdens de Grote Oorlog hun leven lieten in loopgraven en te velde.

Rond negen uur kwamen we in Poperinge toe. Hotel Belfort bakte voor ons ovenkoeken uit de tijd van de Grote Oorlog, waarna we de dodencellen achter het stadhuis, waar Britse en Canadese soldaten werden terechtgesteld, bezochten. Het gros werd veroordeeld voor desertie, moord, lafheid, muiteerij, ongehoorzaamheid, wapens weggooien of in slaap vallen tijdens de wacht. In 2006 erkende het Britse ministerie van defensie dat de geëxecuteerden ook slachtoffers zijn van de oorlog.

We reden verder naar het Lyssenthoek Military Cemetery. Boeiend vertelde de gids over de duizenden doden. Nu wordt er elke dag van het jaar één soldaat in het daglicht gesteld. Voor ons was dit de Britse soldaat Hogan James, die op 28 mei 1915 sneuvelde, na te zijn getroffen door een granaatslag dicht bij de vijver van Bellewaarde. Eén van de vele verhalen. Een bezoek aan het kerkhof bracht ons nog meer onder de indruk. Een zee van uniforme grafstenen deed ons stil worden. In deze streek zijn er meer dan 150 begraafplaatsen. De Britse begraafplaatsen worden met Brits kapitaal en mede door Belgische arbeiders onderhouden. Erg onder de indruk keerden we terug naar Poperinge voor het middagmaal. Daarna reden we naar Ieper waar de deelnemers de keuze hadden tussen een vrij stadsbezoek of een bezoek aan het museum "Flanders Fields".

We vergaten even de Grote Oorlog en reden naar Moorslede voor een bezoek aan de fuchsiaakwekerij De Nachtwaker. We konden genieten van een deskundige uitleg over de kweek, op zo'n ludieke manier gebracht dat vele dames een of andere fuchsia kochten.

's Avonds reden we terug naar Ieper om de indrukwekkende Last Post te beleven. We werden er stil van. Menig bezoeker pinkte een traan weg. Men dacht: nooit meer oorlog. De wereld heeft het nog niet geleerd. Op de terugweg in de bus zei een bestuurslid gevat: "Deze reis moet ieder minstens één keer in zijn leven gemaakt hebben."

12. Familienieuws

Overlijdens



Christianne Van Meulder, echtgenote van Jan Moons
(° Willebroek, 7 november 1954 - + Bornem, 16 mei 2013)
Onwaarschijnlijk, onbegrijpelijk, onverwacht en vooral onrechtvaardig. Deze woorden heb ik de laatste dagen al honderd maal moeten horen. En toch.. ben je er niet meer. Maar ik weet dat de duizenden tranen die nu vloeien stilaan plaats zullen maken voor een glimlach telkens je in onze gedachten voorbij komt.



Marcel Van Beneden, echtgenoot van Marcelline Lievens
(° Breendonk, 2 mei 1946 - + Reet, 14 mei 2013)
Dag en nacht in de weer. Een heel leven lang hard gewerkt. En als het tijd was om te stoppen, langzaam weggeleden. Nu ben je er niet meer. Je bent vertrokken, uw raam op een spleetje, een niet brandend sigaar schuin in de mond. Op weg naar wie weet waar. Zo blijft je in onze gedachten. Goede reis en wees voorzichtig.



Marc Peters, echtgenoot van Juliette Cools
(° Puurs, 23 juli 1943 - + Zele, 12 mei 2013)
Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.



Willy De Gang, echtgenoot van Adèle Van Roy
(° Willebroek, 14 februari 1937 - + Ruisbroek, 18 april 2013)
Ik heb de berg beklommen, die jullie nog moeten gaan. Huil daarom niet geliefden, ik ben in vrede gegaan.



Mathilde Leyers, weduwe van Jozef Cools
(° Boom, 4 januari 1926 - + Kalfort, 11 april 2013)
Al het goede dat zij deed, o Heer, geef het haar duizendmaal, in de hemel weer.



Paula Meersmans, weduwe van Jan Maes
(° Kalfort, 3 april 1923 - + Kalfort, 3 april 2013)
's Avonds kwam je nog een bij mij zitten en samen keken wij in oude fotoalbums. Foto's van de kermis, het berenbal en andere feestelijkheden en je vertelde honderduit. Dit zijn mooie herinneringen om te koesteren.



Juliette Claes, weduwe van Frans Hofmans
(° Boom, 19 maart 1930 - + Edegem, 3 april 2013)
Wij zullen nooit meer moeke zeggen, althans niet meer tegen haar. Nooit meer een warme handdruk voelen, nooit meer zien haar lief gebaar. Voor hen die nog een moeke hebben, wees steeds lief en goed voor haar, want eens, jammer dat men het zeggen moet, eens is je moeke niet meer daar.



Louis De Boeck, weduwnaar van Josée Tornée
(° Breendonk, 8 november 1922 - + Kalfort, 27 maart 2013)
*Zoals je hebt geleefd, ben je ook gestorven.
Nog bruisend van activiteit, in harmonie met de natuur.
Ontroerd door de plotselinge leegte, die je achterlaat,
missen we je stille aanwezigheid, je wijze raad.*



Francine Schelkens, echtgenote van Jozef Brijs
(° Puurs, 6 april 1934 - + Kalfort, 25 maart 2013)
*Lid van Ziekenzorg en OKRA.
Rust nu maar moeder, jouw strijd is gestreden.
Nu ben je in de tuin van Eden, verlost van alle leed, ziekte en pijn, van al wat jouw leven bezwaarde.*



Mariette Meylemans, echtgenote van Frans Vergauwen
(° Antwerpen, 23 september 1924 - + Mortsel, 20 maart 2013)
*Houdster van Erkenningsmedaille van de Weerstand 1940-1945.
Je was een sterke vrouw, moedig en met veel doorzettingsvermogen. Je was een warme vrouw. Iedereen kon op je rekenen. Je was een hartelijke vrouw. Je begroette iedereen. Je was een verstandige vrouw. Je was een goede echtgenote voor onze pa. Je bent een voorbeeld voor ons. We dragen al die mooie herinneringen mee in ons hart.*

13. Kalender

- Ma. 12 aug. 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
- Do. 15 aug. 11.00 u.: Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
Zoals elk jaar vieren we dan eucharistie in openlucht aan de kapel van de Lichterstraat. De viering wordt opgeluisterd door ons zangkoor en de Koninklijke Harmonie Concordiavrienden. Het buurtcomité staat in voor de organisatie.
- Zo. 18 aug. Tentoonstelling "In goede en kwade dagen"
t.e.m. zo. 8 sept.
- Ma. 19 aug. 19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
- Vr. 23 aug. 19.30 u.: 25ste Maria-avond
- Za. 24 aug. 17.00 u.: Openingsmis bedevaartweek met het kathedraalkoor van Mechelen
- Zo. 25 aug. 11.00 u.: 26ste Maria-omwegang
- Ma. 26 aug. 13.30 u.: Bedevaart Niel Hellegat - Lof
15.00 u.: Bedevaart Blaasveld-Wintam-Weert - Lof
19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering
- Di. 27 aug. 19.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
- Do. 29 aug. 14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
- Za. 31 aug. 17.00 u.: Eucharistieviering
- Za. 31 aug. 12.30 u.: Eerste-steenlegging dorps huis
- Zo. 1 sept. 11.00 u.: Plechtige slotviering bedevaartweek
- Vr. 13 sept. 20.00 u.: Medewerkersfeest parochie en parochiezaal
- Zo. 15 sept. 15.00 u.: Gezinsviering, met afscheid van pastoor Guy (Breendonk), aansluitend receptie in het Centrum
- Za. 21 sept. 20.00 u.: Sluitingsfeest parochiezaal met bal populair

14. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 nieuwe thuis voor pastoor Guy
- 2 gelijk in samenstellingen - edelhoogachtbaar (afk.)
- 3 reisbestemming van Ziekenzorg
- 4 omroep - dalton - bestaat
- 5 Kalfortse familie (waarvan je trouwfoto in dit boekje vindt)
- 6 Europeaan - gave
- 7 Nigeria (afk.) - Eritrea (afk.) - Engels lichaamsdeel
- 8 nog een bestemming van Ziekenzorg - onderneming
- 9 York independant living and travel skills (afk.) - aarde als Godin
- 10 Vlaamse "koppen" - Nederlandse spoorwegen (afk.)

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 zag je op het Kalfortse schoolfeest verschijnen
- 2 emotionele-intelligentiequotient - wijfjesree
- 3 snijmes - groente
- 4 filmregisseur - Slavische taal
- 5 druk
- 6 postzending over land
- 7 trek met de pen - Genesis (afk.)
- 8 nieuw in samenstellingen - zangeres die haar opwachting maakt in De Regenboog
- 9 "Mijn droom", "Hof ter Bollen", "'t Kraaienest" en andere
- 10 poppenkast uit onze kindertijd - naam van gebied aan Hellespont

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	H	A	N	S	W	Y	K		A	D
2	E	R	A		I	K	O	N		I
3	R		P	E	E		E		I	K
4	M	C	E		S	I	K	H		K
5	A	L	L	E		R	E	K	K	E
6	N	A	S		Y		N		R	T
7	S	S		J		A	D	D	E	R
8		S	O	U	F	F	R	I	A	U
9	V	I	C	T	O	R	I	E		I
10	S	C	H	E	L	K	E	N	S	

Oplossing nr. 85

**Het 87ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2013.
 Artikels zijn welkom tot 1 september 2013 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening
 BE72 7332 3217 7816 - KRED BE BB van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 8,00 euro.**