

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

22° jg., pasen 2012,
n° 81

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woord van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	7
5.	Uit de oude doos	8
6.	Dorpshuis Kalfort	9
7.	Nieuws van onze scholen	12
8.	KVLV volop in beweging	16
9.	25 jaar ommegang	20
10.	Familienieuws	23
11.	Kalender	25
12.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Vandaag is de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van ons nieuwe dorps huis in de bus gevallen. Dit is een belangrijke stap in de richting van de realisatie van ons ambitieuze Kalfortse project. Er volgt nu een maand, waarop de beslissing wordt uitgehangen. Daarna kan in principe met de bouw worden gestart. In ons geval betekent dit dat de architecten beginnen met de uitvoeringstekeningen en het bestek, waarna de werken worden uitbesteed. Als alles goed gaat, betekent dit dat eind 2012 kan worden gestart met de werken aan het dorps huis.

Ondertussen zoekt de vzw naar het nodige kapitaal om het dorps huis te bouwen. Bij het verschijnen van dit nummertje van *De Kalfortse Klok* zijn er al voor meer dan 1.000.000 euro toezeggingen. Dit betekent dat we ongeveer halfweg zijn. We doen hierbij dan ook nog eens een warme oproep om ons project te steunen, met een gift of met een lening.

Iedereen begrijpt dat er heel wat geld zal moeten worden geleend. Graag zou de vzw dit doen bij de Kalfortenaren zelf. Als ons dit lukt, betekent dit immers dat het project gedragen wordt door Kalfort. Vergelijk onze vraag met het kopen van staatsbons. In dit geval koopt u "Kalfortbons" waarmee u investeert in de toekomst van Kalfort. Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat ons dorp een boost krijgt in een nieuw huis, waar verenigingen, families, vrienden, scholen en bedrijven thuis kunnen komen.

In die zin wenst de redactie u een zalig Pasen!

De redactie



3. Woord van pastoor Guy

Beste mensen,

Met Pasen viert de Kerk dat God Jezus ten leven heeft gewekt. Wij vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. God heeft de kracht van de dood vernietigd door Jezus tot leven te wekken.

Dat is sterke taal! Het is niet gemakkelijk om dit paasgeloof zomaar te belijden. We zien vaak het tegenovergestelde: dat dood het wél haalt, dat oorlog en geweld wel overwinnen...

Dit boekje valt in de ongeveer 1200 brievenbussen van Kalfort. Ik probeer me voor te stellen wie deze bovenstaande paasboodschap zal lezen. Daar zullen mensen bij zijn die in rouw zijn om een geliefd nabij familielid dat is overleden. Anderen hebben hun werk verloren en leven met de spanning : zal ik nog werk vinden? Dit wordt misschien gelezen door vaders en moeders die grote spanningen meemaken met hun opgroeiende kinderen... En vele bejaarden zullen dit onder ogen krijgen, die de last van de aftakeling dragen en de pijn van een zeker isolement. Misschien leest dit iemand die nu alleen woont na een relatie die op de klippen is gelopen... Ja, mensen kunnen veel meemaken. Het leven met al wat meebrengt, kan zware wonden slaan in een mensenhart

Wat betekent dat paasgeloof dan voor het dagelijks leven? Hoe kan dat een eigen kleur geven aan wat mensen meemaken in het leven van elke dag? We zien de wonden, de pijn, het verdriet... Zijn het geen holle woorden?

Ik kan alleen maar getuigen wat geloven in de verrijzenis voor mij betekent. Het betekent voor mij dat geen verdriet zo groot is dat God in zijn voorzienigheid niemand op ons levenspad plaatst die dit verdriet kan troosten.

Er is geen eenzaamheid zo verpletterend dat er niemand zou zijn die deze eenzaamheid wat mee helpt dragen.

Er is geen mens die zo laag kan vallen dat Gods barmhartige armen te kort zouden zijn om er nog bij te kunnen.

Ik geloof dat geen tegenslag zo totaal is dat er geen enkel stukje springplank meer in steekt om te herbeginnen. Pasen doet mij vertrouwen dat er geen "hopeloze zaken" zijn en geen lijden dat altijd duurt.

En kan er een afscheid zijn dat zo verscheurend is dat je mag zeggen : ik zie je nooit meer terug? Ik geloof dat geen overledene ons zo alleen laat dat hij niets meer kan doen voor ons, dat er geen enkele vorm van relatie meer zou kunnen zijn.

Het verrijzenisgeloof doet me elke keer zeggen bij wat ik zie gebeuren in de wereld en in mijn omgeving : "en toch !" En toch geloof ik dat er altijd een nieuw begin mogelijk is, dat er nog iets anders kan groeien. God heeft de dood vernietigd. Is er iets sterker dan dat?

Ik wens u allen in deze dagen iets van dat weerbarstig paasgeloof!

Pastoor Guy



4. Bezinning

PASEN

Hij zag en geloofde.

Heer van het leven,
op deze morgen
delen wij de verwondering
van de vrouwen,
van Petrus en Johannes :
het graf is leeg !
U bent verrezen !

Heer van het leven,
wij zoeken U
want er is nog zoveel dood in ons,
er zijn zoveel zwachtels
die ons vasthouden in het graf.

Heer van het leven,
wij smeken U :
spreek vandaag
uw woord van leven
tot ieder van ons
opdat wij zouden ervaren
dat U opstaat, elke dag opnieuw,
in het diepste van ons hart.

En leg dan op onze lippen, Heer,
het lied van de verrijzenis
waarmee wij U kunnen loven :
'Alleluia, Jezus leeft !'

Iny Driesen

5. Uit de oude doos

Dit jaar vieren we de 25ste verjaardag van de ommegang. Maar vóór de ommegang was er gedurende honderden jaren de processie. T.g.v. het jubileum grabbelen we in foto's van de processie en de ommegang. Markante of oude foto's hierover zijn welkom bij de redactie, die ze kan verwerken in de tentoonstelling van dit jaar.

De groep "Geboorte van Jezus" in de processie eind jaren zestig. Rechts onderwijzeres Odila Cools als begeleidster. Linkse rij van voor naar achter Lutgart Maes, x, Christiane Dewitte en Christine Moens. Rechtse rij van voor naar achter Magda Aerts, Myriam Vercauteren, Marleen Deloose, x, Annemie Moons. Achteraan links het huis Marnef en in het midden het huis van Rik en Jeanne Meersmans-Dewachter, die een autobusbedrijf uitbaatten.



6. Dorpshuis Kalfort

2012 is een zeer belangrijk jaar voor de realisatie van het nieuwe dorps huis van Kalfort. Op dit ogenblik is de bouwvergunning toegekend en wordt het bouw dossier verder uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt er naar de nodige financiering gezocht. De eerste horde die we met de vzw moeten nemen is het verzamelen van het nodige kapitaal (ten belope van ca. 2.000.000 euro). Graag zoomen we in dit artikelje even in over hoe we dit gaan aanpakken.

Het gemeentebestuur van Puurs doet een belangrijke inbreng in het dorps huis. De subsidie van 500.000 euro werd goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2011. Een andere mogelijke belangrijke subsidiegever is de Europese gemeenschap. Op dit ogenblik loopt er een aanvraag voor subsidies voor Europese plattelandsontwikkeling via de provincie Antwerpen. Normaal zou dit niet mogen fout lopen. De Provinciale Kwaliteitskamer, die de projecten beoordeelt, is zeer positief over het Kalfortse project. Mogelijk kunnen we een subsidie van 130.000 euro krijgen. Tenslotte zijn er op dit ogenblik twee afgesloten convenanten. Zowel de parochie als de harmonie Concordiavrienden deden een voorafbetaling voor de huur van het dorps huis voor tien jaar, goed voor samen 90.000 euro. De rest van het kapitaal hoopt de vzw op te halen bij de Kalfortenaren zelf en al wie Kalfort een warm hart toedraagt. Volgens het business plan dient 20.000 euro te komen van giften, 25.000 euro van loten en 1.250.000 euro van de obligatielening.





In dit voorjaar zijn de leden van de vzw op stap om mensen te overtuigen te participeren en te investeren in het dorps huis. Mochten we er in slagen het kapitaal op te halen, dan betekent dit zeker dat het dorp achter het project staat en dat al wie kan er mee zijn schouders wil onder zetten.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €. Stort op projectrekening Dorps huis Vrededaal, op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding *** 128/2431/00014***. U ontvangt van de Koning Boudewijnstichting een attest voor fiscale vrijstelling.

U kan intekenen op een renteloze lening (250 euro per lot) of op een obligatielening (1000 euro per lot; 3,5 % interest; startdatum 01/03/2013). Na betaling van het bedrag op rekeningnummer BE04 7330 3164 2931 - BIC: KRED BE BB krijgt u de nodige papieren.

Mocht u ook interesse hebben en willen weten hoe u het project kan steunen, dan kan u het formulier op de website invullen (http://www.kalfort.be/vrededaal/2_3_5_enquete.php) of een seintje geven aan één van de leden van de vzw op info@kalfort.be

Bij publicatie van dit nummertje stond de teller van het verzamelde kapitaal op

€ 1.046.665

Leden van de Raad van bestuur en van het financieel comité die u kan contacteren voor meer informatie:

Marc Amelinckx (0479 33 74 30), Rudi Cleymans (0477 32 66 26),
Lucas Conings (0470 13 32 30), Luc Decat (0476 29 40 86),
Ludo Schevenhals (0476 36 12 04), Ludo Schampaert (0498 54 98 72),
Luc Schokkaert (0499 20 78 38), Marcel Servaes (0477 29 76 42),
Wim Servaes (0499 86 48 58), Hervé Van De Wouwer (0477 53 38 33),
Willy Van Onderbergen (0475 44 55 79), Henri Vermeiren (0486 39 37 62)



Investeer in de toekomst van Kalfort!!! Beleg in ons nieuwe dorpshuis!!!

Met een fiscaal aftrekbare gift op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding
*** 128/2431/00014***

Door het kopen van één of meer renteloze loten van 250 euro en/of door het intekenen op de obligatielening (met een minimum van 1000 euro; rente 3,5 %; looptijd: tien jaar) (startdatum 01/03/2013).
Na betaling van het bedrag op rekeningnummer BE04 7330 3164 2931 - BIC: KRED BE BB krijgt u de nodige papieren.

Help ons dit uniek project te realiseren!

7. Nieuws van onze scholen

10 OP 10 VERKEERSACTIEVE SCHOOL

Onze Kalfortse kleuterschool De Regenboog is een verkeersactieve school. Daarom worden er heel wat acties gevoerd rond verkeersveiligheid om de kleuters en ouders te sensibiliseren.

Tijdens de actie “donkere dagen”, in samenwerking met de gemeente en alle Puurse scholen, werden onze kleuters aangespoord om goed zichtbaar naar school te komen. Onze kleuters deden hun best! Wij, leerkrachten vonden dat dit wel een beloning verdiende. Iedere keer wanneer de kleuters met een fluovest naar school kwamen, konden ze een fluo-sticker verdienen. Deze werd in elke klas op een kartonnen fluovest gekleefd. Toen alle klasvesten vol met fluo-stickers kleefden, kregen al onze kleuters een leuke verrassing... een puzzel met opschrift “Fluogoed, zoals het moet!”





Deze actie werd afgesloten tijdens het carnavalfeest, met als thema “kleur in de straat”. De juffen verkleden zich in brandweerman, straatwerker in fluo-pak, spoorwegaarbeider, gemachtigde opzichter... dus mensen met veel kleur in de straat. Tijdens speelse verkeerssituaties leerden ze ook wat er allemaal op straat kon gebeuren. In de namiddag keken de kleuters naar de toneelvoorstelling “Poetie in het verkeer” en nadien stapten we in de canavalstoet samen met de leerlingen van de lagere school Twinkelveld om een prettige dag af te sluiten met confetti, dans en muziek. De buurt werd betrokken door een uitnodiging met een ballon en de vraag om deze ballon op te hangen aan hun huis op onze carnavalsdag. Zo trokken we door de kleurige straten! Bedankt aan iedereen! Het was een geslaagde actie!

ANTI-PEST-WEEK IN HET TWINKELVELD

“Pesten is stom, pesten is klein, je hoeft niet te pesten om cool te zijn!” Met deze geveulegde woorden startte op 13 maart 2012 in het Twinkelveld de anti-pest-week. De leerlingen en leerkrachten van de lagere school kozen door middel van allerlei activiteiten ‘kleur tegen pesten’.

Dat gebeurde eerst en vooral erg letterlijk. Elke dag kwamen de leerlingen en de leerkrachten in een andere kleur gekleed naar school. Zo werd blauwe maandag gevolgd door rode dinsdag, groene woensdag en oranje donderdag. Vrijdag eindigde men met het meest kleurrijke feest van allemaal: Carnaval. Heel wat Kalfortenaren, die langs het parcours van de carnavalstoet wonen, maakten het nog kleurrijker. Zij waren immers massaal ingegaan op de vraag om gekleurde ballonnen op te hangen aan hun voordeur. Samen kozen we kleur tegen pesten!

Maar er was meer. Rechtstreeks uit Beverly Hills overgevlogen, daagden de verwaande supersterren Miss Kimmy en Miss Nelly de leerlingen uit: ze zouden niet in staat zijn om cool te zijn zonder te pesten! Niets bleek minder waar. Want na wat oefenwerk, dansten de leerlingen met veel flair op het einde van de week de enige echte Move Tegen Pesten! Heel wat ouders én fotografen van de krant, waren getuige van dit ritmisch statement.

Iedereen geraakte ondertussen overtuigd dat pesten een pest is en ondertekende op school het charter tegen pesten. Daarnaast werd er nog een wedstrijd georganiseerd om een krachtige slogan tegen pesten te bedenken. Vele kinderen zetten hun brein aan het werk en kwamen met mooie resultaten voor de dag: “Pest je anderen! Dan moet je veranderen!” of “Treiteren en koeioneren, zullen wij het eens anders proberen?” Elke leerling kreeg in zijn klas ook nog een ‘geheim vriendje’ toegewezen. Zo moest iedereen extra z’n best doen om het voor een klasgenootje ongemerkt zo aangenaam mogelijk te maken tijdens deze week.

Wellicht is na deze week jong en oud doordrongen geraakt van de anti-pest-gedachte. En met deze hoopvolle gedachte, stapte ‘s vrijdags de carnavalstoet rechtstreeks de krokusvakantie in.



FUIF OUDERCOMITE KALFORTSE SCHOLEN

Op zaterdag 3 maart stonden om 10.00 u. 's morgens verschillende leden van het Kalfortse oudercomité en leerkrachten van de beide scholen klaar om de parochiezaal om te vormen tot een gezellige fuifzaal. Een partytent werd klaargezet en omgevormd tot exotische cocktailbar; discobar met lichtinstallatie werd aangevoerd; staantafels van de gemeente werden ingepakt met een kleedje en de tap werd klaargemaakt. Vele handen maakten het werk licht en er kon al vrij snel een aperitiefje gedronken worden. Om 21.00 u werd de fuif geopend met een happy-hour, maar dit had nog geen succes. Buiten de medewerkers waren er nog maar enkele fuifgangers aanwezig. Een uurtje later kwam het echter goed op gang en tegen 23.00 u. was het al een drukte van jewelste! Rond middernacht was de zaal propvol en kwam het nieuwe dorps huis ter sprake. De nieuwe voorziene infrastructuur zou wel van pas komen voor de activiteiten die we organiseren. Onze fuif was een succes! De dansvloer werd goed bevolkt, de drank vloeide rijkelijk, overal werd er gezellig getaterd en verder kennis gemaakt. Iedereen ging moe maar blij gezind naar huis. In de vroege uurtjes kon de zaal weer afgesloten worden. Dank aan de vele aanwezigen en aan alle helpers.

8. KVLV volop in beweging

KVLV Kalfort blijft volop in beweging. Onze vereniging voor “vrouwen met vaart” ontplooit een boeiend en gevarieerd programma, waar iedereen zijn gading vindt. Het ledenaantal blijft groeien. Onlangs konden weer twee nieuwe leden worden ingeschreven. Toch is er enige bezorgdheid over de toekomst, want ook KVLV kan niet zonder gemotiveerde vrijwilligers. We brengen graag verslag uit over twee voorbije activiteiten.

Op zaterdag 4 februari 2012 vierden een 85-tal KVLV-leden de feestelijke afsluiting van hun 90-jarig bestaan. Om 17 uur werd de feestviering geopend met een eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden KVLV-leden. In de parochiezaal werden de leden verwelkomd met een glaasje cava of fruitsap. De feestelijk gedekte tafels nodigden uit om plaats te nemen voor de maaltijd.

Het openingswoordje van onze voorzitter Nini gaf ons gespreksstof voor de verdere avond. Even ter herinnering: *‘Vorig jaar vierden we feest rond de stichting van onze afdeling. Vandaag sluiten we de negentigste verjaardag van KVLV-Kalfort af met hoop en vertrouwen in de toekomst en het verder groeien en bloeien van onze vereniging. Vertrouwen... nog nooit heb ik op familiereünies en recepties en ook op TV zo vaak horen spreken over vertrouwen... Vertrouwen met een hoofdletter. Kunnen we nog vertrouwen in het voortbestaan van ons economisch en financieel bestel? Wat is de toekomst van het verenigingsleven in Vlaanderen? En wat zal de toekomst brengen voor ons bloedeigen KVLV? We willen vandaag feesten, maar toch zou het goed zijn om daarover met je tafelenoten eens van gedachten te wisselen. Kan je ons dorp indenken zonder onze verenigingen? Zou Vrededaal kans van slagen hebben? Zou Onze-Lieve-Vrouw helemaal in het nieuw gestoken worden zonder de kracht van Kalfortenaars die de handen in elkaar slaan? Zou onze kerk er zo fris en fleurig uitzien zonder de schoonmaakkploeg en zonder de bloemenmeisjes? Zou onze tafel hier zo rijkelijk gedekt zijn zonder het werk van 17 bestuursleden? Zonder vrijwilligers is er geen gemeenschapsleven!!! Ga daar eens even op in! Misschien staan er enkele onder jullie op en zeggen: “Ik doe mee!” Ik wens jullie een heel fijn feest!’*

En dat is het zeker geworden. De feestmaaltijd startte met een voorgerecht van vers gemarineerde zalm met zeekraal en sojascheuten, gevolgd door een broccoliroomsoep. Goochelaar Koen Bossuyt uit Ieper zorgde voor de ontspannende noot. Met de hulp van enkele lukraak gekozen leden bracht hij zijn onverklaarbare spannende goocheltrucs. Iedereen zat vol ongeloof te kijken, ondertussen vragend, hoe kan dat nu? Een ludiek en verrassend optreden met voor elk wat wils. Als hoofdgerecht serveerde de kok eendeborstfilet met appelsien, gebakken krieltjes en seizoensgroenten.

Een jaarvergadering kan niet zonder jaarverslag. Op haar eigen vlotte wijze bracht Maria Lauwers de voorbije activiteiten in herinnering: het feestdiner van december 2011, de reis naar Viroinval, de fietstochten, de Rode Oortjeswandeling, de kookavonden, de infoavond 'Van string tot string' en nog zoveel meer. Ondertussen kon men voor een luttel bedrag 3x het gewicht van een kistje gevuld met wijnflessen op een formulier noteren. Diegene die het juiste gewicht van 10,750 kg. opschreef was de nieuwe eigenaar van het kistje. Lutgarde de Mul en Godelieve Van Achter waren de gelukkigen. Als dessert was er ijs met geflambeerde kriecken, gevolgd door koffie, thee en versnaperingen. Nini bedankte de aanwezigen, de sponsors Willemsen en Van Camp, de traiteur Chris Michiels, de mannen, het bestuur. Bij het afscheid kreeg iedereen als attentie een bloeiende azalea. Met dit warm en gezellig samenzijn werd op gepaste wijze een KVLV Kalfort feestjaar afgesloten.



RODE OORTJES-WANDELING IN ANTWERPEN

Wie bij dit thema denkt aan een wandeling in de rosse buurt of Villa Tempo van Antwerpen, komt van een kale reis terug. Tijdens deze trip door het oude Antwerpen, ontdekken we dat onze voorvaders niet zo preuts waren als de geschiedenisboekjes ons willen doen geloven.

Na een korte rit met tram 4 verzamelen we stipt om twee uur aan de voet van Brabo op de Grote Markt. Hilde Eykens zal ons vergezellen en vergasten op leuke anekdotes. De rondleiding start aan het beeld van Brabo, de Romeinse bevelhebber, die na het vertrek van Caesar de opdracht kreeg dit deel van het Romeinse rijk te bewaken. Er was één plaats waar de Schelde kon doorwaad worden en daar werd tol gevraagd door de reus Antigoon. Indien de reizigers onvoldoende geld bij zich hadden om de overtocht te betalen, stelde reus Antigoon hen voor de keuze: ofwel hun hand afhakken, ofwel met de reus strijden tot de dood. Toen Brabo dit hoorde, trok hij naar de plaats om de reus uit te dagen. Hij slaagde er in zijn hand af te hakken en het over de Schelde te gooien met de woorden: "Tot waar die hand valt zal Brabant zich uitstrekken".

Van hieruit trekken we naar het Vleeshuis. Het Vleeshuis in Antwerpen is een voormalig gildenhuis, gelegen tussen de Drie Hespensstraat en de Repenstraat aan de Vleeshouwerstraat. Het Antwerpse stadsbestuur kocht het gebouw aan en liet het in 1913 renoveren om tot museum te dienen. Het museum focust op de geschiedenis van het muzikale leven in Antwerpen. Zes eeuwen muziek in Antwerpen worden er in hun context geplaatst en geïllustreerd.

Volgens Antwerpse folklore woonde de reus Lange Wapper vroeger in Het Steen. Sinds 1963 staat er dan ook een door Albert Poels ontworpen standbeeld aan de ingang van het Steen. Het Steen, het oudste gebouw van Antwerpen, werd gebouwd tussen 1200 en 1225 en werd destijds Antwerpse burcht genoemd. Een groot deel van de burcht werd in de 19de eeuw afgebroken toen men de kades recht trok en de Schelde verbreedde. Het overgebleven gebouw werd hierna simpelweg "Het Steen" genoemd. In een nis boven de grote ingangsboog staat een wijdbeens beeldje dat de vruchtbaarheidsgod Semini voorstelt. Oorspronkelijk had dit beeldje ook een lange fallus die vroeger door veel mensen werd vereerd bij vruchtbaarheidsproblemen. Dit deel werd in de 17de eeuw door Jezuïeten afgehakt. Deze gebeurtenis werd later in volksliedjes bezongen.

Semini's naam zelf vinden we nog terug in de Antwerpse krachttermen: "Godsjumenas!" en "Seminis kinderen!".

Hierna volgde een leuke anekdote over de Antwerpse vismijn. Verstopte haringen in de boezem van de visvrouwen werden gevonden door agent "Magek es voelen". Om even op te warmen brachten we een bezoek aan het koffiehuis De Lantaren in de Haarstraat. Van daaruit zetten we onze wandeling verder naar Kaai en Suikerrui.

Tenslotte volgde nog een verhaal over tafelmanieren. In de Middeleeuwen veegde men zijn handen af aan het tafellaken, maar in de zestiende eeuw ging men bij de rijke mensen een eigen servet of 'handdweel' gebruiken. Aanvankelijk was dit servet 1 meter op 1 meter groot zodat dit achteraan de hals geknoopt kon worden. Maar damast is een vrij dure stof zodat de afmetingen al vlug kleiner werden. Hierdoor kon men geen knoop meer maken en vandaar het gezegde "De eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen". Een foto met als achtergrond een stukje van de Grote Markt sloot de geslaagde wandeling in een warm herfstzonnetje af. Met dank aan Nini, de organisator van deze Antwerpse wandeling.

A.V.



9. 25 jaar ommegang

25 jaar ommegang wordt een groot feest voor heel Kalfort! En in deze editie wordt stevig geïnvesteerd. Enkele belangrijke punten zijn: de restauratie van het beeld en de troon van Onze-Lieve-Vrouw, de organisatie van spectaculaire middeleeuwse feesten op Domein De Brug en de aankoop van historische wagens met de steun van Lions Club Klein-Brabant. In dit nummer zoomen we alvast in op de twee eerste punten.

INHULDIGING BEELD VAN ONZE-LIEVE-VROUW TEN TRAAAN

Ter gelegenheid van 25 jaar Maria-Ommegang nam de parochie het initiatief om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan te laten restaureren. Er is ook een nieuwe mantel besteld, de kronen van het Mariabeeld en het Kindje Jezus zijn opgepoetst en bovendien is ook de troon opgeblonken en op een nieuwe sokkel geplaatst. Het wordt een prachtige realisatie die wordt uitgevoerd door Arte Grossé uit Brugge, de firma Verdonck uit Gent en meubelmaker Herman Vermoesen uit Bornem. Het ommegangcomité coördineert de werken.

In bijgevoegde brief wordt iedereen uitgenodigd voor een eucharistieviering op zondag 29 april om 10.00 u. Tijdens deze eucharistieviering zal het gerestaureerde Mariabeeld worden ingehuldigd. Staande op een opgepoetste troon is zij er weer om alle bedevaarders te ontvangen die naar Kalfort komen. Na de mis biedt de parochie een receptie aan.



Werken aan de troon van Onze-Lieve-Vrouw bij de firma Verdonck uit Gent.

MIDDELEEUWSE FEESTEN

Het Ommegangcomité organiseert in samenwerking met CC De Kolbloem en Kalité en met de financiële steun van enkele firma's grote Middeleeuwse feesten. Die vinden plaats op 26 augustus 2012 vanaf 14.00 u. op Domein De Brug in het Kalfortdorp.

Henrick VII van Oyenbrugge, heer van Coolhem in Kalfort nodigt de heren van de omtrek uit om samen met hem te vieren. Hij heeft besloten al zijn bezittingen in de heerlijkheid Puurs inclusief Coolhem te verkopen aan de abdij van Hemiksem. Op het feest zijn de heren uit het omliggende uitgenodigd. Van de partij zijn Karel van Luxemburg, heer van Bornem, Joost II van Halewijn, heer van Sint-Amands en Jan van Mechelen, borggraaf van Puurs. Ook abt Martinus Blijleven is aanwezig. Henrick VII wil een groots volksfeest waarop alle inwoners van de heerlijkheid en het omliggende zijn uitgenodigd.

De heren brengen hun beste ridders in het strijdperk voor een tornooi. Er zijn acrobaten, jongleurs, vuurspuwers en muzikanten. Je komt terecht in een tentenkamp waar het dagelijks leven van de middeleeuwen te zien, te ruiken en te horen is. Voor de bezoekers is er de mogelijkheid om rond te lopen in het kampement, een spelletje te dobbelen met een krijger die slecht tegen zijn verlies kan, te proeven van een overschotje van een middeleeuwse maaltijd, even op te warmen aan het kampvuur, vragen te stellen en enkele stukken van de wapenuitrusting te passen of gewoon rond te kijken. Doorlopend zijn er oefengevechten in de arena, waar ook de kinderen zich met de ridders kunnen meten, nadat ze hebben geoefend in de schildknapschool. Daarnaast kan de middeleeuwse markt, waarop allerlei ambachten worden getoond, worden bezocht.

Als hoogtepunt van de feesten vindt het riddertornooi plaats. Vier ridders te paard strijden om de eer. Het tornooi bestaat uit een aantal proeven van bekwaamheid waaronder ringsteken, speerwerpen, appelklieven en de Quintaine (het steken naar het schild van een ronddraaiende pop met metalen bal). Hiermee wordt de kunde van iedere ridder bepaald. Na de behendigheidsprouwen wordt er een duel met de lans uitgevochten. Tussen de voorrondes en de finale wordt ook nog een tornooi voor ridders te voet uitgevochten. Zij gaan mekaar met het blanke zwaard te lijf tot er één ridder overeind blijft. Het tornooi wordt beslist in het finale steekspel waarin uitgemaakt wordt welke ridder de eindwinnaar van het festival is.



Voorlopig programma

14.00 u.-20.00 u. Middeleeuws kampement

M.m.v. onder meer de Ridders van Pendragon, het Geheime Genootschap, de Gezellen van Ghismo, Ortus Phoenix, de Excaliburriders, Demi Geus, El Circo Fiasco, Nar Florisimo en Traiteur De Puntzeef

15.00 u. Optocht van de edellieden en hun gevolg

15.30 u.-20.00 u. Oefengevechten in de arena

15.30 u.-22.00 u. Optredens in het theater

17.00 u. Groot riddertornooi door de Zwaardriders van Sint-Joris

Alle info over de ommeegang en een gedetailleerd programma van de middeleeuwse feesten vind je op de website

<http://www.kalfort.be/ommegang>.



10. Familienieuws

Overlijdens



Louis Smedts, echtgenoot van Nathalie Maes
(° Puurs, 20 oktober 1918 - + Bornem, 11 maart 2012)
Lid van de Koninklijke Harmonie Concordiavrienden.
“Nu jij zo plots van ons heenging, is het koud geworden in ons huis en eenzaam in ons hart. We zullen je zo missen, je warmte, je gevoel voor humor en je liefde voor muziek.”



Maria Moons, weduwe van Ferdinand Daelemans
(° Puurs, 22 december 1915 - + Reet, 1 februari 2012)
“Zes kinderen groot brengen is geen lachje. Maar jij deed dit zonder klachten. Moederliefde konden we alleen bij jou vinden. Klein- en achterkleinkinderen brachten zon in je leven. Jij zette elke dag blijgezind in.”



Louis Nuten, echtgenoot van Linda Vanderbiesen
(° Willebroek, 30 april 1948 - + Antwerpen, 31 januari 2012)
“En als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.”



Carine Van Linden
(° Willebroek, 24 september 1955 - + Puurs, 24 januari 2012)
“Lief, bezorgd, eerlijk en bescheiden, zo blijf je voor altijd in ons hart. Er zijn geen woorden voor om te omschrijven hoe groot jouw hart was... Altijd klaarstaan voor iedereen.”



Julien “Jules” Cloostermans, levensgezel van Diana Van Buggenhout
(° Puurs, 13 oktober 1954 - + Wilrijk, 20 januari 2012)
Voor wie muziek zijn leven was.



Octaaf Leyers, weduwnaar van José Peeters
(° Ruisbroek, 18 februari 1926 - + Kalfort, 19 januari 2012)
Gewezen netoverste Electrabel. Lid van Duivenbond.
"Je kinderen en je gezin waren de belangrijkste spelers in jouw leven. Gewoon simpelweg zorgen en verzorgen was één van je grootste kwaliteiten."



Leonie Daelemans, weduwe van Marcel Dewitte
(° Puurs, 18 mei 1924 - + Puurs, 18 januari 2012)
Lid van Ziekenzorg.
"De moeders gaan maar sterven niet. Zij leven naar zij geven. Kinderen, al wat moeder was, ze heeft het u gegeven. Laat elk iets van wat moeder was, steeds opnieuw in u herleven."



Frans De Bondt, weduwnaar van Mathilde Daelemans
(° Puurs, 20 juni 1929 - + Kalfort, 14 december 2011)
"De laatste jaren waren getekend door ziekte en pijn. Je hoopte op beterschap, maar je krachten verminderden. Slechts je lichaam wordt ons nu ontnomen, niet de herinnering aan de fijne momenten die we als familie hadden."



Maria Kerremans, echtgenote van Louis Sleebus
(° Puurs, 18 februari 1921 - + Willebroek, 13 december 2011)
Lid van SVV.
"Hoe wonderbaar een moederhart, dat nooit berekent, steeds bemind. En in het geven van zichzelf, haar schoonste en diepste vreugde vindt."



Jacob Bauwens, "Jaak, de schipper", weduwnaar van
Noëlla Dewispelaere
(° Rotterdam, 7 oktober 1921 - + Bornem, 10 december 2011)
"Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. Je trotseerde storm en golven. Alleen... je had de wind niet mee."



Hugo Declercq
(° Puurs, 11 april 1962 - + Bornem, 8 december 2011)
"Het leven is zo broos, het is als een net van zijden draad geweven. Daarom 'geniet van het leven'. Geluk maakt je vriendelijk. Beproevingen maken je sterk. Mislukkingen houden je nederig. Maar alleen de hoop laat je vooruit gaan."

11. Kalender

- Zo. 8 april Paaszondag
Onze parochianen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de eucharistieviering in Breendonk om 9.30 u of in Puurs om 11.00 u.
- Za. 21 april 14.00 u. Diamanten huwelijksjubileum van Jos De Prins & Yvonne Vanhuyneghem (Schipstraat)
- Zo. 22 april 10.00 u. Gezinsviering voor ouders met hun kinderen
- Za. 28 april 14.00 u. Viering van de Plechtige Geloofsbelijdenis
- Zo. 29 april 10.00 u. Plechtige eucharistieviering met inhuldiging van het gerestaureerde beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan.
Na de mis is iedereen uitgenodigd voor een receptie
- Za. 5 mei 11.00 u. Eerste Communieviering voor de leerlingen van Twinkelveld (Winkelveld)
13.00 u. Eerste Communieviering voor de leerlingen van 't Kasteeltje (Molenstraat)
- Wo. 16 mei 17.00 u. Eucharistieviering van het hoogfeest van Onze-Heer-Hemelvaart
- Za. 26 mei 17.00 u. Eucharistieviering t.g.v. van Pinksteren

GOEDE WEEKDIENSTEN IN PUURS

Al enkele jaren werken alle Puurse parochies samen om van de Goede Weekdiensten sterke vieringen te maken! We bundelen onze krachten om zo tot meer sfeervolle vieringen te komen. In elke kerk van Puurs is er één dienst van de Goede Week. Voor de andere diensten worden de gelovigen uitgenodigd naar de andere kerken van Puurs om mee te vieren.

- Di. 27 maart 19.30 u. Biechtviering in Puurs
- Di. 3 april 19.30 u. Biechtviering in Breendonk
- Do. 5 april 19.30 u. Witte Donderdag: Plechtige Eucharistieviering met daarna gelegenheid tot Aanbidding tot 22.00 u. in Kalfort
- Vr. 6 april 15.00 u. Goede Vrijdag: Kruisweg aan de Grot in Ruisbroek
19.30 u. Avondwake rond het lijden en de dood van Jezus in de kerk van Liezele
- Za. 7 april 20.00 u. Paaszaterdag: Paaswake gevolgd door eucharistieviering in de kerk van Puurs
- Zo. 8 april 9.30 u. Paasmis in de kerk van Breendonk
11.00 u. Gezinsviering in de kerk van Puurs

12. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 middernacht in zegswijzen
- 2 door iets - vrouwelijk dier
- 3 bevel - Eminentie (afk.) - Engelse hertog
- 4 opslagplaats
- 5 persoonlijk vnw. - politieke en sociale wetenschappen (afk.)
- 6 heeft de kerk van Kalfort niet
- 7 heden - kwab
- 8 animator tijdens een van de KVLV-feestjes
- 9 heil in het Hebreeuws
- 10 heldendicht over de Trojaanse oorlog - oorsprong

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 'leeftijd' van onze KVLV
- 2 stad in Algerije - Leuvense voetbalclub
- 3 ordedienst (afk.) - steekspel
- 4 daar bestuur je een boot mee - European Customs Sport Association (afk.)
- 5 heerlijk bezit - Engelse 'heeft'
- 6 daar - een van de thema's waarrond Twinkelveld werkt
- 7 muzieknoot - low noise block (afk.)
- 8 werd de vrouw van Lot nadat ze omkeek naar Sodom en Gomorra
- 9 evenals - zuilengang
- 10 waarop de berichtgeving over de actualiteit is gebaseerd

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	R	T	E	G	R	O	S	S	E
2	D	I	A	G	R	A	M		U	T
3	A	K	I		E	B		S	I	S
4		R	O	M	B	O	U	T	S	
5	I	A		O			R	E	S	A
6	R	E	B	E	L	L	E	R	E	N
7		S	O	F	I	E		K		Y
8	L		A	L	B	A	N	E	E	S
9	E	A		O	O		O		M	
10	K	R	A	N	T	E	N	K	O	P

Oplossing nr. 80

**Het 82ste Kalfortse Klokske verschijnt in juni 2012.
 Artikels zijn welkom tot 1 juni 2012 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**