

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok
20° jg., september 2010,
n° 75

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woord van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	7
5.	Uit de oude doos	8
6.	Parochiaal nieuws	9
7.	Ommegang 2010	13
8.	Kroniek van Kalfort 1918-1919 (1)	19
9.	Familienieuws	24
10.	Kalender	25
11.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Met Kalfort Kermis zit de winter in de Coolhemdreef, zegt het oude gezegde. Dat hebben we dit jaar wel heel sterk ondervonden. Want de temperaturen in de kermisweek waren allesbehalve zomers te noemen.

Nu de zomer voorbij is, zoeken we opnieuw het dagelijkse ritme. De kinderen zijn weer naar school. De verenigingen hebben hun activiteiten weer volop hervat. In vergaderlokalen en parochiezaal gonst het weer van leven: repetities, vormingsavonden, ontspanningsnamiddagen, bestuursvergaderingen... De herfst geeft het sein om ons stilletjes aan onder dak terug te trekken. Tijd dus om ons samenzijn in gezin, familie, vereniging te verdiepen... Wij wensen jullie allemaal een fijn nieuw werkjaar!

De redactie



3. Woord van pastoor Guy

Dit woordje schrijf ik een week na de publicatie van het rapport van Peter Adriaenssens over het seksueel misbruik in pastorale relaties. Het was snoeihard. De getuigenissen van een aantal slachtoffers was gewoonweg gruwelijk. Hoe is dit kunnen gebeuren door kerkmensen? Ook de vergelijking die Peter Adriaenssens maakte over kerkleiders die gelijken op moeders uit een incestueus gezin trof me diep: ze wisten er van of ze vermoedden wel wat, ze hadden signalen maar ze zwegen: uit angst, uit schrik voor imagooverlies van de Kerk.

Dit rapport deed de kerk van Vlaanderen daveren op haar grondvesten! Er zijn zoveel vragen die nu moeten opgelost worden. Hoe is het mogelijk geweest dat gedurende zoveel decennia deze praktijken in de Kerk zijn kunnen gebeuren? Heel deze onverkwikkelijke zaak moet nu uitgeklaard worden.

Een paar dagen geleden is het nieuwe schooljaar in het Diocesaan Seminarie van Brugge geopend. Er meldde zich één nieuwe seminarist aan. Eén jonge man die midden al de heisa in de kerk de moed opbrengt om aan de priesteropleiding te beginnen. Alle Vlaamse camera's waren op hem gericht. Waarom doet hij dat? Wat is zijn motivatie? Het antwoord van deze 19-jarige was bijzonder helder. Om de vrijwilligers te steunen die zich blijven inzetten binnen de kerk voor mensen. Mooi gezegd. Ieder wordt nu teruggeworpen op zichzelf: waarom ons nog engageren binnen de Kerk? Waarom verder doen? Ik zou het zelf niet beter kunnen verwoorden dan deze jonge seminarist: om de mensen te steunen die zich verder blijven inzetten, die er blijven voor gaan, die niet opgeven, die van mensen houden en weten welke schat ze diep in hun binnenste meedragen.

Ja, we zullen een kleine en bescheiden kerk worden: arm aan middelen, arm aan geld, arm aan bekwame mensen, arm aan priesters en vrijwilligers. We kunnen niet meer volhouden wat verschillende decennia mogelijk was. De nakende sluiting van de Sint-Caroluskerk in Ruisbroek is daar een voorbeeld van. Ik word me meer en meer bewust van het feit dat wij als Kerk een "schat in aarden potten" dragen (2 Kor. 4,7).

De gelovigen worden uitgedaagd het geloof in al zijn schoonheid en zijn diepte te verkondigen en voor te leven. Maar ze zijn en blijven zwakke en broze mensen, zondaars, een gemeenschap die tot in haar hoogste gezagsdragers zwaar kan ontgoochelen.

Met de steun van Gods Geest geraken we er wel door. Moge deze onverkwikkelijke historie onze kerkgemeenschap louteren en uitzuiveren. Laten we vooral samen blijven en verder doen!

Ik groet bijzonder de zieken en mensen die door hoge ouderdom nog moeilijk uit huis geraken, mensen die een stil en verborgen lijden dragen. Ook al ken ik u niet persoonlijk, God kent u wel. Ik draag u mee in mijn gebed.

Pastoor Guy

Dit nummer van De Kalfortse klok is geïllustreerd met foto's van de ommegang van 2010 van onze ommegangfotograaf Jan Cools. Meer foto's vind je op <http://picasaweb.google.nl/omwegang.kalfort/2010>.



4. Bezinning

Met een handjevol
kleine, zwakke,
machteloze mensen is het ooit begonnen.

Vanuit de onmacht,
hun angst en ontgoocheling
hebben zij de handen
in elkaar geslagen
en zijn op weg gegaan.

Waarheen ?
Ze wisten het zelf niet.
Ze zouden het wel zien.
Ze deelden wat ze hadden :
brood en wijn,
huis en goed.
In het samen bidden
haalden ze de kracht
om te blijven doorgaan
en hielden ze de droom wakker
die Jezus in hen gewekt had.

Vanuit deze verbondenheid
zetten ze de kleine dagelijkse stappen
die haalbaar waren.
En dat was heel wat !
Zo groeide indertijd
nieuw leven
in een stervende wereld....

Waarom zou dat nu niet kunnen ?
Ja, waarom niet ?

Uit: Carlos Desoete, *Naam die zin is van ons leven.*

5. Uit de oude doos

Kalfort Kermis 2010 is weer achter de rug. Ondanks het minder goede weer konden alle activiteiten weer op meer dan voldoende belangstelling rekenen... Het leek ons leuk even meer dan vijftig jaar terug in de tijd te springen toen er in 1954 op de dinsdag van Kalfort Kermis in de Coolhemstraat volksspelen werden georganiseerd. Een prachtige foto uit de oude doos, afkomstig van Frederika Tersago. Op de bovenste rij herkennen we van links naar rechts Antoine De Bondt, Roza Van Keer, Maria Van De Velde, Jean Van Keer, Ludovic Van Calster en Roza Aerts; op de onderste rij Jan Borms en Lizette Van Achter.



6. Parochiaal nieuws

EUCHARISTIE VIENEN GEDURENDE DE WEEK



Vanuit een gesprek tussen ons beiden hoe we als priester getuigen van ons geloof en over ons gebed bleek dat dat laatste hoofdzakelijk privé is en constateerden we dat er buiten de weekendmis omzeggens geen bijeenkomsten zijn waar wij kunnen samenkomen om te bidden.

Wij maken als priesters zoveel bijeenkomsten mee, we vergaderen bepaalde periodes in het jaar haast

elke avond. Maar samen bidden doen wij eigenlijk niet.

We willen uitdrukkelijk getuigen dat gebed voor ons belangrijk is.

Daarom verlangen wij er naar in de loop van de week (te midden van onze drukte) tijd uit te trekken om samen te bidden en ook medegelovigen hiervoor uit te nodigen om bij ons aan te sluiten.

We kozen ervoor om eucharistie te vieren omdat dit toch de hoogste vorm van bidden is. We hopen geleidelijk een kern van mensen te kunnen vormen die op regelmatige basis met ons komt meevieren. Een kern die zich hiervoor engageert naar elkaar toe! Voor sommigen kan het misschien op het ritme van één keer per week, voor anderen nog meer sporadisch.

Praktisch

We vieren eucharistie in de weekkapel van onze kerk op dinsdag, woensdag en vrijdag om 19 u. Op donderdag is er eucharistieviering om 19 u. in de weekkapel van Puurs.

We hopen geleidelijk een groepje medestanders te vinden om, met ons, het pastorale werk en het leven van mensen te dragen vanuit gebed.

Uw priesters,
Koen Verheire en Guy De Keersmaecker

AARTBISSCHOP LEONARD BEZOEKT ONS DECANAAT



Onze nieuwe aartsbisschop hoopt de komende jaren elk decanaat van zijn grote aartsbisdom te bezoeken.

Van vrijdag 11 februari tot en met maandag 21 februari 2011 zal hij Klein-Brabant bezoeken als eerste decanaat in het vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen.

Hij verblijft dan tien dagen ter plaatse en zal in enkele parochies tijdens het weekend eucharistie vieren. Hij hoopt in die periode de priesters te ontmoeten maar ook de vele vrijwilligers die zich inzetten in onze parochiegemeenschappen. Hij wil ook in de mate van het mogelijke de bejaarden bezoeken in een aantal rusthuizen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een programma. Iedereen die wil, zal zeker de kans krijgen om op een of ander tijdstip onze aartsbisschop te ontmoeten en hem beter te leren kennen.

Mgr. Léonard zou ook graag de nieuwe hulpbisschop (de opvolger van mgr. Jan De Bie) bij dit bezoek betrekken. Maar die moet nog door de paus benoemd worden. Hopelijk is dat tegen die tijd gebeurd.

CHIRO START WERKJAAR



De chiro heeft zijn startdag achter de rug. Er waren weer heel wat nieuwe jongens en meisjes die onze Kalfortse jeugdbeweging verhoogden.

Heb je de startdag gemist? Geen probleem natuurlijk! Je kan nog steeds aansluiten. Kom gewoon naar de chiroterreinen op een zondag om 14.00 u. en je wordt met open arm ontvangen voor een fijne spelnamiddag!

AFSCHEID VAN MARIA TECK



Op 29 juli moesten we afscheid nemen van Maria Teck. Maria betekende zeer veel voor Kalfort en voor de parochie. Ze was lid van de parochiale ploeg, van het ommevangcomité, van KVLV en Ziekenzorg. Ze was catechiste en bezielster van de kinder- en gezinsvieringen. Ze stond nooit aan de kant! Maar ze ging er volop tegenaan met onuitputtelijke energie. Je kreeg altijd een “ja” bij een vraag.

Met Maria kon je plezierig samenwerken. Voor de kindervieringen - de grote trekker. Voor de ommevang - een enthousiaste groepsverantwoordelijke. Voor de Maria-avond mee verantwoordelijk, motiverend en animerend. Voor de tentoonstellingen – op zoek naar fotomateriaal. Voor de Kalfortse Klok – mee schrijvend aan artikels. Geen moeite was teveel... Maria was een moeder van de parochie... met een groot hart en aandacht voor alle mensen.

In 2006 kwam er een einde aan een lang lidmaatschap in de parochiale ploeg. Het engagement begon te wegen. Vervanging was niet beschikbaar. Geleidelijk aan begon Maria af te geven, elke keer iets meer. Maar toch niet opgeven! Loslaten was moeilijk. Ze bleef doen wat ze kon, tot het echt niet meer ging. Maria was een doorbijter...

Waar haalde Maria de drive vandaan? Waar anderen twijfelen, geloofde zij rotsvast in de kracht van mensen, in de liefde van God, in de zorgzaamheid van Onze-Lieve-Vrouw. Maria was een diepgelovige vrouw...

Dank je, Maria! Dat je thuis mag komen bij die God waar je zo hard in geloofde!

GEZINSVIERINGEN

Vorig schooljaar gingen we op onze parochie van start met een nieuw experiment: het heropstarten van de gezinsvieringen. Voor dit schooljaar hebben we opnieuw vijf vieringen gepland die we graag langs deze weg willen promoten. We komen samen op de volgende zondagen om 10 u.: 24 oktober, 19 december, 30 januari, 27 maart en 19 juni. Onze doelgroep is nog steeds gezinnen met kinderen die naar de lagere school gaan maar iedereen die dit project genegen is, mag erbij. Voor de kleinsten onder de zes jaar voorzien we kinderopvang in de weekkapel. We zetten ook de traditie voort om na de viering een eenvoudige drink te houden en gezellig nog wat na te praten. Telkens er een viering aankomt, geven we via de scholen een uitnodiging met de kinderen mee. Misschien lees je graag voor uit de kinderbijbel, zie je jezelf wel enkele gebeden schrijven, bespeel je een muziekinstrument, heb je een creatieve geest om een bijbels thema aantrekkelijk aan kinderen voor te stellen of wil je wel een persoonlijk getuigenis geven van wat geloven in jouw gezin betekent..., het is allemaal mogelijk. Geef dan gauw een seintje aan priester Koen.

TEOFIL

Binnenkort gaan we opnieuw van start met de derde editie van Teofil: het nieuwe catecheseproject in aanloop op de viering van de Plechtige Geloofsbelijdenis. Als start gaan de kinderen op uitstap naar Halle. Daar verzamelen ze met 3000 vormelingen uit Vlaams-Brabant voor een dag vol leer- en doemomenten. Daarvoor gaan ze langs bij enthousiaste kerkmensen die hen iets willen laten voelen van het vuur dat in hen brandt.

Nadien neemt Teofil hen in negen catechesebeurten mee naar verschillende plekken in het Heilig Land waar iets bijzonders gebeurde in het leven van Jezus. Voor deze gastrol mogen we dit jaar opnieuw beroep doen op Frans Winckelmans. De samenkomsten gaan telkens door op zaterdag van 9 tot 11.30 u in de living van de pastorie die speciaal voor de catechese een opfrisbeurt kreeg met een laagje verf en een nieuw behang.

Ook met de ouders komen we tweemaal bijeen om een inhoudelijke aanloop te maken naar de viering van het feest. Zo hopen we er in het voorjaar een intens moment van te maken dat we samen mogen vieren. Dit feest, als tussenstap naar het Vormsel, zal volgend jaar doorgaan op zaterdag 14 mei om 14 u. in onze kerk.

7. Ommegang 2010

De voorbereidingen waren vlot van start gegaan en de belangstelling van pers en publiek was groot. Maar de weersvoorspellingen waren verschrikkelijk. De medewerkers hielden de buienradar nauwgezet in het oog. Het comité bereidde zich voor op een moeilijke beslissing: uitgaan of niet uitgaan? En daar gebeurde het wonder alweer. Op zondagmorgen 29 augustus was het perfect ommegangweer, misschien iets te fris voor het feest achteraf, maar toch meer dan goed om de ommegang te laten plaatsvinden. Een pak van het hart van alle medewerkers en ongetwijfeld ook van vele sympathiserende Kalfortenaren. Het comité kan dus alleen al daarom heel tevreden zijn met de 23ste editie. Maar er is natuurlijk nog wel meer, waarop we tevreden terugblikken.

De ommegang was weer een indrukwekkende aaneenschakeling van historische en andere taferelen. Bont uitgedoste groepen brachten hun boodschap aan het talrijk opgekomen publiek. Dit publiek kon de ommegang bekijken van op de door onze eigen technische ploeg volledig afgewerkte tribune aan de kerk, goed voor 200 toeschouwers. Ook in de Schipstraat konden nog 120 mensen zitten. De rest van het publiek was comfortabeler langsheen een groot deel van het verlengde parcours gaan staan.





Het parcours was een grote verbetering t.o.v. andere jaren. Al liep het nog niet altijd zo vlot als we hadden verwacht en gehoopt, toch kregen we nu een mooie ommeegang langsheen de volledige 2,6 kilometer en konden alle toeschouwers er volop van genieten. Ook de drankstop bij Studiebureau Talboom werd vlot genomen. Deelnemers vertelden ons dat het zicht van aan dit punt schitterend was. In de open vlakte zag men immers de vele deelnemers verder opstappen doorheen de Alfons Meersmansdreef in de richting van Haverblok.

Alleen mensen die de ommeegang voor de eerste keer zien, kunnen nog volop hun bewondering uitdrukken voor de wijze waarop de geschiedenis van Kalfort wordt uitgebeeld en waarop Onze-Lieve-Vrouw ten Traan wordt geëerd. Wat nieuw was, mocht er weer zijn. Het muziekcorps Chironoot Ruisbroek was een waardige opener voor een grootse ommeegang. Onze trommelaar begeleidde onze belleman met veel enthousiasme. Een uitgebreide groep valkeniers o.l.v. Geert Muyldermans vergezelde het adellijk gevolg van Philippus de l'Espinoy. De groep acrobaten van de turnkring van Puurs stak volledig in het nieuw, net als de muzikanten die hen vergezelden. De geuzen werden opgezweept door kersverse trommelaars. Een nieuwe sjees vulde de groep blinden aan en zorgde ervoor dat de gekwetste Geert Vleminckx ook dit jaar de ommeegang niet miste. De nieuwe groep rond de mobilisatie in 1939 gaf wat we ervan verwachtten. En de foto's van de Kalfortse oorlogsslachtoffers werden door vele mensen, onder wie zeker de familieleden van de slachtoffers, heel erg geapprecieerd. Tenslotte zorgde Karel Vermoesen voor het sluitstuk van de taferelen rond het landelijk leven met zijn tractor met prei geladen. Dit zijn enkel de nieuwigheden, zonder dat we de vele andere schitterende groepen mogen vergeten. Groepen uitgedost in prachtige kostuums, begeleid door mooi versierde praalwagens; musici, danseressen, acteurs die voor één voormiddag ridder, schildknaap, priester, volksmens, zuster, edelman of edelvrouw, geus, blinde, lid van de Grote Raad, boer, sansculot, bedevaarder, soldaat, vlasbewerker, aspergesteker, vluchteling, kermisklant enz. spelen en dit allemaal met veel overtuiging doen!







Is dan alles positief? Vanzelfsprekend niet. De organisatie van de ommevang hangt aan een met kleine details en honderden figuranten, die elk voor de duur van de ommevang op hun plaats moeten vallen, in de juiste rol de correcte kostuums, teksten en houding. Dit is een hele opdracht! Zo klopt het inderdaad dat we een kwartier te laat zijn vertrokken. De bordjes die de groepen aankondigen, blijven een probleem. Het ritme in de ommevang stakte soms, omdat we geprangd zitten tussen de attractiviteit van de vele dansende, musicerende en acterende groepen en het tempo. De wagen van de kruistochten kon niet meerijden omwille van een defect aan de dissel en de wagen van de kerkwijding moest ter hoogte van de parking in Kalfortdorp aan de kant door een breuk van de dissel. Alhoewel uitgebreid getest, deden de muziekinstallaties het niet perfect. Dat de toeschouwers hier allemaal niet veel van hebben gemerkt, is te danken aan onze technische ploeg die op de juiste momenten ingreep.

Tot slot willen we iedereen danken die dit jaar bij de ommevang betrokken was, en dat zijn er weer honderden: de leden van de werkgroepen, de deelnemers, de sponsors en zij die financieel steunden, de groepen van buiten Kalfort, de vele sympathiserende Kalfortenen en natuurlijk ook alle toeschouwers. Na een korte rust starten we weer met veel enthousiasme aan de 24ste editie die doorgaat op zondag 28 augustus 2011.

Vergeten we verder ook de andere bedevaartactiviteiten niet. De Maria-avond en openingsmis met Illucia Puurs konden op veel bijval van de aanwezigen rekenen. De tentoonstelling "Kalfort van A tot Z" bleek een voltreffer, zowel qua belangstelling als qua appreciatie. En gelukkig vinden nog vele honderden bedevaarders hun weg naar onze kerk voor een liturgische viering of een gewoon bezoek aan het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. De aantrekkingskracht van ons dorp is eind augustus met bedevaart en kermis nog steeds groot en dat is te danken aan de blijvende inzet van ontelbare mensen.

Alle suggesties en opmerkingen zijn vanzelfsprekend hartelijk welkom bij een van de leden van de werkgroep: Odila Cools, Carine Meersmans, Kris Schampaert, Ludo Schampaert, Luc Schokkaert, Annie Van Baden, Christiane Van Camp en Marie-Christine Van Spranghe, op postadres Kalfortdorp 16, 2870 Puurs of e-mail ommegang@kalfort.be.

Of nog beter... stel je kandidaat voor een functie binnen het ommegangcomité als groepsverantwoordelijke, medewerker aan onze technische ploeg, verantwoordelijke voor kostuums en kledij, medewerker aan onze werkgroep bloemen en versiering...

Samen maken we er in 2011 weer iets moois van!



8. Kroniek van Kalfort 1918-1919 (1)

Op 8 december 1918 verschijnt het *Nieuwsblad van het kanton Puers* opnieuw na een onderbreking van vier jaar. Tijdens de moeilijke oorlogsjaren was er geen lokale berichtgeving mogelijk. Bijna onmiddellijk na de wapenstilstand worden de pers en de krant opnieuw gestart. In de krant lezen we over terugkerende en gesneuvelde soldaten, bevoorradingsproblemen en initiatieven van oud-strijders, Vlaamsgezinde en andere.

Normalisering van het dagelijkse leven

De oorlog is voorbij op 11 november 1918, maar is natuurlijk nog overal voelbaar. In Klein-Brabant zijn ontelbare huizen verwoest. De streek is ook bezaaid met achtergebleven wapentuig, dat nog vele ongelukken met kinderen veroorzaakt, al zwijgen dan de wapens. Onmiddellijk na de oorlog waarschuwt de militaire overheid de burgerbevolking en vooral de kinderen om geen voorwerpen, zoals *“handgranaten, mijnen, cartouches, kartetsen, brandpijlen en dergelijk tuig”* aan te raken.

De bevoorrading moet opnieuw op gang komen want er heerst grote schaarste. Het Nationaal Hulp- en Voedingskomitee verdeelt van 2 tot 15 december een pakket voor de prijs van 3,05 frank. Daarin zitten 300 g. vet, 300 g. bonen, 200 g. rijst en 50 g. koffie. Al naar gelang van de beschikbaarheid zou er ook 200 g. zeep per persoon worden bedeed voor de prijs van één frank. Op 5 januari 1919 zit er naast bonen, rijst en zeep ook spek in het pakket, terwijl men ook suiker verwacht. Vanaf februari worden er diverse producten geleidelijk aan terug aangeboden. Een partij zeep, peper en vruchten komt toe in de Antwerpse haven. Ook wordt 50.000 ton sodanitraat verwacht. Er worden 70.000 balen koffie gekocht en er wordt onderhandeld over 5000 ton boter uit Argentinië. Ook komen er 60.000 paar Amerikaanse schoenen in Brussel aan. De invoer van 1500 tonnen haring van Engeland en een scheepslading eetwaren, olijfolie en oliebevattende voedingswaren uit Spanje wordt toegelaten. Er wordt één kilo suiker per persoon aangeboden en er wordt honing en confituur uitgedeeld. Op donderdag 20 februari 1919 kan de winkel van het voedingskomitee in Kalfort volgende voedingswaren aanbieden: 300 g. spek, 200 g. vet, 500 g. rijst en 500 g. bonen voor 4,00 fr. en 300 g. vlokken voor 0,40 fr. Geleidelijk aan herstelt de handel zich en zal de schaarste verdwijnen.



Sommigen hebben andere oplossingen voor de schaarste. Eind 1918 worden er twee koeien gestolen bij Eduard Jacobs-Flies op de Moerhoek. In januari 1919 worden er twee konijnen geroofd op de Calfortsche baan bij Constant Bossut en vier knaagdieren van Petrus Scheers, meester-metser uit de Statiestraat. Op de Amer krijgt Florent Ilegems ongenode bezoekers, die hem een 20-tal hoenders afhandig maken. In februari wordt de koe van dagloner Joseph Van Ranst uit Breendonk gestolen, maar later teruggevonden.

Heel wat mensen zijn ook op pad om materiaal te stelen om te verkopen of om hun huizen opnieuw op te bouwen. Bij weduwe Weyns verdwijnt een partij koper en ook op de redoute van de Letterheide wordt koper gestolen. Ook glas, dat peperduur is onmiddellijk na de oorlog, wordt gestolen, onder meer bij een aantal hoveniers in Kalfort, die hun broeikasramen zien verdwijnen.

Het openbaar leven herstelt zich geleidelijk. Begin 1919 rijdt de eerste trein opnieuw op de lijn Mechelen-Terneuzen. In 1919 betrekken de gendarmen tijdelijk een burgershuis "tot dat het hun bestemde gebouw gereinigd is van de vuiligheid, die de moffen er achterlieten." Ook worden de burgers opgeroepen aangifte te doen van oorlogsschade en opeisingen van vee.

“Gevallen op het veld van eer”

Na de oorlog publiceert het nieuwsblad een onvolledige lijst van de gesneuvelde soldaten van het kanton Puurs. Puurs betreurt het overlijden van Frans De Bondt (1893-1914), Joseph Antoon Cools (1891-1914), Jan Juliaan Hauchecorne (1889-1915), Franciscus Joseph Tersago (1892-1916) en Robert Florent Marie Eugeen Verbelen (1890-1918). Robert Verbelen is de zoon van notaris Verbelen en zelf kandidaat-notaris en overlijdt bij de inslag van een granaat in Bixschote, terwijl hij een brief schrijft voor een ongeletterde soldaat. Hij wordt in Puurs begraven op 3 december 1918 *“onder eenen grooten toeloop van volk”*.

Voor Liezele worden Franciscus Le Roy (1885-1914), Alfons Pieter De Saegher (1890-1914), Augustin Henri Marie Corneille Diercxsens (1893-1914), Emiel Van Obbergen (+1914) en Theophiel Andries (1892-1916) vermeld. Breendonk verliest Franciscus Philemon Moeyersons (1889-1914), Hingene Victor De Wit en Bornem Maria Benedictus Octaaf Huygelen (1892-1915). Wintam betreurt het overlijden van Guillaume De Block (1891-1914) en Egied De Jonghe (1888-1917). In Oppuurs komt Jan Emmanuel Van der Plas (1890-1914) niet terug van het front aan de IJzer. Burggraaf Karel de Beughem de Houthem van Lippelo (1895-1916) sneuvelt in Congo.

Ook Kalfort heeft na de Eerste Wereldoorlog enkele gesneuvelden te betreuren. Louis Nuten (1893-1914), zoon van het echtpaar Peer Nuten en Clothilde Cools, dat de Merlegathoeve pacht, sneuvelt bij het begin van de oorlog in Wijgmaal. Leopold Van Kerckhoven (1889-1917), zoon van Jan Van Kerckhoven en Josephine Adriaenssens (*“Peite Fien”*), overlijdt in het opleidingskamp van Ruchard in Frankrijk. Alfons Meersmans (1894-1918), zoon van Desiré Meersmans en Maria Van Assche, sneuvelt kort voor de Belgen hun stellingen aan de IJzer verlaten op het slagveld in Beveren-aan-de-IJzer. De Kleine Amer betreurt de dood van Karel Verbruggen (1886-1916), geboren op de Essendries als zoon van Charel Verbruggen en Maria Rosalie Demaeyer, en gesneuveld in 1916 in Kaaskerke.



Nasleep van de oorlog... drie Kalfortenen in de kijker



Benoit Van De Voorde op latere leeftijd, samen met zijn vrouw Jeanne Peeters.

Nog vele maanden na de oorlog is er een grote militaire aanwezigheid in onze streek, omdat de forten opnieuw door Belgische soldaten zijn bemand. Pas midden 1919 zou de demobilisatie volgen.

We vernemen dus nog het een en het ander van het militair front. Veel aandacht gaat naar een ongeluk op 20 december 1918, omdat er mensen van Puurs en Kalfort bij betrokken zijn. **Benoit of Benovinus Van De Voorde (1864-1949)**, kleermaker en voorzitter van de Fanfare De Verenigde Vrienden, is bij het incident betrokken. Een vrachtwagen met soldaten vertrekt naar Antwerpen om voorraden te gaan ophalen. Omdat het

spoorwegverkeer nog ontregeld is, maken enkele burgers van de gelegenheid gebruik, om ook in de havenstad inkopen te gaan doen. Op de brug, die te Klein-Willebroek over de nieuwe vaart ligt, sukkelt de auto de vaart in. De foerier die het gevaar nog op tijd bemerkt, kan zijn leven redden door op de brug te springen. De anderen komen in het water te recht. Pierre Bru, een soldaat die op wacht staat, aarzelt niet in het water te springen, en lukt er in Eliza Roctus van Puurs en Benoit Van de Voorde van Kalfort te redden. Ook een adjudant kan nog levend op het droge worden gehaald. De andere zes inzittenden komen om. Onder hen Albert Van Geel, lid van het Sint-Jan-Berchmanspatronaat en van de Studentengilde Leven is Streven en 16-jarige zoon van drogist Frans Van Geel uit Puurs.

In een volgend nummer komen Felix Janssens en Robrecht Schampaert aan bod...

Op de linkerbladzijde: Gesneuvelden van Kalfort. Bovenaan Alfons Meersmans en Louis Nuten, onderaan Leopold Van Kerckhoven en Karel Verbruggen.

9. Familienieuws

Overlijdens



Eduard Boey, echtgenoot van Leonora Oellibrandt
(° Puurs, 6 februari 1931 - + Kalfort, 13 september 2010)



Maria Caluwé, levensgezel van Paul Pauwels
(° Puurs, 7 maart 1938 - + Bornem, 11 augustus 2010)



Maria Teck, echtgenote van Felix Vergauwen
(° Kalfort, 11 oktober 1930 - + 29 juli 2010)



Francine Omblets, levensgezel van Firmin De Coster
(° Hoboken, 11 juli 1944 - + Lebbeke, 16 juli 2010)

Doopsels

11 april

Babette Vermeerbergen, dochter van Wim
en Bieke Schutyser

13 juni

Senne Verhoeven, zoon van Tim en Lenni Overloop

11 juli

Kwinten Moernaut, zoon van Kenny
en Kathleen De Keersmaecker

Lotte Verbruggen, dochter van Geert en Kristie Leemans

8 augustus

Toon Roggeman, zoon van Glenn en Annick De Stoop

19 september

Cisse Champagne, zoon van Yves en Selina Boonen

10. Kalender

Za. 2 oktober	Startdag catechese Plechtige Geloofsbelijdenis
Zo. 24 oktober	10.00 u.: Gezinsviering
Zo. 31 oktober	17.00 u.: Eucharistieviering ter gelegenheid van het Hoogfeest van Allerheiligen
Ma. 1 november	15.00 u.: Gebedswake voor de overledenen van het voorbije jaar
Za. 20 november	17.00 u.: Eucharistieviering van Christus Koning
Za. 27 november	17.00 u.: Eerste Zondag van de advent
Za. 11 december	Soepactie communicanten met aansluitend om 17.00 u. Eucharistieviering
Zo. 19 december	10.00 u.: Gezinsviering
Vr. 24 december	17.00 u.: Kerstviering
Za. 25 december	Geen eucharistieviering om 17.00 u.
Za. 1 januari	Nieuwjaarsdag: 17.00 u.: Eucharistieviering



© J Cools

11. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 één van onze Kalfortse gesneuvelden
- 2 thans
- 3 voornaam van één van onze Kalfortse gesneuvelden
- 4 één van onze Kalfortse gesneuvelden
- 5 Nederlandse omroep - ik
- 6 één van onze Kalfortse gesneuvelden - Marxistisch revolutionair
- 7 pas gedoopt Kalforts meisje - minnares van Zeus
- 8 merk van mineraalwater - populair vervoermiddel
- 9 bekend TV-dame - dankjewel
- 10 brandstof - munteenheid

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 familieid - persoonlijk voornaamwoord - broadband eBook (afk.)
- 2 kardinaal
- 3 vaardige - Duitse oefening
- 4 bidt - waterloop
- 5 larve - Baskische afscheidingsbeweging
- 6 buikvliesplooï
- 7 wat men consumeert - tafelgast
- 8 dinitro-ortho-crésol - munteenheid
- 9 voegwoord - uitroep - oppervlaktemaat
- 10 getal - mascotte van de catechese

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	S	P	E	E	L	P	L	E	I	N
2	I	N	C	A	■	A	■	X	P	■
3	N	E	O	B	A	R	O	K	■	V
4	T	U	S	■	P	A	N	A	M	A
5	A	■	Y	E	E	C	■	M	I	K
6	M	I	S	T	■	H	O	P	L	A
7	A	S	T	■	L	U	N	I	O	N
8	N	■	E	X	I	T	■	O	S	T
9	D	O	E	■	E	E	D	E	■	I
10	S	A	M	A	N	S	■	N	O	E

Oplossing nr. 74

Het 76ste Kalfortse Klokske verschijnt in december 2010. Artikels zijn welkom tot 1 december 2010 bij de redactie.

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
Met dank bij voorbaat.**

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.