

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

17° jg., juli 2007,
n° 62

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker
Breendonkdorp 90
2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	6
5.	Vormsel en plechtige communie	7
6.	Kroniek van Kalfort: 1905-1910 (5)	9
7.	Eerste communie	15
8.	Vrededaal	16
9.	Ommegangberichten	18
10.	Nieuws uit de parochiale ploeg	20
11.	Uit de oude doos	22
12.	Familienieuws	23
13.	Kalender	25
14.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

In 1857 kwamen de Kalfortenaren op voor een eigen identiteit. Zij wilden kost wat kost afscheiden van de parochie van Puurs. Er waren redelijke argumenten (de kerk van Puurs was te ver), maar ook vele emotionele... Het klikte immers niet echt tussen de heren van Puurs en de boeren van Kalfort.

Het wordt omschreven als het “Kalfortgevoel”. Of het bestaat en wat het echt voorstelt... ik weet het niet... In elk geval is het zo dat nu en dan de sfeer van de grote dagen terugkomt. Vooral met de ommeegang en alles wat daarrond hangt, tonen wij ons aan de buitenwereld als een hechte dorpsgemeenschap, die met vereende krachten iets kan bereiken. Er zijn er die het zien als een sterke manifestatie van gemeenschapsleven, gegrond in een stevige en waardevolle traditie. Er zijn er die smalend spreken over wat aanmodderen onder de kerktoren, met oogkleppen op!

Misschien ligt de waarheid wel ergens in het midden.

Een gemeenschap heeft een identiteit en een verbondenheid met de traditie nodig. Als we dit allemaal overboord zouden gooien, blijft er dikwijls ook geen gemeenschapsgevoel meer over. We moeten die tradities dus koesteren. Want velen voelen zich goed in dat kleine warme nest, waar ze zich geborgen voelen.

Maar vanuit dat nest moeten wij wegvliegen! Verder kijken dan de grenzen van onze parochie, van Vlaanderen, van ons land... Met een open geest moeten wij de dialoog aangaan met het vreemde dat zich bij ons aandient en met alles wat zich buiten ons dorp afspeelt...

Dit is een uitnodiging voor de volgende 150 jaar! Te werken aan een gemeenschap waar iedereen welkom is, waar we openstaan voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën, waar we het bestaande durven in vraag stellen, waar we werken aan een toekomst voor onze parochie en ons dorp in de 21ste eeuw!!!

De redactie wenst u een fijne vakantie!!!

3. Woordje van pastoor Guy

Beste mensen

Sommigen zal het verbazen, voor anderen bevestigt het al wat ze wisten, weer anderen zal het ergeren: overtuigde gelovigen behoren tot de gelukkigste mensen in onze samenleving.

Dat blijkt uit een recent grootschalig onderzoek dat door de Vrije Universiteit Brussel werd uitgevoerd. Het staat allemaal netjes verwoord in het boek van Mark Elchardus en Wendy Smits 'Het grootste geluk'. Onder gelovigen verstaat Elchardus mensen die gelijk welke levensbeschouwing hebben, duidelijke opvattingen koesteren. En als zij die overtuiging dan ook nog praktiseren zijn ze beduidend gelukkiger dan 'onverschilligen' of 'twijfelaars'. De onderzoekers halen daar voor een paar valabele argumenten aan: overtuigden hebben een houvast en beschikken over een zingevingskader. Ze zijn bovendien ook lid van een gemeenschap die deze opvattingen draagt, voedt en ondersteunt... En dus knaagt het eenzaamheidsgevoel veel minder.

Proberen we dit niet waar te maken met onze parochie ?

Een gemeenschap uitbouwen die een overtuiging uitstraalt, die zingeving geeft aan mensen, vormen van gemeenschap aanbiedt en zo mensen uit hun isolement haalt. Zo werken we dus mee aan het geluksgevoel van mensen. Mensen gaan zich beter voelen. Dat het voor al onze vrijwilligers een stimulans moge zijn om – na een welverdiende vakantie - straks vol frisse moed een nieuw werkjaar aan te vatten.

Pastoor Guy



4. Bezinning

Leven is een kunstwerk maken

Ieder mens staat voor een doek,
krijgt een palet vol kleuren:
de kleuren van het hart
en het verstand,
de kleuren van gemoed en geest,
de kleuren van zijn lijf en leden.
En dan maar schilderen
en proberen om 't beste uit zichzelf
weer te geven.
De achtergrond is reeds gegeven:
de eeuw waarin we leven,
het land, het milieu, het gezin
en al de dingen
waar wij niets kunnen aan doen.
Maar op die achtergrond
komen de eigen kleuren,
de trekken van ons eigen leven.

We borstelen naar eigen aard,
een beetje stuntelig
of zelfverzekerd,
met grove borstel
of met fijn penseel.



Wij borstelen altijd verder
zonder te pauzeren.

Kom,
leg nu even het penseel opzij.
Laat rusten het palet
met vele kleuren,
doe enkele stappen achteruit
en kijk eens...
Kijk eens naar uw eigen leven...
Bewonder of beweën,
maar wees niet tevreden
als alles volgens 't boekje,
bijna perfect, is weergegeven.
Misschien ontbreekt
dan nog de ziel,
die in geen boekje staat
beschreven.
Hij is het zachte wonder,
vergroeid met kleuren
en met vormen.
Het is het wonder dat ontroert -
waarom ? ik weet het niet -
om nooit meer te vergeten.

Misschien zal God,
als Hij het doek bekijkt
waarop ons leven staat geborsteld,
misschien zal Hij, ontroerd,
staan kijken,
omdat Hij in dat wonder
iets van Zijn eigen beeltenis
ontdekt.

M. Verhulst *'Er is meer in het leven'*

5. Vormsel en plechtige communie

Op zaterdag 28 april werden 39 jongens en meisjes door pastoor-deken Guy De Keersmaecker in onze kerk gevormd. Wij geloven dat met het vormsel de Geest en het vuur van Jezus over hen is gekomen. En dat ze hierdoor gesterkt een nieuwe wereld werden ingezonden om er enthousiast te getuigen van de goedheid en de liefde van God.

De volgende dag werden heel speciaal de mama's en papa's bedankt voor de liefdevolle zorgen van de voorbije jaren. Voor de jongens en meisjes waren zij een "kompas", dat hen de richting van de goede weg toonde. De ouders mochten in de viering getuige zijn van de grote stap die hun kind zette naar volwassenheid. Van hun kant gaven ze hun kind ook een wens mee.

Het waren twee boeiende en intense vieringen, die iedereen die er bij was zeker zullen bij blijven. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het lukken van deze vieringen. In het bijzonder zijn de catechisten bedankt voor hun inzet om ook in deze niet zo evidente tijd een stukje van het geloof door te geven aan onze jongeren.



Koen Botteldoorn
Quinten Brems
Birthe Buyst
Mario Caluwé
Stefan Cleirbout
Laura De Ceulaerde
Pieter De Groof
Jorden Dewachter
Thomas De Witte
Gregory Grootelaes
Tim Hofmans
Emily Huyghe
Danté Kerremans
Bjorn Leroy
Ignace Leroy
Michiel Leroy
Sacha Maerevoet
Steve Maes
Jonas Peleman

Maaike Peleman
Dean Polfliet
Lynn Poppe
Fien Schokkaert
Sander Smet
Brent Sonck
Leni Tersago
Joni Van Bulck
Jorn Van Bulck
Ine Van de Weyenberg
Stéphanie Van den Bossche
Katrien Vansteenbeeck
Cederic Veeckmans
Mathias Verbruggen
Xantha Vercauteren
Toon Vergauwen
Kaat Verhelst
Charlotte Verheyden
Eline Vingerhoets
Jorgen Weymans

Catechisten: Cindy Vermeiren, Steven De Kerf, Maria Teck, Maria Hofmans, Kathleen Van Hove en Bea Vercauteren



6. Kroniek van Kalfort, 1905-1910 (5)

De waterrampen van 1953 en 1976 zitten goed verankerd in ons collectieve geheugen. Dat onze streek ook vroeger regelmatig werd opgeschrikt door doorgebroken dijken en overstromde straten en huizen, is minder bekend. Zo was in 1906 Klein-Brabant het slachtoffer van een grote waterramp.

Het *Nieuwsblad van het kanton Puers* berichtte uitgebreid over de gebeurtenissen:

“Een geweldig westelijk tempeest woedde maandagnamiddag over België en daar het juist volle maan was, mocht men zich aan een springtij verwachten. Vreselijk snel rolden golven met schuimende koppen de Schelde in en joegen het water op, zo onverwachts en vreselijk hoog dat het weldra overal schrik en ramp verspreidde. Bij deze vloed heeft het water een hoogte bereikt, die tot hiertoe nog nooit aan te stippen was, het overtrof zeker 20 centimeters meer dan de springtij van 1877.

Ons kanton dat als in een driehoek van Schelde, Rupel en Vliet gesloten is, stond dan ook bloot aan de ergste gevolgen van het water, en we moge God dank zeggen, dat we hier over 't algemeen zoo goed van afgekomen zijn. Zeker zullen we een goed aandeel hebben in de stoffelijke schade, doch elders is het gebeurde verschrikkelijk in vergelijking wat hier onderstaan is.

De Vliet zwol geweldig en heeft op meerdere plaatsen, van aan de sluis op de Grooten Amer tot aan haar monding in de Rupel, haar dijken gebroken of overschreden. Op de Kleine Amer was het een erge overstroming: een 200 meter voorbij de kaai der weduwe Marnef-Feremans stroomde het water over de buitendijk, meutelde de landwaartse zijde uit en weldra werd een groot gat geslagen van wel 25 meter breed. Met onstuimig geweld werd het land omgewoeld, en woest stormde de watermassa heen, om met groot geweld op het werkmanshuis gezegd De Hel te beuken, dat volgens verklaring van de oude vrouw, die in dit gevaarlijk ogenblik op de zolder gevlucht was, op zijn grondvesten over en weer sloeg, zodat zij zich elk moment aan een instorting verwachtte, terwijl beneden de meubelen en huisraad vernield werden.

Spoedig was de omliggende streek een zee die na het wegtrekken van het water doen zien heeft hoeveel land zij beschadigd en bedorven heeft door er een massa zavel over heen te stromen. De kasseien van de Kleine Amer is op een lengte van minstens 80 meter zodanig uitgespoeld dat er geen asse of zavel meer te zien is en de stenen er liggen alsof men ze "om te passen" had gerangschikt. De kassei zal op een grote lengte moeten herlegd worden. In de Luyaardshoek werd de kassei ook op verschillende meters omgewoeld en de velobaan naar Ruysbroeck erg beschadigd.

Op andere plaatsen was het niet minder erg. Op de Eysche Amer was de last van het water overgroot en werd een muur omgerukt. Doch te Eykevliet in den Slijkhoek ging de Vliet brutaler te werk en is de schade aanzienlijk vooral bij de landbouwer Modest Ceulemans waar de stroom als een kanaal uitspoelde van 3-4 meters diepte en het woonhuis van een deel der stalling scheidde; 't heeft de grootste moeite gekost het vee te redden, dat reeds diep in het water stond. Ook de brouwer M. Jan Verstraeten, Frederic Ceulemans, Pauwels en anderen der geburen zullen zich dien rampzaligen maandag lang gedenken."

Niet enkel de Kleine, Grote en Eikse Amer hadden het hard te verduren. Ook Sint-Amands, Mariekerke, Hingene, Wintam, Weert, Boom, Rumst,



De Vliet op de Kleine Amer.

Walem, Antwerpen, Moerzeke en Melsele deelden in de klappen. Vooral in Moerzeke was de schade groot. Enkele maanden later werd door de Puurse harmonie een groot liefdadigheidsconcert georganiseerd. Het bracht 1953, 91 frank op.

Twee jaar later werd er opnieuw gevreesd voor een overstromingsramp. Op 29 november 1908 berichtte het Nieuwsblad:

“De sterk noordwestelijke wind, die vooral zondag een buitengewone massa zeewater in de Schelde joeg, deed weer voor rampen vrezzen, vooral daar het die dag nieuwe maan was, doch aan de boorden der Schelde en Rupelstromen hadden geen dijkbreuken plaats. Ons rivierke “de Vliet” dat bij dergelijke tijen altijd krachtig zwelt, is ditmaal ook weer al te driest, al te driftig, aan ‘t werk geweest. Onze lezers herinneren zich de dijkbreuk van maart 1906, toen op de Kleine Amer, tegenover ‘t huis gezegd “de Hel” de dijk op een lengte van een 20-tal meters wegspoelde en er aanmerkelijke schade werd aangericht. De herstelling van den dijk vergde alsdan een som van ruim 5000 fr. en thans is zondagnamiddag, rond 4 ure, aan dezelfde eigendom nevens de vernieuwde dijk door de woeste kracht van het water een nieuwe bres geslagen van een 12-tal meters. Een diepen kuil is wederom gespoeld, een boom omgerukt en het achterliggende land gedeeltelijk met plaatsand bedekt. De kassei van de Kleine Amer is op sommige



De kaai Marnef-Feremans op de Kleine Amer.

plaatsen gans losgewoeld en ligt daar als ware er nooit zand tussen de stenen geweest. Op een lengte van 250 meters zal hij volledig moeten hersteld worden. In het huis "de Hel" bereikte het water meer dan één meter hoogte. Op de overkant der Vliet, langs de Eykse zijde, brak de rivier door haar oevers, en was het verkeer voorbij de Amerse brug onderbroken. Wederom is dan ook de schade groot. De ruimsingswerken van de aflosgrachten op de Kleine Amer zijn reeds volop in gang."

Verder tekende het *Nieuwsblad* nog heel wat kleinere **ongevallen** op. In 1907 kwam een zekere Van Delm onder de wielen van zijn paardenkar terecht en sloeg de bliksem in in de paardenstal van Louis Meersmans in de Lichterstraat. In 1908 gebeurde er een vreemd ongeval. "Het lokaal der Fanfaren was ingestort, zegde men. Ziehier wat er voorviel: De herbergier Petrus Verbeeck, gezegd Peer Cock, was met zijn vrouw op de zolder om de draaglantaarns der Fanfaremaatschappij te bergen op het hoogste, daar deze tijdens het zomerseizoen toch niet moeten gebruikt worden, toen eensklaps een dikke balk in 't midden doorbrak en op de planken vloer der bovenzaal stortte, Peer en zijne vrouw meeslepende. Uit een hoop puin en stof konden beiden zich spoedig redden, want gelukkig had de vrouw zich slechts weinig bezeerd en Peer kwam er met de schrik van af.



De fanfare De Verenigde Vrienden.

Door het gewicht der stukken balk met plafond, werden de voor- en achtergevel weg geduwd: zij bogen wel 50 centimeters buitenwaarts, de kornis werd gebroken, het dak was doorgezakt en de ramen gans uit hun voegen gerukt, zodat het gehele verdiep dreigde in te storten.

Onmiddellijke hulp heeft verdere ongevallen belet. De schade aan het gebouw wordt op wel 2000 fr. geschat. Van de muziekinstrumenten, welke zich op de zaal bevonden, werden er drij gepletterd en gans onbruikbaar. Men is nu volop bezig met de afbraak en herstelling.

't Schijnt dat de balk, die nu doorbroken is, groen verwerkt werd bij het opbouwen der zaal en verstikte. 't Mag waarlijk een groot geluk heten dat de instorting niet voorgevallen is tijdens een repetitie, concert of met de kermis. God weet hoeveel slachtoffers er dan geweest waren!"

Datzelfde jaar brandde het in de herberg van weduwe Van Kerckhoven op de Kleine Amer. En de 67-jarige metser Louis Philips, bijgenaamd "Broer", van de Kleine Amer, viel van een huis en overleed aan zijn inwendige kwetsuren. In 1908 gebeurden er twee ongevallen aan de spoorweg in de Coolhemstraat. En op 5 juli 1909 had een ongeluk plaats met dodelijke afloop. "De landbouwer Frans Van Herstraeten, wonende op het Hoek-ten-Eyken, had een paard gekocht op de jaarmarkt van Schellebelle, dat kwaad en onhandelbaar bleek te zijn. De koop werd vernietigd en Van Herstraeten ontlast van zijn gevaarlijk dier. Nu had hij zich in de omstreken van Londerzeel een nieuw paard aangeschaft, dat zacht en gewillig van aard was. Toen maandagnamiddag Van Herstraeten in de stal kwam, verschrikte echter zijn paard en gaf hem een hoefslag op de buik. Geen uitwendige kwetsuren waren op de getroffen plaats zichtbaar, doch inwendig werd een zware bloedstorting veroorzaakt, zodat de ongelukkige man veel bloed spuwde en het bewustzijn verloren had. Spoedig werden geestelijke en geneeskundige zorgen ingeroepen. De laatste heilige sacramenten werden hem toegediend en niettegenstaande de hulp van twee geneesheren is Van Herstraeten dinsdagvoormiddag overleden. Hij was slechts 43 jaar oud en laat zijn diepbeproeft vrouw met vijf kleine kinderen achter."

Op 10 oktober 1909 had nog een vreselijk ongeval plaats. "Rond 4 1/2 ure kwam jachtwachter Constant Walravens, in dienst van M. Beeckman en wonende aan de oude melkerij van Calfort, thuis van een ronde. Zijn vrouw zat aan de deur met een kind en hij gaf aan de kleine een ekster, die hij kort te voren geschoten had, doch de vogel was niet dodelijk getroffen en ontsnapte. Ten einde hem terug te vangen, zette Walravens

zijn tweeloopgeweer tegen de huismuur en liep de ekster achterna. Het negenjarig zoontje Maurice van de boswachter nam intussen het geweer en hield de loop naar een zijner kameraadjes, terwijl hij beproefde hoe men schiet. Een schot knalde en het 9-jarig jongske Frans Roosemont, oudste kind en enig zoontje van Alfons, landbouwer, wonende in de buurt, kreeg de lading lood, door de bil; daar het schot op slechts één meter afstand getroffen had, vloog het lood er doorheen, het bilbeen verbrijzelende en een gat van enige centimeters groot nalatend; had een der andere speelmakkers achter Franske gestaan, hij ware ook dodelijk getroffen geweest. De boswachter kwam toegelopen en droeg het ongelukkig kind op zijn armen naar de diepbeproefde ouders. Geneeskundige zorgen konden niet meer baten en ruim twee uren later stierf het arme knaapje aan bloedverlies uitgeput, zonder veel pijn te hebben geleden. Maandag is het parket ter plaats geweest om een onderzoek te doen en dinsdag werd Franske Roosemont begraven. Walravens, even als de ouders van de kleinen Roosemont, is zeer terneergeslagen door dit ongelukkig voorval, vooral omdat hij steeds met veel voorzichtigheid met zijn vuurwapens handelde.”

Op zaterdag 9 juni vond het schoolfeest van de Kalfortse scholen plaats. De honderden aanwezigen konden genieten van een optreden van de kleuters met als thema “Kunstige school”, een vrij podium van de leerlingen van de lagere school en een lekkere barbecue. Ondertussen konden de kinderen zich uitleven in de speelstraat.



7. Eerste communie

Op 6 mei 2007 was een stampvolle kerk getuige van de eerste communie van 32 jongens en meisjes. Als blije vlindertjes fladderen zij door het leven en dat was er aan te zien!!!

Voor de volgende kinderen was het een grote en leuke dag:
Ine Beernaert, Thomas Bogaerts, Michiel Brys, Jim Buelens, Lynn Caluwé, Jellika Collier, Benedict Conings, Vincent Conings, Jonas Danckaers, Céline De bondt, Bo De Keersmaeker, Tom De Schrijver, Ruben Dielkens, Carol Geukens, Jana Huysens, Jef Lauwers, Sarah Masson, Branko Meeus, Robbert Mellebeek, Lotte Mertens, Nele Mertens, Toon Ossé, Tycho Pauwels, Ine Schokkaert, Jef Servaes, Sander Spittaels, Rowdy Van Asbroeck, Chauni Van Dam, Davina Van Dam, Brent Van Den Bergh, Ina Van Ingelgom en Hannelore Verbruggen.

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze prachtige dag!!!



8. Vrededaal

Eind jaren twintig hadden enkele Kalfortenaren een droom: om het verenigingsleven zuurstof te geven was de nodige infrastructuur nodig. Met veel enthousiasme en beperkte middelen bouwden zij in 1930 een parochiezaal. Al bijna tachtig jaar lang is deze zaal de thuishaven van ons parochiaal verenigingsleven. De zaal is het decor geweest van grootse feesten, ontelbare vergaderingen, toneelvoorstellingen, recepties, discussies aan de toog, familiefeesten, en noem maar op... Sinds 2003 is er bij een aantal Kalfortenaren opnieuw een droom. Zij merken dat onze parochiezaal voor een grote uitdaging staat: ofwel drastisch vernieuwen, ofwel andere wegen inslaan. Komt daarbij dat de parochie noch de mensen noch de financiële middelen heeft om een uitgebreide gemeenschapsinfrastructuur te dragen. En helaas zijn ook de bestaande commerciële zaken niet aangepast.

Vanuit deze vaststellingen werden al sinds 2003 gesprekken gevoerd tussen een door de parochie aangestelde "denkgroep", bestaande uit Ludo Schampaert, Ludo Schevenhals, Luc Schokkaert en Henri Vermeiren, en het gemeentebestuur. De gemeente verklaarde zich akkoord een belangrijke stimulans te geven aan onze



dorpsinfrastructuur. Door vele andere projecten brandt ons project nog op een laag pitje, maar het is in elk geval de bedoeling er de volgende jaren werk van te maken. Hoe ver staat het project? De grote contouren staan op papier. Er wordt gezocht naar een combinatie waar zowel de parochie, het Kalfortse dorpsleven als de gemeente beter van wordt.

Dit vertaalt zich concreet in:

1. een beperkte parochiale infrastructuur (die kleinere vergaderingen en bijeenkomsten moet kunnen dragen en een oplossing zal bieden voor het parochiaal secretariaat en archief)
2. een grotere dorpsinfrastructuur beheerd door een nieuw op te richten vzw, ruimer dan de parochie, maar waarin de parochie wel zal zijn vertegenwoordigd, met de volgende functies
 - een moderne feestzaal
 - een aangename taverne, waar onze Kalfortenaren elkaar op een rustige manier kunnen ontmoeten
 - opbergruimte voor de diverse Kalfortse verenigingen
3. een dorpskernherwaardering

Wat op tafel ligt, is een zeer prestigieus project. Maar we zijn ervan overtuigd dat het een belangrijke stimulans kan bieden voor ons Kalfortse gemeenschapsleven. Wij hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen over het nieuwe Kalfort!!!



9. Ommegangberichten

De ommegang schuift stilletjes aan weer dichterbij. Tientallen mensen zijn weer in actie geschoten om van deze twintigste editie eentje te maken om nooit te vergeten.

Ook dit jaar zijn belangrijke voorbereidingen getroffen. Het scenario is opgesteld en ziet er weer veelbelovend uit. De groepen zijn gecontacteerd. De eerste pasbeurten werden georganiseerd. De Kalfortenaren werden gevraagd om hun financiële steun, net als alle vroegere leden van het sponsor- en beschermcomité en het eerste geld komt binnen. De werkgroep bloemen heeft vergaderd. Affiches en promotiedrukwerk werden verstuurd naar honderden parochies in het omliggende. De technische werkgroep start haar werkzaamheden. En er wordt gewerkt aan het nieuwe magazijn in de Coolhemveldstraat.

Programma

Wat de programmatie betreft vermelden we graag dat de **openingsmis** op zaterdag zal worden gezongen door het **kathedraalkoor van Mechelen** o.l.v. Johan Van Bouwelen met Peter Pieters aan het orgel. Het koor brengt de Missa Brevis van Lodewijk De Vocht. Mgr. **Jan De Bie**, hulpbisschop van Mechelen, werd bereid gevonden de 20ste ommegang met zijn aanwezigheid te vereren. Hij zal voorgaan in de eucharistieviering en mee opstappen.

Scenario

We schreven in het vorige nummertje al dat de ommegang weer vol kleine en grote nieuwigheden zit. Nog snel even opsommen: een nieuwe muziekgroep vooraan, een nieuwe groep rond de kruistochten, vernieuwingen in de groep kruisvaarders en schildknappen, windhonden, een tweede Thebaans kwartet, een tafereel rond de stichting van onze parochie, een tafereel over de bouw van onze kerk in 1854, kippen, geiten, een choreografische groep... en als het lukt twintig Jezuskes (nl. de Jezuskes van 1988 tot nu!)

Nieuwe kledij

Vermeldenswaard is ook dat we onlangs een mooie schenking oude kledij en hoeden kregen van **Paul Van Den Bergh** uit Puurs. Vooral onze groepen "1900" hebben nu meer keuze om uit te kiezen! Paul, hartelijk dank! De rijke collectie krijgt nu een zekere toekomst!!

Vanzelfsprekend kunnen we nog altijd kledij van de 19de eeuw tot ca. 1950 gebruiken. Oude zaken krijgen zo een nieuwe bestemming!

Blauberg

Elk jaar leent het ommegangcomité ook meermaals kostuums uit.

Dit tegen een kleine vergoeding of tegen de belofte om het jaar daarop mee op te stappen. Ook dit jaar hebben we een belangrijke klant.

De parochie Blauberg (Herselt) bestaat net als Kalfort 150 jaar. Om die reden willen zij graag hun processie nieuw leven inblazen. Vermits Blauberg zelf geen kledij meer heeft, doen ze op ons een beroep.

De processie vindt plaats op zondag 16 september.

Wil je de ommegang graag een financieel steuntje in de rug geven, dan is je bijdrage meer dan welkom op rekeningnummer 733-2322630-92 van Comité Ommegang Kalfort, Kalfortdorp 8, 2870 Puurs.

**Alle informatie over de ommegang vind je op <http://www.kalfort.be/>
Je kan ons ook bereiken per e-mail: omwegang@kalfort.be.**



10. Nieuws uit de parochiale ploeg

Lid zijn van de parochieploeg is niet simpel:

- elke maand een vergadering met een overvolle agenda;
- elke dag twee of drie karweitjes opknappen, dus nooit gerust zijn;
- werken aan grotere projecten;
- vormingsdagen bijwonen;
- contacten onderhouden met de parochie Breendonk en de federatie;
- veel overleg plegen met medewerkers en medeverantwoordelijken;
- altijd op zoek naar nieuwe medewerkers;
- reclamaties incasseren als er iets misloopt;
- kritiek aanhoren van mensen met een andere mening;
- ook veel vriendelijke mensen ontmoeten die je bemoedigen;
- je telkens opnieuw afvragen: "Aanvaardt de parochie ons?"

Daarom hebben wij een nieuw overlegorgaan bijeengeroepen: een coördinatiecomité waar elke parochiale werkgroep of vereniging één verantwoordelijke, meestal de voorzitter, naartoe stuurt. Al twee keer heeft dit comité vergaderd. Wij hebben honderduit gepraat over alles wat goed liep en over alles wat niet helemaal goed liep en heel wat misverstanden werden uit de weg geruimd. En er is één nieuw initiatief uit geboren: de viering van het 150-jarig bestaan van onze parochie, waarover verder meer. Eén ding moet ik toch opmerken: het is ontzettend moeilijk om al die mensen bijeen te krijgen. We zullen naar middelen moeten zoeken om zo goed als voltallig te kunnen vergaderen; alleen dan is een goede coördinatie mogelijk.

Dit jaar bestaat onze parochie 150 jaar en dat wordt gevierd. De ommegang zal daar aandacht aan besteden. Tijdens de begankenisweek zal het aan bod komen. En vooral zullen we op 21 oktober een feestdag organiseren: een plechtige eucharistieviering met aansluitend een schitterende receptie zoals alleen de Kalfortse vrouwen dat kunnen. We hopen dat alle Kalfortenaren met het hart op de juiste plaats -van waar ze ook afkomstig zijn- meedoen. We hopen dat dit feest alle gelovigen van ons dorp zal verenigen om het komende werkjaar mooie dingen te verwezenlijken.

De samenwerking met de parochieploeg van Breendonk verloopt vlot en vriendschappelijk. Wij vinden zo'n samenwerking hoe langer hoe noodzakelijker.

Enkele dingen hebben we al samen georganiseerd:

- een mooie Kerstviering met de verenigde koren te Breendonk;
- een prachtige Witte Donderdagviering met de verenigde koren te Kalfort;
- een plechtige Paaswake met de verenigde koren te Breendonk;
- een ziekendag van groot-Puurs met de verenigde koren te Kalfort.

Eigenlijk zouden alle parochies van de federatie moeten samenwerken en we proberen dat ook wel, maar de resultaten blijven voorlopig uit, want het is allemaal heel ingewikkeld. We denken erover om, zoals in Bornem, een gezamenlijk secretariaat op te richten zodat de mensen altijd weten waar ze terecht kunnen. Want dat is wel een probleem in Kalfort: zonder inwonende priester zijn de verantwoordelijkheden nogal verdeeld en de mensen kunnen daar niet goed aan uit.

Al bij al beginnen wij stilaan te leren hoe een christelijke gemeenschap kan functioneren met een pastoor-deken die verantwoordelijk is over tientallen parochies. Heimwee naar het verleden verlamt. Een hoopvolle blik op de toekomst stimuleert. Doe je mee?

De leden van de parochieploeg

Guy De Keersmaecker (pastoor), Breendonkdorp 90, 03 886 66 87
guy.de.keersmaecker@skynet.be

André Schampaert (voorzitter, gebedsleider, liturgie, federatie),
Letterheide 3, 03 889 63 69
andre.schampaert@skynet.be

Nicole Caluwé (parochieblad, kerkfabriek, doopsels, misintenties),
Kapelstraat 20, 03 889 47 95
willy.vanonderbergen@pandora.be

Eberhard Coussement (penningmeester), Coolhemstraat 33, 03 889 94 60
ebemar@pandora.be

Els Van Dam (doopsels, huwelijken), Coolhemstraat 34, 03 866 14 54
els.vandam@skynet.be

Paul Bosch, Schipstraat 89, 03 889 25 98
paul.bosch@belgacom.net

11. Uit de oude doos

150 jaar parochie is het onderwerp van de tentoonstelling, die dit jaar in de bedevaartweek in de kerk zal worden opgesteld. We hopen een overzicht te geven van anderhalve eeuw parochiaal leven.

Eén van de belangrijke gebeurtenissen in de parochie was zeker de inhaling van de pastoor. Hij werd ingehaald aan de grens van de parochie en verwelkomd door de kerkelijke overheid en de burgerlijke overheid en dan in stoet naar de kerk gebracht, waar een plechtige eucharistieviering werd gehouden. Op de foto onderaan zie je een beeld uit de haling van pastoor Georges Boey in 1946. De kindjes op de fietsjes heten de "lieve herder" hartelijk welkom.

Hebt u ook nog interessante foto's over onze parochie, zijn pastoors, zijn broederschappen en congregaties, zijn verenigingen, de gebouwen (kapellen, kerkhof, parochiezaal, kerk...), dan horen wij het graag. Neem contact op met Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, tel. 03 8899715. De foto's worden gedigitaliseerd, waarna je ze onmiddellijk terug krijgt!



12. Familienieuws

Doopsels

13 mei 2007

Femke, geboren te Bornem op 7 november 2006, dochtertje van Jimmy Van Moer en Evy Moeyersons, Winkelveld 16, Kalfort.

Yentl, geboren te Reet op 8 februari 2007, dochtertje van Andy Verswijfel en Nele Laureys, Rijweg 54, Ruisbroek.

Kyara, geboren te Bornem op 11 januari 2007, dochtertje van Stephaan de Block en van Erika Philips, Guido Gezellelaan 119, Puurs.



Overlijdens



Pierre Verelst, weduwnaar van Jeanne Serrien
(° Ruisbroek, 15 januari 1930 - + Sint-Niklaas, 1 juni 2007)



Feri Szapinszky, weduwnaar van Maria Van Barel
(° Esztergom, 2 februari 1913 - + Bornem, 24 mei 2007)



Irma Apers, weduwe van Petrus Vanachter
(° Ruisbroek, 27 juni 1926 - + Reet, 9 april 2007)



Marie-Louise Cools, weduwe van Gust Moons
(° Puurs, 4 september 1926 - + Bornem, 23 maart 2007)



Peggy Peeters
(° Puurs, 6 september 1930 - +Wintam, 5 juni 2007)

13. Kalender

Zo. 1 juli 11 tot 21 juli	Sint-Romboutsviering Mechelen Bivak chiromeisjes Geel Bivak chirojongens Hamont-Achel
Wo. 8 augustus	20.30 u.: Algemene vergadering Maria-omwegang
Wo. 15 augustus	11.00 u.: Eucharistieviering kapelletje Lichter
Do. 16 augustus	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Zo. 19 augustus	11.00 u.: Eucharistieviering Coolhem
Ma. 21 augustus	20.30 u.: Algemene vergadering Maria-omwegang
Bedevaartweek	
Vr. 24 augustus	20.00 u.: 19° Maria-avond
Za. 25 augustus	17.00 u.: Openingsmis bedevaartweek met het Kathedraalkoor van Mechelen
Zo. 26 augustus	8.30 u.: Eucharistieviering 10.00 u.: Eucharistieviering met het Zangkoor Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Traan Kalfort voorgegaan door Mgr. Jan De Bie 11.00 u.: 20° Maria-omwegang ca. 12.30 u.: Eindceremonie in de kerk 17.00 u.: Eucharistieviering
Ma. 27 augustus	10.00 u.: Eucharistieviering 13.30 u.: Bedevaart Niel-Hellegat - Lof 15.00 u.: Bedevaart Blaasveld-Wintam-Weert - Lof 19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering
Di. 28 augustus	19.00 u.: Bedevaart Puurs- Eucharistieviering
Wo. 29 augustus	19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 30 augustus	14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg 19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 31 augustus	19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 1 september	17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 2 september	11.00 u.: Eucharistieviering 17.00 u.: Eucharistieviering
Za. 22 september	20.00 u.: Open bijeenkomst Maria-omwegang
Zo. 21 oktober	11.00 u.: Eucharistieviering en viering n.a.v. 150 jaar parochie

14. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 Kalfortse straat, regelmatig geteisterd door overstromingen
- 2 mengsel
- 3 ongelovige apostel
- 4 held - Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (afk.)
- 5 eminentie (afk.) - Puurse beek
- 6 hulpbisschop die ons met zijn bezoek vereert - van onderen (afk.)
- 7 rijkslager (afk.) - heldendichten - voorzetsel
- 8 Associates of the Stanford University Libraries - maar
- 9 nieuwe Kalfortse - uitroep
- 10 waar we voor gaan werken - merknaam van lijm

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 daar zingt het koor van de openingsmis van de bedevaartweek
- 2 niet aards
- 3 Environmental Areas of Responsibility - buitenaards voorwerp
- 4 onbeweeglijken
- 5 een bekend boerke - eerwaarde pater (afk.)
- 6 loofboom - anagram van 'keep'
- 7 symbool van zilver - diertje waarmee onze eerste communicantjes zich identificeerden
- 8 Afrikaanse stam
- 9 en andere (afk.) - Vlaamse componist waar we tijdens de begankenisweek zullen van horen
- 10 Rijksmiddelbare School (afk.) - meest gedraaid succesnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1		R	O	M	B	O	U	T		K
2	A	L	R	U	I	N			P	A
3	N		B	O	L		E	E		T
4	T	F	I		E	R		L	A	
5	W	E		P	A	U	L	I	N	E
6	E	Z	E	L		H	O	O	S	
7	R		P	E	T	R	U	S		R
8	P	O		N	I		I		F	A
9	E		J	U	D	A	S	T		A
10	N	O	E	M	E	R		E	I	K

Oplissing nr. 61

Het 63ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2007.
 Artikels zijn welkom tot 1 september 2007 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.