

DE KALFORTSE



KLOK

*Een uitgave van de parochie Kalfort*



## de kalfortse klok

17° jg., pasen 2007,  
n° 61

*Verantwoordelijke uitgever:*

Guy De Keersmaecker

Breendonkdorp 90

2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

[guy.de.keersmaecker@skynet.be](mailto:guy.de.keersmaecker@skynet.be)

*Redactieadres:*

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: [info@kalfort.be](mailto:info@kalfort.be)

*Kalfort op het internet:*

<http://www.kalfort.be/>

# 1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Guy	5
4.	Paasbezinning	6
5.	150 jaar parochie Kalfort in Mechelen	7
6.	Kroniek van Kalfort: 1905-1910 (4)	9
7.	Uit de oude doos	17
8.	20 jaar Maria-omwegang	18
9.	Pasen vieren	20
10.	KWB leeft!	21
11.	Familienieuws	23
12.	Kalender	25
13.	Kruiswoordraadsel	26

*De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort*

## 2. Woord vooraf

Beste lezer

Binnenkort is het weer Pasen... een feest vol tegenstellingen. Er is de ellende van goede vrijdag en stille zaterdag en dan de onuitsprekelijke vreugde van Pasen. Met Pasen wordt de dood overwonnen...

Hoop is dus één van de kernboodschappen van het Paasfeest. Hoop dat ooit alles beter wordt... voor de armen en de daklozen, voor de zieken en de eenzamen, voor de vluchtelingen en de mensen die worden geteisterd door oorlogsgeweld, voor de mensen die het niet meer zien zitten, voor wie slecht in zijn vel zit, voor wie geen plaats vindt in onze ingewikkelde maatschappij ...



Voor al deze mensen is er hoop. Hoop in God, dat zeker! Maar vooral hoop in de mensen. Hoop dat velen door de Paasboodschap worden geraakt en de handen in elkaar slaan om het samenleven mooi en waardevol te maken. Laten we samen "pasen"!!! Laat ons Pasen beleven als een feest waarin we met z'n allen werken aan een betere maatschappij, waarin zij die het moeilijk hebben weer kunnen hopen!!!

Dat hopen wij... meer dan ooit.

Een Zalig Pasen!

De redactie.

### 3. Woordje van pastoor Guy

Beste mensen

Langs deze weg wil ik graag alle lezers van *De Kalfortse Klok* een zalig paasfeest toewensen. De Verrezene gaat ons voor. Hij nodigt ons uit ons aan Hem toe te vertrouwen.

Een bijzondere paaswens aan alle zieken, bejaarden, mensen die nog moeilijk uit hun huis kunnen en een wat eenzaam leven leiden. Dat ze iets van Gods levend gevende kracht mogen voelen.

Want... de nacht kan niet zo donker zijn of er is ergens een kleine ster te vinden. De woestijn kan niet zo troosteloos zijn of er is toch ergens een kleine oase. Er zijn bloemen die zelfs in de winter bloeien. Ergens blijft ons altijd een kleine vreugde gegeven.

Pastoor Guy



## 4. Paasbezinning

Als het leven zich vernauwt,  
een relatie waarbinnen ik niet meer kan ademen,  
het zoeken naar werk dat uitzichtloos lijkt,  
als mensen mij gebruiken en dan weer laten vallen,  
als ontgoocheling als kille mist mijn hart omsluit...

Laat dan iets van dat nieuwe land  
zich voor mij openvouwen,  
dat land waar niet de angst  
maar het vertrouwen heerst,  
waar de éne mens de ander nog een duwtje geeft,  
of gewoon heel teder aanraakt  
als zalf op de wonde,  
helende aanwezigheid,  
ogen die je echt aankijken.

Dan zal ik, God weet hoe,  
herleven, nieuwe wegen zien,  
dan zullen mijn krampachtige handen  
zich weer openen  
om het geschenk van morgen te kunnen ontvangen.

Zalig Pasen!

## 5. 150 jaar Kalfort in Mechelen

### 150 jaar Kalfort wordt ook in Mechelen gevierd

Dit jaar viert Kalfort zijn 150-jarig bestaan. De stichting van onze parochie is onafscheidelijk verbonden met de viering van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan. Het is dus niet meer dan passend dat wij tijdens de begankenisweek dit jubileum uitgebreid vieren en dat ook de ommegang daar speciale aandacht voor heeft. Je hoort er nog van!

Maar er is meer! Veel meer! Kardinaal Danneels nodigt alle Kalfortenaren uit om samen met twee andere jubilerende parochies, Hingene en Bonheiden, deel te nemen aan de diocesane Sint-Romboutsviering **op zondag 1 juli** in de kathedraal van Mechelen. De parochieploeg heeft deze uitnodiging geestdriftig aanvaard en hoopt dat Kalfort massaal naar Mechelen optrekt, temeer omdat de Koninklijke Harmonie Concordiavrienden meegaat om heel het feest muzikaal op te vrolijken.

#### *Het organisatiecomité voorziet een dagprogramma als volgt:*

- 10.30 u. Plechtige eucharistieviering, voorgegaan door de kardinaal en opgeluisterd door het schitterende kathedraalkoor.
- 11.30 u. Receptie in de tuin van het aartsbisdom (Wollemarkt 15) opgeluisterd door onze even schitterende harmonie.
- 13 u. Middagmaal in het pastoraal centrum
- 14.30 u. Allerlei mogelijkheden:
  - geleid bezoek aan de Sint-Romboutskathedraal
  - geleide wandeling naar historische stadskerken
  - beklimming van de Sint-Romboutstoren en andere
- 17 u. Muzikale slothappening

Omdat we hopen dat heel veel parochianen meegaan en omdat parkeren in Mechelen duur is, zorgen wij voor busvervoer. Meer informatie en gelegenheid om in te schrijven voor de bus en/of de maaltijd volgt later.

Waar het nu op aan komt: hou deze dag vrij en trommel familieleden, vrienden, kennissen en burens op om zich klaar te maken voor een onvergetelijke dag!!!

Veel groeten van de parochieploeg!





## 6. Kroniek van Kalfort, 1905-1910 (4)

**In 1906 werd er in Brussel beslist de Antwerpse fortengordel uit te breiden. In onze streek zouden er forten of redoutes worden gebouwd in Breendonk, Liezele, Bornem, Puurs en op de Letterheide.**

Na de eeuwwisseling wilden de militairen van Antwerpen het grootste bolwerk van Europa te maken. Er was sinds 1859 resoluut gekozen voor de stad als toevluchtsoord in geval van oorlog. Maar de fortengordel, die toen was opgetrokken, was verouderd. Hij was te dicht rond de stad opgetrokken, zodat hij bij een beschieting geen enkele bescherming bood. Het materiaal was niet bestand tegen de projectielen en daarenboven werd de uitbreiding van de stad door dit keurslijf afgeremd. Op een afstand van 15 à 20 km van de stad wilden ze daarom een volwaardige gordel van forten uitbouwen.

Deze militaire plannen én de uitbreiding van de haven werden door de katholieke regering de Smet de Naeyer in 1905 in één regeringsontwerp gegoten. De plannen geraakten niet zonder slag of stoot door de kamer. Voor uitbreiding van de haven was er wel een meerderheid te vinden. De vestingwerken stuitten echter op verzet van de socialisten en van heel wat antimilitaristische katholieken. Vooral de volksvertegenwoordigers van Mechelen stonden zeer afwijzend tegen het ontwerp. De regering geraakte in een patstelling door de onenigheid in eigen rangen. Op woensdag 24 januari kwamen de vertegenwoordigers bijeen om te stemmen over het ontwerp. De katholieke Mechelse parlementariërs hadden niet nagelaten te verklaren dat zij tegen zouden stemmen omdat de voor het arrondissement Mechelen geëiste opofferingen buiten verhouding waren. Maar het kon niet baten. “'t Is er helaas door”, schreef het *Nieuwsblad van Puurs*, “De forten zijn gestemd en ze zullen er komen”. Met 82 stemmen tegen 77 en 3 onthoudingen werd het ontwerp aangenomen. De Mechelse volksvertegenwoordigers stemden tegen. Ze vroegen nog tevergeefs de afschaffing of versoepeling van de militaire erfdienstbaarheden, die bepaalden dat in een straal van 680 meter rond de verschillende forten geen metselwerk mocht worden gebouwd. Het wetsontwerp geraakte zonder kleerscheuren door de senaat. Op 30 maart 1906 verschenen de nieuwe wetten in het Staatsblad.

In het beste geval zouden de forten dienen als basis voor het veldleger, dat van daaruit uitvallen zou kunnen doen. In het slechtste geval zou de vesting dienst doen als laatste toevluchtsoord voor het verslagen leger, wachtend op hulp van de landen die in 1830 de neutraliteit en onafhankelijkheid van België hadden gewaarborgd.

De volledige buitenste fortengordel zou bestaan uit 33 versterkingen. Op de rechteroever van de Schelde zou de verdediging worden verzekerd door 15 forten waarvan 10 nieuwe, nl. Ertbrand, Brasschaat, 's Gravenwezel, Oelegem, Broechem, Kessel, Koningshooikt, Breendonk, Liezele en Bornem en vijf oudere, nl. Stabroek, Schoten, Lier, Sint-Katelijne-Waver en Walem. Naast deze forten kwamen er 13 kleinere versterkingen: de bestaande fortjes van Kapellen en Duffel en elf redoutes of veldschansen in Sint-Katelijne-Waver (Bosbeek en Dorpveld), Puurs, Letterheide, Tallaart, Massenhoven, Schilde, Audaan, Drijhoek, Smoutakker en Berendrecht. Op de linkeroever zou de vijand stoten op het bestaande fort Rupelmonde, op fort Haasdonk en de veldschansen Landmolen en Lauwershoek. De tweede verdedigingsgordel met een omtrek van 35 km bestond uit 15 versterkingen (forten 1 tot 8, het fort van Merksem, de veldschans van Oorderen, fort de la Perle, Sainte Marie en Saint Philippe, Kruibeke en Zwijndrecht).



De oude omwalling van 1847 werd afgebroken. Aan de bevolking van Antwerpen was beloofd dat dit in 1909 zou zijn uitgevoerd.

Het verdedigingssysteem haalde zijn kracht vooral uit de eerste grote gordel. De gepantserde vestingen werden ongeveer 3 à 5 km van elkaar gebouwd. Tussen twee forten werd een veldschans of redoute opgericht. In geval van oorlog zouden de tussenruimten door de veldartillerie worden bemand, zodat er één doorlopende rij geschut rond Antwerpen stond opgesteld, waarachter het leger kon schuilgaan. In 1906 was de kogel door de kerk: Antwerpen zou als vestingstad verder worden uitgebouwd. De stemmen op het hogere echelon waren eventjes uitgezongen. Nu werd de plaatselijke bevolking geconfronteerd met de ongemakken die de bouw met zich meebracht.

### De voorbereidingen in de derde sector, 1906-1908

Drie maanden na het verschijnen van de wet in het Staatsblad startte de genie met de opmeting van de terreinen waar de forten zouden worden gebouwd. Het kanton Puurs kreeg een zwaar deel van de forten te slikken: fort Breendonk, Liezele en Bornem en daartussen de twee veldschansen Puurs en Letterheide. De bevolking was daar niet zeer tevreden mee, schreef het *Nieuwsblad van Puurs* verbitterd, “maar de militaire genieën hebben het aldus besloten en dan moet het weeral gebeuren: die zijn nog oppermachtig in ons onzijdig landeken dat toch ook zijn geld wil offeren aan de militaire afgod”.

Begin juli 1906 werd het fort van Liezele gepland tussen het park van Van den Bussche-Nihoul (een rijke Antwerpse familie) en de Molenbeek. Het fort zou na drie jaar moeten voltooid zijn. 20 ha land zou worden ingenomen en de kring van de militaire erfdiensbaarheden zou zich op 600 m rond het fort uitstrekken. Als alles ging zoals was gepland, werden deze eind 1906 ingesteld, zodat binnen de genoemde straal geen metselwerk meer mocht worden opgetrokken en elke wijziging aan de bestaande bouwwerken, hoe klein ook, moest worden aangevraagd aan de militaire overheid. De grens van deze zone was in het Noorden gelegen aan de eigendom in het Hooiveld nr. 48, zodat het grootste deel van deze straat en de volledige Kimpelberg er in waren begrepen. In het zuiden lag de grens juist voorbij de kerk van Liezele. Niet iedereen zag lijdzaam toe hoe zijn eigendom werd ingepalmd. In Breendonk werden de door adjudant De Laet van de genie geplaatste piketten uitgetrokken

en elders neergeplant. Burgemeester de Buisseret van Breendonk ontving een brief van de geniecommandant F. Janssen met de mededeling dat zulke feiten enkel in het nadeel van de betrokkenen konden spelen. Ze bemoeilijkten het werk van de opmetingen en veroorzaakten misrekeningen. De burgemeester werd dan ook vriendelijk gevraagd de eigenaars van de gronden die door de militaire bouwwerken werden ingenomen hiervan te verwittigen. In augustus 1906 begon men tenslotte het fort van Bornem op te meten dat zou worden opgericht tussen de Barelstraat en de steenweg naar Oppuurs.

Op 15 december 1906 kwam het definitieve plan van het fort van Liezele bij het gemeentebestuur toe. Niet lang daarna werden ook de plans van de andere forten aan de respectieve gemeentebesturen verzonden. Het was de taak van de gemeentelijke overheden te onderhandelen over de onteigeningen. Tussen particulieren en gemeentebesturen en tussen gemeentebesturen onderling ontspoon zich een drukke briefwisseling. Daarnaast werden de grondeigenaars ook ingelicht over de instelling van de militaire erfdiensbaarheden. De kring was te Liezele uiteindelijk op 560 m vastgelegd.

Niet allen vonden de bouw van de forten een verschrikkelijke zaak. Het kon steeds een vorm van public relations zijn, moet burgemeester de Buisseret van Breendonk gedacht hebben, toen hij er bij de minister van oorlog in 1907 met succes op aandrong het fort op de Rijweg niet langer fort van Willebroek, maar fort van Breendonk te noemen.

Een ministerieel besluit van 8 maart 1907 keurde de plannen goed van de onteigeningen die in de verschillende gemeenten voor de inrichting van de eerste verdedigingslijn van Antwerpen moesten worden gedaan. Het startsein voor de bouw van 10 nieuwe forten en 10 nieuwe veldschansen kon worden gegeven. "Wat al geld verloren gesmeten," liet het *Nieuwsblad* zich ontvallen.

Op 5 december verstreek de tijd dat er nog mocht worden gebouwd in de kring van de militaire erfdiensbaarheden van het fort van Breendonk. De kring strekte er zich uit tot 585 meters van de voet van de helling van de versterking. Op hetzelfde moment werden de "servituten" ook voor de oudere forten vastgelegd. Het was rond mei 1908 dat de graafmachines het werk in de derde sector aanvingen.





### **De bouw van de forten van de derde sector, 1908-1913**

De bouw van de forten stond onder toezicht van de militaire overheid. Reeds op 18 juni 1906 was kapitein-commandant F.E. Janssen aangeduid als bevelhebber van de genie voor de derde sector en daarmee verantwoordelijk voor de werkzaamheden.

In juni 1908 was de wal van het fort van Breendonk al drie meter diep gegraven. Vele nieuwsgierigen werden aangetrokken door de in die tijd toch wel interessante gebeurtenis. En natuurlijk was de pas gegraven wal een ideale zwemplaats. Vele jongeren van het omliggende kwamen er hun vrije dondernaamiddag doorbrengen. Op 4 juni verdronk de achtjarige knaap Karel De Clercq in de vestingswal. Het Nieuwsblad noemde de jongen het eerste slachtoffer van het fort. Diezelfde dag nog vaardigde het gemeentebestuur van Breendonk een politiebericht uit waarin werd verklaard dat het verboden was in de wal van het fort te zwemmen en de werken te betreden.

Begin 1909 werd de aanbesteding van de forten van de eerste verdedigingslijn aangekondigd voor 27 februari. Het betrof de ruwbouw (fundamenten, muren, dak) en de afwerking van de forten en veldschansen, het aanleggen van toegangswegen, een aantal

werkzaamheden voor de afwatering van het overtollige water uit de wallen en de eventuele verlegging van een aantal wegen en waterlopen. De vastgestelde termijn waarop de werken moesten beëindigd zijn, was 39 maanden, de winterstop inbegrepen. Het bestek bedroeg 13 495 064 fr.



*Bolsée, aannemer van de fortengordel Antwerpen.*

Op zaterdag 27 februari opende generaal-majoor Partoes in het ministerie van oorlog te Brussel de inzendingen. Voor het geheel waren er twee biedingen. De laagste was die van de gebroeders Bolsée, aannemers uit Antwerpen met 13 468 000 fr., die het werk kregen toegewezen.

De taak waarvoor de firma zich gesteld zag, was immens. Zoveel forten, zoveel werven. Eerst en vooral was er het transport van alle benodigdheden naar de werven. De bouw van de forten van de derde sector vergde 2600 wagons van 10 000 kilo cement, meer dan 50 000 m<sup>3</sup> plaatsand, honderdduizenden kilo's keitjes, bakstenen en voor de rest een niet te beschrijven hoeveelheid materiaal en materieel. Om dit alles ter plaatse te brengen waren er acht kilometer sporen nodig die vertrokken vanuit de stations van Willebroek, Puurs en Bornem. Dit transport was ook ten laste van de aannemer. Al deze werkzaamheden konden onmogelijk volledig door eigen personeel worden uitgevoerd. Bolsée werkte dan ook met een massa tijdelijk personeel dat uit het omliggende werd gerecruteerd: grondwerkers, metsers, schrijnwerkers, nachtwakers, enz. Hiervoor richtte de aannemer zich in de eerste plaats tot de gemeentebesturen. Langs dit kanaal belandden meerdere arbeiders op de werven van de forten. De betaling was goed en zo konden velen wat extra geld opzij leggen op het einde van de maand.

Op 25 maart 1909 werden de functies van de officieren belast met de fortenbouw vastgelegd. Commandant F.E. Janssen bleef algemeen bevelhebber van de derde sector. Hij werd in deze taak bijgestaan door drie officieren. Voor de bouw van één fort was er dus één hogere militair beschikbaar, die instond voor de planning van de werkzaamheden en voor de ontvangst van de bouwmaterialen. Hij had in samenspraak met de aannemer de leiding en het algemene toezicht op de werken. Het fort van Breendonk werd opgebouwd o.l.v. kapitein Bouty. Kapitein Boeykens stond in voor de bouw van het fort van Bornem. Luitenant J.-E.-J. Michelet was de verantwoordelijke officier te Liezele. Michelet, die het later tot luitenant-kolonel bracht, bleek zijn taak zeer toegewijd uit te voeren. Dat de taken inderdaad zwaar waren, bewijst het feit dat Michelet in behandeling was bij de Puurse geneesheer A. Maes. Sinds het begin van 1912 ziek, was Michelet pas na drie maanden bereid één maand ziekteverlof te nemen. Hij wenste wel acht dagen uitstel om orde te scheppen in zijn laatste werkzaamheden en zijn tijdelijke plaatsvervanger op de hoogte te stellen van zijn taak.



Voortaan werden de inwoners onafgebroken herinnerd aan de militaire aanwezigheid in de streek. Kaderoefeningen waren schering en inslag. Op 25 mei 1909 kwamen een aantal officieren de 3de sector inspecteren. Eén generaal, 5 hogere en 10 lagere officieren werden met 23 soldaten en 23 paarden te Puurs ingekwartierd. Deze kaderoefeningen waren anders geen kwelling voor de deelnemers. Na vijf dagen verblijf bij de Puurse burgers, die voor hen instonden, werd hen door burgemeester Adolf Verbelen in zijn woning een afscheidsbanket aangeboden. De koninklijke harmonie Sint Cecilia o.l.v. hun dirigent De Coninck gaf bij deze gelegenheid een concert ten beste.

Op 14 juni van hetzelfde jaren waren er weeral officieren voor vijf dagen in de streek. Generaal Van Sprang, die deelnam aan de inspectie, verbleef bij die gelegenheid op het Hof ten Berg te Puurs. De stille, quasi volledig landelijke streek had een strategisch belang gekregen en dit werd de inwoners regelmatig voor ogen gehouden. Welke tragische consequenties dat in 1914 zou hebben, vermoedden zij op dat moment nog niet.



*Luitenant J.-E.-J. Michelet, verantwoordelijk voor de bouw van het fort van Liezele.*



## 7. Uit de oude doos

**De tentoonstelling in de begankenisweek zal ruim aandacht besteden aan 150 jaar parochie Kalfort. Er zal een chronologisch verhaal worden gebracht met als kapstok onze pastoors, tijdens wiens pastoorschap belangrijke en minder belangrijke zaken gebeurden.**

Hebt u nog interessante foto's over onze parochie, zijn pastoors, zijn broederschappen en congregaties, zijn verenigingen, de gebouwen (kapellen, kerkhof, parochiezaal, kerk...), dan horen wij het graag. Neem contact op met Luc Schokkaert, Kalfortdorp 16, tel. 03 8899715. De foto's worden gedigitaliseerd, waarna je ze onmiddellijk terug krijgt!

Onderstaande foto komt uit het parochiearchief. In 1946 werd er in onze parochie een missie gepreekt. Vanuit de kerk trok een stoet mannen en vrouwen met een Christus aan het kruis naar het kerkhof. Op het kerkhof zien we de geestelijken, de misdienaars, de vlaggen van de parochiale verenigingen, enkele muzikanten en het volk dat Christus koning groet. We zien het oude met een haag omheinde kerkhof (nu parking Coolhemstraat) en de grafzerk van de familie Van de Wiele.



## 8. 20 jaar Maria-omwegang

**Op 26 augustus a.s. mogen we 20 jaar Maria-omwegang vieren. Dit is even schrikken... want het lijkt of we pas gisteren met de vernieuwing zijn begonnen. Tientallen mensen hebben heel die tijd het beste van zichzelf geven. Het is dankzij hen dat we nu zover staan... een omwegang, waar niet kan worden naast gekeken.**

Dit jaar staat de omwegang in het teken van 20 jaar Maria-omwegang en 150 jaar parochie. We lichten graag een tipje van de sluier.

Het bedevaartprogramma kent niet vele wijzigingen. Wel kunnen we aankondigen dat het kathedraalkoor van Mechelen de openingsmis op zaterdag zal zingen.

De omwegang zelf zit weer vol kleine en grote nieuwigheden. Eventjes op een rijtje: een drumband, een nieuwe groep rond de kruistochten, vernieuwingen in de groep kruisvaarders en schildknepen, windhonden, een tweede Thebaans kwartet, een tafereel rond de stichting van onze parochie, een tafereel over de bouw van onze kerk in 1854, kippen, geiten, een choreografische groep... en als het lukt twintig Jezuskes (nl. de Jezuskes van 1988 tot nu!)...

Je merkt het. Er is weer wat om naar uit te kijken. Mocht je ons kunnen helpen met een aantal zaken? We zoeken nog een drumband, een toneelvereniging die wil meewerken, een ezel die kan worden bereden, een klaroenblazer te paard, een ossenkar... Ook mooie oude zwarte kleren, hoofddeksels en boerenkledij zijn altijd meer dan welkom.

Op zondagavond organiseert het omwegangcomité n.a.v. 20 jaar omwegang een speciaal evenement waarop iedereen is uitgenodigd. Hierover zal later nog informatie worden bezorgd.

**Vanzelfsprekend kost dit feestprogramma geld. Mocht je de omwegang een steuntje in de rug willen geven, dan is je bijdrage meer dan welkom op rekeningnummer 733-2322630-92 van Comité Omwegang Kalfort, Kalfortdorp 8, 2870 Puurs.**

**Alle suggesties voor onze ommeegang zijn welkom bij één van de leden van de werkgroep.**

Odila Cools, kostumering, Kleine Amer 16

Guy De Keersmaecker, pastoraal verantwoordelijke, Breendonkdorp 90

Carine Meersmans, deelnemers en pasbeurten, Kalfortdorp 44

Kris Schampaert, technische werkgroep, Kamerveld 2

Ludo Schampaert, technische werkgroep & verslaggever, Kimpelberg 43

Luc Schokkaert, coördinatie, scenario, administratie, Kalfortdorp 16

Annie Van Baden, kostumering, L. Nutenstraat 9

Christiane Van Camp, werkgroep bloemen en versiering, Kimpelberg 43

**Alle informatie over de ommeegang vind je op <http://www.kalfort.be/>**

**Je kan ons ook bereiken per e-mail: [ommeegang@kalfort.be](mailto:ommeegang@kalfort.be).**

Het ommeegangcomité werkt aan een opvangmagazijn in de Coolhemveldstraat, maar zoekt op dit ogenblik een voorlopige opslagplaats tijdens de werkzaamheden. Alle tips zijn welkom!!!



Bij de start van ons nieuwe werkjaar besloot Louis Cools zijn ontslag te geven als lid van de werkgroep van het ommeegangcomité. Louis was er vanaf het begin in 1988 bij. Hij zette de ommeegang mee op de sporen. De eerste jaren was hij dé trekker van de technische werkgroep. Daarnaast was hij vooral begaan met de financiële aspecten van de ommeegang. Hij zorgde voor de sponsoring en lette nauwgezet op de kas. De inzet van Louis voor de ommeegang was zeer groot. Twintig jaar lang is hij er voluit voor gegaan.

De ommeegang van Kalfort was één van zijn kinderen, waar hij erg fier op was. Zeker zal hij nu uitgebreid tijd kunnen besteden aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en zijn huis en tuin. Louis, bedankt! Wij wensen je het allerbeste!!

## 9. De Goede Week in Kalfort

Op **Palmzondag** wijden wij de palmtakken, die een jaar lang het kruisbeeld in onze woonkamer sieren. Sommige mensen doen dat om hun huis te beschermen tegen het kwaad. Anderen doen het om uit te drukken: "Ik wil de Zoon van God niet alleen eren als iedereen Hem eert, maar heel mijn leven! Alle dagen van het jaar!" Want vandaag roepen de mensen: "Hosanna! Hoera!" en morgen: "Weg met Hem! Ahoe!" Zo is de wereld nu eenmaal. Maar een christen moet beter doen.

Op **Witte Donderdag** vieren wij het Laatste Avondmaal, de stichting van de Eucharistie. Nog helemaal in de sfeer van Palmzondag zitten de twaalf leerlingen met Jezus aan de feesttafel en ze delen brood en wijn en vriendschap. En Jezus zegt: "Dit moeten jullie blijven doen!" Daarom zou Witte Donderdag na Pasen het grootste kerkelijk feest moeten zijn van heel het jaar. Daarom ook willen wij er in Kalfort een heel groot feest van maken. Zo groot dat ook Breendonk mee komt vieren. In de kerk zal een grote tafel staan met dertien stoelen: één voor de priester en twaalf voor misdienaars en zangers. En de gelovigen daar allemaal rond! Het verloopt heel plechtig met wel vier koren: ons kerkkoor, het koor van Breendonk, een gelegenheidskoor van een tiental dames en heren en het grote koor van het gelovige volk. Het Eucharistische Gebed zal gezongen worden van aan de prelatie tot na het Onze Vader, en wel op tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Bernard Huijbers. Daarna delen alle aanwezigen zowel de wijn als het brood.

De dienst eindigt met de afscheidsrede van Jezus waarin Hij zegt: "Eén van jullie zal mij verraden" en "Nog vóór de haan kraait, zul je me drie maal verloochenen." En de gelovigen gaan weg in volledige stilte...

Op **Goede Vrijdag** denken we verder na over wat mensen mekaar kunnen aandoen. We dragen het kruis van Jezus naar Golgotha. Het wordt een sobere, maar leerrijke kruisweg.

En zaterdagavond de **Paaswake!** Pasen is eigenlijk een Joods feest. Met Pasen vieren de Joden de uittocht uit het slavenland Egypte. Christen vieren met Pasen de uittocht uit de dood, uit het kwaad, uit ongerechtigheid, uit middelmatigheid, de tocht naar het bruisende leven, de tocht naar een schitterende toekomst. De parochies Kalfort en

Breendonk hebben nog maar eens de handen in elkaar geslagen om te proberen dat alles waar te maken. Zoals verleden jaar zal het een viering worden om je lang te herinneren!

Beste mensen van Kalfort, als je je leven een beetje diepgang wil geven, als je jezelf christen noemt, kom dan naar al deze vieringen en ervaar de vreugde van Pasen!!!

### De Goede Week 2007

1 april:	Palmzondagviering	om 11 u.	te Kalfort
5 april:	Witte Donderdagviering	om 20 u.	te Kalfort
6 april:	Goede Vrijdagviering	om 20 u.	te Kalfort
7 april:	Paaswake	om 20 u.	te Breendonk
8 april:	Paasviering	om 11 u.	te Kalfort





## 10. KWB

Onze KWB is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante activiteiten, ontspanning, sport, uitstappen voor het hele gezin. We zijn in de KWB ook bezig met **wat ons wakker houdt**: het opvoeden van kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis en de werkloosheid, de migranten in onze straat, onze eigen gezondheid en die van het leefmilieu, goedkoop je rijbewijs halen, geneesmiddelen aan betaalbare prijzen, enz. In de KWB doen we niet of onze neus bloedt, we gaan na wat er echt op het spel staat en wat we kunnen doen. Onze vereniging wordt gedragen door vele vrijwilligers die een zeer verscheiden aanbod verzorgen voor mannen, vrouwen en gezinnen.

Wij willen met onze werking ook naar buiten treden. Op **zondag 13 mei 2007**, en dit eventueel in samenwerking met andere Kalfortse verenigingen, organiseren wij een buurt- of stratenfeest. Vermoedelijke locatie: Kalfortdorp

Een warme oproep aan alle Kalfortenaren om deze zondag 13 mei vrij te houden. Kalfort moet die dag bruisen van leven en dat kan alleen als jullie allen meedoen!

Heb je interesse in KWB? Wil je van de werking proeven zonder direct lid te worden?

Dat is geen probleem!

Neem contact met één van onderstaande personen.

Jan De Rijck (voorzitter)  
L. Van Kerckhovenstraat 4  
2870 Puurs  
Tel.: 03-889.74.01  
[Jan.de.rijck1@telenet.be](mailto:Jan.de.rijck1@telenet.be)

Ludo De Prins  
Schipstraat 84  
2870 Puurs  
GSM 0474-988 632  
[ludolinda@telenet.be](mailto:ludolinda@telenet.be)

# 11. Familienieuws

## Doopsels

*14 januari 2007*

**Pauline**, geboren te Bornem op 29 augustus 2006, dochtertje van Kris De Bondt en van Carmen Robbeyns, Schipstraat 24.

*11 februari 2007*

**Athina**, geboren te Bornem op 17 november 2006, dochtertje van Luc De Maere en Sandra Van Straeten, Leuk 56, Ruisbroek.

*11 maart 2007*

**Toon**, geboren te Bornem op 16 september 2006, zoontje van David Leon en Hildegarde Hillaert, Kalfortdorp 10.



## Overlijdens



**Estelle Tersago**, weduwe van René Bogaerts  
(° Puurs, 5 oktober 1919 - + Kalfort, 28 februari 2007)



**José Peeters**, echtgenote van Octaaf Leyers  
(° Puurs, 14 januari 1927 - + Bornem, 1 februari 2007)



**Constant Doms**, echtgenoot van Paula Smedts  
(° Hingene, 1 maart 1938 - + Duffel, 2 januari 2007)



**Aloïs Roosemont**  
(° Puurs, 8 september 1944 - + Kalfort, 16 december 2006)





## 12. Kalender

Zo. 1 april	Palmzondag
Do. 5 april	20.00 u.: Witte donderdag (met Breendonk)
Vr. 6 april	20.00 u.: Goede vrijdag
Za. 7 april	20.00 u.: Paaswake (in de kerk van Breendonk)
Zo. 8 april	11.00 u.: Pasen: eucharistieviering
Za. 28 april	17.00 u.: Vormselviering
Zo. 29 april	11.00 u.: Dankviering plechtige communie
Zo. 6 mei	11.00 u.: Eerste communie
Zo. 13 mei	KWB-buurtfeest: "Kalfort leeft!"
Do. 17 mei	Onze-Heer-Hemelvaart
Ma. 21 mei	Algemene vergadering Maria-omwegang
Zo. 27 mei	Pinksteren
Do. 21 juni	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Za. 23 juni	11.00 u.-12.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Zo. 1 juli	Sint-Romboutsviering Mechelen
Zo. 26 augustus	11.00 u.: 20° Maria-omwegang



# 13. Kruiswoordraadsel



## Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 patroonheilige van Mechelen
- 2 wichelares - familielid
- 3 rond voorwerp - dubbele klinker
- 4 Technology Futures Inc. (afk.) - daar - muzieknoot
- 5 kledingzaak - nog niet lang geleden geboren Kalforts meisje
- 6 dier dat ook wordt geassocieerd met Palmzondag - wervelwind
- 7 apostel die Jezus drie keer verloochende
- 8 Italiaanse rivier - nikkel (afk.) - muzieknoot
- 9 verklikt (nogal actueel in deze paastijd)
- 10 deel van een breuk - loofboom

## Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 stad vanaf 1906 uitgebouwd tot belangrijk militair bolwerk
- 2 real life (afk.) - hoofddekse
- 3 voor de wereld - eerwaarde pater (afk.) - bezittelijk vnw.
- 4 Koreaans jaar van het paard - voltallige vergadering
- 5 plaats in Bosnië-Herzegovina - Engels getij
- 6 voorvoegsel - Duitse rivier - landbouwwerktuig
- 7 heeft afscheid genomen van het ommeegangcomité
- 8 Italiaanse filmstudio - bijwoord
- 9 meisjesnaam
- 10 poes - blad van de KWB

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	M	A	R	I	A	T	E	C	K	█
2	E	D	E	L	M	E	T	A	A	L
3	E	█	G	█	B	R	U	G	S	E
4	R	E	U	S	█	S	I	O	E	N
5	S	█	L	U	K	A	S	█	L	S
6	M	O	E	M	█	G	█	S	O	S
7	A	N	E	M	O	O	N	█	W	E
8	N	O	R	I	A	█	I	A	█	N
9	S	█	D	E	█	V	E	L	O	█
10	█	V	E	R	B	E	L	E	N	█

*Oplissing nr. 60*

Het 62ste Kalfortse Klokske verschijnt in juli 2007.  
 Artikels zijn welkom tot 1 juni 2007 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een  
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van  
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.  
 Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen  
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.