

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

16° jg., kerstmis 2006,
n° 60

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker

Breendonkdorp 90

2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Guy	5
4.	Bezinning: Kerstproclamatie	6
5.	Uit de oude doos	8
6.	Kroniek van Kalfort: 1905-1910 (3)	9
7.	Nieuws uit de parochiale ploeg	15
8.	150 jaar parochie	19
9.	Kerst vieren	20
10.	Een kerstgroet vanuit Rwanda	21
11.	Familienieuws	23
12.	Kalender	25
13.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

19 maart 1857... Kalfort werd tot parochie verheven! Voortaan had Kalfort een eigen pastoor en kerkfabriek. Er werden meer missen in de kerk opgedragen. De Kalfortse kindjes werden er nu gedoopt, er werden huwelijken ingezegend en begrafenissen gehouden. De kerk werd het hart van het gelovige gemeenschapsleven.

Dit is na 150 jaar nog altijd zo... Het is duidelijk dat er veel is veranderd. In 1857 stond de kerk in het middelpunt van het gemeenschapsleven. De kerk regelde in belangrijke mate het leven van de gelovige mens. Dat werd toen als vanzelfsprekend beschouwd en niet in vraag gesteld. De horizon van de Kalfortenaar reikte toen niet verder dan wat er zich onder de kerktoren afspeelde...

Dit is niet meer het geval. Onze parochie is niet meer alomvattend. Niet alle Kalfortenaars voelen zich ook parochiaan. Onze kerk weet nog slechts een beperkte kern van gelovigen aan te trekken. Maar toch blijft ze een referentiepunt voor heel veel Kalfortenaars in de belangrijke gebeurtenissen van hun leven. Dit zal een uitdaging blijven... ook in de volgende decennia.

150 jaar lang heeft onze parochie mensen in beweging gebracht en heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het Kalfortse gemeenschapsleven. We hopen dat ze dit mag blijven doen, weliswaar op een andere manier... Mensen begeistere en samenbrengen, betekenis geven aan ijkpunten in ons leven, inspiratie bezorgen voor het dagdagelijkse leven, de boodschap van Jezus blijvend op de agenda houden... En dit alles niet meer in een geest van "moeten", maar van "mogen". Het is en blijft een boeiende uitdaging, die ons ook nu nog bezighoudt. Wij willen u graag uitnodigen hier samen aan te werken.

De redactie.



3. Woordje van pastoor Guy

Beste mensen

We leven naar Kerstmis toe. Het is duidelijk te merken aan de consumptiewereld! Het worden dagen waarin de verkoopcijfers weer zullen pieken. Vele families bereiden hun eindejaarsfeesten voor. Mag Kerstmis nog iets meer zijn? God komt tot ons in het Kind Jezus. Hij wordt mens en komt in ons midden wonen. Dat vieren we vanuit ons geloof. Dat proberen we met onze parochiegemeenschap te laten klinken in al het lawaai dat de consumptiewereld nu brengt.

En enkele dagen later beginnen we aan een nieuw jaar. Een bijzonder jaar voor onze parochie. We vieren onze 150^{ste} verjaardag. Hoe we dat gaan doen, is nog niet helemaal duidelijk. Het zal zeker een plaats krijgen in de ommegang en de begankenisweek; want als er één moment is om deze verjaardag te vieren, is het zeker in die tijd. De stichting van onze parochie heeft alles te maken met Maria, de Ommegang en de Begankenisweek. De tentoonstelling in de kerk staat zeker al in het teken van 150 jaar parochie. Misschien kunnen we bij gelegenheid van deze verjaardag een parochiaal medewerkersfeest organiseren? We staan open voor alle ideeën.

Zoals velen al weten hebben Maria Teck en Luc Schokkaert hun ontslag gegeven in de parochiale ploeg. We willen daarom in de komende maanden graag deze vacatures opvullen met nieuwe leden. U leest hierover verder in dit nummer nog meer.

Ik wil u allen een zalig kerstfeest toewensen en een gelukkig en voorspoedig 2007! Vooral de zieken en bejaarden en mensen die een zware beproeving in hun leven doormaken wil ik deze dagen in mijn gebed gedenken.

Pastoor Guy



4. Bezinning: Kerstproclamatie

Dit is de nacht van alle zwervers,
nacht van hoop voor alle zoekers
naar menswaardigheid,
boeren zonder land,
families zonder huis,
mensen zonder werk,
ouders op zoek naar hun kinderen,
kinderen op zoek naar hun ouders,
vluchtelingen, trekarbeiders, daklozen,
opgejaagden her en der.

Dit is de nacht
van de Goede Tijding,
begin van het evangelie
van Jezus van Nazareth,
partijgenoot en voorganger
van al die zwervers.

Dit is de nacht
van het kerstverhaal,
niet als een sprookje
maar als een proclamatie :
'Zie ik verkondig u
een grote vreugde,
bestemd voor heel het volk,
maar te beginnen onderop :
bij de herders op de velden,
bij de armen van de aarde,
bij de zwervers van alle tijden,
de opgejaagden van vandaag.



Dit is de nacht
van de nieuwe hoop op bevrijding
voor de verdrukten allerwegen
en voor hun partijgenoten,
voor de asielzoekers
en de asielverleners,
voor allen die het visioen
van vrijheid en vrede
niet prijs willen geven.

Dit is een nacht van nieuwe moed
voor een nieuw jaar
van meer bewustwording
over gerechtigheid en vrede,
voor een nieuw jaar
van meer vertrouwen
in verdere ontwapening.

Dit is de nacht
van het Joodse Chanoeka-feest,
waar de overwinning gevierd wordt
van het lichtend woord van de thora
op de nacht van ontheiliging
en verdrukking.

In het licht van de thora
gaan we opnieuw luisteren
naar het verhaal over de geboorte van Jezus :
kind van vluchtelingen,
joodse broeder
van alle ontheemden,
licht van God voor alle zoekers
naar recht en vrede.

Jan van Opbergen

5. Uit de oude doos

Uit de collectie van Josephine Verheyden komt deze foto van "De lustige straatvagers", een groep uit de stoet t.g.v. het diamanten huwelijksjubileum van Benovinus Van De Voorde en Joanna Margareta Peeters in 1945. Kleermaker Benovinus was jarenlang voorzitter van de Fanfare De Verenigde Vrienden.



Van links naar rechts.

Onderste rij: Celine Ilegems, Godelieve Maes, Fineke Verheyden, Jeanne Saerens, Maria Teck, Mathilde Daelemans.

Tweede rij: Bert Maes, Fons Vanherstraeten, Louise Smedts, Louisa Van de Ven, Simone Spiessens, Maria Aerts, Clementine Van Bogaert, Clementine Masure, Valentine Vanherstraeten en Jeanne Aerts.

6. Kroniek van Kalfort, 1905-1910 (3)

Op politiek vlak is er heel wat nieuws in de periode 1905-1910. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1907 laaien de emoties hoog op tussen twee katholieke fracties. De stichting van een Katholieke Jonge Wacht kadert in de felle strijd. In deze sfeer viert ook Puurs de 75^{ste} verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid...

In 1907 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er werden zoals bij de vorige verkiezingen twee katholieke lijsten ingediend met op lijst 1 de door het *Nieuwsblad* gedoodverfde liberalen Alfons Stas (huidevetter), Frans Feremans (landbouwer), Henri Meersmans (hovenier), de Cap, Jozef Nuten (landbouwer) en Leonard Tornée (rentenier). *“t Zijn geen liberalen en waarom schreef het uiterst liberaal ‘Laatste nieuws’ twee dagen na de kiezing van over 4 jaren: De liberalen zijn in Puers met grote meerderheid gekozen, niettegenstaande de tegenwerking van de pastoors, koster, kerk- en armmeesters en andere kerkuilen.”* Op de “goede” katholieke lijst lezen we o.m. de namen van Achilles Maes (geneesheer), Jan Lauwers (smid), Jules Mees (landbouwer), Josef Segers (rentenier) en Henri De Loose (landbouwer). Ondanks een mooie score van 575 lijststemmen t.o.v. 685, beet de lijst van Stas in het zand. De strijd werd op de scherp van de snee gestreden, en de avond van de verkiezingen waren er dan ook heel wat opstootjes in Puurs.

Deze nederlaag kon echter niet verhinderen dat de partijstrijd nu pas voorgoed in alle hevigheid losbarstte. De aloude katholieke partij begon zich beter te organiseren. Zo werd er op 20 mei 1909 in Puurs een Katholieke Jonge Wacht opgericht. De Katholieke Jonge Wacht profileerde zich als “stoottroep” van de katholieke partij. De vereniging vergaderde om beurten in het lokaal van de fanfare “De Verenigde Vrienden” en dat van de Harmonie van Puurs. Ze maakte uitstappen naar diverse wijken van de gemeente. Jaarlijks werd er voor de gestorven leden een H. Mis opgedragen.

Het Nieuwsblad bracht enthousiast verslag uit over de stichting: *“Donderdag namiddag had in de zaal der Koninklijke Harmonie de instelling plaats der Katholieke Jonge Wacht van Puurs en Calfort. Nooit of nooit zagen wij hier puiker en talrijker vergadering en waarlijk ieders verwachting werd verre*

overtroffen. De ruime zaal was kroppende vol van eene geestdriftige en goedbezielde menigte. Op het verhoog hadden plaats genomen: het voorlopig Bestuur der Wacht, de heer Adolf Verbelen Burgemeester van Puurs en de Eerwaarde Heeren Onderpastoors der Parochie.

De Heer Robert Verbelen, voorzitter, opent de zitting en bedankt het publiek voor de talrijke opkomst en den Heer Joosen voor de welwillende goedheid, die hij heeft hier het woord te komen voeren om de aanhoorders te onderrichten over het instellen eener wacht. Mijnheer Joosen laat, in eene begeesterende en tot het hart sprekende taal, duidelijk zien wat eene jonge katholieke wacht is en wettigt waarom zij - Jong - Katholiek en Wacht moet zijn. (...) En als hij zegde dat de Zeer Eerwaarde Heer Deken en de achtbare Heer Burgemeester van Puurs, beiden het eerevoorzitterschap van de Jonge Wacht hadden aangenomen, steeg de geestdrift ten top en een luid en langdurig handgeklap en hoerageroep begroette die blijde en tevens goede tijding. Spreker werd dan ook na zijne redevoering warm toegejuicht en door zijne vrienden geluk gewenscht.

Na de voorlezing van het reglement, dat eenieders voldoening wegdroeg, werd het woord gegeven aan den Heer Adolf Verbelen., Burgemeester van Puurs. Deze bracht door zijne meeslepende en begeesterende taal zijne toeschouwers in verrukking en menigmaal werd zijne redevoering door handgeklap onderbroken. En als hij aankondigde dat de Jonge Wacht heel in 't korte eene schoone puike vlag zou bezitten, kende de geestdrift geene palen meer, en me dunkt ik hoorde ieder zweren die vlag getrouw te blijven en haar altijd zegepralend te dragen.

Daarna had de aanneming van leden plaats en nauwelijks had de voorzitter gezegd tot de aanneming over te gaan of het verhoog stond vol. Men zag er van alles: Oude, doch nog kloeke strijders, mannen in 't bloei der jaren en jongelingen vol moed en meer dan 150 mannen gaven zich als leden der wacht aan. Waarlijk 't deed deugd aan 't harte en alles zegde ons: Puurs is nog 't oude katholieke Puurs, Puurs is nog met hart en ziel aan Godsdienst verkleefd, Puurs heeft nog armen en harten genoeg om de oude vlag, waarvoor zoo menigmaal gestreden werd, zegepralend recht te houden en menigeen zegde in zich zelven: "Daar waar nog zooveel goede, kloeke, vastberaden mannen zitten, daar zal, daar moet de katholieke partij overwinnend blijven."

Na de instellingsvergadering werden de eerste tweehonderd leden van de Katholieke Jonge Wacht Rust en Vreê voor de eerste keer in Kalfort samengeroepen eind juni 1909. Na de bestuursverkiezing maakten de leden een uitstap naar de Essendries en de Haagstraat. "t Was schoon en

indrukwekkend om zien hoe die tweehonderd man vol vuur en iever, slechts een hart en een gedacht hebbende, achter het muziekkorps stapten."

Op zondag 22 augustus werd de nieuwe vlag van de jonge wacht ingewijd. *"Het Verbreedingsfeest der Jonge Katholieke Wacht "Rust en Vreê" van Puers en Calfort, is verleden zondag wel gevierd. Aan den stoet der deelnemende maatschappijen of Wachten, te Calfort gevormd, namen o.a. deel de Jonge Katholieke Wachten van Baesrode, Berchem, Borgerhout, Hemixem, Lier, Mechelen, Temsche, St. Amands, Wilryck en Wintham. Om 4 ure had in de Sint-Pieterskerk te Puers de wijding plaats van het nieuwe prachtig vaandel der Wacht nog onlangs gesticht, en reeds meer dan 200 leden tellend. Het vaandel verbeeldt een maagd hare rechterhand op een degen rustend en houdende een palmtak in de andere hand, aan hare voeten ligt een leeuw wakend doch vreedzaam; rechts verheft zich statig de kerk en toren van Puers, links die van Calfort. Een groot kruis, omstraald door de opkomende zonne, prijkt in het verschiet; het wapen van Puers op den voorgrond; in de hoeken tegen den staf schilden met den Vlaamschen Leeuw, en dan nog twee wimpels met opschrift "Jonge Katholieke Wacht Puers en Calfort", "Rust en Vreê" vormen een geheel fijn door M. Van Severen van St-Niklaas bewerkt en dat waarlijk treffend is. 't Is een prachtstuk waarmee de Wacht mag "uitpakken!"*



Jozef Nuten, een van de opposanten van het heersende gemeentebestuur.



Henri Meersmans, de Cap, medestander van Jozef Nuten.

De erevoorzitter der Wacht, de Z.E.H. Deken Geboers sprak daarna eenige opwekkende woorden, hij drukte zijne vreugde uit over hare stichting, zette het doel en de plichten eener katholieke wacht uiteen en maande de leden aan tot deugd, ijver en werkzaamheid. De plechtigheid werd bijgewoond door MM. Lefebvre en Ortegat, volksvertegenwoordigers, de heer Verbelen, burgemeester en andere bijzonderen.

Na een optocht door de gemeente, overhandiging van de eeremetalen aan de deelnemende wachten, en aanbidding van den eerewijn, had de feestzitting plaats op den koer der meisjesschool, aangezien het ruime lokaal der koninklijke Harmonie de talrijke toehoorders niet kon bevatten. De heer voorzitter der Katholieke Jonge Wacht stuurde het dankwoord tot de vreemde Wachten; MM. Lefebvre en Ortegat, wenschten de nieuwe Wacht steeds op de bres te zien voor den goeden strijd; ja, de zending der katholieke wachten is belangrijk, vooral in kiesstrijd, zij betrouwen er op dat de leden der wacht van Puers en Calfort hunnen plicht zullen vervullen. De heer Burgemeester Verbelen zette vooral tot eendracht aan, besprak den schoolstrijd en, 't was onder daverende toejuichingen dat hij uitriep: Ik hoop dat Puers zal blijven wat het steeds geweest is: de katholiekste gemeente van het arrondissement Mechelen. Heel den namiddag heerschte er opgewektheid en nering in het dorp: 't was een schoon feest!"



"Puersche wielrijders" met feestelijk opgesmukte velo's rond 1900. Van links naar rechts Jef Tersago, Oct. Maes, Cam. Brusselmans, Fr. Sleebus, Lambert (ontvanger), Mr. Happ, Tersago, Ad. Baeté, A. Raport, Edm. Van Genechten, Em. Baeckelmans en L. Huygelen.

Er is ook nog ander kort politiek nieuws te melden. De gemeenteraad besliste op 30 december 1908 een vrijwillig pompierkorps in de gemeente te stichten. In dezelfde gemeenteraad werd een krediet gestemd voor een nieuw kerkuurwerk in Kalfort. Daarnaast werd de plaats van veldwachter, die was vrijgekomen na de oppensioenstelling van Jan Frans De Schryver, opengesteld. Leopold Caluwé van Breendonk en Louis De Smedt van Kalfort werden als kandidaat aanvaard.

In 1909 werd door de politie meegedeeld dat het reglement m.b.t. het sluiten van de herbergen zowel op werkdagen als op zon- en feestdagen stipt en streng zou worden toegepast. Volgens het reglement was het politieuur voor het sluiten van de herbergen tien uur 's avonds. Strengere straffen werden voorzien voor herbergiers die na elf uur hun herberg nog niet zouden hebben gesloten.

VADERLANDS FEEST 75 JAAR BELGIE

In het weekend van 10-12 juni 1905 werd in Puurs de 75^{ste} verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid gevierd. 's Zaterdagds werden de feesten door grof geschut en klokkengelui aangekondigd.

Op pinkstermaandag verzamelden de verenigingen en scholieren zich op het Stationssplein om in stoet naar de kerk te gaan voor het bijwonen van het plechtig Te Deum. Onder de aanwezige maatschappijen waren de fanfare van Kalfort en de Aspergiegilde. Daarna werd een stoet gehouden in de straten van het dorp, waarna de burgemeester de aanwezigen toespraken op de Botermarkt. De plechtigheid werd besloten met het Belgische volkslied.

In de namiddag werden er diverse "vermakelijkheden" voorzien. Om twee uur werd een "Grootse Vaderlandsche Optocht voor Wielrijders" georganiseerd. *"Maar wat voor een gerij en gewemel is 't nu? Van waar komen toch al die velo's? 't Is dat de Vaderlandsche Optocht voor wielrijders, door de vereenigde clubs van Puers en Calfort uitgeschreven, bijval heeft! In het lokaal, bij M. Leopold Tersago, heeft het comiteit de handen vol om aan iederen wielrijder eene kleine belge vlag te behandigen. (...) Aan het hoofd van den stoet fladderen de kleurig versierde velos, gevolgd door eene lange lange rij wielrijders, want 't wil wat zeggen zoo'n 350 velocipedisten in stoet, allen voorzien van een vlagsken. (...) Na een tocht door het in feest zijnde Calfort, worden den Esendries, Eykschen- en Kleinen Amer bezocht, ook de Puersheide en Overheide, derwijze dat de gehuchten insgelijks een deel van het verteer hebben."*

Daarna waren er nog diverse ontspanningsactiviteiten.

“Voordeelige Wipschieting van 140 fr., inleg 6,10 fr., terug 5 fr.

Doelschietingen: “St-Sebastiaan” bij Jan De Wit te Calfort, “Willem Tell” bij Petrus Van den Eede te Puers, Scheeveld. Vooruit elk 50 fr.

Duivenprijkskamp uit Quiéorain, door de maatschappijen “De Zwaluw” en “De Vreugd” bij Leopold Sleebus, aan de statie.

Blazoembollingen: bij H. Verheyden te Puers, bij Alfons Daelemans, in ‘Den Aspot’ te Calfort en bij Richard Van der Kinderen, op den Eykschen Hamer.

Om 6 ure ‘s avonds stipt, op de Botermarkt.

Vaderlandsche Jubelzang, getoonzet door M. Jos. D’Hooghe van Cruybeke.

Volledig orkest. - 200 uitvoerders.”

Om acht uur ‘s avonds was er een Lichtstoet voorzien, die bijna uitregende. *“Met spijtig oog staart men naar de vuilgrijze wolken (...) en op het kritieke oogenblik dat voor de samenstelling van den stoet is bepaald, ons zou komen dwarsboomen. Korts daarna plast de regen neder en geene enkele hoopgevende klaarte is in het luchtruim te bespeuren. ‘t Waarlijk treiterachtig en de moed der ieverigsten is aan ‘t dalen, bijna op zero! De weerwijssten geven het echter niet op, in ‘t oosten komt wat beternis; één uurken na den bepaalden tijd is ‘t over en spoedt men zich naar de Schipstraat te Calfort. Met koortsachtigen haast wint men een deel van den verloren tijd in, en weldra is ‘t licht en nog licht verder dan men zien kan. Duizenden één- en veelkleurige ballonnekens wemelen door een, in alle vormen en gestalten saamgebracht, prachtige tulpen prijken met het oog strelende schakeering (...)”.*



7. Nieuws uit de parochiale ploeg

Maria Teck en Luc Schokkaert hebben op het einde van vorig werkjaar hun ontslag gegeven in de parochiale ploeg. Na vele jaren stellen zij hun mandaat ter beschikking van anderen. De overblijvende leden pastoor Guy, Nicole Caluwé, Eberhard Coussement, André Schampaert en Els Van Dam staan dus voor de uitdaging drie nieuwe leden te vinden die bereid zijn een deel van hun tijd te steken in de opbouw van onze Kalfortse gelovige gemeenschap.

Het vacaturebericht ziet er als volgt uit:

Gezocht voor onmiddellijke in diensttreding.

Lid Parochiale Ploeg Kalfort (M of V).

Geen specifieke vereisten of leeftijdsbegrenzing.

Profiel

Geen supermens, maar iemand die probeert begaan te zijn met elke mens, tracht te leven naar de boodschap van Jezus, een bijdrage wil leveren aan de opbouw van onze parochiegemeenschap, een verzoenende houding heeft, in dialoog wil treden met anderen, met een open oog voor de wereld, zich bescheiden en dienstbaar op wil stellen.

Taak

Geen voltijdse job, die een volledige dagtaak omspant, maar wel vele overlegmomenten, waarin wordt gevraagd een coördinerende en stimulerende rol te willen spelen, op verscheidene vlakken, zonder daarom al het werk zelf te moeten doen.

De Parochiale Ploeg tracht mensen te vinden en te motiveren om aan catechese te werken, liturgische vieringen te verzorgen, gezinsvieringen voor te bereiden, als gebedsleider op te treden, lector te zijn, te participeren aan Ziekenzorg, huisbezoeken af te leggen, mee te werken aan *De Kalfortse Klok*, de ommevang, verantwoordelijk te zijn voor een wijk enz. enz.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze bereid zijn:

- "aanwezig" te zijn in de parochie
- 2 x per maand te vergaderen, mee te denken en te plannen

- bepaalde taken op zich te nemen (verslag maken, contacten leggen)
- deel te nemen aan vormingsmomenten (in de PP of daarbuiten)

Wij bieden...

De uitdaging mee te werken aan onze eigen lokale gemeenschap
Een boeiend engagement, waar je rijker van wordt als mens en als gelovige...

De voldoening met iets waardevols en zinnig bezig te zijn...

Maandelijks beloning in de vorm van waardering...

En... een vastheid van betrekking.

Hoe gaan we te werk?

In dit nummer vindt u een invulformulier. Hierin vragen we aan iedere geïnteresseerde in de parochie om "namen" op te geven van geschikte mensen uit je buurt of kennissenkring. Je mag natuurlijk je eigen naam opschrijven, maar de bedoeling is ook dat je zo ruim mogelijk denkt over wie eventueel een positieve bijdrage aan ons project kan leveren.



De Parochiale ploeg met vooraan Els Van Dam, Maria Teck en André Schampaert en achteraan Luc Schokkaert, pastoor Guy De Keersmaecker, Nicole Caluwé en Eberhard Coussement.

De formulieren kunnen tot 14 januari 2007 in de ideeënbus in het portaal van de kerk worden gedeponerd, in de brievenbus van de pastorie of bij één van de huidige leden van de PP. We doen hierbij een oproep tot alle parochianen ons te helpen de vernieuwing van de PP tot een goed einde te brengen, in een positieve geest van samenwerking en dienstbaarheid.

Een woord van oprechte dank aan de twee ontslagnemende leden mag hier zeker niet ontbreken.



Maria Teck haar inzet voor de parochie is niet zo gemakkelijk in één woord te omschrijven. Welk beeld past hier bij? Ik denk dat ze jarenlang de ‘geestelijke moeder’ van de Kalfortse parochie is geweest! Hoeveel uren zou zij niet naar mensen hebben geluisterd, bij haar thuis, aan de telefoon of op straat? Maria benadert iedereen en alles vanuit haar hart. Haar voortdurende betrachting is om alles in vriendschap te regelen en niemand te kwetsen. Velen zien haar ook graag. Ze roept met haar innemende charme en vriendelijkheid onmiddellijk sympathie op. En door haar sympathie krijgt ze ook mensen actief. Wie kan er iets weigeren aan Maria?

Haar liefde gaat vooral uit naar kinderen en jonge mensen. De catechese, de gezinsvieringen, de doopgesprekken met jonge ouders liggen haar nauw aan het hart.

Maria heeft sedert haar pensioen als onderwijzeres veel gedaan voor de parochie. Vele uren heeft ze ‘in de parochie’ gestoken. Ze doet dat graag. Het was haar allemaal niet te veel. Het was geen karwei voor haar. Ze doet het van binnenuit, met veel liefde en overtuiging. Ze heeft veel gegeven maar ze krijgt ook veel terug. Maria’s hart heeft nu een signaal gegeven dat ze het wat kalmer aan moet doen. ‘Neem wat gas terug, ik kan u niet meer volgen’, heeft haar hart haar gezegd in september.

Nu zal ze van geestelijke moeder 'geestelijke oma' worden'. We blijven bij haar welkom ! Haar huis blijft een gastvrij huis zoals steeds. We kunnen allemaal nog bij haar terecht en waar ze kan zal ze vanuit haar huis zeker nog een helpende hand toesteken

Maria, héél véél dank voor alles wat je op de akker van de Kalfortse parochie hebt gezaaid aan hoop, liefde en geloof.

Ook *Luc Schokkaert* willen we oprecht danken voor zijn jaren inzet in de parochiale ploeg. Lus is de man van de projecten, van de ideeën, van de creativiteit. Hele fardes heeft hij verzameld van initiatieven die er vaak onder zijn impuls zijn gekomen. Luc is een organisator. Op zijn sterkst toont hij dat in de jaarlijkse Maria-Ommegang, weliswaar het werk van heel velen maar iedereen geeft grif toe: de ommegang zou zonder Luc zijn ziel en spirit kwijt zijn ! Persoonlijk heb ik Luc ook altijd bewonderd voor zijn werkorganisatie. Hij slaagt erin zich zodanig te organiseren dat hij op weinig tijd veel werk kan verzetten !

Luc hebben we in de parochieploeg ook leren ervaren als een diplomaat : spreken als het moet, soms zelfs in duidelijke woorden maar ook zwijgen als dat op dat moment de zaak het best dient. Hij kan bemiddelen en compromissen sluiten. Er gaat van Luc een stuwende kracht uit. Hij kan een bijeenkomst begeistere en als het allemaal wat dreigt vast te lopen, weet hij het schip weer van wal te duwen. Het werkwoord 'opgeven' staat niet in zijn woordenboek. Als hij de hand aan de ploeg slaat, dan gaat hij er voor; hij laat zich niet door enkele tegenslagen ontmoedigen.

Na vele jaren inzet in de parochiale ploeg heeft hij nu toch beslist er mee op te houden. We hebben daar alle begrip voor en we zijn hem heel dankbaar voor alles wat hij gepresteerd heeft in de parochiale ploeg . Hij blijft wel actief als coördinator van de ommegang en als redacteur van *De Kalfortse klok* en de website www.kalfort.be.

8. 150 jaar parochie

Tot in 1857 was Kalfort een deel van de parochie Kalfort. Voor de Kalfortenen was er een kleine kapel waar slechts enkele liturgische vieringen werden opgedragen en de bedevaarders werden verwelkomd. Vanaf ca. 1850 ijverden de Kalfortenen voor een nieuwe kerk. Vanuit Puurs werd dit met hand en tand tegengewerkt, omdat het gemeentebestuur vreesde dat Kalfort op die manier van de moederparochie zou afscheuren.

Ook in Kalfort waren er tegenstanders, die werden gevoed door de Puurse argumenten, onder meer omdat "ons grootste verlangen is voor altijd zoo geestelijk als tijdelijk vereenigt te mogen blijven met Puers, zonder welke de vereeniging Calfort eene der behoefstigste en ongelukkigsten plaetsen der Provintie Antwerpen zou worden."

Uiteindelijk waren dit achterhoede-gevechten... Kalfort kreeg in 1854 zijn kerk en van dan af bleven de discussies over een eigen parochie aanhouden. Op 19 maart 1857 werd het Koninklijk Besluit getekend waarbij Kalfort verheven werd tot succursale en een eigen parochie werd. Dit heuglijke nieuws bereikte de Kalfortenen



Kardinaal Engelbertus Sterckx bekrachtigt de samenstelling van de kerkfabriek van de nieuwe parochie Kalfort in 1857.

150 jaar geleden. Het is niet meer dan logisch dat dit moet worden gevierd.

De tentoonstelling in de begankenisweek zal volledig worden gewijd aan 150 jaar parochie. In de Maria-omweg zal er aandacht worden aan besteed. De diverse vieringen in de bedevaartweek krijgen een feestelijk tintje. Daarnaast wordt er gedacht aan een groot parochiaal medewerkersfeest!

We houden u op de hoogte!

9. Kerst vieren

Kerstmis is in aantocht. Een feest waarin we ons mogen koesteren in de warmte van ons gezin en onze familie. Daarom ook een tijd die bij alleenstaanden veel eenzaamheid oproept. Misschien kunnen wij ook aan hen eens denken in deze kersttijd en hen een bezoekje brengen? We nodigen u ook allen uit op de kerstvieringen in onze kerk.

Kerstvieringen

Zondag 24 december (op kerstavond) is er één gezamenlijke kerstviering in de kerk van Breendonk om 17.45 u. Zoals we eerder al deden in de Goede Week is deze viering door de twee parochies samen voorbereid. Ook de beide zangkoren luisteren de viering op. Er is in Kalfort *géén kerstvoiering om 20.30 u.* Blijkbaar is dit een minder geschikt uur op kerstavond.

Op kerstdag, maandag 25 december, vieren we eucharistie in onze parochiekerk om 11 u. Vanzelfsprekend is iedereen hartelijk uitgenodigd om de geboorte van Jezus samen met ons te vieren.

Kerstallentocht

Elk jaar op tweede kerstdag, dit jaar op dinsdag 26 december, wordt in Breendonk een kerstallentocht georganiseerd. Iedereen is welkom om 14.00 u. aan de kerk van Breendonk. We maken een kerstwandeling langsheen alle kerststallen die in Breendonkse wijken zijn opgesteld. Bij elke stal houden we even halt en zingen er een kerstlied.

De wandeling duurt ongeveer 2,5 u. Nadien zijn er in 't Centrum pannenkoeken voorzien en een warme tas koffie. Als het weer wat mee zit, zijn we vaak met zo'n honderd mensen die meestappen. We nodigen graag de mensen van onze buurparochies uit, bijzonder Kalfort met wie we toch al een paar dingen samen hebben gedaan!

Hartelijk welkom namens de parochieploeg van Breendonk.

10. Een kerstgroet vanuit Rwanda



Het is al een tijdje geleden dat pater Rik Lenssen terug naar Rwanda vertrok. Pater Rik was actief in Rwanda van 1964 tot 1994, wanneer hij voor de genocide moest vluchten. In België werd hij vice-provinciaal van de Witte paters. We zagen hem regelmatig in onze parochie, waar hij pater Fons kwam helpen. Het missionarism was echter te sterk. In augustus 2002 trok hij terug naar Rwanda. We krijgen regelmatig berichtjes van hem. N.a.v. kerstmis lassen we heel graag wat informatie in over zijn activiteiten in Kigali.

Hier wat nieuws van pater Rik Lenssen uit Kigali-Rwanda. Sinds twee maanden veranderde ik van werk. Van de parochie in een volkswijk verhuisde ik naar het regionaalat in de hoofdstad, een beetje zoals dat wat ik in Brussel deed toen ik pater Fons in Kalfort en Liezele hielp. Toch zal het geen administratieve rompslomp zijn, want er is veel vraag naar hulp in catechese, leken- en bijbevorming, verspreid over de hele hoofdstad. In huis zijn we met zeven paters (twee Italianen, twee Spanjaarden, een Fransman en ikzelf), allen oudgedienden. Er is ook een labo om de inlandse taal te leren en deze week zijn vier nieuwkomers begonnen (een Nigeriaan, een Pool, een Oegandese en een Keniaanse). Zonder kennis van de inlandse taal sta je nergens, want je moet kunnen spreken met de mensen om te weten wat er omgaat in een vreemd land.

Hier gebeuren vele mooie dingen die zeker niet de wereldpers halen. Armen helpen mekaar met alle soorten van noden: zieken opvangen, zieken bezoeken en eten geven, kinderen en scholieren logies bezorgen (ook al zijn die niet van de familie), een gevangene (ja, duizenden) opzoeken die al jaren wacht op zijn proces. De volkstribunalen gaan immers verder met vele harde veroordelingen, zodat vele mensen naar het buiten-

land vluchten. Vrede brengen is moeilijk, zeer moeilijk en vraagt veel tijd. In de stad zijn er vele bouwerven. Er wordt werk gemaakt van de properheid in de straten. De plastic zakken worden overal geweerd, zelfs van de vlieghaven. Bij internationale bijeenkomsten worden alle tekens van armoede van straat weggehaald: het moet netjes zijn voor de televisie en niemand mag storen...

Is het omwille van de onzekerheid voor werkgelegenheid of vrede, maar iedere morgen om zes uur zitten de kerken vol. Voor dag en dauw nog eens denken aan de Heer! Want alles is zo onzeker in dit land. Aids is een ramp op alle gebied in familie, school, werk en maatschappijbouw. Je vindt hier de grootste tegenstellingen en de droom is dan ook... dat wil ik ook, maar waar haal ik de middelen?

Och, alle dagen zijn te kort. Hier is het alle dagen lente, nooit te koud en nooit te warm. Vele dagen zon! Dan sta je 's morgens al anders op. Ik wens jullie allen mooie dagen naar kerstmis en langs deze week ook al vrede - amahoro - aan alle lezers van de Kalfortse-Jubel-Krant.

Wil je pater Rik schrijven. Dan kan dat via Pater Rik Lenssen, BP 69, Kigali-Rwanda of via e-mail riklessen@yahoo.fr. Wil je pater Rik financieel steunen, dan kan je een bijdrage overschrijven op rek.nr.000-0882599-93 van Pater Hendrik Lenssen, Vondellaan 27, 3500 Hasselt.



11. Familienieuws

Doopsels

12 november 2006

Lukas, zoontje van Guy Pauwels en van Joke Servaes, geboren te Bornem op 19 april 2006, Schuttershofweg 3, Puurs.

Charlie, geboren te Bornem op 27 juni 2006, zoontje van Bart Keulemans en van Katrien Buyst, geboren te Bornem op 27 juni 2006, Haverblok 40.



Overlijdens



Louisa Blommaerts, weduwe van Frans Leroy
(° Puurs, 7 juli 1926 - + Bornem, 30 november 2006)



Frans Verschaeren, weduwnaar van Clementina Seghers
(° Willebroek, 7 april 1921 - + 27 november 2006)



Constant Rottiers, weduwnaar van Maria De Schrijver
(° Puurs, 20 mei 1924 - + 10 november 2006)



Maria Bellon, weduwe van Jan Baptist Wauters
(° Puurs, 20 februari 1915 - + 5 oktober 2006)



Emiel Maes, "Mil Mos", echtgenoot van Lyda Keurlinckx
(° Kalfort, 2 mei 1945 - + Reet, 4 oktober 2006)



Angèle Marnef, weduwe van Constant Kerremans
(° Puurs, 14 maart 1910 - + Kalfort, 1 oktober 2006)



Jan Wegge, weduwnaar van Marie-Jeanne Van Praet,
levensgezel van Hilde Van de Ven
(° Breendonk, 11 oktober 1939 -
+ Edegem, 29 september 1939)

12. Kalender

Zo. 24 december	17.45 u.: Kerstavondviering (Breendonk)
Ma. 25 december	11.00 u.: Kerstviering (Kalfort)
Di. 26 december	14.00 u.: Kerststallentocht (Breendonk)
Zo. 4 februari	11.00 u.: Kinderzegen: Lichtmisviering
Wo. 21 februari	19.00 u.: Asdienst voor Aswoensdag
Zo. 1 april	Palmzondag
Do. 5 april	Witte donderdag
Vr. 6 april	Goede vrijdag
Za. 7 april	20.30 u.: Verrijzenisdienst met eucharistieviering
Zo. 8 april	11.00 u.: Pasen: eucharistieviering
Za. 28 april	17.00 u.: Vormselviering
Zo. 29 april	11.00 u.: Dankviering plechtige communie
Zo. 6 mei	11.00 u.: Eerste communie
Do. 17 mei	Onze-Heer-Hemelvaart
Zo. 27 mei	Pinksteren
Zo. 26 augustus	11.00 u.: 20° Maria-omwegang



13. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 één van de uitredende leden van de parochiale ploeg
- 2 verzamelnaam voor goud, zilver..
- 3 inwoner van het Venetië van het Noorden
- 4 grote mens - Gentse popzanger
- 5 werd gedoopt op 12 november - lectori salutem (afk.)
- 6 figuur uit een boek van Annie M.G. Schmidt - roep om hulp
- 7 Kalforts rusthuis - persoonlijk voornaamwoord
- 8 werktuig voor het ophalen van water - dierengeluid
- 9 lidwoord - fiets
- 10 eerste voorzitter van de Katholieke Jonge Wacht van Puurs

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 familienaam van "de Cap"
- 2 anno domini (afk.) - levensgezellin van John Lennon
- 3 regelde
- 4 illinium - zeer kort
- 5 verzekeringsmaatschappij - onder andere
- 6 introduceerde de fiets in Puurs - vervuilingseenheid (afk.)
- 7 hoezen - gemeente in de Rupelstreek
- 8 merk van gaskachels - biersoort
- 9 plaats in Duitsland - voorvoegsel
- 10 witte pater die ons kerstgroeten zendt vanuit Rwanda

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	B	O	S	S	E	R	E	Z	█	K
2	O	P	T	I	C	A	█	U	I	L
3	E	R	G	O	█	B	E	I	G	E
4	Y	O	█	N	Y	A	█	P	█	I
5	K	E	T	█	P	R	A	L	E	N
6	E	R	█	V	█	B	L	A	S	E
7	N	█	L	O	R	E	█	P	P	A
8	S	L	I	S	█	R	E	P	A	M
9	█	E	E	█	E	█	L	E	D	E
10	M	A	R	I	N	A	█	N	A	R

Oplissing nr. 59

**Het 61ste Kalfortse Klokske verschijnt met pasen 2007.
 Artikels zijn welkom tot 17 maart 2007 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2321778-16 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**