

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok

16° jg., september 2006,
n° 59

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker

Breendonkdorp 90

2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@skynet.be

Redactieadres:

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Guy	5
4.	Bezinning: Wie dan wel?	6
5.	Uit de oude doos	7
6.	Kroniek van Kalfort: 1905-1910 (2)	8
7.	KVLV-nieuws	14
8.	Gebedsgroep Onze-Lieve-Vrouw	19
9.	Maria-omwegang 2006	20
10.	Familienieuws	23
11.	Kalender	25
12.	Kruiswoordraadsel	26

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

Ga jij ook stemmen?

Stem dan voor vriendschap!
Stem dan voor liefde!
Stem dan voor verdraagzaamheid!
Stem dan voor verbondenheid!
Stem dan voor samenwerking!

Geef een stem aan zij die honger hebben
aan zij die geen kleding hebben
aan zij die geen dak boven het hoofd hebben
aan de eenzamen, de armen, de gebrekkigen, blinden en kreupelen.

Dit is geen stemadvies... dit is een manier van leven!

De redactie.



Ommegangmedewerkers pauzeren op zaterdagmiddag.

3. Woordje van pastoor Guy

Beste mensen

Heel binnenkort zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Enkele tientallen zijn druk in de weer om gemeenteraadslid van onze gemeente te worden. Eén van hen wenste ik een paar weken geleden sterkte toe om deze hectische periode te overleven. Ik kreeg het laconieke antwoord: "’t Is nu voor mij niet veel drukker dan anders. U inzetten voor de gemeente en voor de mensen moet ge zes jaar lang waar maken, niet alleen enkele weken voor de verkiezing. En de mensen onthouden dat wel." Ik vond het een gevat antwoord.

Tientallen mensen zetten zich ook in voor onze parochie. Al jarenlang! Ze worden niet verkozen. Ze hebben ooit ja gezegd op een uitnodiging. Het zijn mensen die het zich aantrekken. Deze vrijwilligers willen mensen samenbrengen, Gods Woord laten klinken en zich inzetten voor het welzijn van mensen. Ze krijgen er geen beloning voor, ze doen het uit overtuiging en uit vrije wil. Een onschatbaar kapitaal voor een dorp. Nu het nieuwe werkjaar gestart is, wil ik hen veel goede moed toewensen.

Langs deze weg heet ik alle nieuwe inwoners van Kalfort welkom. Ze kunnen met onze parochie kennis maken o.m. via onze website www.kalfort.be.

Ook de zieken en de bejaarden draag ik mee in mijn gedachten en mijn gebed. Ik hoop dat ook zij verbondenheid ervaren met mensen uit onze parochie.

Pastoor Guy

4. Bezinning: Wie dan wel?

Als wij niet meer zeggen hoe het kan.

Wie dan wel?

Als wij niet meer weten wat ertoe doet.

Wie dan wel?

Als wij er niet meer in slagen om ideeën aan te brengen voor een kans op betere dagen.

Wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan.

Wie dan wel?

Als wij niet meer proberen om van fouten wat te leren.

Als wij 't getij niet keren.

Wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan.

Wie dan wel?

Als wij niet meer komen met een plan.

Wie dan wel?

Als wij er niet meer voor zorgen dat de toekomst is geborgen voor de kinderen van morgen.

Wie dan wel?

Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen waar zij in kunnen springen.

Wie dan wel?

Paul Van Vliet

(Uit: 'Er is nog zoveel niet gezegd...')

5. Uit de oude doos

Jos De Prins bezorgde ons de volgende interessante foto. Na de Eerste Wereldoorlog verenigden de oud-frontsoldaten zich in oud-strijdersbonden, om beter hun rechten te kunnen verdedigen. Er waren twee strekkingen: de vlaamsgezinde VOS of Vlaamse Oudstrijdersbond en de meer Belgisch gezinde NSB of Nationale Oudstrijdersbond. Hier poseert de VOS van Kalfort in de tuin van de familie Bosserez (huidige woonst van dr. Marcel Platteaux).



Op de onderste rij van links naar rechts: Flor Van Reeth, Theofiel Cortebeek, Desiré Meersmans (vader van de gesneuvelde Alfons), Jozef Mees (voorzitter), A. Dehoux, Torné en L. Van Herp.
Op de tweede rij E. De Wachter, Verbruggen, L. Van Acoleyen, x, De Schrijver, L. Van Hoock, Eugene Meersmans, J. Verbeeck, Van Assche, x.
Op de derde rij: E. Lamberts, x, L. Wauters, J. Van Eeckhout en E. Daelemans.

6. Kroniek van Kalfort, 1905-1910 (2)

Vooraanstaande naast eenvoudige Kalfortenaren, een onderwijzeres, pastoor, onderpastoor, hulpbisschop, landbouwer of veldwachter. Allen krijgen zij aandacht in de kolommen van het *Nieuwsblad van het kanton Puurs* in de jaren 1905-1910.

Onderwijzers en onderwijzeressen

Op onderwijsvlak is er heel wat nieuws te melden. In 1905 wordt de plaats van hulponderwijzeres, waaraan een jaarwedde van 1100 frank is verbonden, opengesteld. In april wordt Reine Caluwaerts benoemd. Een maand later wordt aan de onderwijzeressen Schampaert en Van Lent de "herinneringsmedalie der regeering van Z.M. Leopold II" toegekend. Theofiel Cortebeek van Liezele behaalt op 8 augustus 1908 het diploma van onderwijzer aan de normaalschool van Sint-Niklaas. Cortebeek zal later onderwijzer worden in Kalfort.

En in 1909 overlijdt hulponderwijzer Jan Van den Maegdenbergh na een lange ziekte. Op zijn graf spreekt hoofdonderwijzer August Huygens de volgende lijkrede uit:

"MM., Het zij mij toegelaten een laatste vaarwel te sturen aan den waarden medewerker, den diepbetreurden vriend, wiens stoffelijk overblijfsel wij heden ter rustplaats vergezellen.

Na in 1882 zijne normale studiën voleind te hebben trad Mr. Van den Maegenbergh als hulponderwijzer in de vrije katholieke school van St.-Pieters-Jette. In October 1885 ging hij in dezelfde hoedanigheid over tot de gemeenteschool van Calfort.

Met ijver en nauwgezetheid behartigde hij de stipte nakoming zijner plichten als onderwijzer. Geene moeite, geen geduld spaarde hij om den geest der kinderen met nuttige kennissen te verrijken en in hun hart de kiemen van het goede te doen ontluiken. Nooit was een last hem te zwaar, hij was tevreden, hij had genoeg in zijne school. Hij ook ondervond, dat het onderwijzersambt, vooral wanneer men aan het hoofd staat van eene talrijke klas, veel krachtinspanning, veel arbeid, veel zelfopoffering vraagt, ja veel meer dan menigeen denkt, en 't was dit onophoudend werken, 't waren die onverpoosde zorgen, welke zijne krachten ondermijnden.

Zoolang hij het vermocht, ja te lang, bleef hij op zijnen post; nooit hoorde men hem klagen, steeds was hij vol moed, even opgeruimd, totdat hij eindelijk den strijd moest opgeven en afgemat, verbrijzeld in augustus 1907 de klas verliet om ze nooit meer weer te zien.

Helaas! Duurbare vriend, wie had ooit gedacht dat u zulke droeve dagen zouden wachten! Langdurig, pijnlijk, zonder genade was zijne ziekte. Wel bleef hij dien gezelligen aard behouden, welke hem kenmerkte; wel zocht hij nog het gezelschap van vrienden en kennissen; maar het griefde hem, meer dan hij zeggen kon, zoo gansche maanden in een vervelend nietsdoen te moeten slijten. En toch had hij nog hoop op herstelling: immers hij was nog in 't schoonste des leven, 47 jaar; hij zou nog eens zijne lessen hervatten! Helaas!... de Almachtige beschikte er anders over.

Zijne laatste ogenblikken vooral waren martelend, doch hij is gestorven als christen, vol gelatenheid, met de zoete overtuigingen zijne plichten eervol te hebben vervuld. (...)



Ik verlies in Mr. Van den Maegenbergh eenen trouwen gezel, eenen besten vriend, een onvermoeiden medewerker. 21 jaren hebben wij samen gearbeid, steeds verkeerden wij in de nauwste betrekkingen, zonder dat ooit de minste oneenigheid deze kwam storen. Ook vergeet ik nooit de genoeglijke uren welke wij samen sleten. (...)

Groot moet uwe smart, onvergetelijk moet uwe droefheid wezen, diepbeproefde moeder en kinderen. Doch troost u met de innige voldoening, dat gij den duurbaren afgestorvene met alle liefde en zelfopoffering hebt bijgestaan en verpleegd tot den laatsten adem zijns levens. Troost U met de vaste overtuiging, dat de geliefde, op wiens gij terecht al uwe hoop en steun vestigde, reeds in den schoonen hemel het loon van zijn edel streven geniet.

Pastoor, onderpastoor en hulpbisschop

Ook op kerkelijk vlak is er heel wat nieuws in deze periode.

Onderpastoor Desiré De Beucker wordt in juni 1909 pastoor benoemd te Schaffen (bij Diest). Zijn antiliberaal denkbeelden hebben hem in conflict gebracht met de “juge” of vrederechter, waardoor hij mee onder druk van pater Hendrik Bloete in 1909 wordt overgeplaatst.

Pastoor Van den Bossche gaat op rust in Puurs. Diezelfde maand wordt Desiré Boeykens, tot dan onderpastoor in Breendonk, benoemd als pastoor in Kalfort. Hij wordt feestelijk ingehaald op 16 juni.

“Woensdag was Calfort in volle feest: de versiering der straten was buitengewoon en op sommige plaatsen oprecht lief te noemen, vooral aan de kerk. Prachtige arken waren op verschillende plaatsen van het dorp opgericht. Tusschen de met frisch groen en vlaggen opgesmukte huizen, meldden de bewoners in over het algemeen zeer welgepaste jaarschriften en dichtten, hunne tevredenheid, hun welkom en hunne oprechte geluukswensen voor den nieuwen Pastoor.

Een stoet van al de maatschappijen, met de schoolkinderen, de overheden en eene eerewacht ging den E.H. Boeykens tegemoet, geleidde hem in zijne nieuwe parochie, na de schoone verwelcoming namens de wereldlijke overheid der gemeente door den heer Burgemeester Verbelen.

Klaroengeschal, opwekkende muziek, geestdrift en gejuich werden slechts onderbroken om de verschillende welcomsgroeten te hooren, die op meerdere stilstandplaatsen den nieuwen herder werden opgedragen.

Rond 3 ure kwam de E.H. Boeykens in de kerk; zijne getuigen waren de eerw. heer Pastoor van Breendonck en zijn broeder onderpastoor te Doornzele. Een puik gelegenheidssermoon werd door den E.H. Deken van Puers gehouden.

Na de kerkelijke plechtigheden hield de E.H. Boeykens ter zijner pastoriej ontoangst van de heeren geestelijken en overheden, terwijl de maatschappijen hem hunne hulde kwamen bieden, en deze was des te inniger daar E.H. Boeykens voor Calfort geene onbekende was, aangezien hij 22 jaren lang als onderpastoor verbleven heeft in het naburige Breendonck, waar hij de algemeene genegenheid bezat en zijn vertrek met spijt vernomen werd.

Moge pastoor Boeykens vele gelukkige jaren te Calfort slijten, dat blijft aller wensch.”



Desiré De Beucker, onderpastoor in Kalfort van 1894 tot 1909.



Desiré Boeykens, pastoor in Kalfort van 1909 tot 1928 .

In 1909 wordt Alfons De Wachter, afkomstig van de Kleine Amer, benoemd tot vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen. Z.E.H. De Wachter trad in het seminarie op 30 september 1876, werd priester gewijd op 20 September 1879, en nog hetzelfde jaar benoemd tot leraar in het Sint-Aloïsiusgesticht in Brussel. Op 30 augustus 1906 werd hij benoemd tot pastoor-deken te Vilvoorde.

Op zondag 25 juli wordt Mgr. De Wachter bisschop gewijd door kardinaal Mercier, in aanwezigheid van Mgr. Heylen, bisschop van Namen en mgr. Legraive, hulpbisschop van Mechelen. Mgr. De Wachter voert vanaf dan de titel van bisschop van Dyonisius.

Een maand later bezoekt de kersverse hulpbisschop zijn geboortedorp. *“Schoon en smaakvol was de versiering van straten en huizen op den doortocht van Zijne Hoogweerdigheid; overal vlaggen, festoenen, groen en heilwensen! ‘t Was als een fraaie tuil van gelukwensen welke men Mgr. De Wachter heeft aangeboden in de talrijke jaarschriften, die meest allen allerbest gelukt mochten heeten! Eenvoudig en zonder veel praalvertoon, zooals ten andere Mgr. De Wachter er zelf naar verlangde, waren de inleidingsstoeten ingericht, doch die eenvoudigheid en stille huldebetooging mangelde het daarom geenszins aan hartelijkheid, wel integendeel, ‘t was als de betuiging eener spontane opwelling van genegenheid en vreugd.*



Bij het plechtige onthaal te Calfort sprak de E.H. Pastoor de verwelcoming en te Puers deed de heer Burgemeester Verbelen de ontvangstrede, waarop Mgr. De Wachter telkens in treffende woorden zijn dank schetste.

't Was vervolgens als een triomftocht naar de parochiekerken, welke beiden voor de gelegenheid in feestdosch, daarbij prachtig versierd waren met bloemen, kransen, wapenschilden en pauselijke en nationale vlaggen.

Te Calfort droeg Mgr. De Wachter eene plechtige mis op en hield eene kanselrede, zoo hartelijk en indrukwekkend, dat meest al de aanwezigen innig ontroerd waren.

Ook zegde Hij de goede bevolking van de parochie oprechten dank voor het schoone geschenk (een kostelijk missaal) hem aangeboden, en voorzeker zal aan Mgr. de bijzondere gift immers duurbaar zijn hem gedaan door de bewoners van den Kleinen Amer, zijne geboortestraat: het schoone Crucifix zal steeds eene eereplaats innemen. Na den dienst had eene groote uitdeeling van brood plaats aan de armen der gemeente.

Te Puers voerden de zangers der Hoogzaal op kundige wijze twee gelegenheidsgezangen uit, voor en na het plechtig Te Deum. Ook hier maakte de aanspraak van Mgr. De Wachter diepen indruk en deed zij de harte snaar der talrijke aanhoorden gevoelig trillen. Puers schonk den nieuwen Bisschop twee schoone misgewaden, rood en wit, welke Mgr. De Wachter steeds met voorliefde in zijne huiskapel zal bezigen.

De kerkelijke plechtigheden ten einde, bracht de feeststoet den Hoogweerden Hulpbisschop naar de Dekenij, waar des namiddags, onder het gastmaal, de Jonge Katholieke Wacht hare hulde kwam bieden en door Mgr. De Wachter inniglijk geluk en volharden in den strijd voor het goede werd gewenscht, waarbij de Wacht steeds op zijn steun zal mogen rekenen!"

En vele anderen...

Diverse onderscheidingen worden aan Kalfortenaren verleend.

Landbouwer Petrus Nuten ontvangt in 1906 een speciale decoratie van 2^{de} klas omwille van zijn verdienste bij het “inrichten of beheeren van onderlinge of samenwerkende maatschappijen of van beroepsgeenootschappen van landelijk belang”.

In 1907 ontvangt Rosalie Desaeger het nijverheidsereteken van 2^{de} klas omwille van haar 35-jarige loopbaan als dienstmeid bij juffrouw Joanna Seghers.

Henri Bosserez slaagt in 1907 in zijn eerste examen van kandidaat in “natuurlijke wetenschappen voorbereidend tot de geneeskunde”.

In 1909 wordt het burgerlijk ereteken, medaille van 1^{ste} klas, verleend aan oud-veldwachter Frans De Schryver.



Het geboortehuis van Mgr. De Wachter op de Kleine Amer (huidige woonst van de familie Bellon).

7. KVLV-nieuws

Vanaf de start van het nieuwe werkjaar zet KVLV vrouwen letterlijk in beweging. Twee grote pijlers van een gezond leven zijn: voldoende beweging en een evenwichtige voeding.

Het zijn twee privé-terreinen waar slechts één sleutel op past: het is de sleutel van de persoonlijke motivatie. **Die sleutel zit van binnen!** Beweging en gezonde voeding is de rode draad doorheen het jaarprogramma. Dit jaarprogramma presenteren we op de startvergadering van 3 oktober.

Programma 2006

- 26/09: Najaarsreis naar de Zeeuwse eilanden
- 03/10: Startvergadering “ ‘t Zit vanbinnen “
- 16/10: Tapa's en antipasta
- 17/10: Gewestelijke vergadering: “De schaamte en de schrik, goesting en genot”
- 18/10: Kransen maken, kransen versieren
- 31/10: Kransen maken, kransen versieren
- 07/11: Haal je schatten uit de watten
- 13/11: Witloof van hier, eet je met plezier
- 17/11: Spinning (De Brug)
- 27/11: Agra: Hoe bespaar ik op mijn energiefactuur?
- 05/12: “Met feestelijke muziek de 21ste eeuw in”
- 15/12: Kerstfeest



Programma 2007

- 16/01: Op adem komen (55+)
- 22/01: Agra: De wereld aan tafel
- 23/01: Gezonde feestmenu's - verjaardag



- 03/02: Feestvergadering
- 12/02: Gewestelijke vergadering: Chronisch Vermoeidheids Syndroom
- 26/02: Agra: Aromatherapie
- 27/02: Erfenis, schenking en testament

- 06/03: De tijd van toen, al wat mij stoort (55+)
- 20/03: Over vitamines en supplementen
- 21/03: Gewestelijke quiz (De Kollebloem)



- 17/04: Rabarber, het lijnvriendelijk lentesnoepje
- 17/04: Agra-reis
- 24/04: Fietstocht + tuinbezoek
- 08/05: Voorjaarsreis: Leuven en omstreken

We nodigen alle leden uit en we hopen dat iedereen vriendinnen en burens meebrengt om kennis te maken met onze werking.

Het bestuur

Alma Van Segbroeck	03 889 06 64
Ann Peeters	03 899 19 62
Aquiline Peelman	03 889 15 26
Delphine Moons	03 889 53 16
Frieda Van de Ven	0474 41 74 51
Godelieve Vanachter	03 889 83 95
Ingrid Bessems	03 889 17 77
Ivonne Van Walle	03 889 19 50
Juliette Cools	03 889 25 86
Lutgarde Demul	03 889 23 09
Maria Van Verre	03 889 37 20
Marie-Jeanne Vanachter	03 889 01 61
Marleen Van Baden	03 899 41 92
Nicole Michiels	03 889 01 36
Pascale Matthieu	03 889 67 52
Rita De Boeck	03 889 09 38
Nini Vivijs (voorzitster)	03 889 63 69
Marina Van Der Linden (secretaresse)	03 889 28 29
Maria Meersmans (schatbewaarder)	03 889 21 25
Maria Lauwers (reisverantwoordelijke)	03 889 42 01



Voorzitster Nini Vivijs met links ontslagnemend secretaresse Ria Schokkaert en rechts haar opvolgster Marina Van der Linden.

Zoals je ziet, is ons bestuur gewijzigd: Marina Van der Linden neemt de taak van Ria Schokkaert over. Tijdens een afscheidsfeestje werd Ria op passende wijze bedankt voor haar jarenlange inzet. Hier volgt het woordje van de voorzitter Nini Vivijs en het antwoord van Ria.

We tellen vandaag 15 gelukkige jaren secretaresse van KVLV, nu Vrouwen met vaart. Uitnodigingen schrijven, verslagen maken, geld beheren, beleid mee uitstippelen, nauwgezette contacten met Leuven-Wijgmaal onderhouden, kilometers toeren om de bestuursleden uit te nodigen, meestal laat op de avond terwijl iedereen in zijn luie zetel achter de TV zit. Dat is zo een kleine voorstelling van wat jij zolang hebt gedaan voor onze vrouwenbeweging.

Maar ik zou veel te kort schieten als ik er niet bij zou zeggen dat jij dat allemaal zo correct, zo deskundig, maar toch zo bescheiden deed. Deze bescheidenheid maakt je zo waardevol in ons bestuur. Je vele talenten heb je niet ingegraven of opgeborgen, maar ten volle laten renderen voor KVLV, de parochie, je werk en laat ons zeker je mooi gezinnetje niet vergeten. En daar zal je vanaf nu veel meer tijd aan kunnen spenderen. Ik zie Florent en de kinderen al genieten van moeders aanwezigheid.

Eigenlijk zou ik kunnen zeggen: "Je was een dikke brandende kaars in onze groep en dikwijls heb jij dat licht doorgegeven aan velen van ons." Ria, bedankt voor deze goede inzet, voor je orde, voor je voorbeeld van deskundige gedrevenheid, voor je gevat spreken, voor je wijze woorden, voor je woorden van troost, voor je durf om rechtlijnig te denken, voor zo veel gegeven tijd.

Antwoord van Ria

Na een hele lange loopbaan van Mariette De Boelpaep, die spijtig genoeg door ziekte moest worden stopgezet, kreeg ik in 1991 de vraag of ik haar taak niet wou overnemen. Met veel enthousiasme en met volle overgave ben ik aan deze taak begonnen. Met Aquiline als voorzitter vormde ik een goed rijdende tandem. Door het gebruik van de PC veranderde er veel in de manier van werken. Uitnodigingen die vroeger door Mariette manueel werden geschreven, werden vervangen door getypte exemplaren. Uitnodigingen en verslagen van bestuursvergaderingen werden ingevoerd. In 1995 ging ik er ongeveer anderhalf jaar tussenuit, dit om gezinsredenen.

Nini, die ondertussen tot voorzitter was gekozen, kwam mij echter vragen om een terugkomst te overwegen. Na lang nadenken heb ik toegezegd. Voor de tweede maal was er een tandem vertrokken, die eveneens goed gesmeerd liep. Ondertussen werd bij KVLV Leuven een website ontwikkeld, wat de bestellingen van materiaal en boeken sterk vergemakkelijkte. Manuele betalingen werden zoveel mogelijk vervangen door betalingen via overschrijving en netbanking. Kortom, alles is ondertussen met de tijd mee geëvolueerd. Vergelijken met 15 jaar geleden is bijna onmogelijk.

In die 15 jaar hebben we samen vergaderd, naar oplossingen gezocht, gepland, georganiseerd, gelachen, ook wel eens geklaagd, nieuwtjes verteld, afgewassen, opgediend, praatjes gemaakt... kortom, samen geleefd en er deugd aan gehad.

Maar voor alles is er een tijd, zegt men. Er zijn andere zaken die op dit moment mijn prioriteit krijgen. Ik wil jullie allemaal danken voor de fijne momenten, voor de jaarlijkse bloemen met secretaressedag, voor de vriendschap, voor het samenzijn. Ik zal deze periode zeker nooit vergeten!

Ik wens jullie als vrouwen met vaart, veel meewind en veel plezier, zodat alle leden van KVLV er mee kunnen van genieten. Bedankt voor alles en nog veel enthousiasme in de verdere uitbouw van de vereniging.



8. Gebedsgroep Onze-Lieve-Vrouw

Geschiedenis

Toen in de jaren tachtig de ommevang een nieuw kleedje kreeg en daardoor de belangstelling voor de verering van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan opnieuw toenam, werden er bedevaarten georganiseerd. Na autobus-bedevoarten naar Italië in augustus en november 1989 kwam bij een aantal Kalfortenenaren de gedachte op om een gebedsgroep te stichten.

Samen met Siska, de huishoudster van wijlen E.H. Putseys en van pater Fons, werd op 8 december 1989 definitief van wal gestoken. Er werd gekozen voor een vaste dag, namelijk de eerste zaterdag van elke maand om 16.00 uur in de Rozenkransweg

Werking en activiteiten

Vanaf januari 1990 werd elke maand de rozenkrans gebeden in de rozenkransstuin. Al gauw sloten mensen zich spontaan aan bij de groep. Na een tiental jaren, toen enkele leden het door ouderdom wat moeilijker hadden om één uur lang buiten in de tuin te bidden, werd er gezocht naar een alternatief. Omdat er minder kerkgangers kwamen naar de vijfurenmis, was de weekkapel vrijgekomen, wat de perfecte ruimte was. Enkel in september wordt er nog in de tuin gebeden, net zoals vroeger.

Uitnodiging

Wie zich geroepen voelt om mee te bidden, is welkom, elke eerste zaterdag van de maand om 16.00 uur. Wie eerst wil kennismaken, kan er even komen bijzitten. Het einde is voorzien rond 16.50 uur net voor de mis van 17.00 uur.

Vragen

Wie vragen heeft over deze gebedsgroep, wie speciale intenties heeft, of wat dan ook, kan steeds terecht bij Liliane en Fons Tierens (tel 03 889 20 88 of e-mail alfons.tierens@telenet.be).

9. Maria-ommegang 2006

Dit jaar heeft de spanning er goed in gezeten! De voorbereidingen waren goed verlopen. De groepen waren samengesteld. De wagens waren klaar. De belangstelling van de media was groot. Op zaterdagavond haalden we nog de Vlaamse televisie in het programma *1000 zonnen en garnalen*. Er hing weer enthousiasme in de lucht... Maar de weersberichten waren niet schitterend. Er bleef maar één keuze in zo'n omstandigheden: voortwerken, niet teveel nadenken over wat er zou gebeuren mocht het hard regenen. Iedereen bleef er voor gaan...

De bedevaartweek was trouwens al eerder goed gestart. De Maria-avond met als thema "Maria afgebeeld" ging recht in het hart van de vele aanwezigen. Een volle kerk luisterde naar Kalfortenaars en bedevaarders die getuigden wat Maria voor hen betekende. Verder vormde het beeld dat kunstenaars hebben geschapen de rode draad. Dankzij de medewerking van de Harmonie Concordiavrienden, ons Zangkoor, onze lectorengroep en een groep danseresjes werd het een uitgave die we niet zullen vergeten.





De volgende dag werd de openingmis van de bedevaart opgeluisterd door het Koninklijke Chorale Caecilia uit Antwerpen. Het koor wist zich perfect aan te passen aan de liturgie en werd daarvoor ook gemeend gefeliciteerd met een hartelijk applaus. Ook de rest van de week was er veel volk in onze kerk. Vele bedevaarders hebben de weg naar Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan teruggevonden.

Ook het nieuwe bedevaartboekje lijkt aan te slaan. We zitten bijna door onze voorraad heen, zodat we waarschijnlijk volgend jaar al aan een herdruk moeten denken!

Zondagochtend leken onze ergste voorspellingen uit te komen. De lucht zat compleet dicht. Het regende... en het zag er niet naar uit dat het op korte termijn zou veranderen... Je hoorde de mensen op straat vertellen: "Dit keer zal ze eens niet kunnen uitgaan, sé! Amaai, dat zou de eerste maal zijn". Bij een aantal medewerkers rees de twijfel. "Wat moeten we doen?" Het antwoord van de werkgroep was kordaat: voortwerken! En dan gebeurde het wonder weer... Van zodra we de groepen begonnen op te stellen, hield het op met regenen. Meer zelfs: de zon kwam erdoor. We konden de ommegang laten plaatsvinden zoals gepland. Het regende in Willebroek, Antwerpen, Steenhuffel... In Kalfort bleef het droog.

En achteraf tussen pot en pint hoorde je zeggen: "Heb je daar aan getwijfeld misschien? Als de ommeegang plaatsvindt, is het altijd goed weer". Het minste dat we kunnen zeggen, is dat we door het oog van de naald zijn gekropen en dat we een van de spannendste, maar ook meest deugddoende ommegangen van de laatste jaren hebben meegemaakt. De nieuwe elementen die er in staken, sprongen weer in het oog: de opening met de choreografische groep Soley uit Willebroek, de Excaliburriders uit Sint-Niklaas, de nieuwe kledij in de groepen rond 1300, de toneelkring van Tisselt die voor het eerst figureerde in het Boerenkrijgtafereel, de oldtimer met Baptist Vertongen... Op dus naar de twintigste editie in 2007!

Iedereen is weer zeer hartelijk bedankt voor de medewerking aan dit jaarlijkse groots evenement. Alle medewerkers en deelnemers zijn uitgenodigd op de **open bijeenkomst op zaterdag 28 oktober** om 20.00 u. in de parochiezaal. Op het programma: gezellig samenzijn met een natje en een droogje en het bekijken van de video-opname van de ommeegang van dit jaar.



10. Familienieuws

Doopsels

13 augustus 2006

Zanna, dochtertje van Jo De Cock en van Gina De Bondt, geboren te Bornem, op 16 maart 2006, Haagstraat 6, Kalfort.

Wannes, zontje van Geert Bernaerts en van Greet Vervoort, geboren te Wilrijk op 10 april 2006, Coolhemstraat 10, Kalfort.

Lore, dochtertje van Gert Tonnelier en van Els Peeters, geboren te Bornem op 29 mei 2006, Kruisveld 17, Ruisbroek.

10 september 2006

Nya, dochtertje van Yoeri Szapinszky en van Gwen Vanhoegaerden, geboren te Bornem, op 27 juni 2006, Kalfortdorp 46, Kalfort.

Nya figureerde als ons kindje Jezus in de ommeegang.



Overlijdens



Hubert Cortebeeck, echtgenoot van Josée Dekeersmaeker
(° Mechelen, 27 juli 1933 - + bornem, 19 september 2006)



Rosa Van Thienen, echtgenote van Richard Polfliet
(° Puurs, 27 februari 1928 - + Kalfort, 13 september 2006)



Alfons Saerens, echtgenoot van Françine Verbeke
(° Mechelen, 28 december 1935 - + 11 september 2006)



Ludo Moeyersons, echtgenoot van Yolanda Pepermans
(° Liezele, 13 januari 1948 - + Bornem, 11 augustus 2006)



Marcel Amelinckx, weduwnaar van Louisa Boey
(° Puurs, 16 januari 1927 - + Bornem, 2 augustus 2006)



Lea Merckx, weduwe van August Verheyden
(° Boom, 19 september 1927 - + Bornem, 21 juli 2006)

11. Kalender

Wo. 11 oktober	20.00 u.: Ouderavond 2de jaar vormselcatechese
Za. 28 oktober	20.00 u.: Open bijeenkomst Maria-omwegang Gezellig samenzijn voor alle deelnemers en medewerkers (Parochiezaal)
Di. 31 oktober	17.00 u.: Avondmis Allerheiligen
Wo. 1 november	11.00 u.: Eucharistieviering Allerheiligen 15.00 u.: Gebedswake overledenen van het voorbije jaar
Zo. 26 november	11.00 u.: Christus Koningviering Chiro
Zo. 24 december	17.45 u.: Kerstavondviering (Breendonk)
Ma. 25 december	11.00 u.: Kerstviering (Kalfort)
Di. 26 december	14.00 u.: Kerststallentocht (Breendonk)



Het officiële liedboek van de Vlaamse katholieke kerkgemeenschap verscheen voor het eerst in 1976. Nu, 30 jaar later, verschijnt de tweede editie. Deze nieuwe editie is een grondig herwerkte en aangevulde uitgave. Op zondag 1 oktober wordt deze nieuwe uitgave boven de doopvont gehouden in de abdijkerk van Averbode.



Ook in Kalfort gaan wij gebruik maken van de nieuwe "Zingt jubilate". Voor ons zangkoor werd het liedboek aangekocht. Het tekstboek met de eucharistische gebeden en de teksten van alle liederen zal binnenkort de oude tekstboekjes vervangen. Dit is voor onze parochie een hele investering. Maar we zijn ervan overtuigd dat onze kerkgangers dit zeer zullen appreciëren.

12. Kruiswoordraadsel



Horizontaal (van links naar rechts)

- vroegere bewoners van het huis van dokter Platteaux
- gedeelte van de natuurkunde dat zich bezighoudt met verschijnselen van het licht - vogel
- bijgevolg - kleur
- jongerenkrant van *Het Nieuwsblad* - Jezuskindje in 2006
- Brusselaar - pronken
- bijwoord - ongevoelig voor verder genot
- nieuw Kalforts meisje - onderzoekshandeling bij prostaatanker
- lispel - onafhankelijke vakbond uit Wit-Rusland
- dubbele klinker - plaatsnaam
- nieuwe secretaresse van onze Vrouwen met vaart - zotskap

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 pastoor in Kalfort vanaf 1909
- 2 opstand - meisjesnaam
- 3 Standard Gent (afk.) - werktuig
- 4 één van de bergen van Jeruzalem - Vlaamse oudstrijders
- 5 exempli causa (afk.) - yellow pages (afk.) - lidwoord
- 6 gewas (dit jaar in de belangstelling bij KVLV)
- 7 reeds - lengtemaat
- 8 kom je wel eens tegen met Kalfort kermis
- 9 achtervoegsel - stierenvechter
- 10 geboortestraat van hulpbisschop Mgr. De Wachter

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	D	I	N	N	E	W	E	T	H	
2	E	N	T		P		C	L	U	B
3	R	N		Z	I	K	O		I	R
4	T	A	M	A	R	A		A	S	E
5	I	T	A	L	I	A	A	N		E
6	G	U	N		S	K	I		E	N
7		R	D	S		K		L	I	D
8	C	A	E	C	I	L	I	A		O
9	E		L	E	D	E		R	E	N
10	L	A	A	F		M	U	S		K

Oplissing nr. 58

Het 60ste Kalfortse Klokske verschijnt in december 2006.
 Artikels zijn welkom tot 1 december 2006 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een
 vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 van
 Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.
 Met dank bij voorbaat.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen
 ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.