

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



## de kalfortse klok

15° jg., september 2005,  
n° 55

*Verantwoordelijke uitgever:*

Guy De Keersmaecker

Breendonkdorp 90

2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

[guy.de.keersmaecker@skynet.be](mailto:guy.de.keersmaecker@skynet.be)

*Redactieadres:*

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: [info@kalfort.be](mailto:info@kalfort.be)

*Kalfort op het internet:*

<http://www.kalfort.be/>

# 1. Inhoud

1. Inhoud	3
2. Woord vooraf	4
3. Bezinning: Herfst	5
4. Woordje van pastoor Guy	7
5. Uit de oude doos	9
6. Kroniek van Kalfort: 1900-1905 (3)	10
7. KVLV start nieuw werkjaar	15
8. KWB neemt een nieuwe start	17
9. Chironieuws	18
10. Ziekenzorg	20
11. Maria-omwegang 2005	21
12. Familienieuws	23
13. Kalender	25
14. Kruiswoordraadsel	26

*De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort*

## 2. Woord vooraf

Beste lezer

De vakantie zit erop. Na een welverdiende rust zijn de Kalfortse verenigingen weer volop in actie geschoten. Het jaarprogramma is samengesteld, de eerste vergaderingen zijn gehouden... De Kalfortenaren hebben weer heel wat kansen om zich tijdens de herst- en wintermaanden te vormen en te ontspannen in de schoot van onze verenigingen.

Heel deze Kalfortse klok ademt dit verenigingsleven uit. Je kan kennismaken met de programma's van de diverse verenigingen. We geven ze graag een steuntje in de rug door jullie allen uit te nodigen. Blijf niet zitten in je eigen besloten wereldje! Daar gaat onze samenleving aan kapot. Als we alleen blijven zitten, verzuren we! Maar neem deel! Er zitten tientallen bestuursleden met open armen op jou te wachten.

De redactie.



### 3. Bezinning: Herfst

De herfst is de avond in de seizoenwisseling. Zo plotseling en onverwacht is hij gekomen. September heeft hem ingeluid. Oktober volgt. De kortende dagen worden, zijn en vergaan in eenzelfde serene stilte.

Doorgaans meldt de dageraad zich vorstelijk en beloftevol aan. In de wazige horizont van sliertige mist en nevel, boven 't groen-grijs getinte essenbos, dat schuifelend ademt, groeit het vredig-tintelend morgengloren naar het zuiver, bodemloos hemelblauw toe. Mistbanken rollen, wringen en spelen door mekaar en onthullen het mooiste droomgezicht: een teerroos zonnelicht dat immer dieper en intenser door je ogen naar het hart gulpt en het verblijdt; een kleurschakering ruw naast en door mekaar geklad, en toch - hoe wonderbaar - zo één in harmonie.

In de dag is de azuurblauwe hemelkoepel beklad met rafelige proppen zoals een landschapschilder het niet eens kan dromen, laat staan op doek kan vatten. Stom verbaasd door d'eigen schoonheid van hun wiegelend spiegelbeeld dromen bomen met ingehouden adem langs de rustige waterkant. Het water tokkelt zijn eigen melodietje op de snaren van de licht trillende rimpels, speels bewogen door de zachte bries. 't Bos staat stil te prevelen in een mystieke stilte. De uitgeholde boswegel ligt dor, omzoomd door spichtige, van kleur verschoten onkruidtakken. Als een slang kronkelt hij zich doorheen de donkere, kille schaduw van het kniebuigend kreupelhout totdat hij zichzelf verliest.

Weifelend, uit vrees die wilde schoonheid maar enigszins te schenden, kuier je verder, stapje voor stapje, met een ietwat sneller kloppend hart. Reeds voel je het aan: je waagt een stap in het blijkbaar onbekende. Bij elke tred kreunen de glimmende, roestbruine en goudgele bladeren. Ietwat verder op het insluimerend veld, dat van langs om meer wordt overspoeld door en wegzinkt in het niet onder de wals van de zwaar beladen, aanrollende nevelslierten, krommen ruggen dieper naar de aarde toe. Noestige handen wroeten erin; de laatste oogst wordt zorgzaam opgeborgen. De dampende beemden liggen kort afgegraasd, met hier lang opgeschoten, naakte onkruidtakken, en daar onder de golving van rosse, uitgedroogde en afgestorven grasstengels. De aarde heeft nu haar taak volbracht. Gewillig legt ze zich te ruste.

En 's avonds daalt de stilte nog tastbaarder neer. Soms wil je eens roepen, maar je eigen stem stekt. Geen echo meer. Of toch? Aan de wegdeinende horizont hoor je nog amper het monotoon, ietwat schrikjagend gekras van kauwen die hun nest opzoeken. Nu sta en voel je je alleen. De stilte heeft je afgezonderd en duisternis je totaal omhuld. Zo nu en dan wenken een paar zwak pinkogende sterren je toe als enig teken van leven. Klein voel je je worden, en nietig. Zwijgend sta je daar - misschien doelloos? - het hart boordevol van stille berusting en dronken van al die nooit eerder vermoede schoonheid. Je dagdagelijkse zorgen laten je met rust. Zelfs stel je jezelf geen vragen meer. Toch, diep in jezelf knaagt nog een vage, onverklaarbare melancholie. Die ruik je in de wrange rook van het nog smeulend aardappelloof. Je ziet de natuur rondom je sterven, en je voelt je, meer dan ooit, met haar verbonden. Je weet, neen, je 'ervaart' dat iemand, veel groter dan jezelf, achter dit gebeuren staat: een sterven, niet in een gespannen of bange verwachting, maar vredevol in totale berusting en overgave. Je vouwt intuïtief je handen tot gebed, maar je vindt geen woorden. Pas, zo klein als je nu bent, dringt het tot je door: enerzijds de zin waarom je in het Credo God vader noemt, eerst van de 'zichtbare' en pas daarna van de 'onzichtbare' dingen, en anderzijds dat kristen zijn geen kwestie is van moraal, maar - ik zou haast durven zeggen - van mystiek. En misschien bedauwen een paar ongedwongen tranen je gesloten, matte ogen omdat je van dit wonder gebeuren én in de natuur én in je eigen hart zo weinig begrijpt. Nu doorvoel je God als iemand die je nabij is met zijn vrede.

Van de herst, de avond in de natuurwisseling, kan je volop genieten. Hij maakt je gevoelig en stemt je mild. Je hoeft alleen maar je ogen te laten rusten op het zichtbare, en de stilte te leren beluisteren om de rijkdom ervan te ervaren. De herfst, hij nodigt je uit tot bezinning, en die is heilig.

Felix.



## 4. Woordje van pastoor Guy

Het nieuwe werkjaar is gestart. Straks zullen we de kinderen weer inschrijven voor de vormselcatechese. En over niet zo lange tijd zullen we weer eens moeten kijken hoe we de eerste communie gaan organiseren. En tussendoor komen er zo'n 20 à 30 aanvragen om een kindje te dopen.

Bij dit besef kreeg ik wat lood in de schoenen... De communievieringen, de doopvieringen: het zouden feesten van 'ontluikend' geloof moeten zijn, hoogtepunten in het leven waar we God ontmoeten als de Levende. Hoe vaak is het niet het tegendeel? Hier en daar ervaar je zelfs manifeste onwil van ouders om bij die gelegenheden wat bezig te zijn rond het eigen geloof. Vorig jaar zei een mama me letterlijk 'dat heeft niets te maken met mijn geloof'. Ik vraag me regelmatig af: hoelang kunnen we op deze manier nog doorgaan? Eigenlijk gaan we met deze dingen nog om zoals in mijn kinderjaren 35-40 jaar geleden. We leven ondertussen in een totaal veranderde kerkelijke en culturele context. Moeten we niet opletten dat deze 'sacramenten' niet verworden tot een soort folkloristisch kinderfeestje wat nog weinig met Jezus en zijn Boodschap te maken heeft?

Zou het niet kunnen dat we verspreid over een heel jaar vijf à zes zondagen programmeren waar een klein aantal achtjarigen (hooguit een zestal) tijdens de zondagsmis hun 'eerste' communie ontvangen en dat dit de aanleiding is om ouders gedurende een drietal avonden samen te brengen om stil te staan bij de diepere dingen van het leven: het mysterie van een opgroeiend kind, de boodschap van Jezus, eucharistie vieren in het leven van jonge gezinnen enz. Akkoord, met deze kleine groepjes zullen de vieringen heel wat soberder zijn maar misschien wel meer doordringen tot de kern....

En voor het vormsel? Nu komen de toekomstige vormelingen, verspreid over twee schooljaren, twintig keer samen om zich voor te bereiden op dit sacrament. Zou al deze energie niet beter gaan naar bijeenkomsten met de ouders waar ze op een boeiende en eigentijdse manier kunnen 'proeven' van de Blijde Boodschap? Als ouders geboeid raken door Jezus stralen ze dit zeker over naar hun kinderen. De bijeenkomsten met de kinderen kunnen dan beperkt worden tot een paar namiddagen.



Het zijn ideeën , voorstellen waar we nog veel zullen moeten over praten en waar zeker nog geen beslissingen in genomen zijn  
Zulke vragen houden me intens bezig. Ik zou graag zien dat de bredere parochie deze onderwerpen opneemt....

Bij het begin van het werkjaar wil ik al onze parochiewerkers 'goede vaart' toewensen en hen aanmoedigen om ook al eens 'naar het diepe' te varen waar succes niet altijd op voorhand zal gegarandeerd zijn maar toch een innerlijke vreugde kan geven. Een bijzondere groet aan de mensen die ziek zijn of bejaard en er niet altijd meer ten volle kunnen bij zijn bij alles wat georganiseerd wordt. Ik wil hen uitnodigen om voor onze parochie te bidden en ook voor mij. Van enkelen onder hen weet ik dat ze al eens voor mij bidden. Dat draagt mij. Ik bid ook voor jullie, elke dag!

Pastoor Guy





## 5. Uit de oude doos

**De kermistoonstelling Sportief Kalfort was een schot in de roos. Heel veel mensen kwamen proeven van de sportprestaties van de eigen Kalfortenaren. Reden genoeg om nog eens in te zoomen op onze Kalfortse voorlijn bij Puurs Excelsior in Derde Nationale.**

Vier jongens uit Kalfortdorp maakten in de jaren zestig het mooie weer bij Puurs Excelsior en leidden de club tot ongekende hoogte. Jef en Leo Szapinszky en Luc Moons (met het "gouden hoofd") klonnen vanuit de jeugdreeksen in 1959-1960 op tot de 1ste ploeg van Puurs Excelsior, dat toen in derde provinciale speelde. Ze startten met Puurs een ongelooflijke reeks van overwinningen, waardoor bijna jaar op jaar kampioen werd gespeeld. Jos De Wachter zou de drie in 1965 vervoegen na een carrière bij KV Mechelen en de gouden aanvalslinje van Puurs vervolledigen.

In zeven jaar tijd klom Puurs Excelsior op van 3de provinciale naar 3de nationale met meestal spelers van eigen gemeente, met naast De Wachter, Moons en de Szapinszky's ook nog Rik Schelfhout, Gerard De Vleeschouwer, Jef Bogaert, Willy De Bruyn, Jef Peeters, Pol De Wit, Walter De Smedt en Karel De Laet. Trainer Albert Bers en verzorger Julien Raes speelden een belangrijke rol in het succesverhaal. De ploeg werd ongelooflijk populair waardoor het aantal toeschouwers spectaculair toenam. De thuiswedstrijd tegen Boom in 3de nationale kreeg 6000 toeschouwers te verwerken; die tegen Willebroek 5000; veel meer dan het stadion kon slikken. De auto's stonden geparkeerd tot aan Upjohn. Leo en Jef moesten met de fiets naar het voetbalstadion, omdat ze er door de drukte met de auto niet konden geraken. Leo, Jef, Luc en Jos houden aan deze tijd fantastische herinneringen over, en met hen de vele voetbalsupporters die toen massaal achter Puurs Excelsior stonden.

Na Puurs speelde Luc Moons nog bij Mons, Dendermonde en Londerzeel. De Szapinszky's zochten hun voetbalgeluk bij Zele en Dendermonde. Jef werd ook trainer van Dendermonde, later bij Puurs. Jos De Wachter werd trainer bij Wintam en Puurs. De wonderjaren voor Puurs Excelsior waren toen voorbij. De successen die in de jaren zestig en zeventig dankzij onze Kalfortse jongens werden bereikt, werden nooit meer geëvenaard.

## 6. Kroniek van Kalfort, 1900-1905 (3)

**Van de familie De Boeck-De Wachter van de Kleine Amer werden vier broers priester. Achiel en Egied werden missionaris bij de orde van de Scheutisten; Alfons en Jules werden priester. En hun nonkel Alfons De Wachter werd hulpbisschop van Mechelen. Egied was de eerste broer die priester werd. Hij trok in 1900 naar Kongo. Op 10 juli 1900 deed hij zijn eremis in Puurs (de Kleine Amer hoorde immers tot in 1958 tot de parochie Puurs).**

Het *Nieuwsblad van het kanton Puurs* leverde het volgende verslag af. "Verleden Dinsdag heeft de schoone gemeente Puers eenen heuglijken dag beleefd: een harer jeugdige zonen, de E.H. De Boeck, van den Kleinen Amer, droeg den Allerhoogste zijne Eeremis op. Het weder, sedert lang besproken, was uitnemend prachtig: Sint-Pieter, patroon der parochie, had woord gehouden. De regen, die al veertien dagen lang klein en groot had misnoegd, speelde in den vroegen morgen zijnen laatsten troef uit, en weldra was er overal beweging en leven. Vlaggen, praalbogen en jaarschriften prijkten bij arm en rijk. Op den Kleinen Amer vooral, waar de achtbare familie De Boeck zeer geacht is, ging het er als om strijd wie het meest zou versieren.

Juist om tien ure beklom de ijverige Neomist, stralend van geluk en bijgestaan door de EE. HH. De Wachter en Van den Broeck, pastoors van Campenhout en O.L.V. Waver, door den E.H. Cools, onderpastoor in de Miniemen te Brussel, en verders door drij jonge priesters zijner vrienden, de trappen des altaars. Onder de kunstige leiding van den heere Jan De Block voerden de zangers van het dokzaal eene prachtige mis uit: onnoodig daar iets meer bij te voegen; iedereen weet dat de Puersche zangers altijd eer halen van hun werk. Zeggen wij liever iets meer van de welsprekende rede, door den E.H. Deken te dezer gelegenheid aan zijne parochianen gericht. Steeds tot in de ziel verblijd is die ware herder wanneer hij een zijner schapen tot de onbegrijpelijke waardigheid van het priesterschap verheven ziet. En 't is dan ook die waardigheid, welke hij verleden Dinsdag, na den jongen missionaris en zijne bloedverwanten geluk gewenscht te hebben, op eene treffende wijze deed uitschijnen. Niets kan bij die waardigheid en macht vergeleken worden, noch op aarde, noch in den hemel: God zelf, de Schepper, gehoorzaamt aan zijn schepsel.



*De familie De Boeck in 1920. T.g.v. pontificale mis van Achiel poseren de broers met hun nonkel. Van links naar rechts Achiel De Boeck (Scheutist), Egied, Mgr. De Wachter, Alfons (onderpastoor in Brussel) en Jules (brancardier).*

Werd bijzonder opgemerkt: het woord van den grooten Apostel Paulus: "Niet alleen zij de boom gezegend die de vruchten voortbrengt, maar nog de grond waar hij op rust." Ja, wie kan wel zeggen wat al zegeningen een nieuwe priester bijbrengt, voor de zijnen en voor de geheele parochie! Na die roerende woorden, die aan menig oog een traan deed pinkelen, had er weldra een nog aandoenlijker tooneel plaats: voor de eerste maal sprak hier de nieuwgezalfdde 's Heeren wonderwoorden uit; zijne bevende handen gingen ten hooge en in die handen aanbaden wij ootmoedig het goddelijk bloed van Jesus-Christus onzen Heere. En dan, na driemaal gezucht te hebben: Ik ben niet weerdig, Heer! Mocht hij met denzelfden God, dien hij zelf op zijn machtig woord op d'aarde riep, en zijne hongerige ziele en die zijner brave bloedverwanten verzadigen. – Te Deum laudamus!

Met recht en reden ontsnapte toen aan aller borsten het dank- en jubelgezang: "U, o God, loven en danken wij, die de geringen verheft, en hen opricht uit het stof, om ze te plaatsen naast de vorsten, naast de vorsten van uw volk."

Op gansch den doortocht was de jeugdige zendeling het voorwerp der uitbundigste bliken van achting en eerbied: bijzonder op zijn gehucht waar op ieders gelaat de innigste voldoening en genegenheid straalde; aan hunnen geestdrift geen palen meer wetende, hadden die goede lieden voor de woning van den jongen Leviet een prachtig bloementapijt aangelegd tusschen twee mastenboomkens, met veelkleurige ballonkens en vlagskens versierd.

Op het broederlijk feestmaal werden den toekomenden zendeling welsprekende heildronken gedaan, o.a. door den E.H. Pastoor-Deken der parochie, den heere Dokter Janssens, lid der bestendige deputatie, en door een zijner gezellen in naam der Congregatie van Scheut; en allen uitten den wensch dat Egied eens vele zwarten in de heilzame wateren des Doopsels mochte wit wasschen.

Ja, brave vriend, ad multos annos! Ga vastberaden, en 't kruis in d'hand, tot die wilde volkeren, en leer hun dat de God der blanken ook de hunne is, dat de Gekruisigde van Golgotha ook voor hen zijne armen uitspreidt en dat dezelfde kroon hen wacht in den hemel. Wij allen, wij zijn overtuigd dat het onzen dorpsgenoot, noch aan moed en wilskracht, noch aan zielenijver en zelfverloochening mangelt. Een ieverige arbeider in 's Heeren wijngaard zal hij wezen: zoo menigmaal immers hebben wij in stilte zijne rechtschapen ziel, zijne vrome inborst en gevoelvol hert bewonderd, en op voorhand reeds mochten wij ons over zijne edelmoedige pogingen verheugen, zoo het doel zijner zending er alleen van afhing.

Doch een andere machtige hefboom dient nog in acht genomen te worden: de geldelijke ondersteuning. Die wilde volkeren, gij weet het, die het Opperwezen nog niet en kennen, liggen nog steeds versmacht in het modder der afgoderij en ondeugd en het lichamelijk leven wordt maar geteld zoolang het nuttig kan wezen. Maar al te licht ontmaken de ouders zich van hunne kinderen. Gelukkig nog zoo zij ze op de openbare wegen niet van honger en gebrek laten omkomen, maar liever den blanken missionaris te koop bieden. Hoe dikwijls voelt deze zijn hert niet bloeden omdat hij die zielen niet kan redden! Kerken, scholen, weezenhuizen zou hij willen bouwen, christene families stichten, doch de geldmiddelen ontbreken.

Welaan! Gegoede lieden der gemeente Puers, weigert uwe aalmoes niet. Wanneer de E.H. De Boeck, in naam dier verlatene broeders, aan uwe







*Egied De Boeck op latere leeftijd.*

deur komt kloppen, geeft met edelmoedigheid en met een goed hert: 't is immers Gode geleend, den arme gegeven. En arm naar ziel en lichaam zijn die ongelukkigen van 't verre Zwarteland. Onthoudt wel dat gij deelachtig zijt aan de werken van den zendeling dien gij ondersteunt en dat die kleine zwarten, door uwe milde giften van de slavernij des duivels afgekocht, gansch hun leven voor hunne weldoeners hunne reine bede ten hemel zullen sturen. Geeft overvloedig, bijzonder gij, lievelingen der fortuin, opdat onze vrome dorpsgenoot, den 1sten September eerstkomende eene aangename herinnering van ons naar het Zwarteland meedrage, en ginder, achter dien breeden waterplas, het lieve Kristikruis moge doen kennen, beminnen en dienen.

Goede reis dan, koene ridder van Christus, vergeet nooit 't brave Vlaamsche volk uwer gemeente! Vaarwel! Tot aan gene zijde van het graf!"

Een maand later werd een afscheidsmis gehouden door Egied De Boeck, waarin E.H. Steenackers, missionaris in Mongolië de aanwezigen toesprak. En op 1 september 1900 vertrok Egied De Boeck naar Kongo. Hij scheepte in op het stoomschip Albertville in de haven van Antwerpen. Heel wat Puursenaars waren aanwezig om De Boeck uit te zwaaien.



Kvlu VZW  
VROUWEN MET VAART

## 7. KVLV start nieuw werkjaar

Dag allemaal,

KVLV heeft een nieuw logo! Zoals jullie kunnen zien, wil onze vereniging een ontmoetingsplaats zijn voor 'Vrouwen met vaart'. Wij willen alle vrouwen dan ook een kijkje laten nemen in ons nieuw jaarprogramma.

### JAARPROGRAMMA KVLV 2005-2006

#### Oktober 2005:

11/10/05 Startvergadering  
25/10/05 Bloemschikken

#### November 2005:

08/11/05 55+ - Stevig op eigen benen  
09/11/05 Tafeldecoratie :  
Sierlijk geplooid servetten en servetringen  
18/11/05 Culinaire wandeling in Antwerpen of Lier  
22/11/05 Ledenvergadering :  
De memoires van een onvoltooide heilige

#### December 2005:

16/12/05 Kerstfeest

#### Januari 2006:

24/01/06 Ledenvergadering : Cholesterol, ook jouw risico  
31/01/06 Kookles : Kool

#### Februari 2006:

04/02/06 Feestvergadering  
14/02/06 Creatieve avond – onderwerp wordt later meegedeeld.  
21/02/06 Ledenvergadering: Biologische groenten versus gecontroleerde groenten

#### Maart 2006:

07/03/06 55+ Ontspanningsnamiddag  
21/03/06 Kookles: Pasta's  
28/03/06 Bloemschikken



## April 2006 :

18/04/06 Reis naar Beringen

Willen jullie het allemaal eens ervaren, kom dan de sfeer opsnuiven op onze startvergadering op dinsdag 11 oktober 2005.

Een lekkere sangria, een uitgebreid vleesbuffet, rijstpap, een gezellig gezelschapspel, een leuke babbel... zijn de ingrediënten voor een geslaagde avond. Als niet-lid betaal je 8,00 euro om er bij te zijn. Inschrijven is wel verplicht en kan bij één van de wijkverantwoordelijken en dit tot 6 oktober 2005.

Ingrid Bessems	Molenstraat 3	03 889 17 77
Juliette Cools	Fabiolapark 38	03 889 25 86
Lutgarde Demul	L. Nutenstraat 5	03 889 23 09
Rita De Boeck	Moerplas 29	03 889 09 38
Maria Lauwers	Fabiolapark 63	03 889 42 01
Pascale Matthieu	Kalforddorp 49	03 889 67 52
Maria Meersmans	Essendries 17	03 889 21 25
Nicole Michiels	Stationsstraat 29	03 889 01 36
Delphine Moons	Aspot 1	03 889 53 16
Aquiline Peelman	Kalforddorp 44	03 889 15 26
Ann Peeters	Molenstraat 30	03 899 19 62
Ria Schokkaert	Kleine Amer 112	03 889 57 35
Godelieve Van Achter	Kleine Amer 5	03 889 83 95
Marie-Jeanne Van Achter	Vijverstraat 12	03 889 01 61
Marleen Van Baden	Groenstraat 87 <sup>E</sup>	03 899 41 92
Frieda Vandeven	Coolhemveldstraat 32	0474 41 74 51
Alma Van Segbroeck	Kalforddorp 2a bus 21	03 889 06 64
Maria Van Verre	Vijverstraat 4	03 889 37 20
Ivonne Van Walle	Lichterstraat 48	03 889 19 50
Nini Vivijs	Letterheide 3	03 889 63 69



## 8. KWB Kalfort neemt een nieuwe start

Ook het KWB-bestuur heeft vergaderd over het nieuwe werkjaar en het volgende programma samengesteld.

Za. 1 oktober 2005	Raads- of startvergadering
Zo. 5 februari 2006	Lentewandeling voor het hele gezin
Za. 11 maart 2006	Jaarlijks KWB-ledenfeest
Zo. 21 mei 2006	Wandelcriterium FALOS en gezinsdag
Vr. 9 juni 2006	Plandag KWB Kalfort
Zo. 2 juli 2006	Gezinsfietstocht
Ma. 28 augustus 2006	Haringbak met Kalfort kermis
Za. 2 september 2006	Koe-vla wedstrijd

In de maand oktober of november 2005 brengen wij een bezoek aan het Vlaamse Parlement met als gastheer Koen Van Den Heuvel. Nadien bezoeken wij de stad Brussel.

Een bezoek aan brouwerij Moortgat komt er ook nog aan.

Wil u lid worden of wenst u meer inlichtingen over de activiteiten?  
Contacteer voorzitter Jan De Rijck, L. Van Kerckhovenstraat 4, 2870 Puurs,  
tel. 03 889 74 01, e-mail [jan.de.rijck1@pandora.be](mailto:jan.de.rijck1@pandora.be)



## 9. Chironieus

Onze parochiale jeugdbeweging trekt zich weer op gang en nodigt alle jongens en meisjes uit samen met hen te spelen en groep te vormen. Dit jaar wordt een heel jaar gewerkt rond het thema "Verdraai de wereld". Een bijzonder thema over duurzame ontwikkeling, waarvoor chiro samenwerkt met de andere Vlaamse jeugdbewegingen.

Een bijzonder thema voor een bijzonder jaar. Want in Kalfort begon het allemaal 50 jaar geleden: enkele jongeren wilden een onderkomen bieden aan de Kalfortse jeugd zodat zij één dag in de week zorgeloos konden ravotten met al hun kameraden onder het goedkeurend oog van enkele adolescenten. 15 jaar later was het de beurt aan de meisjes om hetzelfde waar te maken.

Nu, vele jaren later, vieren de jongens hun 50-jarig bestaan en de meisjes mogen reeds 35 kaarsjes uitblazen. Nog steeds mogen we elke zondag opnieuw nieuwe Kalfortse jongeren ontvangen en hen dé dag van de week bezorgen. Chiro leeft in Kalfort en daar zijn we blij om en dat willen we graag ook uitbundig met jullie vieren!

Over het feestprogramma hoort u later nog!



Een heel jaar lang staat deze leidingsploeg voor onze jongens en meisjes klaar.

**Speelclub meisjes (14 u.-17 u.)**

Maaïke Caluwé  
Sanne Meersmans (groepsleiding)  
Tess Meersmans

**Sloebbers (14 u.-17 u.)**

Jeroen Schokkaert (groepsleiding)  
Jelle Buyst  
Dieter Velter

**Mini-kwiks (14 u.-17.30 u.)**

Niki Bulckmans  
Sara Huys  
Dorien Schokkaert

**Speelclub (14 u.-17 u.)**

Kristof Van Overloop  
Pieter-Jan Boeykens  
Jelle Meersmans (groepsleiding)

**Kwiks (14 u.-18 u.)**

Freija Aerts  
Julie Decat  
Annelies Geldhof  
Sofie Van Roy

**Rakkers (14 u.-18 u.)**

Filip Van Ranst  
Maarten Van Assche

**Tippers (14 u.-18.30 u.)**

Cleo Fabri  
Stefanie Meersmans  
Sarah Schelfhout

**Toppers (14 u.-19 u.)**

Yves Decat  
Joris De Ruyte

**Tiptiens (14 u.-19 u.)**

Anne De Ron  
Martje Pauwels (groepsleiding)

**Kerels (14 u.-19.30 u.)**

Stijn Decat  
Kristof Stevens

**Aspiranten (14 u.-19.30 u.)**

Ellen De Vos  
Valerie Muyschondt

**Aspiranten (14 u.-20 u.)**

Geert De Ron  
Senne Van Herbruggen

**Volwassen begeleider meisjes**

Alois Rottiers

**Volwassen begeleider jongens**

Bart Danckaers

**Website chiromeisjes**

<http://www.chiromeisjeskalfort.tk/>

**Website chirojongens**

<http://www.chirokalfort.be/>

**Een zondag is geen zondag zonder chiro! Wij nodigen alle jongens en meisjes uit bij ons aan te sluiten!**

## 10. Ziekenzorg

Onze Ziekenzorgafdeling is weer klaar voor haar activiteiten. Een van de belangrijkste blijft het ziekenbezoek. Onze vrijwilligers bezoeken alle zieken thuis of in het ziekenhuis. Wenst er iemand een bezoek? Geef aan onze kernmedewerkers een seintje. Ook onze pastoor is hier steeds toe bereid! Een warme oproep dus aan familieleden, vrienden en burens van onze zieke Kalfortenaars!

Rita Cools	Lichterstraat 3A	
Geert Declercq	Schipstraat 25	
Liliane De Keyzer	Letterheide 13	
Gust De Smedt	Kloosterbunder 15	03 889 29 02
Maria De Wit	Fabiolapark 91	
Torry Maessens	Willem De Vochtstraat 10	
Nicole Michiels	Stationsstraat 29	
Maria Moons	Winkelveld 21	
Aquiline Peelman	Kalfortdorp 44	
Lucienne Somers	Fabiolapark 2	
Maria Teck	Winkelveld 33	
Bernadette Van Dyck	Hoek ten Eike 36	
Nini Vivij's	Letterheide 3	
Marie-Jeanne Wouters	L. Van Kerckhovenstraat 10	
Gina Wyffels	Dr. De Wachterlaan 3, Ruisbroek	



## 11. Maria-ommegang 2005

Wat een ommeegangweek! We zagen het weer verbeteren naarmate de ommeegang naderde. En we kregen alles waar hard voor gewerkt was! Een goede opkomst in een stemmige Maria-avond, met veel enthousiasme gebracht door lectoren, muzikanten, zangers en dansers. Een openingsmis met een kwalitatief hoogstaand Cappella di Albero, dat ons helemaal in de bedevaartstemming bracht. En dan ommeegangdag! Duizenden toeschouwers langs de kant. Een stralend zonnetje... Alle groepen goed gevuld en mooi uitgedost. Prachtig versierde wagens. We hoorden eigenlijk geen negatieve opmerkingen. Iedereen was tevreden van deze editie. Achteraf hebben we er een frisse pint op gedronken. Moe maar voldaan zijn de medewerkers de kermis ingedoken, met in hun achterhoofd weer nieuwe plannen voor volgend jaar. Een 19de editie waarvan we evenveel verwachten als van de vorige.

We hebben weer reden om te vieren. Daarom nodigen wij iedereen die heeft meegewerkt of meegestapt uit op ons jaarlijkse gezellig samenzijn dat plaatsvindt op zaterdag 29 oktober om 20.00 u. Met een hapje en een drankje blikken we terug op de voorbije ommeegang. Zoals elk jaar worden de beelden van dit jaar geprojecteerd op groot scherm.







Onze Maria-omwegang in beeld!



## 12. Familienieuws

### Doopsels

**Thijs**, geboren te Bornem op 20 januari 2005, zoontje van David Leon en van Hildegarde Hillaert, Kalfortdorp 10.

**Niek**, geboren te Bornem op 14 februari 2005, zoontje van Patrick Stevens en van Sandra De Decker, Letterheide 41.

**Ruben**, geboren te Bornem op 20 juni 2005, zoontje van Dirk Vander Cruyssen en van Anja De Smedt, Palingstraat 51A, Puurs.

**Chara**, geboren te Sint-Niklaas op 6 augustus 2005, dochtertje van Ivan Bovijn en Franny Genijn, E. De Jonghestraat 140, Wintam.

**Marie**, geboren te Mechelen op 27 februari 2005, dochtertje van Richard Boudewijns en van Anita Valkenborghs, Capt. Trippstraat 49, Willebroek.



## Overlijdens

**Celestine De Wachter**, weduwe van August Spiessens  
(° Puurs, 18 oktober 1910 - + Bornem, 16 september 2005)

**Karel Steenssens**, echtgenoot van Annie Lemmens  
(° Bornem, 17 mei 1946 - + Sint-Niklaas, 30 augustus 2005)

**Lutgard Leroy**, echtgenote van François Jacobs  
(° Lizele, 5 februari 1951 - + Kalfort, 26 juli 2005)

**Alfred De Smet**, weduwnaar van Elza Fierens, echtgenoot van Margriet Tierens  
(° Breendonk, 14 september 1920 - + Kalfort, 26 juni 2005)



## 13. Kalender

Za. 22 oktober	20.00 u.: Muziekparels Kon. Harmonie Concordia vrienden in onze parochiekerk
Za. 29 oktober	20.00 u.: Open bijeenkomst Maria-omwegang Gezellig samenzijn voor alle deelnemers en medewerkers
Ma. 31 oktober	Avondmis Allerheiligen
Di. 1 november	11.00 u.: Eucharistieviering Allerheiligen 15.00 u.: Gebedswake overledenen van het voorbije jaar
Zo. 13 november	11.00 u.: Naamopgave vormelingen
18-20 november	Bezoek mgr. De Bie aan onze federatie
Zo. 20 november	11.00 u.: Christus Koningviering Chiro
Za. 24 december	20.30 u.: Kerstavondviering
Zo. 25 december	11.00 u.: Kerstmis



# 14. Kruiswoordraadsel

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										■
2				■						
3			■			■				
4								■		
5			■				■			
6										
7		■		■				■		
8									■	
9	■			■		■				■
10										

## Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 Kalfortse familienaam, met heel wat chiroleiding in de gelederen
- 2 niet jong - korte badkuip
- 3 Engelse of - lange klank - jongensnaam
- 4 officieel reisdocument - warenhuisketen
- 5 achtervoegsel bij website - plant - Nederlandse omroep
- 6 hoffelijkheid
- 7 Science Museum of Minnesota (afk.) - anno Christi (afk.)

- 8 ruimte om sport te beoefenen
- 9 voorzetsel - Amerikaanse president
- 10 verenigingen voor verzamelaars, handwerk, knutselen...

### **Vertikaal (van boven naar onder)**

- 1 Breendonkse brouwerij
- 2 gevonden ! - internationale organisatie
- 3 jongensnaam - plaats in Iran
- 4 deel van een kachel
- 5 Kalfortse familie met enkele voetbalmonumenten
- 6 muzieknoot - ademhalingsziekte
- 7 Academy of Television Arts and Sciences (afk.) - internetboodschap
- 8 national business review (afk.) - krypton (afk.) - Landelijke Kaderscholing Uitkeringsgerechtigden (afk.)
- 9 drinken onze KVLV-sters dit jaar op hun eerste bijeenkomst - getij
- 10 familie uit de Kleine Amer met vier priesters

**Het 56ste Kalfortse Klokske verschijnt met kerstmis 2005. Artikels zijn welkom tot 1 december 2005 bij de redactie.**

**Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 van Parochie Kalfort, met vermelding *Kalfortse Klok*.  
Met dank bij voorbaat.**

**Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 6,50 euro.**