

DE KALFORTSE



KLOK

Een uitgave van de parochie Kalfort



de kalfortse klok
14° jg., juli 2004, n° 50

Verantwoordelijke uitgever:

Guy De Keersmaecker

Breendonkdorp 90

2870 PUURS

Tel. 03 886 66 87

e-mail:

guy.de.keersmaecker@belgacom.net

Redactieadres:

Luc Schokkaert

Kalfortdorp 16

2870 PUURS

Tel. 03 889 97 15

e-mail: info@kalfort.be

Kalfort op het internet:

<http://www.kalfort.be/>

1. Inhoud

1.	Inhoud	3
2.	Woord vooraf	4
3.	Woordje van pastoor Guy	5
4.	Bezinning	6
5.	25 jaar Kerk	7
6.	Uit de oude doos	8
7.	Geschiedenis van de kerk (2)	9
8.	Maria-omwegang 2004	18
9.	Familienieuws	23
10.	Communie te Kalfort	24
11.	Onze parochie	30
	Het werkjaar van de Parochiale Ploeg	30
	KWB nodigt uit	31
	Kinder- en gezinsviering Vakantie kleurt elk uur van de dag	32
12.	Kalender	33
13.	Kruiswoordraadsel	34

De Kalfortse Klok is een uitgave van de Parochiale Ploeg van Kalfort

2. Woord vooraf

Beste lezer

U hebt het 50ste nummer van *De Kalfortse Klok* in handen. Bij deze gelegenheid is het tijdschriftje opgefrist. Jan Van De Voorde zorgde voor een nieuwe kافت. En ook de rest van ons klokske werd in een nieuw kleedje gestoken.

In 1991 werd het eerste nummertje gelanceerd. Dat gebeurde na een grondige bespreking door de toenmalige parochiale ploeg. Eerst moest er een titel worden gezocht. Titels die het niet haalden waren *Parochiewijzer*, *Parochie-info*, *Parochiekrant*, *Parochiaal nieuws*, *Parochialia*, *Dorpskrant*, *Dorpsnieuws*, *De Klok*, *PP-nieuws*, *PP-berichten*. Uiteindelijk werd het *De Kalfortse Klok*. Belangrijkste doel was de banden aanhalen tussen de parochiale ploeg en de parochie, tussen de parochiale werkgroepen en de parochie, tussen de verenigingen en de parochie en tussen de verenigingen onderling.

Als je de oude nummertjes doorbladert, dan merk je het vaste stramien: een bezinningstekst; een woordje van de pastoor; een historisch artikel; een foto uit de oude doos; nieuws over de diverse aspecten van de parochiale werking (liturgische vieringen, eerste en plechtige communie, Maria-omwegang, parochiale ploeg, verenigingsleven enz.); de doopsels, huwelijken en overlijdens; een kruiswoordraadsel... Met deze inhoud presenteert de parochie zich nu al 14 jaar aan de Kalfortenaren. Want bij de start werd een belangrijke optie genomen. Het werd geen betalend tijdschrift en het werd niet alleen via de kerk verspreid. Integendeel... het zou gratis huis aan huis in Kalfort worden rondgedeeld. Meteen is het bladje een uitnodiging. We zetten onze deuren wagenwijd open voor alle Kalfortenaren die zich bij onze parochie betrokken voelen. Aan de andere kant hopen wij dat het tijdschriftje ook welkom is in de vele Kalfortse huiskamers.

We danken iedereen die op een of andere manier aan *De Kalfortse Klok* heeft meegewerkt: schrijvers van artikels, drukkerij Baeté, wijkverantwoordelijken voor de ronddeling, lezers met bemoedigende reacties. Met uw aller goedvinden gaan we er nog een tijdje mee door.

De redactie.



3. Woordje van pastoor Guy

Soms wordt mij bij gelegenheid van een huisbezoek wel eens gevraagd: is er nieuws in de parochie? Dan valt mij op dat het vele stille werk van tientallen vrijwilligers geen nieuwswaarde heeft. Dat is men gewoon. En dat wordt dus niet besproken, tenzij één van de vrijwilligers links of rechts eens een steek laat vallen...

Bij het einde van het werkjaar wil ik alle medewerkers van harte danken voor hun trouwe en volgehouden inzet. Ik wens hen en alle lezers een goede vakantie toe. Dat we in de komende weken tijd zouden maken voor andere dingen dan gewoonlijk. Zo kunnen we rust vinden naar lichaam en ziel.

Een belangrijk bericht vanuit de parochie moet ik u toch meedelen. In de loop van de zomer zal pater Fons de pastorie verlaten en verhuizen naar Bornem. Dit is echter geen definitief afscheid aan onze parochie. We zullen hem nog terugzien om een aantal vieringen in de kerk voor te gaan. Ook voor vieringen van bedevaartgroepen en in de begankenisweek kunnen we nog beroep op hem doen. In de mate van het mogelijke zal hij hier nog op ingaan. Ik wil hem heel hartelijk danken voor alle diensten die hij reeds bewezen heeft de voorbije jaren. Ik wens hem het beste toe in zijn nieuwe woonplaats! In alle stilte heeft hij regelmatig nog heel wat opgevangen, juist door het feit dat hij in de pastorie woonde. In de komende maanden zullen hier oplossingen moeten voor gevonden worden.

En op het einde van de grote vakantie is het weer kermis en de Ommegang. Een hoogtepunt in het gemeenschapsleven van Kalfort. Dit is Kalfort op zijn best!

Ik wil alle zieken en bejaarden bijzonder groeten. Ook de mensen die een moeilijke periode doormaken in hun leven. Ook al ken ik niet allen persoonlijk, ik probeer hen te dragen in mijn gebed.

Pastoor Guy

4. Bezinning

Ieder mens staat voor een doek

Ieder mens staat voor een doek,
krijgt een palet vol kleuren :
de kleuren van het hart
en het verstand,
de kleuren van gemoed en geest,
de kleuren van zijn lijf en leden.
en dan maar schilderen en
proberen
om 't beste van zichzelf
weer te geven.

De achtergrond is reeds gegeven :
de eeuw waarin wij leven,
het land, het milieu en het gezin
en al de dingen
waar we niets aan kunnen doen.
Maar op die achtergrond
komen de eigen kleuren,
de trekken van ons eigen leven.

Wij borstelen naar eigen aard,
een beetje stuntelig of zelfverzekerd,
met grove borstel of met fijn
penseel.

Wij borstelen altijd verder,
zonder te pauzeren.

Kom, leg nu even het penseel opzij,
laat het rusten
het palet met vele kleuren,
doe enkele stappen achteruit
en kijk eens...

Kijk eens naar uw eigen leven...
Bewonder of beween
maar wees nog niet tevreden
als alles volgens 't boekje,
bijna perfect is weergegeven.
Misschien ontbreekt dan nog de ziel
die in geen boekje staat beschreven.
Het is het zachte wonder,
vergroeid met kleuren en met vormen.

Het is het wonder dat ontroert
- waarom? ik weet het niet -
om nooit meer te vergeten.

Misschien zal God
als Hij het doek bekijkt
waarop ons leven staat geborsteld,
misschien zal Hij, ontroerd,
staan kijken,
omdat Hij in dat wonder
iets van Zijn eigen beeltenis ontdekt.

Manu Verhulst

5. 25 jaar Kerk

Het zal nu wel iedereen bekend zijn dat het 25 jaar geleden is dat onze nieuwe kerk door mgr. Schoenmaeckers werd ingewijd. De parochiale ploeg neemt in samenwerking met de parochiale verenigingen diverse initiatieven om dit aangepast te vieren. Een jubileumviering met receptie en een volksbal hebben we al gehad. In het kader van de bedevaartweek is er de tentoonstelling "Van neobyzantijns tot modern. De kerk van Kalfort" en de groep "25 jaar Kerkgemeenschap" in de ommeegang.

In het najaar zijn er nog enkele interessante initiatieven. Op vrijdag 24 september om 20.00 u. komt in onze kerk priester *Staf Nimmegeers* spreken over "Hedendaags geloven". Zonder enige twijfel wordt dit een boeiende avond, waarop iedereen hartelijk wordt uitgenodigd.

Van 15 tot 17 oktober is er dan het *parochieweekend*. Onze parochie Kalfort kan dan nog eens laten zien dat ze kan feesten. Op vrijdag 15 oktober is er een kaartavond en op zaterdag 16 oktober wordt iedereen uitgenodigd op de open bijeenkomst van het Maria-ommegangcomité. Op zondag 17 oktober vindt de eerste Parochiedag plaats. 's Morgens is er een feestelijke eucharistieviering. Was er in de openingsmis in maart vooral aandacht voor het kerkgebouw, dan wordt nu de nadruk gelegd op de mensen die in het kerkgebouw een gemeenschap bouwen. Na de eucharistieviering wordt u verwacht in de parochiezaal voor een aperitiefgesprek. Dit gesprek zoomt in op de toekomst van onze parochie. Hiervoor organiseren we een enquête. Een extra nummer van *De Kalfortse Klok* met een vragenlijst zal u begin september worden bezorgd. Tijdens het aperitiefgesprek worden de kinderen uitgenodigd tot het maken van een grote muurschildering in de Rozenkransweg. In de namiddag kan iedereen deelnemen aan een opdrachtentocht door ons dorp. Ondertussen kan de honger worden gestild aan het hamburger- en hotdogkraam of bij de pannenkoeken- en wafelenbak.

Vanzelfsprekend hopen wij dat dit weekend een mooie afsluiter vormt van het feestjaar. De financiële opbrengt komt ten goede aan het project rond vernieuwing van onze parochiale infrastructuur.

Schrijf de data zeker in je agenda!

6. Uit de oude doos

De Maria-omweging komt er weer aan! Officieel is dit de 17de editie. Maar hiermee nemen we natuurlijk een loopje met de waarheid. Want we vergeten dan dat de omweging gegroeid is uit een eeuwenoude sacramentsprocessie die al van in de zeventiende eeuw door Kalfort trekt en zonder onderbreking tot op de dag van vandaag in stand werd gehouden.

We vonden het leuk nog eens een oude processiefoto te tonen. Hij komt uit de collectie van Frederika Tersago. Het is er eentje uit 1951. We zien de groep voor het Heilig Sacrament in Schipstraat. Wie laat ons weten wie er allemaal op de foto staat? We zien in elk geval al Frederika zelf die het bord draagt.



7. Geschiedenis van de kerk (2)

We vervolgen de geschiedenis van onze kerk in het jaar 1853. Toen werd de provinciale architect Berckmans opgevolgd door zijn leerling, Joseph Schadde (1818-1894). Die werd belast met een grondige herziening van het plan van zijn voorganger. Hij diende rekening te houden met de stabiliteit van het gebouw en met een maximale kostprijs van 40000 frank.

Ontwerpgeschiedenis 1853-1854: ontwerp J. Schadde (1853)

Tot ongenoegen van de inwoners van Kalfort, die hadden gehoopt dat de werken nog in 1853 zouden starten en de funderingen reeds gelegd zouden worden, liet het nieuwe project lang op zich wachten. De architect presenteerde op 27 oktober het plan voor de grondruil tussen Kalfort en Breendonk. Het plan voorzag in de afstand van een perceel van 168,45 meter, deel uitmakend van het erf van de kazerne in ruil voor een grond van de gemeente Puurs, *welke door de hoogere overheid in voordeel van het gehucht Calfort-Puers is voorgedragen*. Pas eind november legde de bouwmeester de laatste hand aan de nieuwe plannen voor de opbouw van de kerk.

Schadde werkte twee zeer mooie plannen uit in gewassen inkt, die de datum dragen 25 november 1853 en zich bevinden in het Provinciaal Archief te Antwerpen. Het grondplan van de kerk vertoont opnieuw een centraliserende bouw, ditmaal met een westgevel met torenmassief.

Het nieuwe project werd weer voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten, die oordeelde dat het wel *convenable* was. Maar de aanmerkingen die het plan van zijn voorganger te beurt vielen, waren ook van toepassing op dit plan: *Nous ne pensons pas qu'il soit possible de construire l'édifice projeté de façon à assurer sa solidité et sa durée au moyen de 42599 f., qui forment le total du devis*. Een tweede bemerking betrof de stabiliteit van het geheel: *L'établissement d'une partie importante de la tour sur un porte-à-faux nous semble surtout vicieux ; afin de pouvoir apprécier les moyens de consolidation que l'architecte compte employer pour remédier à ce grave inconvénient, nous vous prions, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien demander, pour nous la transmettre, une*

coupe sur la ligne A-B. Il nous serait utile aussi de recevoir des explications au sujet de mode de construction des colonnes supportant le dôme central et les murs latéraux; colonnes dont la solidité nous paraît insuffisante. Zij stelden een onderhoud voor met de auteur van het plan op 19 januari.

De tekeningen waren vergezeld van een zgn. *Description sommaire*. De architect vatte hierin nogmaals de problematiek van de oude kapel samen en de verbetering die de nieuwe kerk zou brengen. De oude kapel was veel te klein geworden, niet alleen ten gevolge van de sterke aangroei van de bevolking, maar voornamelijk wegens de talrijke bedevaarten, die de patroonheilige van de kerk hulde brachten en die dagelijks de ontoereikendheid van een gebedsoord deden voelen. Daarenboven was de kapel zeer slecht geplaatst, ten opzichte van de weg van Ruisbroek naar Puurs en een beek die de vergroting van het gebouwtje uitsloot. Om deze redenen was er geen andere mogelijkheid dan de oude kapel af te breken en een nieuwe kerk op te richten, gebouwd op basis van een plan dat specifiek berekend was op de gegeven topografische situatie en grote mensenmassa's. Tijdens de bedevaartsdagen zou het miraculeuze Mariabeeld in het midden van de kerk geplaatst worden, onder de koepel. De toegang tot de kerk zou veel vlotter verlopen wanneer er twee zijdeuren zouden zijn in de lagere delen van het transept. Op "gewone" dagen zouden de poorten gesloten worden en de kerk zou voor de gewone eucharistievieringen dezelfde "voordelen" bieden als andere kerken. Tenslotte vermeldde de architect dat er drie altaren zouden zijn, drie beuken, een dwarsschip, een koor, twee halfcirkelvormige kapellen (waarin de biechtstoelen zouden geplaatst worden) en een koepel.

In een brief van 19 januari 1854 meldde de Koninklijke Commissie voor Monumenten echter dat de doorsneden en de verstrekte inlichtingen de beduchtheid om de stabiliteit van de constructie niet wegnam. Toch werden de plannen goedgekeurd: *Toutefois, comme M. l'Architecte Schadde a bien compris le sens des objections qui lui ont été soumises, nous croyons pouvoir nous en référer à lui quant aux mesures à prendre pour remédier dans le cours des travaux aux inconvénients signalés et faire disparaître notamment, le danger que présente la pose sur un arc-doubleau d'une grande partie du poids de la tour. Moyennant cette recommandation spéciale à faire à l'architecte nous pensons que le project peut, M. le Gouverneur, être soumis à l'approbation Royale.*

Tenslotte werd er vermeld dat de kerk een duizendtal personen zou kunnen omvatten.

De minister van Justitie, Ch. Faider, die vervolgens werd verzocht de openbare aanbesteding goed te keuren, was hier evenwel niet mee voldaan en eiste meerdere inlichtingen alvorens een beslissing te nemen. De gouverneur maakte de ministers vervolgens enkele bevolkingscijfers over. De totale bevolking van Puurs telde 3776 hoofden, waarvan er 1675 te Puurs woonden en 2019 te Kalfort verbleven. Omdat de kerk van Puurs een ruime kerk is, die ongeveer 1500 personen kon bevatten, zouden de geplande kerk samen met de bestaande te Puurs volstaan om de gelovige gemeenschap op te vangen.

Na het bericht van de minister, dat hierop volgde en waarin deze stelde dat hij geen bezwaren had tegen de openbare aanbesteding, ging men over tot deze procedure op 4 april 1854. J. Hermans nam de werken aan voor 44400 fr. Alhoewel de aanbestedingsprijs hoger was dan de schatting van de architect, werd het resultaat enthousiast onthaald, gezien de recentste prijsstijgingen van de materialen, in het bijzonder de prijzen voor het hout.



De commissaris, die deze inlichtingen overmaakte aan de gouverneur, bracht verslag uit van de algemene feestvreugde die was losgebarsten bij de bekendmaking van de aanbesteding: *Vous ne pouvez pas faire une idée, Monsieur le Gouverneur, de l'enthousiasme général qui régnait hier dans cette localité. Lorsque les bons habitants ont vu que malgré tous les obstacles qu'ils ont rencontrés, l'objet de leurs vœux allait enfin se réaliser, leur bonheur était au comble. C'était une véritable fête publique, à laquelle chacun, les pauvres comme les riches prenaient part. La manifestation était générale, toutes les habitations étaient pavoisés et le canon annoncerait au loin l'événement du jour, qui fera époque parmi cette population.*

Het provinciebestuur stond sympathiek ten overstaan van Kalfort. Er werd zelfs een buitengewone toelage verleend, met name 12000 fr., wat meer dan een vierde deel van de kostprijs was! Ook de staat was vrijgevig en trok een identiek bedrag uit voor de opbouw van de kerk.

De uitvaardiging van het Koninklijk Besluit liet echter lang op zich wachten. De gouverneur vreesde dat de kerk zich niet meer in 1854 onder dak zou bevinden, met alle problemen voor de aannemer vandien. Hij sprak zijn bekommernis uit met de arbeiders, die sterk nadeel ondervonden van dit getalm. Uiteindelijk kwam op 15 mei 1854 de officiële toelating.



Architect Joseph Schadde
(1818-1894)

De constructie van het nieuwe kerkgebouw, 1854-1856

Na de uitvaardiging van het Koninklijk Besluit namen de werken onmiddellijk een aanvang en op 21 juli had de aannemer reeds recht op een eerste betaling. Tien gelijke betalingen (van 3862,80 fr.) geschieden in de loop van 1854, 1855 en tenslotte de laatste op 25 maart 1856. De achtergehouden 10 % voor zekerheid van de aanneming, een soort van garantie, werd terug aan de aannemer bezorgd op 25 juli 1856.

Een heuglijk feit had ondertussen plaatsgegrepen. In februari 1855 werd de vrees van de gemeenteraadsleden van Puurs werkelijkheid; de kerk van Kalfort verwierf de rang van succursale kerk. Het enthousiasme van de Kalfortenaars werd echter radicaal de kop ingedrukt op 7 november 1855: de kersverse toren stortte naar beneden en werd in een puinhoop herschepen. De toren was bijna voltooid, uitgezonderd de puntgeveltjes onder het torendak, waarop enkel de leien ontbraken. Wat de Koninklijke Commissie voor Monumenten gevreesd had, kwam uit; de gordelbogen konden het gewicht van het metselwerk van de toren niet dragen.

De architect, die zich onmiddellijk ter plaatse begaf, schreef de instorting van de toren toe aan het knappen van een trekanker uit minderwaardig ijzer, dat de verzakking van de gordelbogen had moeten verijdelen. Een anker was geplaatst aan de aanzet van het gewelf met een schieter aan de binnenkant van de buitenmuren. Een ander anker bevond zich boven de gordelboog en was vastgemaakt aan dezelfde schieter. De ankers moesten iedere beweging verhinderen aan de twee uiteinden. De schieters waren langer dan de hoogte van de gordelboog met rondboogvormig profiel. De architect ontkende radicaal het falen van de constructie: *Toutes les règles & toutes les exigences d'une bonne & solide construction avaient été observées; on peut même dire qu'il y avait surcroît de précautions, car le plein-cintre ayant sa poussé sur ses pieds-droits & verticale, ces deux tirants n'étaient pas absolument de rigueur & y avaient été placés en vue de prévenir toute possibilité d'accident. Il a fallu un défaut dans le fer qu'il était impossible de prévoir pour amener celui que nous avons à déplorer.*

De bouwmeester had onmiddellijk de ontruiming van de kerk bevolen en liet de zijwanden stutten, om verdere ongelukken te voorkomen. Het dak en het metselwerk van de toren waren neergestort op het dak boven de tweede travee, aan de aanzet van de "zijbeuken" en had het getimmerte van dit deel in zijn val meegesleurd.

Ondanks het geweld waarmee dit gebeurde en het enorme gewicht, hadden de gordelbogen dit overleefd, zonder al te veel schade. De naald van de toren bleef steken boven de eerste gordelboog. Ook de vensters met monelen in metselwerk in de zijwanden waarop de toren ten dele rustte, waren onbeschadigd gebleven. De bouwmeester schatte benaderend de herstellingen op 3000 fr. en meende dat dit in vier weken voltooid zou zijn. Hij besloot zijn rapport, dat hij het eerste betreffende deze gebeurtenis noemde, dat niemand in dit voorval schuld trof.

De Bestendige Deputatie liet zich hiervan echter niet onmiddellijk overtuigen en stelde een speciale commissie aan, bestaande uit Lega, meester-metser uit Antwerpen, P.J. Bogaerts, meester-smid te Merksem en Eugène Gife, provinciale bouwmeester van het arrondissement Antwerpen, die de (ware) oorzaken van het ongeluk moesten onderzoeken. De conclusie van een nauwgezet onderzoek, waarvan de resultaten in een proces-verbaal van 10 november 1855 geschreven werden, was dat de instorting van de toren voortkwam van twee oorzaken. De versie van de architect werd bevestigd; het anker vertoonde een zware fout (*nommé pailly?*) die het stukbreken van het anker had veroorzaakt. Er was echter een tweede oorzaak, die bleek uit een gesprek met de aannemer: het wegnemen van het timmerwerk van de gewelven (*le décintrément*) was waarschijnlijk veel te vroeg gebeurd. De aannemer was de mening toegedaan dat van zodra de schieter van een anker aangebracht was, het timmerwerk van de gewelven zo vlug mogelijk moest weggenomen worden, om de verbrijzeling van de droge mortel, die zou optreden bij het afwachten van de verwijdering van het timmerwerk, te beletten. Alhoewel dit een wijd verspreid gebruik was, werd dit door de "leden" van de commissie aangevochten, terwijl zij de betwistbaarheid van deze gang van zaken wel erkenden. Zij bevestigden eveneens dat de rest van het gebouw geen onnoemelijke schade geleden had.

Onmiddellijk na het ontvangen van de voorgaande evaluatie, gaf de gouverneur het bevel de werken zonder uitstel terug op te nemen, waarvan de uitvoering speciaal zou gecontroleerd worden door Mertens, tijdelijk aangestelde *conducteur*, die permanent op de bouw aanwezig zou zijn. Deze moest erop toezien dat de aangewende materialen van onberispelijke kwaliteit waren en de heroprichting van de toren in de best mogelijke omstandigheden plaatsgreep, zodat het voorval zich niet zou herhalen.

Om een subsidie te verkrijgen voor deze niet voorziene kosten, moest het plan echter opnieuw de hele administratieve molen doorlopen en opnieuw aan de evaluatie van de Koninklijke Commissie voorgelegd worden. Zoals te verwachten was, volgde er een lange brief van de Commissie aan de minister van Justitie, waarin gesteld wordt dat het ongeluk zich niet zou hebben voorgedaan, wanneer de auteur van het plan meer rekening had gehouden met de voorgaande aanmerkingen van hunnentwege, die zij (letterlijk) citeerden. De secretaris van de minister, die op zijn beurt de gouverneur aanschreef, citeerde hierop de nota van de gouverneur, die hem ervan verzekerd had dat de provinciale architect zich op alle punten conformeerde aan de richtlijnen van de Commissie. De minister gelastte de gouverneur met het onderzoek naar de eventuele verantwoordelijkheid van *l'homme de l'art*. Opnieuw werd een afspraak gemaakt met de architect, die vervolgens naar instructies van de Commissie twee tekeningen opmaakte, welke tenslotte bij een brief van 21 januari werden goedgekeurd. Hierop was de minister bereid een subsidie te verlenen van 700 fr. voor de werken aan de toren. Voor een identiek saldo subsidieerde de provincie de werken.

De zaak kreeg echter nog een staartje en de bevoegde minister verzocht in april 1856 opnieuw het oordeel van de Bestendige Deputatie nopens de verantwoordelijkheid van de architect: *Il résulte de ce qui précède que je ne suis pas fixé sur la détermination à prendre à l'égard du Sieur Schadde, architecte provincial à Malines*. Daarenboven had de minister moeten vaststellen dat, tegenstrijdig aan wat hij opgedragen had, de werken tijdens het slechte seizoen hadden plaatsgegrepen, zonder autorisatie van het provinciebestuur.

Uit een *Staat der werken voortkomende van het herbouwen van de Toren te Calfort*, blijkt dat de werken voltooid waren op 29 april 1856 en beliepen tot 3543 fr. Opnieuw trachtte de gouverneur de interventie in te roepen van de gemeente Puurs, die echter weerom halsstarrig weigerde. De vijandigheid van deze laatste leek nog versterkt door de verheffing van de kapel tot succursale kerk. In een brief gedateerd 8 augustus 1856 stond de gouverneur uiteindelijk de minister te woord. Hij benadrukte dat het rapport van de experten de auteur van het project afdoende had vrijgepleit van elke schuld aan onachtzaamheid of onoplettendheid. De kosten voor de reconstructie van de toren werden tenslotte volledig gedekt door middel van subsidies van de staat en de provincie, die meeleeften met de onfortuinlijke gemeenschap.

Ook voor het gebouw had dit ongeluk een nasleep: op 16 maart 1857 meldde proost Van Heymbeeck dat de wind de ramen met in lood gevat glas verbrijzeld had; hij vreesde dat alle vensters hetzelfde lot zouden ondergaan. Daarenboven meldde de kapelaan een barst in de muur boven een van de kerkdeuren en schade aan de twee eiken deuren van de ingang tot het oksaal. Bijkomende werken waren verder de ophoging van de grond binnen en buiten de kerk, waarvoor opnieuw een subsidie gevraagd werd. Uit documenten blijkt dat het inwendige van de kerk werd opgehoogd met twee (?) meter en het koor ter hoogte van drie meter.

Volgens een *Staat der meer en minder gedane werken aen de Kerk te Calfort* van 22 februari 1858 bleek de kerkfabriek de aannemer nog een som schuldig van 1454,12 fr.: de meerder gedane werken waren het metselen van consoles en de verbreding van het metselwerk van de toren, de verzwaring van de plinten van de piedestallen van de zuilen in blauwe hardsteen, ijzerwerk voor staven, anker, en de kruisen van de kerk, zes grenen liggers en 12 eiken consoles voor de zuilen van het schip en de bepleistering van deze consoles. Van de kostprijs werden de kapitelen van de zuilen in Ourdansteen en de vier *bledden* van de koepel afgetrokken. De metselwerken aan de drie altaren en de vergroting van de sacristieën waren werken verricht voor rekening van de kerkfabriek. Deze laatste protesteerden echter fel tegen deze rekening, die zij volledig "ongegrond" achten; de supplementaire werken aan de toren moesten reeds inbegrepen zijn bij de torenwerken en de sacristieën waren tweemaal zo duur uitgevallen als voorzien.

Op 8 maart 1858 waaide het ijzeren kruis van de toren, en brak in stukken. Het was een nieuwe aanleiding voor de kerkfabriek om allerlei aantijgingen te uiten ten opzichte van de architect en aannemer. In een uitvoerige brief aan de gouverneur weerlegde de architect iedere beschuldiging en legde uit dat de supplementaire werken volledig los stonden van de heropbouw van de toren. De kerkfabriek onderwierp zich aan het bevel van de gouverneur en nam de betaling van deze werken op zich, maar kon het niet nalaten de gouverneur op de *zoo vele dwalingen* te wijzen, die zich bevonden in de uitleg van de architect. Deze discussie, die veel kostbare tijd in beslag nam, was echter in het nadeel van de aannemer, die zich eind mei 1858 sterk bekloeg bij het provinciebestuur over de vertragingen in de betalingen.

Ondertussen had er zich echter een belangrijke heuglijke gebeurtenis voorgedaan (althans voor de inwoners van Kalfort); op 19 maart 1857 werd de kerk bij Koninklijk Besluit tot parochie verheven. Op 15 augustus, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart werd de eerste eucharistieviering gevierd in de nieuwe kerk.

(wordt vervolgd)



Puers-Calfort. — *Chœur de Notre-Dame.*
Koor van O. L. V. ten Traan.

8. Maria-ommegang 2004

Op 29 augustus om 11 uur staat Kalfort weer op zijn kop! Want dan staan we voor de 17de keer allemaal klaar voor het grootste evenement van het jaar: de Maria-ommegang. Traditiegetrouw doen we ons best om er elk jaar weer iets boeiend van te maken. De diverse werkgroepen hebben dan ook al zeer hard gewerkt om dit ook in 2004 waar te maken. We willen graag uw aandacht vestigen op de nieuwigheden van deze editie!

Het programma van 2004

Als we het programma overlopen, is er toch weer wat interessants te vermelden. Vooreerst is er de *Maria-avond* op vrijdag, die nu al voor de 16° keer wordt georganiseerd. Het blijft het beproefde concept met een mengeling van bezinningsteksten, choreografie, zang en muziek. Belangrijk om weten is dat hij dit jaar start om 20.00 u. (acht uur dus), een uurtje later dan gewoonlijk. We hopen zo dat meer mensen aanwezig zullen kunnen zijn.





Op zaterdag 28 augustus is er om 17.00 u. de *openingsmis*. Deze wordt dit jaar opgeluisterd door het gemengd koor Salvocalee uit Blaasveld. Dit koor werd in mei 1993 opgericht door dirigent Wim Salvo. Met hun optredens willen ze een frisse kijk geven op het vocaal gebeuren. Het koor kende een groot succes en wordt regelmatig gevraagd voor unieke projecten en initiatieven zoals Nekkanacht 2000, de International Reading Conference in Brussel, de Radio 2-waterfeesten en de jaarlijkse straatkorenactie "Noot voor Nood" voor Artsen zonder Grenzen. Artistiek hoogtepunt was ongetwijfeld de selectie in 1999 voor de halve finale van de koorwedstrijd "Koor van het jaar" die uitgezonden werd op Canvas. Op het Internationaal Koorfestival van Praag in 2001 behaalde het koor de bronzen medaille in de categorie "kleine koren". Vorig jaar waren ze nog te gast in Puurs, waar ze het kerstconcert van het Davidsfonds verzorgden. In augustus staan ze dus in onze kerk om onze Mariaweek feestelijk in te zetten.

Vergeten we tot slot de tentoonstelling niet te vermelden. N.a.v. 25 jaar modern liturgisch gebouw is die gewijd aan de geschiedenis van de Kalfortse kerk. Er is aandacht voor de oudste kapel, de "nieuwe" kerk van Schadde uit 1856 en het moderne liturgische gebouw van architect De Boe. Interessante foto's zijn nog steeds welkom bij Luc Schokkaert of Maria Teck.

Het scenario van de ommegang

En dan is er natuurlijk de Maria-omganging zelf. Ook hier zijn er een aantal belangrijke nieuwigheden het vermelden waard.

In het historische gedeelte wordt verder gewerkt aan de groepen rond de *asperge*. Jan Van De Voorde ontwierp voor ons een prachtige wagen, die hulde brengt aan de koningin van de groente. Henri Meersmans, die vermoedelijk de eerste asperges in Kalfort teelde op het domein van Eugeen Van De Wiele en Baptist Vertongen die de Kalfortse asperges tot in Parijs bekend maakte, zijn zeker weer van de partij. Zonder enige twijfel zullen zij trots geweest zijn om te zien hoe Kalfort de asperge weer in de aandacht brengt.

In 2004 is het 90 jaar geleden dat de *Eerste Wereldoorlog* uitbrak. Kalfort lag aan het begin van deze oorlog juist binnen de fortengordel rond Antwerpen. Toen de Duitsers oprukten, vluchtten heel wat burgers binnen de omwalling, opgeschrikt door de verhalen over wreedheden die de Duitse



soldaten in Leuven en Aarschot begingen. Ook het Belgisch leger trok zich terug op de vesting. Vele gewone mensen zochten in de augustusdagen hun toevlucht bij Onze-Lieve-Vrouw. In de ommegang komt deze episode uit onze geschiedenis weer tot leven. Een compagnie soldaten komt in Kalfort toe, gevolgd door een haveloze groep vluchtelingen. Voor deze groep zoeken we nog heel wat deelnemers. Weet je nog een toneelgroep uit de streek die hieraan zou willen meewerken, aarzel niet ons te contacteren! Deze historische groep wordt gevolgd door een prachtige nieuwe vredeswagen. Daarrond dansen meisjes in nieuwe kledij, een creatie van onze eigen werkgroep.

Het tweede gedeelte van onze ommegang dat zich vooral richt op de huidige Mariaverering is volledig vernieuwd. Het gedeelte wordt geopend door een groep rond *25 jaar kerk*. In 2004 is het immers 25 jaar geleden dat ons nieuwe kerkgebouw werd ingewijd. In die periode werd gebouwd aan een eigentijdse gelovige gemeenschap in een nieuwe kerk. Bij die gelegenheid willen we uitbeelden hoe we de dag van vandaag de kerk van morgen uitbouwen. De nieuwe groep zal bestaan uit ongeveer vijftig mensen die enkele eenvoudige liederen zingen om te getuigen van hun inzet voor een betere wereld. Voor deze groep zoeken we mensen die mee kunnen zingen in een grote groep, mee willen opstappen in de ommegang en twee korte repetities willen meemaken. Ons eigen zangkoor vormt de kern van deze nieuwe groep. Indien je geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen of een koor kent dat Kalfort hier graag wil bij assisteren, kan contact nemen met André Schampaert (Letterheide 3, Kalfort, 03 8896389, e-mail: andre.schampaert@skynet.be)

Na deze sterke getuigenis wordt Maria geëerd door een groep van meer dan zestig meisjes rond een nieuwe wagen met ons eigen Maria-embleem. Zonder enige twijfel zal deze creatie het oog weer kunnen bekoren, zeker als je weet dat onze werkgroep nu al mooie bloemversiering heeft ontworpen.

Pasbeurten

Om de Maria-omwegang met 55 verschillende groepen samen te stellen, hebben we vanzelfsprekend heel wat volk nodig. In totaal stappen er immers ca. 800 jongens, meisjes, mannen en vrouwen mee in onze ommegang. De eerste pasbeurten in juni zorgden al voor een eerste "vulling", maar zoals gewoonlijk hebben we nog heel wat mensen nodig. Daarom

doen we een warme oproep. Een volgende pasbeurt is gepland op maandag 16 augustus van 19.00 u. tot 20.00 u. in het ommevangzaaltje achter de parochiezaal. U bewijst het ommevangcomité en Kalfort er een grote dienst mee. Wij van onze kant beloven u een onvergetelijke ervaring!

Weetjes in de rand

Tot slot zijn er nog twee belangrijke zaken. Eerst en vooral is er de verandering van het parcours. Als experiment trekken we dit jaar door het Fabiolapark. De ommevang doet volgende straten aan: Guido Gezellelaan, Kalfortdorp, Coolhemstraat, Coolhemveld, Winkelveld, Fabiolapark (binnenkant) en zo via de parking opnieuw naar Kalfortdorp. Op die manier hopen we de lange files in het Coolhemveld te vermijden. Vanzelfsprekend doen we een oproep aan de Kalfortenaars om de huizen te versieren en te bevlagen en ons een mooie doortocht te bezorgen. Hiermee samenhangend kan nog worden meegedeeld dat er voor het eerst tribuneplaatsen ter beschikking zullen zijn. De tribunes staan opgesteld in de Coolhemstraat. Zitplaatsen kosten € 2,50 en kunnen ter plaatse worden betaald.

Met ieders medewerking maken we er weer een hoogdag van!!!



9. Familienieuws

Doopsels

Gedoopt op 9 mei

Kimo, ° 27 november 2003, zoontje van Danny Van Dam en van Marysia Szapinszky, Coolhemveldstraat 21.

Nube, ° 17 juli 2003, dochtertje van Yoeri Szapinszky en van Gwen Vanhoegaerden, Kalfortdorp 46.

Gedoopt op 13 juni

Gilles, ° 10 augustus 2003, zoontje van Jean-Claude Claeys en van Kristel Van Zegbroeck, Kleine Amer 61, Kalfort.

Lore, ° 14 februari 2004, dochtertje van Erwin Dehertog en van Katleen Van Reck, Arthur Borghijsstraat 36, Ruisbroek.

Wout, ° 25 februari 2004, zoontje van Hans Degrande en van Kristel Declercq, Kapelstraat 18, Kalfort.

Yindi, ° 27 september 2003, dochtertje van Christian Van Der Beken en van Dagmar Sleuwaegen, Letterheide 30, Kalfort.

Overlijdens

Paula Daelemans, echtgenote van Frans Marynissen
(° Puurs, 20 maart 1941 - + Antwerpen, 30 maart 2004)

Yvonne Verbruggen, weduwe van Jan Van den Heuvel
(° Puurs, 7 november 1921 - + Kalfort, 4 mei 2004)

Astrid Meert, weduwe van Willy Van Zegbroeck
(° Liezele, 13 juli 1945 - + Puurs, 12 mei 2004)

10. Communie in Kalfort

Vormsel- en dankviering 1 en 2 mei

Ze waren met 28: 17 jongens en 11 meisjes. Twee jaar volgden ze trouw de catecheselessen. Door het doopsel "christen" geworden, zouden ze nu - twaalf jaar geworden - meer dan ooit daarvan moeten getuigen. Geen gemakkelijke opdracht! Het vormsel zou hun hiervoor moed en kracht geven. Met hun ouders aan hun zijde werden ze gevormd. Doopheer pastoor Guy legde hen één voor één de handen op en zalfde hen met olie. Hij bad: *"Vader, stort uw Geest voor altijd in de harten van deze vormelingen - zoals olie diep en onuitwisbaar in een steen dringt - en maak hen tot enthousiaste en geestdriftige jonge mensen."* Na een stemmige en fijn verzorgde vormselviering kwamen alle vormelingen met hun ouders, broers en zussen samen in de parochiezaal. Ze kregen er een koffietafel aangeboden, waarop gezellig kon worden nagepraat over de viering.

De dag daarop werd in een dankmis een belangrijke stap gevierd in het leven van de vormelingen. Symbolisch, via een Zweedse bank, maakten ze de overstap van kindertijd naar volwassenheid. Met de persoonlijke wens of raad van hun ouders in een rugzak gestopt, stapten ze de drempel over en gingen ze de weg op naar een nieuwe toekomst. Deze stemmige dankviering, die indruk naliet op de vele aanwezigen, werd al zingend afgesloten met de veel betekende woorden:

*"Het leven is een reis, een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen, we weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen."*

Proficiat aan alle vormelingen! Ga moedig verder op de ingeslagen weg!

Vanwege de catechisten

- 1ste jaar: Annika Maes, Moerplas 41
Maria Hofmans, G. Gezellelaan 125
Ingrid Borms, Palingstraat 58
- 2de jaar: André Schampaert, Letterheide 3
Cindy Vermeiren, Essendries 13C
Steven De Kerf, Winkelveld 21
Maria Teck, Winkelveld 33



Hartelijk proficiat aan alle vormelingen

Sofie Balister
Jens Caluwé
Thomas Carlier
Eline Cleymans
Debbie De Bondt
Melissa De Jonge
Laurens Dewitte
Christof De Smedt
Nils De Smedt
Lynn Goossens
Anthony Leroy
Jolien Maes
Michiel Meersmans
Bjorn Mols

Koen Pauwels
Lode Peersmans
Michael Pel
Stefanie Pel
Leen Schampaert
Nico Schelfhout
Sander Schelfhout
Eva Schokkaert
Gert-Jan Schokkaert
Jason Van Hoomissen
Stijn Van Reeth
Eline Vantomme
Bjorn Vantongelen
Kimberly Vermeiren



In naam van de ouders sprak Marleen Polfiet volgend dankwoord uit.

Wie vorig jaar bij onze dankviering was, herinnert zich vast het zéér bijzondere dankwoord aan de catechisten door Betty en zoon Adriaan. Onze catechisten zullen het zeker nog weten. Wél, Annika, Maria, Ingrid, Ria, Maria, Steven, Cindy en André, ik zou het niet beter kunnen. Eigenlijk vind ik het héél moeilijk om met de juiste woorden "dank u" te zeggen. Ik zou veel liever zeggen: "Voel eens wat ik voel", dan wisten jullie precies waar het om gaat. Misschien kan ik het een beetje omschrijven als respect, bewondering, verwondering... omdat jullie steeds opnieuw tijd en motivatie vinden om onze tieners te leren wat een goed christen is.

In onze huidige maatschappij zijn onze kinderen er niet altijd makkelijker op geworden. Ze horen meer... ze zien meer... en zijn mondiger. Toch leidde jullie enthousiasme en inzet ertoe dat er heel wat bagage mee kan in die rugzak. Wij als ouders hebben ook geprobeerd om onze jongeren heel wat waarden mee te geven... maar zonder onze catechistenploeg was het zeker en vast niet gelukt. Onze tieners, onze vormelingen beseffen heel goed dat jullie hen een prachtig startschot van hun lange reis geven. Daarom willen ze jullie allemaal bedanken met een luid en warm applaus. Vanwege alle ouders willen wij onze catechisten, pastoor Guy en pater Fons Heymans van harte bedanken voor deze mooie start. Dankjewel.



Eerste communie op 9 mei

De week na de vormelingen was het de beurt aan onze eerste-communicantjes. Ook zij hadden zich intensief voorbereid op hun communieviering. Omwille van het grote aantal jongens en meisjes werd de groep in twee gesplitst. Om 9.30 uur waren de kinderen van de gemeenschapsschool uit de Molenstraat aan de beurt; om 11.00 u. was het feest voor de kinderen van de gemeenteschool uit het Winkelveld. Het werden twee fijne vieringen waaraan de kinderen en hun ouders heel wat deugd beleefden. Nu ze voor de eerste keer heel dicht bij Jezus waren, zijn onze eerste-communicantjes klaar om hun plaats in onze gelovige gemeenschap in te nemen. We wensen ze hiervoor veel succes toe!

Stijn Bogaerts

Frédérique Celis

Steve Claes

Kylie Cloostermans

Arno Cools

Manon Cuveele

Jolien De Haes

Joni De Haes

Thymen Dewachter

Kyara De Weerd

Kilian Frans

Stephanie Huysmans

Shalina Lannoye

Yoni Pauwels

Evy Polfliet

Brian Robeyns

Tom Rodriguez Martin

Bryony Rypens

Nils Schelfhout

Joni Van Bulck

Anke Van De Moortel

Tabitha Van Ingelghem

Jochen Van Oorschot

Marie Vargova

Thierry Verleysen

Andres Verstrepen

Killian Waumans

Julie Caluwé

Ferre Cant

Sebastian Cuykens

Filip De Geest

Lode De Herdt

Karen De Raeymaecker

Paulien Dewachter

Jens Duthoo

Thomas Eckert

Glen Herremans

Joppe Janssens

Wendy Maes

Jeff Moons

Laurien Pauwels

Marieke Peersmans

Nele Peters

Toon Schampaert

Liam Van Assche

Frederik Van Den Eede

Nele Van De Weyenberg

Inias Van Ingelgom

Arno Van Praet

Thomas Van Roeyen

Bert Vermeiren

Bieke Vermeiren

Danny Vervliet

Nikki Winckelmans



*Eerste communicanten in Kalfort. Bovenaan de groep van de
gemeenschapsschool; onderaan de groep van de gemeenteschool.*



Veel werk hebben we gestoken in de organisatie van “25 jaar kerk”. Een eerste mooie verwezenlijking was de plechtige eucharistieviering op zondag 14 maart. Hoeveel parochianen waren daarbij niet betrokken? En een volle zaal mensen op de rijkelijke receptie na de viering. Nogmaals dank aan KVLV voor de prachtige realisatie. We waren die dag echt bezig de kerk van morgen op te bouwen.

En het jubileumjaar is nog helemaal niet voorbij. Ook de Maria-omweg staat in het teken van 25 jaar kerk. Een heel nieuwe groep zal worden gevormd: 50 zingende mensen zullen aan duizenden toeschouwers tonen dat kerkopbouw in Kalfort prioriteit krijgt! Je wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen: we verwachten vele geestdriftige mensen, liefst jongeren én ouderen.

In september komt Staf Nimmegeers ons een warm gelovig hart onder de riem steken, en het hoogtepunt van het jubileum is een groots opgezette parochiedag op zondag 17 oktober met op het programma een goed voorbereid en geanimeerd parochieberaad, een plechtige eucharistieviering en allerlei ontspanning met hapjes en drankjes een hele dag lang. Hou die dag vrij en vier met ons mee.

Op het einde van dit werkjaar vragen wij ons af: zijn we trouw gebleven aan onze doelstellingen? Jij mag oordelen. En: hebben we ons doel bereikt? Als jij meedoet wel. Als vele gelovigen de kerk bouwen, is het een feest!!! Minder mag dat niet zijn.

Je Parochiale Ploeg.

KWB nodigt uit

De KWB van Kalfort nodigt je graag uit op haar diverse activiteiten voor de volgende maanden.

Op *zondag 1 augustus* is er de jaarlijkse *gezinsfietstocht*. We vertrekken om 10.00 u. aan de parochiezaal. We fietsen langs rustige wegen en aan een tempo dat zowel klein als groot kan volgen richting Mechelen. Daar brengen we een bezoek aan het provinciaal domein De Nekker. De Nekker heeft een 5000 m² groot strand, biedt de mogelijkheid tot zwemmen in een 4500 m² afgebakende en bewaakte zwemzone, heeft uitgestrekte lig- en ravotweiden, wandelpaden, water- en zandspeelplaats, go-cart parcours,

avonturenspelplaats, picknickruimte enz. 's Avonds wordt de mogelijkheid geboden een avondmaal te gebruiken. Bij slecht weer wordt er een vervangprogramma voorzien. Iedereen van harte welkom, ook niet-leden.

Op maandag 30 augustus vindt naar jaarlijkse gewoonte de *haringbak* plaats aan de parochiezaal vanaf 16.00 u. Ook nog met de kermis organiseert KWB haar *Koe-Vla-wedstrijd*.

Op zaterdag 2 oktober houdt de KWB haar *startvergadering* met bestuursverkiezing. We starten in de parochiezaal om 18.00 u. Gelieve op voorhand in te schrijven bij de wijkmeesters of bij voorzitter Jan De Rijck. Alle inlichtingen over één of andere activiteit kan je bekomen bij voorzitter Jan De Rijck, L. Van Kerckhovenstraat 4, tel. 03 8897401, e-mail jan.de.rijck1@pandora.be.

Kinder- en gezinsviering “Vakantie kleurt elk uur van de dag”

Dat vakantie elk uur van de dag kleurt, maakten de kinderen ons duidelijk in de gezinsviering van zondag 27 juni. Was het de strandstoel met de zonneparaplu onder de stralende zon (opgesteld op het altaarpodium), of de dankbaarheid om het voorbij schooljaar, of de vrolijke liedjes afgewisseld met het ingetogen bidden? In elk geval was iedereen in de kerk in een blijte vakantiesfeer!

We hoorden voor de laatste maal dit werkjaar de schoolbel, die de kinderen vele keren uitnodigde stil te worden, de taken aan te vatten, het werk te stoppen... Enerzijds was er spijt: hadden ze maar wat beter geluisterd! Anderzijds was er vreugde: twee maanden lang geen bel moeten gehoorzamen! En ze dankten de Heer voor die duizend mooie dagen van het voorbij schooljaar. Ze dankten hun schoolkameraadjes voor de vele blije uren, die ze samen mochten beleven en voor de vriendschap die ze samen deelden. Ze dankten hun juffrouwen en meesters, die een heel jaar voor hen hebben gezorgd en gewerkt, voor het grote geduld dat ze hadden om hen wat wijzer en slimmer te maken, voor de zorg en de bekommernis waarmee ze werkten aan hun opvoeding. En ze wensten iedereen, hun vriendjes, hun leerkrachten een blije deugddoende vakantie. Hun vreugdewens werd vastgemaakt aan een ballon. Mooi om te zien: honderd ballonnen, met evenveel wensen, de lucht ingestuurd, door de wind gebracht bij wie?? Proficiat kinderen, 't was fijn!

12. Kalender

Ma. 2 aug.	20.00 u.: Algemene vergadering Maria-omwegang
Zo. 15 aug.	11.00 u.: Eucharistieviering kapel Lichterstraat
Ma. 16 aug.	19.00 u.-20.00 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Zo. 22 aug.	11.00 u.: Eucharistieviering Coolhem
Zo. 22 aug.	Tentoonstelling <i>Van Neobyzantijns tot modern... de kerk van Kalfort</i> (tot 12 sept.)
Ma. 23 aug.	20.00 u.: Algemene vergadering Maria-omwegang
Vr. 27 aug.	20.00 u.: MARIA-AVOND
Za. 28 aug.	14.00 u.-15.30 u.: Pasbeurt Maria-omwegang
Za. 28 aug.	17.00 u.: Openingsmis met Salvocalee Blaasveld
Zo. 29 aug.	8.30 u., 10.00 u. en 17.00 u.: Eucharistieviering
.	11.00 u.: MARIA-OMMEGANG
Ma. 30 aug.	10.00 u.: Eucharistieviering
	13.30 u.: Bedevaart Niel Hellegat - Lof
	15.00 u.: Bedevaart Blaasveld/Wintam/Weert - Lof
	19.00 u.: Bedevaart Liezele - Eucharistieviering
Di. 31 aug.	19.00 u.: Bedevaart Puurs - Eucharistieviering
Wo. 1 sept.	14.00 u.: Eucharistieviering Ziekenzorg
	19.00 u.: Eucharistieviering
Do. 2 sept.	19.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 3 sept.	19.00 u.: Eucharistieviering
Za. 4 sept.	17.00 u.: Eucharistieviering
Zo. 5 sept.	11.00 u. en 17.00 u.: Eucharistieviering
Vr. 24 sept.	20.00 u.: 25 JAAR KERK: Gespreksavond met Staf Nimmegeers

PAROCHIEWEEKEND 25 JAAR KERK

Vr. 15 okt.	20.00 u. Kaartavond
Za. 16 okt.	20.00 u. Open bijeenkomst Maria-omwegang
Zo. 17 okt.	10.00 u. Eucharistieviering 25 jaar Kerk
	11.00 u. Aperitiefgesprek
	11.00 u. Muurschildering
	vanaf 13.00 u. Hotdog- en hamburgerkraam
	14.00 u. Opdrachtentocht door Kalfort
	vanaf 15.00 u. Pannenkoeken- en wafelslag

13. Kruiswoordraadsel

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										■
2						■		■		
3			■							
4		■							■	
5				■						■
6		■			■			■		
7								■		
8					■	■	■		■	
9	■									
10										

Horizontaal (van links naar rechts)

- 1 ontwierp de eerste plannen voor de nieuwe kerk rond 1850
- 2 gelijkmatig - vader
- 3 voltooide tijd - verwickeling van een verhaal (maar ondergeschikt)
- 4 klein paardje
- 5 eerste vrouw - stortte in tijdens de bouw van de Kalfortse kerk
- 6 lectori salute (afk.) - landbouwwerktuig - onder andere (afk.)
- 7 architect van de nieuwe kerk van Kalfort rond 1850 - voorzetsel
- 8 stierf in het Engels
- 9 standplaats van het koor dat op zaterdag 28 augustus de openings mis van de begankenis verzorgt
- 10 priester die in september in Kalfort te gast is

Vertikaal (van boven naar onder)

- 1 angstig
- 2 werkt met een landbouwwerktuig - compagnie aalmoezeniers
- 3 dwarsmast van een schip - beschermmiddel
- 4 Engels geval - Iraakse dictator
- 5 waadvogel - Archi Episcopus (afk.)
- 6 stroomt door onze aders - soortelijk gewicht (afk.)
- 7 koningin van de groenten - vervuilingseenheid (afk.)
- 8 anagram van Nel - kuddedieren
- 9 sociaal-pedagogisch onderwijs (afk.) - geestelijke - lage rivierstand (afk.)
- 10 antitankkanon (afk.) - werelds



Het 51ste Kalfortse Klokske verschijnt in september 2004. Artikels zijn welkom tot 1 september 2004 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening 733-2320737-42 van Parochie Onze-Lieve-Vrouw Kalfort, met vermelding Kalfortse Klok. Met dank bij voorbaat.

Aan de lezers van buiten kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, een minimale bijdrage van 6,50 euro gevraagd.

Men kan ook een gift afgeven op de pastorie.

