

DE KALFORTSE KLOK



UITGEVER

Dorpshuis Vrededaal vzw
Leopold Van Kerckhovenstraat 1
2870 PUURS-SINT-AMANDS
e-mail: dorpshuis@kalfort.be

REDACTIEADRES

Luc Schokkaert
Kalfortdorp 16
2870 PUURS-SINT-AMANDS
Tel. 03 889 97 15
e-mail: info@kalfort.be

KALFORT OP HET INTERNET

<http://www.kalfort.be/>

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER

Eddy Daems
Wim Servaes
Lander Van Assche
Wout Van Den Eede
Jan Van Overloop
Sam Winckelmans

Dorpshuis
Vrededaal vzw
Kalfort



INHOUD

- 3 Inhoud
- 4 Woord vooraf
- 5 Kalfort kermis in het dorps huis
- 12 Tien jaar dorps huis
- 15 Afscheid van meester Gunter
- 17 Welkom aan juf Sabrina
- 18 Laatste kermis in oude lokalen
- 23 Historische ommegang historisch
- 27 Voetbalnieuws
- 29 Nieuws van de Concordiavrienden
- 32 Woordje van Wout
- 36 Familienieuws
- 38 Kalfortse kalender



WOORD VOORAF

Beste lezer

Elk jaar weer opnieuw de kermis, met elk jaar opnieuw dezelfde activiteiten. Niks bijzonders, toch? Al is het natuurlijk merkwaardig dat er telkens mensen gevonden worden om vanalles te organiseren. Maar niettegenstaande dat, niks bijzonders zo'n kermis.

Ik stond tijdens de kermis even stil bij de prachtige wagen waarmee wij onze overledenen van het voorbije jaar herinneren. Toen dacht ik: hoe zou het voelen als je weet dat dit je laatste kermis is? Wat gaat er in je om het feestgedruis te aanhoren, in de wetenschap dat er het jaar daarop weer feestgedruis zal zijn, maar dan zonder jou?

Ik had hem langs de kant naar de ommegang zien kijken. Het was zijn laatste. Hij wist het... Hij had er al zoveel meegemaakt en zag dat het ook dit jaar weer gebeuren. Hij zag dat het goed was. Hij is - denk ik - naar zijn familie gegaan om nog één keer het samenzijn te vieren, in de overtuiging dat waar mensen het touw moeten laten vallen, anderen het grijpen, om aan de kar te trekken. Zo gebeurt het al eeuwenlang. Zo zal het nog eeuwenlang gebeuren in de mallemlen van de geschiedenis.

De redactie.



KALFORT KERMIS IN HET DORPSHUIS

Wat was dat voor een kermis! 10 dagen lang hielden de activiteiten honderden feestelingen in de ban. Hoe komt het toch dat dit op deze manier kan doorgaan? Laat ons maar aannemen dat het een kwestie is van vraag en aanbod. Ons dorp vraagt nog steeds naar zijn kermis en alle evenementen die worden georganiseerd. En ook het aanbod blijft op een mooi niveau, dankzij de inzet van de vele verenigingen en vrijwilligers!

Vrijdag

De zomerbar van project 13 had nog maar net zijn biezen gepakt, of daar werd de eerste gedenkwaardige activiteit van de kermis al georganiseerd. Met een record van 36 ploegen was het dorpshuis helemaal gevuld met

“slimme” mensen voor de 20ste editie van de dorpskwis. Het was de tiende keer dat Tim Piessens en Bram Wauwers de kwis organiseerden en presenteerden. Voor hun jarenlange inzet werden ze gevierd. De T-shirt met “beste Kalfortse kwismaster” die ze kregen wordt zeker een collectors item. De kwis was zoals elk jaar heel afwisselend. Bijzonder was de fotoronde die bestond uit AI-gegenereerde foto’s van Kalfortenaren en niet-Kalfortenaren, die werden verouderd, verjongd, van geslacht veranderd of in een stripfiguur werden omgezet. Kalfort gaat dus ook mee met zijn tijd. Na een avondje kwissen eindigde de competitie met een ex aequo van de ploegen Kalfort met Bloemen VanAchter en Quatro Formaesi. De schiftingsvraag gaf de





doorslag. Kalfort met BloemenVan-achter wist het aantal attracties op de kermis, 17 in totaal, exact te raden en werd dus de winnaar van deze editie. Een eervolle vermelding was er voor Est Just die op de derde plaats strandde. En terwijl er in het dorps huis werd gekwist stond de Aspot helemaal in het teken van de koers.

Zaterdag

's Morgens lokte de minijaarmarkt voorzichtig mensen naar het dorp. Ondertussen werkten de ommegang-medewerkers zich uit de naad voor de dag daarop en werd door een groep enthousiaste vrijwilligers de dorps huis-tuin klaargemaakt voor de rest van de kermisweek. Podium plaatsen, verlichting hangen, stoelen, tafels en tenten plaatsen... Het is toch elk jaar weer een hele klus. Maar die was absoluut nodig omdat 's avonds Vurig Vrededaal op het programma stond. Dit ondertussen al klassieke evenement had helaas veel

last van het aangekondigde slechte weer. Onze evenementenman Ludo was er niet gerust op. Zou de overkapping van het podium wel bestand zijn tegen de felle wind? Nog voor het optreden van ons harmonie-orkest barstte het onweer los... zonder schade aan te richten. Het gesmaakte optreden van de Concordiavrienden moest helaas binnen doorgaan in een afgeladen volle zaal. Maar het was duidelijk - ook in het dorp trouwens - dat vele kermis-gangers zich hadden laten afschrikken door het weerbericht. Nochtans was het vanaf negen uur droog en konden de optredens van Coco Jr. en The Kicks buiten doorgaan in een tuin, waar tafels en stoelen snel waren afgedroogd. Er was veel sfeer en ambiance. De moedige kermisvierders werden in elk geval serieus verwend. Nadat in het dorps huis de lichten waren gedoofd, gingen de kermisvierders lustig door bij Cinna's. Het werd daar een memorabele avond.

Zondag

Het dorps huis was het zenuwcentrum voor de 36ste Maria-omwegang, een editie in de namiddag deze keer. Zo slecht het weer zaterdag was, zo schitterend was het zondag. Er was dus veel volk. Dat volk vond na de omwegang zijn weg naar de dorps huistuin waar de tapkranen, die door de Concor-diavrienden werden bediend, niet stil stonden. De deelnemende groepen van buiten Kalfort stonden weer versteld van de uitgelaten sfeer die rond ons dorps huis en de omwegang hangt. Ondertussen rinkelde de kassa bij de foodtrucks en de foorkramers. Duizenden mensen genoten van een authentieke Kalfort Kermis, zoals "in de goede oude tijd". 's Avonds werd het rustig in Vrededaal. De aandacht ver-

schoof naar het dorp waar onder meer het optreden van de 30-koppige Malvine Band enthousiast werd onthaald.

Maandag

Op maandag palmde de braderij het dorp in. Marktkramen, foer en muziekoptredens blijven een plezante mix. De tuin van het dorps huis, die dan werd uitgebaat door ruitclub Hippique, deed gewoontegetrouw dienst als rustige haven om buiten het kermisgewoel een pintje te komen drinken of een fritje te steken. 's Avonds was het dan tijd voor Kalfort zingt. Het werd weer een editie met heel veel sfeer en ambiance. Het moet gezegd: met twee klasbakken als Eddy en Gunter kan het moeilijk mislukken. Maar je moet het toch maar elk jaar doen!



Dinsdag

Terwijl het volleybaltornooi een toplocatie had gevonden op het domein van seniorie De Brug, maakte het dorpshuis zich klaar voor Kalfort Local. Het werd een overrompeling voor The Simons en Blue Thrill, twee Klein-Brabantse groepen die de aanwezigen onmiddellijk tot dansen konden bewegen. Het is duidelijk dat Kalfort Local zijn plaats op de kermiskalender nu definitief heeft verworven!

Woensdag en donderdag

Kalfort is een gastvrije plaats voor de honderden zieken uit de gemeente Puurs-Sint-Amunds. Onze plaatselijke Samana-afdeling deed weer zijn uiterste best om hen allemaal een gezellige namiddag te bezorgen.

Vrijdag

Terwijl de Concordiavrienden een open repetitie organiseerden in het dorps-huis, verschoof het kermisgebeuren naar domein De Brug. Ons kermisco-mité Kalité maakte er een schitterende festivalterrein van. Met de terugkomst van O'Gazeuse, een Live Karaoke (informatie over wie zich op het podium waagde, vraag je maar aan de aanwezigen) en de onstuitbare Geeromsteiner werd het een geslaagde avond.

Zaterdag

Vanaf 's morgens ontvingen Wim en zijn team de fans van Christoff. Er waren 400 aanwezigen. Christoff zelf was stevig onder de indruk: "Normaal treed ik 's avonds op op grote evenementen. Ik wist dus niet wat ik mocht verwachten. Omdat ik graag uitslaap, was ik bijna te laat. Ik kreeg ook telefoontjes





Christoff met Wim Servaes, bedenker en bezieler van Ontbijt met een Ster.



van enkele fans, zij konden er niet bij zijn omdat door het grote succes de ticketverkoop was afgesloten.” Wim zou Wim niet zijn als hij aan het event geen Kalfortse touch koppelt. Deze keer werden Rita De Boeck en Jean Ossé, die hun 50-jarig huwelijk vierden, in de bloemetjes zette. Nog meer, hun huwelijk werd opnieuw ingezegend door gelegenheidspriester Geert en burgemeester Koen Van Den Heuvel. Maar de aanwezigen kwamen vooral voor de optredens van Marc Stans, Wout en Christoff. En ze konden hun hartje ophalen aan de Vlaamse muziek. Volgend jaar nodigt Wim Luc Steeno en Bart Kaëll uit. Reserveren kan nu al via ontbijtmeteenster@maniflex.be

Na het Ontbijt met een Ster nam de Loopronde van Kalfort de uitbating van het dorps huis even over. Na 47 jaar

is de Loopronde nog steeds populair. Er namen 210 lopertjes deel aan deze loopwedstrijd, die verspreid is over vier dagen. De kermisloop voor lopers vanaf 12 jaar kon dan weer rekenen op 83 sportievelingen. Als onderdeel van Kalfort Kermis houdt deze organisatie, die in handen is van een enthousiaste vriendenploeg, probleemloos stand. Hoewel het een wedstrijd is in de zuivere zin van het woord, is de sfeer langs het parcours altijd optimaal, zeker als de zon schijnt. Tijdens de prijsuitreiking in dorps huis Vrededaal was het ook weer op de koppen lopen. Alle deelnemers mochten er, naast een goodiebag, een mooie naturaprijs mee naar huis nemen. Het looprondeteam, dat uit twaalf vrijwilligers bestaat en een volledige week vrijaf neemt van het werk, blik met trots terug op haar organisatie.



Maar toch werd er tijdens deze editie ook een traantje weggepinkt. Van dat dozijn organisatoren was er nog eentje bij van bij de start in 1977 en dat is de 92-jarige Agnes Mees. Agnes stond, samen met haar man Maurits Boude-wijns, aan de wieg van de Loopronde en was vooral gekend als verkoopster van de Gazet van Kalfort. Daarnaast bracht zij ook de tombolaloten en de welgekende vensteraffiches aan de man. Na 48 jaar inzet vindt Agnes – hoewel ze het anders zou willen – de tijd rijp om op een mooie manier afscheid te nemen van haar Loopronde. Wij wensen haar nog vele mooie jaren en zijn zeker dat ze nog lang trouw supporter zal blijven en de atleten aan de kant van de weg zal aanmoedigen. Bedankt, Agnes!

Wanneer het comité van de Loopronde de deuren van het dorps huis sloot, was de 16de Kalifesta al eventjes in volle gang. Kalifesta wordt stilletjes aan bekend in de ruime omgeving. De honderden enthousiaste muziekliefhebbers zijn hiervan het bewijs van.

Zondag

Op de laatste dag van de kermis kwamen nog enkele uitbollers een pintje drinken in de dorps huistuin. Maar die zondag was er toch vooral een van afbreken, opruimen en nagieten.

En nog veel meer...

In dit artikeltje focusten we op ons dorps huis en vermeldde we in de marge enkele opvallende evenementen die elders doorgingen. Maar het is duidelijk dat de kermis veel meer is. Er zijn de restaurants van Chiro en Scouts, de drankgelegenheden en vele andere kleine en grote organisaties die door verenigingen of Kalité worden opgezet. Het is deze cocktail die Kalfort Kermis zo aantrekkelijk maakt en zijn levenskracht geeft.

Wanneer de vlaggen aan het dorps huis worden gestreken, zit de kermis er voor het dorps huis echt op. De kermis van 2024 is er een om in te kaderen. En toch is er enige bezorgdheid. Want ondanks de steun van Gemeente Puurs-Sint-Amunds, CC Binder, enkele sponsors en de belangeloze inzet van vele vrijwilligers is het heel moeilijk om het budget in evenwicht te houden. Om een gratis feest aan te bieden moet er stevig worden geïnvesteerd en dat is moeilijk met drankverkoop terug te verdienen. Deze problematiek komt zeker op het bord van de werkgroep evenementen en van het bestuur van het dorps huis. Maar eerst vierden we verder ongedwongen ons tienjarig bestaan!

TIEN JAAR DORPSHUIS

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van ons dorps huis waren de kermisactiviteiten extra verzorgd. Ook de kaas- en wijnavond op 27 september was met meer dan 50 aanwezigen een succes. Dankzij de deskundige uitleg van Tine Eeckeleers en haar zorgvuldige selectie van kaz en wijnen had deze feestelijke avond iets extra. Maar het jaar is nog niet om, want onze grote viering op 10 november komt er nog aan!

Programma feest 10 jaar

Op zondag 10 november verwachten wij heel Kalfort voor de viering van tien jaar dorps huis. Een hele dag lang zijn er met de medewerking van de Kalfortse verenigingen een heleboel activiteiten. Een overzicht...

Groep-V, Kalloo en de Loopronde van Kalfort slaan de handen in elkaar voor de organisatie van de eerste **Kalfort Urban Trail**, een verrassende loop- of wandeltocht langs en doorheen Kalfortse gebouwen. Alle lopers, wande-

#10jaarvrededaal

KALFORT
URBAN TRAIL 10.11.24
 start: 10u
 RUN & WALK (5 of 10km)
www.kalforturbantrail.be

laars en sympathisanten zijn van harte welkom om 10u. Honger achteraf of gewoon zin in een heerlijke pasta? De dames van FERM voorzien een lekkere pastalunch. Voor de lunch is inschrijven verplicht. Schrijf je in op <https://www.kalforturbantrail.be/>

Vanaf 14u verzorgen onze jeugdbewegingen **kinder- en jongerenanimatie** in de tuin van het dorpshuis.

Vanaf 15u starten de **optredens**:

15u: Big Belly Band

15u30: Tegenzin, een vierkoppige meisjesgroep

17u: White Cats, onovertroffen Kalfortse kwaliteit

19u: Banda del Mundo, een topband met populaire wereldmuziek op het repertoire

Van 18u tot 19u nodigen wij iedereen die van dichtbij of iets verder betrokken was bij de bouw en de uitbating van ons dorpshuis uit op een **feestelijke receptie**.

Vanaf 19u kan u in de foyer terecht op een **Bodega** (door het Oudercomité van de Kalfortse scholen uitgebaat). Hier kan je lekkere wijnen en een speciaal biertje nuttigen. De hongerigen kunnen zich vanaf 17u tegoed doen aan al het lekkers dat enkele **foodtrucks** te bieden hebben.

Vanaf 21u start een **dansfeest met DJ Caro**, die ons dorpshuis gegarandeerd in vuur en vlam zal zetten!

En verder...

Hiermee is ons feestprogramma niet afgelopen. Op 20 november vindt (i.s.m. DF Puurs) onze novemberlezing plaats, met als gast Bruno Luyten, ere-eerste-voorzitter van het hof van beroep van Antwerpen. Hij behandelt thema's als modernisering/digitalisering van justitie, klassenjustitie en onafhankelijkheid van de rechtspraak, zin en onzin van assisen enz. Al je vragen over justitie zijn welkom.

Op zondag 12 januari 2025 sluiten we de viering van 10 jaar Vrededaal af met een aperitiefconcert met het gitaarsensemble Los Del Trè.





AAN DE KALFORTENAREN

OPROEP

Het dorpshuis staat na tien jaar werking voor een nieuwe uitdaging. De eerste leningen werden terugbetaald en vervangen door een nieuwe, voor een beperkter bedrag. De overgang is niet evident! We hebben uw steun dus heel hard nodig!

U helpt ons door activiteiten te organiseren in ons dorpshuis, aanwezig te zijn op onze evenementen, maar zeker ook door uw financiële steun!

Een bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding *****128/2866/00066*****. De gift is fiscaal aftrekbaar.

AFSCHEID VAN MEESTER GUNTER

Eind vorig schooljaar nam Gunter Aerts afscheid als directeur van Twin-kelveld om een nieuwe functie binnen Sjabi+ op te nemen. Meester Eddy Daems sprak op 26 juni namens al zijn collega's de volgende afscheidswor-den.

Beste ouders, collega's, jongens en meisjes, eerst even zeggen dat deze toespraak is geschreven zonder AI, maar gewoon *oldskool*, dat ziede wel! Meester Gunter, of moet ik zeggen 'meneer directeur'? Neen, dat zou je zelf niet gewild hebben... Je bent altijd 'meester Gunter' gebleven. Je ging dan ook meestal casual gekleed. Maar als je dan toch eens een hemdje aan had, dan wisten we: Hij moet met de 'bazen' gaan vergaderen.

Daarom: Meester Gunter, terwijl ik dacht dat jij bij mijn afscheid het woord zou voeren, is het omgekeerde nu het geval. En dat stemt me gelukkig, want zo kan jij die vervelende anekdotes die je de voorbije jaren over mij hebt verzameld niet gebruiken. Integen-deel, nu kan ik uitgebreid – en zonder angst voor 'de weerbots' – jouw goede en minder goede kantjes belichten. Al moet ik me wel wat inhouden, want ik wil eind augustus nog samen met jou op een podium staan.

Wel, ik dacht eerst een gedicht te maken tot ik me realiseerde dat nogal moeilijk te rijmen valt op Gunter en Aerts... Een echte speech zou het worden!



Op 1 september 1998 ben je begonnen als meester in het tweede leerjaar in wat toen nog de gemeenteschool Kalfort was. Toevallig ook het moment waarop een meester uit het naburige Breendonk de overstap maakte. Meester Hendrik krabde zich toen in de weinig overgebleven haren.

Na 12 jaar meesterschap en 14 jaar directeur is vandaag bijna jouw laatste werkdag op Twinkelveld. En wat voor directeur! Met jou aan het roer veranderde er wel wat en kreeg onze school – na enkele bewogen jaren – zijn vroegere elan weer. Een nieuwe naam en een nieuw logo luidden de start in van een nieuw begin voor Twinkelveld. Onze school kreeg onder jouw leiding flink wat pluimen van de inspectie en velen daarvan mocht jij op je hoed steken. Alhoewel, we kregen ooit wel eens een negatieve beoordeling: voor onze toiletten... En het jaar nadien stonden ze er. Liefste inspectie, kan je dit mirakel nu ook nog eens verrichten voor de nieuwbouw waar we al meer dan 16 jaar op wachten? Samengevat: Twinkelveld: Een school met mooie resultaten, blijde kinderen, tevreden ouders als je de tevredenheidsenquête van vorige maand mag geloven en enthousiaste leerkrachten... Mooiere referenties kan je niet meekrijgen!

Gunter, dat jij directeur zou worden van Twinkelveld stond in de Twinkelersterren geschreven. Toen je als pastoor verkleed de vergadering bijwoonde waarop ons werd meegedeeld dat de toenmalige directrice Martine onze school zou verlaten, moet je een onnavolgbare indruk hebben nagelaten

bij het schoolbestuur. Dat je daarnaast in de kerk bij een schoolviering nog regelmatig stand-in speelde voor de pastoor, zal ook wel een pluspunt zijn geweest. 'Zo'ne katholieke... die moeten we hebben!', moeten ze bij Sjabi toen hebben gedacht. En wat je al een tijd ad interim had gedaan mocht je vanaf 1 september 2011 officieel doen: Op jouw naamkaartje de afkorting dir. bijschrijven.

Jouw realisaties zijn niet op één hand te tellen. Maar één van jouw paradepaardjes was zeker het bedenken en uitwerken van ons schoolwerkplan, onze schoolvisie en ons toch wel unieke anti-pestbeleid. 'Iedereen op school moet zich goed in zijn vel voelen', dat was jouw motto. Kinderen met een rugzak of die het wat moeilijker hadden, jij had oog en oor voor hen. Zij konden op jou rekenen.

Maar voor we je heilig verklaren – wat in Kalfort altijd net iets makkelijker lukt dan erbuiten – toch ook nog even jouw kleine kantjes uitvergroten. Zo kon je je druk maken om koffietassen waarin nieuwe schimmelsoorten zich ontwikkelden. En met je luide stem wist je zelfs de grootste belhamel stil te krijgen. Neen, in je 14-jarige carrière als directeur waren het ook niet allemaal vrienden. Benneke Weyts bijvoorbeeld heeft nooit op onze school gezeten, maar dat manneke zou bij jou flink wat rode kaarten hebben verzameld voor slecht gedrag. En ook Janneke Jambon zou bij jou niet moeten rekenen op de no blame-aanpak. Wat was je verbolgen over zijn uitspraak over de laatste week van het

schooljaar: 'Een beetje voorlezen met wat feestjes hier en daar...' Want een mening die had je en die wilde je ook wel kwijt en dan vooral om de job van leerkracht te verdedigen.

Voor al wat je hier verwezenlijkt hebt, zouden we je graag willen ridderen. Helaas, nu je de leiding niet meer neemt over de schildknappen van de Ommegang, valt ook dat plan in het water.

De dag dat je ons je vertrek aankondigde, stonden we een beetje aan de grond genageld. Zo'n beetje als tijdens een onverwacht inspectiebezoek. En toch hadden we een vermoeden dat er iets gaande was. Het was ook duidelijk aan je te zien: Je haar werd op korte tijd steeds grijzer. En dat je een indoor fietstrainer had gekocht om geoefend te zijn voor verdere fietsverplaatsingen had bij ons ook een belletje moeten doen rinkelen. Maar we kunnen begrip opbrengen voor je beslissing. Ten slotte zou ook ik gezwicht zijn voor de vele voordelen: een hogere fietsvergoeding, de vele etentjes en het vooruitzicht om samen te mogen vergaderen met de nieuwe directrice van de leefgemeenschap waar Duvel wordt gebrouwen. En ik begrijp dat de schrik de haan om het hart sloeg in het vooruitzicht om nog meer kippen onder zijn hoede te krijgen bij een eventuele fusie met de Regenboog, want kleuterleidsters zijn naar het schijnt nog een pak moeilijker aan te pakken dan schooljuffen. Van horen zeggen, hé! Maar Gunter, besef goed: Jouw gratis skivakanties naar Oostenrijk ben je kwijt, alsook het koelste lokaal op warme zomerdagen.

Jouw vertrek voelt bij ons een beetje alsof je bij de eeuwige rivaal, de scholenvoetbalploeg van SJABI gaat spelen. Een uitmuntende ploegspeler die zich altijd inzet voor het team! Een sterspeler als het ware! Al waren er wel ouders die dat betwijfelden tijdens onze projectweek rond het WK voetbal, weet je nog?

Jouw vertrek betekent ook slecht nieuws voor onze lijn. Die lading koekjes en traktaties in de leraarskamer die jij altijd binnenspeelt, gaan we voortaan zelf moeten opeten. Ik zeg het: Als er bij ons op school lege brooddozen bij de leerlingen zouden geweest zijn, dan was het zeker omdat jij die leeggegeten had!

Ik hoed me al voor de momenten dat er weer banken verhuisd, kasten verplaatst of fietskettingen moeten opgelegd worden. De vaak gehoorde noodkreet: 'We zoeken ne sterke man!', zal steeds minder weerklank krijgen op onze school. Brent, Sam en ik wenen bittere tranen, want in de leraarskamer zal er nog minder over voetbal en de koers worden geklapt.

Maar we blijven achter met de vele fijne herinneringen: de legendarische toneeltjes en zelfgeschreven liedjes, de eindschooljaarfeestjes, de zalig uitgewerkte projectweken... Als aandenken houden we alvast de mooie kruisbeelden die we van jou in elke klas boven de deur moesten hangen.

De weken en maanden die nu komen, gaan we pas echt tot het besef komen wie en wat we zullen missen.

Want wie gaat er nu onze nieuwe Twinkels tekenen en de wagen van de Ommegang versieren? En wie gaat ons nu de toelating geven om langer te mogen spelen? En wat als op onze school zich een noodsituatie voordoet? Er is maar één die de zekeringkast en het brandalarm weet staan.

Gunter, net nu we tijdens ons fietsweekend in hetzelfde bed hebben gelegen en ik jou zo wat persoonlijker leerde kennen, moeten we van elkaar heengaan. Maar onthoud: We hebben ervan genoten met jou te mogen samenwerken. En hopen uit de grond van ons hart dat je nog wil deel uitmaken van onze kwisploeg en onze Treasure Trackers.

Eén ding is zeker – en we lieten het misschien niet altijd merken – maar de juffen, de meesters en de leerlingen gaan jou missen. Bij Sjabi+ wacht er jou een mooie uitdaging. En moest het daar niet lukken, dan kan je nog altijd gaan gidsen in Venetië, want daar heb je aanleg voor, hoor ik zeggen. Gunter, het ga je goed!

Er werd niet alleen gesproken op het afscheid. Alle leerlingen werden bij het afscheid betrokken en zongen twee leuke afscheidsliederen, in echte Kalfort Zingt-traditie!

Afscheidslied Gunter

(melodie: Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben - #LikeMe)

Ach het is jammer dat je nu na al die jaren weg moet gaan
Je werk op onze school is nog niet klaar
Een gek idee dat jouw fiets niet meer voor de school zal komen staan
Dat voelt voor ons toch wel een beetje raar
En we bedanken je voor alles wat je deed
We weten zeker
dat geen kind je ooit vergeet
Je was een meester uit miljoenen
Echt een meester om te zoenen
Echt een meester met een hart,
zoals dat heet

We hebben werkelijk genoten
van je inzet telkens weer
Je was gewoon een wonder voor de school
Een supermeester zoals jij –
nee echt, die maken ze niet meer
Geen twijfel: Jij bent werk'lijk ons idool

Je wou altijd het beste voor de school,
had Kalfort in je hart
Het weggaan valt je zwaar,
maar ja, het moet
We wensen jou het allerbeste
daar bij SJABI als je start
Het ga je goed

Het Twinkelveld gaat je nu missen,
zeker ook de Regenboog
Je hebt je al die jaren uitgesloofd
Er komt een traantje, ja, ik merk het al: we
houden het niet droog
Je blijft echt in ons hart, dat is beloofd

Meester Gunter

(melodie: Texas Hold'em – Beyoncé)

Meester Gunter! Niet te geloven!
Wat zijn we down down down down

Is dit het einde? Niet te geloven!
Ja reuze down down down down

Waar moet het Twinkelveld naartoe?
We moeten wel verder
maar we weten niet hoe
We zeggen geen goodbye
Wel tot in den draai

Bedankt voor al jouw zorgen
En zien we jou nog morgen?

Whoow!

Een nieuw hoofdstuk staat nu te wachten
Dat komt dus goed goed goed goed

Maar zonder jou hier, niemand weet echt
Hoe dat moet moet moet moet moet

Whoo hoo hoo hoo hoo
Jouw leiderschap was zo
Bedankt voor al die ja-aren
Een schouderklop en GO!

Whoo hoo hoo hoo hoo
Jouw leiderschap was zo
Bedankt voor al die ja-aren
Een schouderklop en GO!



De leerkrachten van Twinkelveld bij het begin van het schooljaar. Boven: Carine Amelinckx (4de), Stefanie Tierens (5de), Isabelle Piessens (3de), Sabrina Heyvaert (directeur), Tiffany De Graer (4de), Eline Peeters (2de), Katleen Beullens (2de) en Dorien Smedts (zorg). Onderaan Ann Peeters (1ste), Kim De Leeuw (1ste), Nelle Spiessens (4de), Sam Van Reeth (l.o.) en Els Dewitte (6de). Eddy Daems ontbreekt op de foto.

WELKOM AAN JUF SABRINA

Op maandag 2 september startte Sabrina Heyvaert, in opvolging van Gunter Aerts, als directeur in Twinkelveld. Wij heten Sabrina van harte welkom in Kalfort en wensen haar veel plezier toe in haar nieuwe taak. De zowat 170 leerlingen en haar collega's van Twinkelveld hebben haar alvast een fijn onthaal gegeven op haar eerste schooldag.



Sabrina is 45 jaar jong en mama van Lotte (19) en Senne (16). Als leidster in de jeugdbeweging besepte ze dat ze was weggelegd voor het onderwijs. Aan ervaring geen gebrek: Ze start haar 24ste jaar in het onderwijs en haar 4de jaar als directeur.

We polsten ook even naar haar beweegredenen om aan de slag te gaan als directeur in Twinkelveld.

“Ik vind het fijn dat ik niet op voorhand weet wat de dag gaat brengen. Ik hou van uitdaging en variatie in mijn job. Onderwijs vind ik ongelooflijk boeiend, omdat het de sleutel is tot persoonlijke en collectieve groei. Het is een dynamisch proces waarin kennis niet alleen wordt overgedragen, maar ook wordt uitgedaagd en verder ontwikkeld. Wat me het meest fascineert, is de manier waarop onderwijs de mogelijkheid biedt om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en hen uit te dagen om hun eigen gedachten en ideeën te vormen. Deel uitmaken van een team dat dit elke dag nastreeft en tracht de ogen van ELK kind te laten TWINKELEN ... geeft mij voldoening.”

LAATSTE KERMIS IN OUDE LOKALEN

Het was een speciale Kalfort Kermis voor de jongens en meisjes van Chiro Kalfort. Zij hielden voor de laatste keer hun restaurant 'Mie Kalfut' in de huidige lokalen. Volgend jaar zal 'ons Mie' hopelijk onder een gloednieuwe hangaar staan.

In het voorjaar sloeg Hangaar66 erin om de kaap van 300 loten te bereiken. Die renteloze leningen vormden een cruciaal puzzelstukje in de financiering van de nieuwe lokalen van de Chiro. Vorig jaar was het nog alle hens aan dek tijdens de kermisperiode; op tien dagen tijd werden toen 50 loten verkocht. Hangaar66 was overal aanwezig; achter verschillende tapkranen, tussen de mensen, in het restaurant van de Chiro, online, op de kwis, het volleybaltornooi, de ommegang...

Toch waren de kenmerkende vrijwilligers in rood shirt ook tijdens de laatste kermis niet weg te slaan uit het straatbeeld. Op Kalfort Zingt werd het

Hangaar66-anthem gelanceerd, een dikke 'boenkschijf' die al snel een oorswurm werd. En opnieuw stonden onze vrijwilligers paraat om bij te springen voor evenementen in het Vrededaal, Kalifiësta en op het volleybaltornooi.

Dankuwel!

Nu de kermis achter de kiezen is, zeggen wij, het voltallige H66-team, graag driemaal dank u. Dank u aan het team van Kalité want ook dit jaar gaat een deel van de opbrengst van Kalifiësta naar onze vzw. Het bedrag is op dit ogenblik nog niet gekend, maar elke bijdrage is natuurlijk zeer welkom. Dank u aan de leiders, leidsters, leden en kookouders van de Chiro; 'Mie Kalfut' was weer top. En ten slotte dank u aan onze eigen vrijwilligers die tien dagen lang met volle goesting in rood T-shirt het beste van zichzelf hebben gegeven. Lang zal je ons overigens niet hoeven te missen. Binnenkort komt de party-ploeg van

STEUN HANGAAR66

Steun de plannen voor de nieuwe chirolokalen. Doe het door het aankopen van één of meerdere loten van 1000 euro, als renteloze lening. Vraag informatie via hallo@hangaar66.be.

Doe een fiscaal aftrekbare gift. Stort een bedrag van 40 euro of meer op rekeningnummer BE87 0689 5068 4394 van Chiro-jeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, met de vermelding "gift MJ0505" (dit laatste is het stamnummer van onze Chiro).

HISTORISCHE OMMEGANG HISTORISCH

Het ommegangcomité evalueerde de historische ommegang van dit jaar en kwam tot de conclusie dat hij historisch was. En dat om meerdere redenen. We gaan er in dit artikeltje heel graag op in. Dit neemt niet weg dat er toch wat donkere wolken over onze ommegang hangen. Lees er hier meer over!

Het scenario

Het verhaal in onze ommegang zat goed in elkaar en werd goed overgebracht. Natuurlijk door onze figuranten zelf, die hun taak met enthousiasme opnamen. Maar zeker ook door de live commentaar van Jan, Kim en Gunter die het verhaal aan de aanwezigen vertelden. Voor zij die elders stonden zorgde de gratis programmabrochure voor de nodige verduidelijking. De diverse nieuwe accenten werden geapprecieerd. Vernoemen we de cisterciënzers van Hemiksem, de schepenen

van Puurs, de galg op de Lichter en de dansgroep met schoolkinderen. Niet toevallig werden voor enkele van deze groepen nieuwe wagens gebouwd. Dat we hiervoor wagens van de Hanswijkprocessie konden krijgen, was een zeer grote meerwaarde.

De deelnemers

We waren met meer dan 700 deelnemers. We geven toe dat de rekrutering wat traag op gang kwam, maar eens de ban gebroken was, werden onze groepen vlotjes gevuld. De sociale media speelden hierin hun rol. De extern ingehuurde groepen (vendeliërs en dansers van Vredon, steltenlopers van Merchtem, muziekgroepen, circusartiesten) waren een belangrijke meerwaarde. Vele ommegangen benijden ons voor dit deelnemersveld. We kunnen er alleen maar gelukkig om zijn en beseffen dat onze ommegang echt nog leeft.



Organisatie

Er was veel volk in Kalfort. Dat had zeker te maken met de uitstekende weersomstandigheden en mogelijk met het uur van vertrek. Helaas stootten we weer op de beperkingen van onze Kalfortse straten. Een ambulance hinderde de doorgang in het Fabiolapark. De terugkeer in het dorp was chaotisch omdat de stroom omme-gangbezoekers en kermisgangers de omme-gang zwaar hinderden en geen respect toonden voor de omme-gang en de toeschouwers. Hier moeten we zeker aan werken.

Het comité

De verjonging van het omme-gangcomité heeft ervoor gezorgd dat er met veel enthousiasme wordt gerekruteerd bij jong en oud. De werkgroepen hebben zeer hard gewerkt. De technische

ploeg kon slechts mits zware inspanningen alle wagens klaar krijgen. De werkgroep kostumering had de handen vol met de honderden kostuums. De werkgroep bloemen en versiering zette weer een puike prestatie neer met het (letterlijk) opfleuren van de wagens. Onze groepsverantwoordelijken brachten hun enthousiasme over op hun groepsleden. Ook zij zijn onmisbaar. Kalfort mag fier en dankbaar zijn op deze vrijwilligers, zonder dewelke er helemaal geen omme-gang zou zijn. En dan zijn er nog zovele anderen: leden van sponsor- en beschermcomité, gemeentebestuur en CC Binder, fotograaf Lander, cameraman John, programmaverkopers o.l.v. Wim, geluidstechnici, grimeerders, politie, Rode Kruis enz. enz. Honderden mensen zijn radertjes in de grote machine die onze omme-gang doet draaien.



Elk jaar zijn er weliswaar werkpuntjes die naar boven komen. Dit jaar zagen we onder meer een moeilijke communicatie tijdens de ommeegang, een trage voortgang, een te grote ruimte tussen de groepen en de kop die de staart opat. Het blijft elk jaar een opdracht om de vele deelnemers, groepen en wagens op een mooie manier door de straten te leiden.

Donkere wolken?

We mogen als comité niet blind zijn voor een aantal structurele problemen die moeilijk oplosbaar zijn. Hoe houden we de ommeegang financieel gezond? Hoe brengen we überhaupt elk jaar de nodige financiële middelen bij elkaar om een kwaliteitsvolle ommeegang neer te zetten (om maar te zeggen dat een ommeegang zoals dit jaar elk jaar onmogelijk is). Hoe lossen

we het nijpende probleem op van de opslag van onze wagens? Hoe zorgen we voor een waardige werkplaats voor onze technische ploeg? De huidige oplossing is absoluut niet voldoende (onze wagens verkommeren) en een andere is niet in zicht. Hoe behouden we het engagement van onze deelnemers als we sleutelen aan inhoud of frequentie van de ommeegang? De vorige jaren hebben bewezen dat verandering bij vele mensen moeilijk ligt en hen zelfs doet afhaken. Hoe zorgen we ervoor dat onze ommeegang elk jaar aantrekkelijk genoeg is om duizenden toeschouwers aan te trekken? En hoe blijven we onze vrijwilligers motiveren om elk jaar opnieuw zo'n grote inspanning te leveren? Vele vragen waar we nu ook nog geen antwoord op weten. Maar in elk geval moeten we daar - nu we één keer de cyclus



van twee 'kleine' ommegangen en één 'grote' hebben doorlopen - dringend een antwoord op vinden. Wie ons kan helpen, mag het stokje zeker opnemen. We horen graag alle opbouwende suggesties. Niettemin heeft deze editie bewezen dat we niet bij de pakken kunnen blijven zitten. De ommegang komt tegemoet aan een nood in ons dorp. Het initiatief werkt zeer gemeenschapsvormend en verbindend. En dit mogen we - zeker in deze tijd - niet verloren laten gaan. Een deelnemer verwoordde het als volgt: "Ommegangdag is ongetwijfeld de mooiste dag van de kermis!"

Binnenkort starten we weer met z'n allen aan de 37ste editie van onze ommegang!



VOETBALNIEUWS

Het nieuwe voetbalseizoen 2024-2025 is volop bezig. Vanaf 1 augustus zijn de wekelijkse trainingen gestart op dinsdag- en donderdagavond. En op 1 september is de competitie in de recreatieve voetbaltak van Voetbal Vlaanderen begonnen voor de drie competitieploegen op zondag. De kermisperiode eind augustus was voor de club weer een aanleiding voor heel wat extra activiteiten.

Kermis : 7x7 toernooi

Als start van de kermisweek organiseerde de club op vrijdag 23 augustus een 7x7 toernooi met zes deelnemende ploegen : KKD1 (zie foto) + KKD2 + KKD3 + Vet. KKD + O.B.B. + FC Cité. Een ploeg bestond uit zes veldspelers en één keeper en er werd op een half plein in de breedte gespeeld. Het was een

leuk en sportief toernooi waarbij elke ploeg drie matches van 20 minuten speelde. FC Cité won verdiend de finale met 2-1 tegen Vet. KKD.

Uitbating 't Hof Van Vlaanderen

Door de verhuis naar het sportpark zit de club buiten het kermisgebeuren. Gelukkig hebben we voor de tweede maal 't Hof van Vlaanderen midden in het kermisgebeuren kunnen uitbaten. En iedereen weet het: als het goed weer is met de kermis dan is Kalfortcentrum bomvol met kermisgangers. De uitbating tijdens de drie dagen van het eerste kermisweekend was een groot succes, veel volk en goede tapontvangsten, en afgesloten met een fuif in de zaal tijdens de maandagnacht. Deze kermisfestiviteit is niet alleen van publicitair belang voor de club, de mooie



winst geeft ook een serieuze financiële buffer bij de start van het nieuwe seizoen.

Kermis: Volleybaltornooi

De voetbalclub is altijd van de partij op het volleybaltornooi van Volley Kalfort. Zoals in de voorbije jaren had de club terug twee ploegen ingeschreven. Kalfort Daghet, met huidige eigen spelers en wat versterking, eindigde op een mooie derde plaats bij de recreanten en Kalfort Sportif, met ex-spelers, won zelfs de reeks van de recreanten of de “plezante reeks”.

Kermis: Loopronde van Kalfort

De club werkt al heel wat jaren samen met de organisatoren van de Loopronde van Kalfort. Voor de tweede maal vond de eerste loopdag op dinsdag 27 augustus plaats op een kunstgrasveld in sportpark De Schans in Kalfort. Dit is een ideale locatie voor zowel de lopers als het publiek. De 210 ingeschreven lopers konden genieten van een heel grote belangstelling (wel 400 à 500 supporters langs de kant). De club gaf de aanwezigen de gelegenheid om een lekkere drank te consumeren in de voetbalkantine of op het terras.



NIEUWS VAN DE CONCORDIAVRIENDEN

't Is weer voorbij, die mooie zomer; de herfst is in het land. Maar gelukkig laat dit artikeltje ons nog een keer terugdenken aan de fijne zomermaanden die we achter de rug hebben.

Een drukke, muzikale zomer

Zo speelde onze Big Belly Band, op 7 juli muziek tijdens 'Scheldeland in Stoom', het jaarlijkse zomerevent van Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Onze muzikanten zorgden voor muzikaal vertier aan de treinhalte te Puurs-centrum. De vele reizigers genoten, en ook onze muzikanten hebben met veel plezier meegewerkt aan dit evenement. Het was de eerste keer dat we op dit evenement te gast waren, maar zijn er graag volgend jaar terug bij.

Maar wie aan de zomer denkt, denkt natuurlijk vooral aan Kalfort Kermis, die nog vers in het geheugen ligt. De Concordiavrienden zijn altijd bezige bijen, maar tijdens de jaarlijkse kermisweek steken wij steeds nog een tandje bij. Uiteraard laten wij graag op muzikaal vlak van ons horen, maar ook als we ons steentje kunnen bijdragen aan het feestgebeuren, zijn we graag van de partij.

Op zaterdag 24 augustus openden we de kermisweek met een sfeervol concert. De weergoden waren ons niet gunstig gezind, waardoor we het concert moesten verhuizen van de parktuin van dorps huis Vrededaal naar de zaal zelf. Die zat afgeladen vol met





toeschouwers en kermisgangers, wat van het concert een gezellige bedoe-ning maakte. Onze dirigent had een gevarieerd en toegankelijk concert-programma voorzien. Zo zorgden onze klarinetten met een medley aan traditionele Italiaanse deuntjes voor een eerste hoogtepunt van de avond.

De jongste trompettisten brachten dan weer een medley van Mexicaanse muziek (La Cucaracha, Guantanamera). Ook kwam er filmmuziek aan bod, en maakten we een flashback naar de jaren '80 met o.a. 'Thriller' (Michael Jackson), 'Time After Time' (Cyndi Lauper), 'You Give Love a Bad Name' (Bon Jovi), 'Up Where We Belong' (Joe Cocker & Jennifer Warnes) en 'Eye of the Tiger' (Survivor).

Naar jaarlijkse traditie liepen wij de dag daarop, zondag 25 augustus, ook

mee in de Maria-omwegang. Een voorloper van ons huidige harmonieorkest, fanfare 'De Verenigde Vrienden', werd in 1872 opgericht om het Mariabeeld tijdens de jaarlijkse processie door de Kalfortse straten te begeleiden, en meer dan 150 jaar later nemen wij deze taak nog steeds graag ter harte.

Op de dag van de Maria-omwegang verzorgde onze vereniging ook de uitbating van dorps huis Vrededaal. Het is een hele uitdaging om de honderden figuranten van de omwegang en het in grote getale opgekomen publiek in sneltempo van drank te voorzien, dus gelukkig konden we daarvoor op heel wat helpende handen rekenen. We bakten ook braadworsten en hamburgers, die erg in de smaak vielen. Op omwegangdag barst het volksfeest dat Kalfort Kermis is, helemaal los, en we zijn erg blij en dankbaar dat wij daar met honderden kermispinten aan mochten bijdragen.

Ook voor ons is de kermisweek natuurlijk feest, dus om de kermis af te sluiten, trakteerden wij onze muzikanten tijdens de repetitie van 30 augustus op smoutebollen.

Samengevat: Kalfort, we waren er weer graag bij en zijn volgend jaar opnieuw van de partij!

Wat brengt het najaar nog?

De zomer is dan wel gedaan, dat betekent nog niet dat we op onze lauweren kunnen rusten.

Op zaterdag 19 oktober (17u-21u) en zondag 20 oktober (11u30 – 15u) vindt namelijk al ons mosselvestijn plaats in ons repetitielokaal dorpshuis Vrede-daal. Wij ruilen onze muziekinstrumenten dus even in voor keukengerei. Op het menu staan mosselen, stoofvlees, curryworst, ijs en gebak. Dat wordt smullen!

Op muzikaal vlak is het uitkijken naar ons najaarsconcert op zaterdag 23 november vanaf 20u in CC Binder te Puurs. Van brandweerlui tot Zorro, van Superman tot oorlogsveteranen: ons najaarsconcert staat helemaal in het

teken van helden. Zet je schrap voor een avontuurlijke concert vol spannende maar ook ontroerende momenten! Op het themaconcert 'Helden' hoor je niet enkel ons harmonieorkest aan het werk, maar ook ons instap-orkest 'Band For the Future' laat horen wat het in zijn mars heeft.

De kaartenverkoop voor dit concert start op maandag 14 oktober om 8u. Kaarten zijn vanaf dan te koop via onze website www.concordiavrienden.be en kosten € 17 per kaart (of € 12 voor kinderen jonger dan 15 jaar).

Hopelijk bent u er dan ook bij!



WOORDJE VAN WOUT

Een woordje van regiojournalist Wout uit Kalfort... Wie in augustus de regio-gazet doorbladerde, merkte waar-schijnlijk een trend op. Kalfort, Kalfort, Kalfort, aan artikels over Kalfort geen gebrek. Normaal gezien schrijf ik over alles wat er gebeurt tussen de brug van Temse en het rondpunt van Verschuieren, maar tijdens Kalfort Kermis geraken de pagina's vanzelf gevuld met verhalen van hier.

Als journalist moet je nieuws best ergens over gaan. Dat noemt men 'nieuwsaarde': er gebeurt iets of er gaat iets gebeuren.

Tijdens Kalfort Kermis gebeurt er bijna elke dag wel iets nieuwswaardig. Zo

sprak ik met Eddy Daems en Gunter Aerts om Kalfort Zingt aan te kondigen. En fietste ik samen met Tieu Peeters van Kalité door het program-maboekje. Luc Schokkaert stond me te woord tussen figuranten van de ommegang. Joop Wauters vertelde me over de loopronde – de tweede populairste ooit – en de leiders en leidsters van Chiro Kalfort wenden samen met mij aan het idee dat ons Mie volgend jaar niet meer onder 'den hangaar' zal staan.

Er zijn ook tientallen leuke weetjes, uitspraken, opvattingen en gesprekken die geen plaats hebben in de krant. Daarom blik ik in deze rubriek even terug op 'mijne kermis'. Want ook



tussen het tokkelen door heb ik meer dan genoeg meegemaakt om een gazet of drie mee te vullen.

Lieg ik?

“Zeg Wout, hoe doe jij dat?”, vraagt iemand mij op de tweede zaterdag van de Kermis. “Ik zie dat jij aan het werken bent, maar het is toch Kalfort Kermis?”

Dat is zeker een terechte vraag aangezien de helft van het dorp verlof neemt. “Voeg gaan slapen, hé”, hoor ik mezelf zeggen. Lieg ik? Eigenlijk niet. ‘Voeg’ is een relatief begrip tijdens de Kermis. Om 10 uur waagt niemand zich op straat. Lig je met Kalfort Zingt om 23 uur in je bed, dan mis je een halve dag.

En deze Kalfort Zingt mocht je echt niet missen. Gunter en Eddy brachten ons centrum al voor de twintigste keer in beroering. Ook het nieuwe koor maakte duidelijk indruk!

Samen met honderden anderen zong – lees: schreeuwde – ik mijn keel schor. Kalfort Zingt is het slotstuk van het eerste weekend, een hoogtepunt voor vele Kalfortenaren. Zingen met het hele dorp heeft dan ook iets magisch. Schouder aan schouder suddert de euforie door het publiek. Wie bijna twee meter lang is, voelt regelmatig een por tussen de ribben, maar dat neem ik erbij.

Iedereen die graag bier drinkt, weet het: een halve liter gaan halen tijdens Kalfort Zingt is een helse klus. Daarom keek ik met verbazing toe hoe cafébaas Jürgen zich door het dicht op-

een gepakte publiek laveerde. Als een paracommando die een verdacht huis binnenvalt, richtte hij een knipperende zaklamp naar de de lijven op zijn pad. Met een welgemikte ‘pardon’ opende zich zo een gang in de zingende en dansende mensenzee, waardoor Jürgen zonder problemen glazen kon verzamelen.

De man staat nog maar twee jaar achter de tap in café ‘t Coolhem maar hij kent zijn publiek duidelijk al door en door.

Te veel peper, te veel look

Misschien ben ik de enige, maar Kalfort Kermis is voor mij een rustpunt in het jaar; een periode van diepe bezinning waarin moeilijke vragen zich aan mij opdringen.

Waar sta ik precies in het leven? Ik weet het niet. Enkel achter de gasbekkens in de mosseltent van ‘Bij Mie Kalfut’ ken ik mijn plaats in deze wereld. Die ligt, dan en alleen dan, tussen de man die de mosselpotten samenstelt, ze op smaak brengt met selder, tijm, peper, look en de man die de mosselen serveert wanneer ze gaar zijn. Mijn taak is die van doorgever. Ik verplaats de nieuwe potten van gasbekken naar gasbekken.

De laatste smaakttest is niet aan mij besteed. Die wordt uitgevoerd door mijn kameraad Yens. Hij zorgt ervoor dat de mosselen niet te hard gebakken zijn, maar ook niet te zacht. Een mossel mag nooit caoutchouc zijn. Ja, ‘caoutchouc’ spel je zo, dat hebben wij ook pas dit jaar ontdekt.



Dankzij de strenge kwaliteitseisen – en het goede mosseljaar – waren de mosselen van Chiro-restaurant ‘Bij Mie Kalfut’ weer lekker in 2024. Je hebt natuurlijk altijd mensen die de mosselen net iets te straf vinden, of niet zo graag look lusten, daar kan je niet omheen. Naar traditie zorgt zo’n klacht wel stevast voor een discussie in de mosseltent.

“Hoe kan er nu ooit te veel peper of look in een pot mosselen zitten?”, weerklonk het ook dit jaar een paar keer. Veel filosofischer worden de gesprekken achter de gasbekkens niet. En het antwoord lijkt, bij gebrek aan bewijs tegen, nog altijd ‘neen’ zijn. “Te veel look of peper, dat bestaat niet”, werd ook dit jaar geconcludeerd.

Tussen de lijnen lees je dat ik ooit zelf in de Chiro zat. Ik ben ook trots lid van Hangaar66, het actiecomité dat de leiders en leidsters begeleidt in de realisatie van nieuwe gebouwen. Op het voetbalveld aan de N16 – waar Kalfort Daghet tot twee jaar geleden nog trainde – worden de eerste contouren zichtbaar. Deze ‘Bij Mie Kalfut’ was de laatste in het huidige Chiroheem. Hoofdleder Casper vertelde me dat kleine reparaties niet meer worden uitgevoerd. Het gebouw uit de jaren 1950 is echt aan haar laatste adem toe. Gelukkig kunnen de jongens en meisjes van Chiro Kalfort vooruitkijken naar iets nieuws. Toch doet het een beetje pijn om afscheid te nemen van de plek waar je zo veel leuke herinneringen aan hebt.

Kalifiësta

Zeker ook het vermelden waard deze Kalfort Kermis was het optreden van Bleach, een Nirvana-tribute band tijdens Kalifiësta.

“Wat is dat voor een *lawijt?*”, dacht een deel van de Kalifiësta-weide op de laatste zaterdag. Awel, verdomd goed *lawijt*. Via de CD-verzameling van mijn vader – ooit overtuigd punker/new-waver – werd ik als tiener verliefd op de muziek en verrassend poëtische teksten van Kurt Cobain. Omdat ik te laat geboren ben, moest ik het al die jaren stellen met youtube-filmpjes om een live-ervaring van een Nirvana-concert te benaderen.

Het was dan ook bevrijdend om eens luidkeels *I'm so ugly, that's okay cause so are you* te zingen. Niet in de douche, of in de auto, of op de fiets, maar gewoon live tijdens een concert. In een *mosh pit* langs alle kanten getorpedeerd worden door beren van 90 kilo en meer maakte de nineties-ervaring compleet.



“Schrijft er een artikel over”

Ik heb uiteraard ook veel gemist deze Kalfort Kermis. Ik kan niet overal tegelijkertijd zijn. Wil je volgend jaar toch eens de aandacht vestigen op een leuk evenement tijdens de Kermis, klamp mij gerust aan. Of stuur mij een e-mail met info naar woutvandeneede@gmail.com.

Voor vrienden en kennissen die mij graag treiteren, geldt dezelfde regel. Iedere keer dat het zinnetje ‘schrijft hier eens een artikeltje over’ wordt geopperd verwacht ik een leeg glas te zien.

Schol!

FAMILIENIEUWS



GODELIEVE DE BOECK, ECHTGENOTE VAN JOZEF DE KEYZER
(° Malderen, 5 oktober 1938 - + Kalfort, 15 september 2024)



ALFONS SCHAMPAERT, WEDUWE VAN LIDIA LEYERS
(° Puurs, 29 april 1933 - + Kalfort, 6 september 2024)

*Ik had gedacht de honderd net te halen,
rollatorloos en in gestrekte draf.
Ik wou nog een miljoen gedichten af.
Musea wachtten. En theaterzalen.
Ik wilde nog oneindig vele malen
verwijlen waar ik mij het liefst begaf.
Ik fietste fluitend tussen wieg en graf,
de voeten geen moment op de pedalen.*

Stijn De Paepe.



ELZA ROTTIERS, ECHTGENOTE VAN EDDY LE BASTARD
(° Bornem, 28 november 1946 - + Kalfort, 19 augustus 2024)

*Moeders geven leven.
Moeders geven kracht.
Moeders blijven geven.
Moeders blijven in je hart
en dan voel je moederkracht.
Kracht die je moeders laat
verder LEVEN.*



JOSÉ MOONS, ECHTGENOTE VAN RENÉ VANACHTER
(° Puurs, 10 september 1935 - + Ruisbroek, 3 juli 2024)

*De laatste jaren van je leven
waren getekend door ziekte en pijn.
Een tijd van uitzien en verwachten,
je hoopte op beterschap maar
je krachten verminderden,
je kon niet meer aan wat je wou.*

*Zonder klagen heb je alles gedragen
met al je pijn en verdriet was je
tegelijkertijd ook dankbaar dat je thuis
mocht blijven en je geborgen voelde
in de liefdevolle zorg van je echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen.
We zeggen geen vaarwel maar tot ziens!*



AUGUST SLEEBUS

(° Puurs, 9 juli 1944 - + Puurs, 8 juni 2024)



PHILIP SIEBENS

(° 3 februari 1934 - + 4 juni 2024)

Staat het overlijden van uw familielid niet in de lijst?

De lijst van de overlijdens is gebaseerd op informatie die ons werd meege-
deeld. Wenst u een overlijden te laten vermelden, dan kan u steeds contact
opnemen. Ook foto's van de overledenen worden graag en met veel respect
bewaard. In tentoonstellingen brengen we hen opnieuw in herinnering.
Overleden Kalfortenaren worden ook vermeld op de website
www.kalfort.be. Daar vindt u ook de overlijdens van vorige jaren.

Sinds 2022 brengen we ook in de jaarlijkse ommegang openlijk hulde aan
de overledenen van het voorbije jaar. We zetten hun foto's op een mooi ver-
sierde wagen en nodigen de nabestaanden - volledig vrijblijvend - uit om
met een herinnering aan een overledene in de ommegang aanwezig te zijn.

KALFORTSE KALENDER

Zo. 13 oktober
Za. 19 oktober
Zo. 20 oktober
Zo. 10 november

Verkiezingscafé - Dorpshuis
17u-21u: Mosselvestijn Concordiavrienden
11u30-15u: Mosselvestijn Concordiavrienden
Verjaardagsfeest 10 jaar Vrededaal
10u: *Kalfort Urban Trail*
11u: *Pastalunch*
14u: *Kinder- en jongerenanimatie*
15u: *Optreden Big Belly Band*
15u30: *Optreden Tegenzin*
17u: *Optreden White Cats*
18u: *Feestelijke receptie*
19u: *Optreden Banda del Mundo*
21u: *DJ Caro*
Foodtrucks (vanaf 17u), Bodega (vanaf 19u)
Novemberlezing met Bruno Luyten,
ere-eerste-voorzitter van het hof van beroep van
Antwerpen - Dorpshuis
Concert Helden - Concordiavrienden - CC Binder
Sinterklaasontbijt op uitnodiging van tante Ann
van Kakejo i.s.m. Dorpshuis en Maniflex
17u-21u: Winterprikkel - Rusthuis Anemoon
Aperitiefconcert Los Del Trè - Dorpshuis

Wo. 20 november

Za. 23 november
Zo. 1 december

Vr. 20 december
Zo. 12 januari



U komt toch ook?

WINTER PRIKKELS

Anemoon
WOONZORGCENTRUM

Sfeervolle winterbar met drank- en etgelegenheden, huisgemaakte cadeautjes en bezoek van de kerstman. Kom de gezelligheid proeven op ons terras!

Vrijdag 20 december | 17u tot 21u



Harmonieorkest Concordiavrienden

MOSSELFESTIJN

Mosselen | Zaterdag 19 oktober - 17:00 tot 21:00 uur
Stoofvlees en curryworst | Zondag 20 oktober - 11:30 tot 15:00 uur
Gebak en ijs | Dorpshuis Vrededaal - L. Van Kerckhovenstraat 1, Kalfort

www.concordiavrienden.be | info@concordiavrienden.be



zo 1 december 2024

KAKEJO en MANIFLEX slaan de handen in mekaar en organiseren een SINTERKLAAS ONTBIJT in Dorpshuis Vrededaal. Breng jij de heilige man daar een bezoekje?

Ann (Kakejo) +32 (0)472 64 26 40 info@kakejo.be
Sandra (Maniflex) +32 (0)480 63 03 82 ontbijtmeteenster@maniflex.be

Ann (Kakejo) & Wim (Maniflex)

Dorpshuis Vrededaal
L. Van Kerckhovenstraat 1
2870 Puurs-Sint-Amands

9u: SINTERKLAASONTBIJT
KINDEROPANG
11u: INTREDE SINTERKLAAS
Inkom + ontbijt
Kinderen + 10 euro* | Volwassenen + 20 euro*
*voor elk ingeschreven kind heeft de stort een paarje klaar

KINDEROPANG
KAKEJO
van maandag tot vrijdag
maniflex

MET DE STEUN VAN...



MASURE
KEUKENS & MEER



LEROY C&A
bvba



- Alu constructies
- Veranda's
- Ramen en deuren
- Rolluiken
- Vliegdeuren
- Ballustrades
- Glaswerken



**Uw logo ook hier?
Neem contact met
ons via dorps-
huis@kalfort.be**

www.leroy-alu.be
Tel: 03-889 15 24



puurs-sint-amands



Vlaanderen
verbeelding werkt



**Provincie
Antwerpen**

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Het 132° Kalfortse Klokske verschijnt in december 2024.
Artikels zijn welkom tot 1 december 2024 bij de redactie.

Wie wil helpen dit blaadje gratis te verspreiden, kan een vrijwillige bijdrage storten op rekening BE04 7330 5164 2931 - KRED BE BB van vzw Dorpshuis Vrededaal, met vermelding Kalfortse Klok.

Lezers van buiten Kalfort die het tijdschrift per post willen ontvangen, betalen een minimale bijdrage van 50,00 euro.

